

A still life composition featuring a lit candle in a glass jar on a wooden slice, surrounded by autumn leaves, chestnuts, and a basket of fruit. The candle is lit, and the scene is set against a background of a white knitted sweater and a stone surface.

Verbinding

Exodus Gemeente

KERKDIENTEN

Zondag 20 oktober 10 uur	Ds. Rob v.d. Plicht, Waddinxveen 1e coll.: Voedselbank G-O 2e coll.: voor de kerk	
Zondag 27 oktober 10 uur	De heer Geert Dogterom, Leuven 1e coll.: Project Rwanda 2e coll.: voor de kerk	
Zondag 3 november 10 uur	Mevrouw Marie Antoinette Westra 1e coll.: Zending Ghana 2e coll.: voor de kerk	
Zondag 10 november 10 uur	Ds. Ank Verhoeven, 's Gravenzande 1e coll.: Werelddiaconaat Bolivia 2e coll.: voor de kerk	
Zondag 17 november 10 uur	de heer Leo Markwat 1e coll.: Plaatselijk Diaconaat 2e coll.: voor de kerk	<i>Jeugddienst</i>
Zondag 24 november 10 uur	de heer Peter Visser 1e coll.: Pastoraat Nederland 2e coll.: voor de kerk	Laatste zondag kerkelijk jaar mmv de cantorij
Zondag 1 december 10 uur	Ds. L.J. Lingen, Sommelsdijk 1e coll.: Werelddiaconaat Moldavië 2e coll.: voor de kerk	1 ^e Advent

Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via internet:
www.exoduskerk.nl

Van welk seizoen houd jij het meest?

Je denkt dan niet direct aan de herfst. Ik las een boek met de intrigerende titel 'Geloven in seizoenen'. Het begint met de herfst. Daar zitten we nu zeker in. De bladeren verkleuren en vallen van de bomen. Het is ook de tijd van de oogst. De herfst maakt melancholisch. 'Het is weer voorbij die mooie zomer'. Het kan ook herfst zijn in de kerk. In Johannes 6 vers 66 staat: 'Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee'. Dit is



herkenbaar. De kerken zijn minder vol. Het doet pijn om dat te constateren. Het verhaal uit Johannes 6 gaat verder. In vers 67 staat: 'Jezus vroeg nu aan de twaalf: 'Willen jullie soms ook weggaan?' De gemeente van Christus wordt kleiner, maar er zijn er ook die blijven en een

prachtige veelkleurige herfstboom vormen. In vers 68 staat: Simon Petrus gaf antwoord: 'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U hebt woorden van eeuwig leven'. Hij wil Jezus voor geen goud missen. Petrus blijft, het is de vrucht van bezinning op wat voor hem echt van waarde is. Misschien liep je eerder mee met de massa. Iedereen hoorde immers bij een geloofsgemeenschap. Nu is het een bewuste keuze. In vers 69 staat: 'en wij geloven en weten dat u de heilige van God bent.' Geloven is vertrouwen in wat je nog niet ziet, zoals in de knoppen van de bomen al nieuw leven verborgen zit. Daar mag je op vertrouwen.

Het is pijnlijk dat minder mensen betrokken zijn bij kerk en geloven. Je kunt het vergelijken met een boom die zijn bladeren verliest in de herfst. Het levert een andere veelkleurige boom van gelovigen. De vrucht van het verlies is dat je beseft hoe kostbaar je geloof is. In de knop zit de langverwachte toekomst van God met de mensen verborgen. Ik vind de herfst een hoopvolle tijd.

Ds. Aafke Nicolai van Stavoren en Hindeloopen

Van de nieuwe voorzitter, maar niet de baas

Plezier, sterkte en Gods zegen

Ik heb de afgelopen periode verschillende wensen in ontvangst mogen nemen en die varieerden van 'veel plezier' 'ik wens je veel sterkte' en 'Gods zegen'. Allemaal belangrijk waarbij het laatste onmisbaar is! Ik moet zeggen dat ik inderdaad veel plezier beleef aan mijn nieuwe 'job'. En dat komt met name door u/jij als gemeentelid maar zeker ook de collega's in de kerkenraad en in het moderamen. De stemming zit er goed in, zeggen we dan.

Bij dit alles moet ik eerlijk zeggen dat ik wel grote schoenen moet vullen als ik kijk naar mijn voorganger Peter. Gelukkig blijft hij nog wel aan de kerkenraad verbonden. Een woord van dank is zeer zeker op zijn plaats. Bij deze nogmaals! Dank dank! In de afgelopen kerkenraadvergadering hebben we op gepaste wijze afscheid van Peter genomen waarbij de humor niet geschuwd werd. Hoewel 'afscheid nemen' en Peter zeker geen logische combinatie is. Wat mij betreft duurt dat nog heel lang.

Vorige week vroeg iemand aan mij "ben jij de nieuwe baas/baes van de kerk?" Mijn antwoord was: 'Nee, ik ben niet de baas maar de voorzitter en de echte baas schrijf je met een hoofdletter. Deze Baas is natuurlijk veel belangrijker dan aardse baasjes als je daar al van wilt spreken.

Samen en kerkmuren

De komende tijd die ook een vacante periode inhoudt blijft het belangrijk dat we naar elkaar om blijven zien. Daarnaast is het belangrijk dat eenieder zijn verantwoordelijkheid blijft nemen. We zijn mensen en mensen zijn feilbaar dus fouten maken mag. En soms zullen we de komende periode een stapje harder of anders moeten lopen. En gelukkig gebeurt dat ook.

Wij zijn een gemeente van oud **en** jong! Allebei belangrijk! Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst wordt vaak gezegd en dat klopt! Jongeren zouden bijvoorbeeld verder voor het kerkenwerk geïnteresseerd kunnen worden door deel uit te gaan maken van de liturgiecommissie. Of door 'meelopen' met de kerkrentmeesters.

Maar.... laten we daarbij ook de oudere gemeenteleden niet uit het oog verliezen. Trouwens, wat is oud? Ik ben 62 jaar en voel me zeker niet oud. Je bent zo oud of jong als je je voelt.

Overigens denk en praat ik liever niet in groepen maar in mensen. Laten we als kerk daarbij ook de mensen die buiten onze gemeente staan zeker niet vergeten.

Het woord Emmaüs viel en valt ook vaak. Zeker ook de komende periode zal dat het geval zijn. Ik wil niet op zaken vooruitlopen. Maar ik wil wel zeggen dat gemeente zijn ook inhoudt dat we over kerkmuren heen durven te kijken. En misschien wel moeten kijken.

Hartelijke groet

Gerrit J. Bruggeman



AANDACHT VOOR..



Jarigen:

20 oktober wordt Mevr. J.A. Blankenburgh – Harthoorn (Coby) 81 jaar.

Zij woont Pluvier 59 3245TD Sommelsdijk

21 oktober wordt Mevr. M. Groenendijk - Peeman 80 jaar.

Haar adres is: Ring 24 3241CR Middelharnis.

28 oktober wordt Mevr. C. Kievit - Stigter 80 jaar.

Zij woont: Christiaan de Vrieslaan 5 3241GC Middelharnis.

31 oktober wordt Mevr .G. Boersma - van de Groep (Gery) 83 jaar.

Haar adres is: Frans Halslaan 10 3241AB Middelharnis

2 november wordt Mevr. N.P. van der Wulp – Holst (Pauline) 80 jaar.

Het adres is: Langeweg 55 3245KE Sommelsdijk.

10 november wordt Mevr. M. Boeter (Matie) 82 jaar.

Haar adres is: Hendrik Tollensplein 31 3245RS Sommelsdijk

26 november wordt Mevr. A.B. Kool 80 jaar

Zij woont: Prinsesselaan 9 3245XN Sommelsdijk

29 november wordt Dhr. M. Geluk 87 jaar.

Hij woont: Sperwer 445 3245VP Sommelsdijk.

29 november wordt Mevr. W. Blok - Berghoeff (Wil) 88 jaar.

Haar adres is: Sperwer 547 3245VP Sommelsdijk.

Huwelijksjubileum:

Dhr en Mevr W.J. Jongejan - D.W. Kornet zijn op **19 oktober 45 jaar getrouwd.**

Hun adres is: Prins Bernhardlaan 70 3241TA Middelharnis.

Dhr en Mevr . T.A. Coomans - A. Moree zijn op **11 november 55 jaar getrouwd**

Zij wonen: Mariadijk 18 3252BB Goedereede.

Dhr en Mevr K. Petersen - J.M. Zwanenburg zijn op **17 november 55 jaar getrouwd.** Zij wonen Wilg 1 3248XC Melissant.

Dhr en Mevr. J. Maliepaard - A.M. van den Doel zijn op **22 november 45 jaar getrouwd.** Hun adres is: Molendijk 25 3258 LM Den Bommel.

NIEUWS VAN HET BREICAFÉ

Wat hebben wij veel gebreid en gehaakt dit jaar. We hopen dat jullie allemaal komen kijken tijdens de ontmoetingsdagen. We hadden zoveel voor de handwerkkring, dat we ook zijn gaan breien voor een goed doel. Dat werden de daklozen in Rotterdam. U ziet het op de foto, wat een voorraad aan sjaals en mutsen! Via een tussenpersoon komt dat allemaal op de goede plek.

Ook worden er nog steeds zwachtels gebreid voor de Leprastichting. Wanneer we (alweer voor de derde keer) de 50 hebben bereikt, komt daar weer een foto van voordat wij ze weer gaan bezorgen in Apeldoorn.

Dus: heeft u nog mooie wol liggen die u niet meer gebruikt, waar wij nog meer sjaals van kunnen breien, of katoen voor de zwachtels, (u mag ook nieuwe doneren 😊) dan houden wij ons van harte aanbevelen!

Groeten van Margreet



Beste vrijwilligers van de Ontmoetingsdagen,

Zoals u/je hebt kunnen lezen krijgen wij het organiseren van de Ontmoetingsdagen niet meer rond met de huidige bezetting in de commissie. In overleg met de KRM hebben we nog een poging gedaan de commissie uit te breiden, helaas is dat niet gelukt en hebben wij moeten besluiten te stoppen met het organiseren van de Ontmoetingsdagen.

Wij vinden het erg jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen. Gelukkig heeft de KRM de organisatie op zich genomen.

Voor mij persoonlijk komt er na 9 jaar een einde aan een bijzonder hoofdstuk, ik heb met heel veel plezier de Ontmoetingsdagen mogen voorzitten.

Ik wil als voorzitter de commissieleden bedanken voor hun inzet en enthousiasme al die jaren, het was een fijne samenwerking.

Namens de commissie Ontmoetingsdagen willen we iedereen die de afgelopen jaren mee hebben geholpen danken voor het succes van de Ontmoetingsdagen.

Zonder vrijwilligers was het nooit gelukt.

Vriendelijke groet

Bert, Esmeé, Cor, Liane en Ronald



FILMAVONDEN



Het thema “Een nieuw begin! Leven in het Licht van Gods Koninkrijk” past ook bij de filmavonden van het nieuwe seizoen. De films gaan allemaal over mensen die in een bijna hopeloze situatie moeten zien te (over)leven en die daar uiteindelijk uitkomen. Vaak ook met hulp van anderen. Veerkracht is dit keer de rode draad die door de filmavonden loopt. Inspirerende, op waarheid gebaseerde en mooi verfilmde verhalen.

We hopen u te ontmoeten op de volgende dinsdagavonden:
14 januari, 11 maart (na de soepmaaltijd) en 15 april.
Toegang is gratis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Inloop vanaf 19.00 uur, start film 19.30 uur.

Filmcommissie Exoduskerk: Heleen van der Meijden, Bert Voorberg en Jos Hendriks

HARTELIJK DANK!

Na mijn val met de fiets en na de operatie, ben ik overladen met kaarten, appjes, telefoontjes en bezoeken, vol met goede wensen voor een voorspoedig herstel. Ik kan u melden dat het met mijn elleboog steeds beter gaat. De spieren in mijn rug hebben het nog moeilijk, maar daar komt langzaam verbetering in. Ik hoop over een paar weken te kunnen zeggen dat ik hersteld ben. Nogmaals dank. Het doet je goed als er zoveel mensen met je meeleven!



Margot van de Wiel



God in de klimaatcrisis

Maandag 21 oktober 2024, 20.00 uur

Emmaüskerk - Koningin Julianaweg 64 Middelharnis

De laatste jaren wordt steeds duidelijker welke impact wij hebben op de natuur. Ons afval stroomt door de rivieren en oceanen, de biodiversiteit holt achteruit en de klimaatcrisis wordt steeds meer zichtbaar. We kunnen er niet meer onderuit om anders te gaan leven. Niet alleen voor de dieren en planten of de generaties na ons, maar ook voor de meest kwetsbaren op de wereld die nu al het hards geraakt worden. Wat kan je doen? Welke keuzes maken verschil en heeft het nog wel zin? Hoe voorkom je dat je uitgeblust raakt? En hoe houd je de hoop vast?

God in de klimaatcrisis: een interactieve workshop over zinvol handelen. Samuel van Klinken, tevens lid van de Emmaüskerk, neemt je mee naar de vraag hoe je hoop houdt in een snel veranderende wereld. Welke duurzame keuzes maken nu echt verschil voor het klimaat? En hoe brengen we met elkaar een duurzame beweging op gang? En als je gelovig bent. Hoe kun je je laten inspireren door Gods droom voor een eerlijke wereld?

Deelname is gratis maar het einde van de avond een bedrag doneren voor wat het u waard was vinden we fijn. Handig is het als u zich vooraf aanmeldt maar is niet verplicht.

Aanmelden kan via groenerentmeesters@emmauskerkmiddelharnis.nl

Iedereen is welkom!



Feestje met Luther - Dr. Mar van der Veer
Donderdag 21 november 2024, 20.00 uur
Emmaüskerk - Koningin Julianaweg 64 Middelharnis

Tweeduizend vierentwintig is een jaar voor een muzikaal feestje. Want 500 jaar geleden verscheen het eerste Duitse protestantse Liedboek met ook liederen van Luther en precies 200 jaar later begon Bach die liederen – na een periode van verval - terug te brengen door ze in een moderne vorm op te nemen in een serie schitterende cantates. Zelf voeg ik de naam Felix Mendelssohn Bartholdy toe, want ook hij ontdekte een eeuw later weer de rijkdom van Luthers liederen en teksten. Ook toen vond men deze liederen niet meer bij de ‘moderne’ tijd passen. Hoe gaan we zit feestje vieren? Gewoon zingend. Gewoon proeven wat die liederen van Luther doen. Daarbij proberen we ook wat onbekende liederen. Daarnaast gaan we kijken en luisteren: wat doen Bach nu met zo’n lied en hoe verwerkt Mendelssohn weer een eeuw later deze liederen? Hopelijk ontdekken ook wij weer iets van die nachtegaal van 1524 en werken de 500 jaar oude liederen aanstekelijk. Ofwel met de woorden van Luther: Al wie met ernst in dit evangelie gelooft, die moet met blijdschap ervan zingen en spreken, opdat ook anderen het zullen horen en erbij komen. De toegang is vrij, u mag aan het einde van de avond een bedrag doneren voor wat het u waard was. Welkom!

AGENDA

Datum	Activiteiten	Locatie	Aanvang
19 oktober	Boekenmarkt	Exoduskerk	10-15 uur
21 oktober	God in de klimaatcrisis	Emmaüskerk	20.00 uur
26 oktober	Boekenmarkt	Exoduskerk	10-15 uur
7 november	Breicafé	Jeugdruimte	13.30 uur
13 november	Koffie met noten	Jeugdruimte	10.00 uur
21 november	Breicafé	Jeugdruimte	13.30 uur
21 november	Feestje met Luther	Emmaüskerk	20.00 uur

Bakken voor de Ontmoetingsdagen

Wie helpt ons met het bakken van appeltaart en/of cake voor de ontmoetingsdagen?

Graag opgeven bij Jeanet Akershoek e-mail: jeanetakershoek@icloud.com of tel. 06-55161287.

Alvast hartelijk dank!



Boekenmarkt – 3 zaterdagen in de Exoduskerk

Goed nieuws voor alle boekenliefhebbers die uitkijken naar de boekendagen van de Exoduskerk in Sommelsdijk /Middelharnis.

(eerste verkoopdag op zaterdag 19 oktober 2024)

De boekenmarkt van de Exoduskerk is divers en uitgebreid en hoort tot één van de grootste van Goeree Overflakkee. De boeken liggen overzichtelijk op rubriek gerangschikt. Natuurlijk romans, thrillers, literatuur, hobby- en kinderboeken. Bijzondere exemplaren over streek- en algemene geschiedenis (veel eilandgeschiedenis). Natuurlijk een groot aantal boeken over religie.

Ook dit jaar mochten wij uit een particuliere verzameling mooie kunstboeken ontvangen.

Antiquariaat is al jaren een onderdeel van onze boekenmarkt.

Ook een beperkte collectie CD's en DVD's.

Deze veelzijdige boekenmarkt, die wij in de ontmoetingsruimte van de kerk willen houden, is ruim van opzet. Een kopje koffie en wat lekkers is ook verkrijgbaar.

Dus naar de Exodus... op de **zaterdag 19, 26 oktober en 2 november 2024.**

Het gebouw is geopend van 10.00 tot 15.00 uur.

Exoduskerk – Dorpsweg 97a – Sommelsdijk/Middelharnis.

De boekenmarkt is onderdeel van de ontmoetingsdagen van de Exoduskerk.

De opbrengst gaat naar activiteiten en onderhoud van de kerk en ook wordt een deel bestemd voor goede doelen.

Informatie; Bert Voorberg - bertvoorberg31@gmail.com





MUZIKANTEN GEZOCHT!

De kerk, zit daar nog muziek in? Zeker!

Het duurt nog even, maar op maandag 17 februari 2025, verzorgt Marcel den Dulk namens de V&T commissie een avond over muziek in de kerk. Hoe doen we het als kerken en hoe kunnen we muziek een betere rol laten vervullen in de kerk(diensten). Marcel den Dulk gaat ons meenemen in die zoektocht. Hij is pianist, organist muzikdocent en dirigent en daarnaast ook organisatiepsycholoog en kan ons er veel over leren.

Meer informatie volgt natuurlijk nog, en zet het vooral vast in de agenda, maar voor nu zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om met hun instrument of stem aan deze bijzondere avond bij te dragen.

Lijkt dit je leuk of ben je nieuwsgierig en wil je meer informatie? Dan horen we het graag!

Hartelijke groet,

Arjanne Zijlstra, a.zijlstragroenewoud@gmail.com
Anneloes van Leersum, anneloes_vdhorst@hotmail.com



**MELD JE
NU AAN!**

Koffie met noten



Als de Verbinding uitkomt, hebben we onze tweede bijeenkomst al gehad.

Tot aan de kerst zijn er nog twee data waarop we samenkomsten hebben, namelijk op **woensdag 13 november en woensdag 11 december**.

De invulling van de laatste bijeenkomst dit jaar zal wat anders. We willen later beginnen en met elkaar een lunch gebruiken, waarvoor eenieder wat mee mag brengen. U hoort er op termijn wel meer van.

We komen om 10.00 uur tot 11.30 uur bij elkaar in de jeugdruimte, ingang via de achterkant van de kerk. We zingen liederen rond een thema. Welk thema het wordt, leest u in de nieuwsbrief. U mag zelf ook een lied aandragen of een gedicht. We hopen bekende en nieuwe gezichten te zien.

Heeft u vervoer nodig, laat het ons dan weten.
Graag tot een volgende keer.

Emmy Lingen, 06-81666310
Margot van de Wiel, 06-13023904



Herinnering Actie Kerkbalans 2024

Afgelopen januari vroegen we u, met de jaarlijkse Actie Kerkbalans (AKB), om een bijdrage. Want kerk-zijn kost geld. Als kerk krijgen we geen subsidie! De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen blijven bestaan.

Helaas hebben we van een aantal leden nog geen toezegging ontvangen voor een bijdrage.

Geven kan nog steeds en is ook écht noodzakelijk!

Als u nog geen toezegging heeft gedaan, hopen we van harte dat u dit alsnog wilt doen.

Dit kan met het toezeggingsformulier op de website van onze kerk:
https://www.exoduskerk.nl/formulier_akb_2024

Heeft u vragen met betrekking tot de Actie Kerkbalans dan kunt u deze stellen, per mail naar: kerkbalans@exoduskerk.nl

Met vriendelijke groet,

Namens College van Kerkrentmeesters:

Gert van Es | Kerkrentmeester – bijdrage administrateur
Exoduskerk | Dorpsweg 97a | 3245 VB | Sommelsdijk |
T 0187 652135 | 06 51 238 104 | gert.vanes@exoduskerk365.nl

TOELICHTING BIJ DE COLLECTEN

20 oktober Voedselbank Goeree-Overflakkee

Voedselbank Goeree-Overflakkee heeft verschillende doelen. Het belangrijkste doel is medeburgers op Goeree-Overflakkee, die onvoldoende voedsel of kleding kunnen kopen *wekelijks* van een voedselpakket te voorzien. Andere doelstellingen zijn:

- Het terugdringen van de vernietiging (verspilling) van voedsel.
- Een bijdrage leveren aan het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement van de cliënten.

27 oktober Project Ruwanda

Rusizi ligt in het westen van Rwanda. Het is een gebied met veel landbouwgrond en enkele kleine steden. Veel gezinnen hebben de grootste moeite om rond te komen. Met name jonge kinderen zijn daardoor erg kwetsbaar. Ze eten te weinig of te weinig gevarieerd. Veel kinderen gaan niet naar school. Jongeren hebben geen perspectief en trekken weg uit het gebied. Ze vestigen zich in de steden maar hebben door hun lage opleiding geen kans op werk. Doordat kinderen zonder ouders opgroeiden, zijn ze weinig ingelicht over hiv en aids. Daardoor ontstond een hiv/aids epidemie, waardoor nog meer kinderen opgroeien zonder enige vorm van begeleiding.

ZELFHULPGROEPEN

Red een Kind zet samen met partnerorganisatie African Evangelistic Enterprise (AEE) zelfhulpgroepen op, waarin ouders leren hun omstandigheden zelf en samen te verbeteren. De impact van deze werkwijze is groot. Het hele dorp wordt hierbij betrokken. Jongeren leren in zes maanden een beroep, zodat zij weer kans maken op de arbeidsmarkt.

In gemiddeld zeven jaar zijn duizenden gezinnen blijvend in staat om voor een eigen inkomen te zorgen. Hun zelfvertrouwen groeit. Bovendien wordt gaandeweg gewerkt aan het herstel van het onderlinge vertrouwen, dat na de genocide in 1994 ernstig was beschadigd. Langzaam maar zeker wordt de opbrengst van het land vergroot en komt er meer inkomen, waardoor kinderen weer naar school kunnen. Zo bloeien kinderen en gezinnen op en krijgen hele dorpen in Rusizi weer toekomstperspectief!

3 november Zending (Ghana)

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging, met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die de uitdagingen van hun leefomgeving begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen.

Ook leren kinderen, met behulp van de Bijbel, lezen in eigen taal. Dit is voor hen een manier om beter mee te komen op school en zo uit de armoede te ontsnappen.

10 november Werelddiaconaat Bolivia

Door klimaatverandering is de regenval in het hoge Andesgebergte steeds grilliger. Veel jongeren trekken naar de stad, omdat ze geen toekomst meer zien in de bergen. Maar sinds daar waterreservoirs gebouwd worden is irrigatielandbouw mogelijk en keren jongeren weer terug.

Duurzame landbouw in de Hoge Andes

Boeren en boerinnen leren samen in coöperatie verband biologische groenten verbouwen en certificeren. Veel inheemse bewoners gaan hun traditionele groenterassen weer waarderen. Stadsbewoners leren stadslandbouw en scholieren gaan aan de slag in schooltuinen. Het geeft hoop dat zelfs op 4000 meter hoogte landbouw mogelijk is.

17 november Plaatselijk Diaconaat

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor diaconale activiteiten in onze eigen gemeente, zoals de kerstviering voor ouderen.

24 november Pastoraat Nederland

Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit geloof, hoop en liefde. Voor mensen in de gemeente én voor mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangenis en bij het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk.

Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken.

Wat betekent dit werk voor Harry Tacken?

“Als geestelijk verzorger in het Jeroen Bosch ziekenhuis en bij de Van Neynselstichting in Den Bosch geef ik geen behandeling, maar aandacht. Ik kom geen pillen brengen, maar vraag hoe het met iemand gaat.

Ik ben beschikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een goed gesprek, ongeacht iemands levensbeschouwelijke achtergrond. Praten met mensen is de corebusiness van de zielzorg. Waar leef je voor? Wat wil je nog als het leven gaat eindigen? Wat doet er nu echt toe en wat is eigenlijk maar bijzaak?

Als mensen ervoor openstaan, zeg ik dat God nabij is, op een andere manier dan hoe mensen er kunnen zijn.”

1 december Werelddiaconaat Moldavië

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben.

In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche.

Meer lezen: kerkinactie.nl/opvangmoldavie

Wat betekent dit project voor Nastea?

“Als mijn school uit is ga ik direct naar Bethania. Dat doe ik al héél lang, want mijn moeder is daar ook. Ze is juf in een van de huiswerkklassen. Eerst krijgen we in de eetzaal een warme maaltijd. Het is altijd zo lekker! En gezellig, want mijn vrienden Alex en Nathan zijn er ook. Na het eten mogen we een poosje buiten spelen op het grote sportveld. Na een poosje roept de juf ons, en gaan we in de klas ons huiswerk maken. En als er nog tijd over is, mag ik schilderen. Dat doe ik het aller-, allerliefst!”

COLLECTE OPBRENGSTEN VAN DE DIACONIE



Datum	Doel	Bedrag
07-07	Inloophuis De Boei	€ 251,95
14-07	Vluchtelingenwerk G-O	€ 287,45
21-07	Plaatselijk diaconaat	€ 346,50
28-07	Diaconaal Quotum	€ 215,73
04-08	Stichting Nollestee	€ 152,95
04-08	Voedselbank G-O (avondmaalcollecte)	€ 158,10
11-08	KIA, zending Pakistan	€ 191,40
18-08	De Herberg in Oosterbeek	€ 228,25
25-08	Schuldhulpmaatje	€ 298,70

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door de diaconie ontvangen overschrijvingen.

Verder mochten wij in juli en augustus nog giften ontvangen van € 10,00, € 12,50, € 12,50 en € 20,00.

Hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,
Namens de diaconie,
Hans Meijer

LEESROOSTER

oktober

20	Marcus 10,32-45	11	Prediker 9,13–10,7
21	Prediker 3,1-15	12	Prediker 10,8-20
22	Prediker 3,16-22	13	Prediker 11,1-10
23	Prediker 4,1-12	14	Prediker 12,1-14
24	Prediker 4,13–5,6	15	Zacharia 9,1-8
25	Prediker 5,7-19	16	Zacharia 9,9-17
26	Prediker 6,1-12	17	Marcus 12,38–13,2
27	Marcus 10,46-52	18	Zacharia 10,1-12
28	Marcus 11,12-19	19	Zacharia 11,1-9
29	Marcus 11,20-33	20	Zacharia 11,10-17
30	Marcus 12,1-12	21	Psalm 69,1-19
31	Psalm 119,137-144	22	Psalm 69,20-37
november		23	Marcus 13,3-13
1	Psalm 138	24	Marcus 13,14-27
2	Psalm 34	25	Marcus 13,28-37
3	Marcus 12,13-27	26	Psalm 74
4	Prediker 7,1-14	27	Zacharia 12,1-8
5	Prediker 7,15-29	28	Zacharia 12,9–13,1
6	Prediker 8,1-17	29	Zacharia 13,2-9
7	Prediker 9,1-12	30	Psalm 17
8	Psalm 133	december	
9	Leviticus 19,1-18	1	Zacharia 14,1-11
10	Marcus 12,28-37		



COLOFON

Administratie

Exodus Gemeente PKN
e-mail: info@exoduskerk.nl

Scriba:

Conny Wesdorp
Tel. 06-10775858

Distributie Verbinding

Janita van der Have
0651230663

Kopij voor het volgende nummer
t/m **maandag 18 november 2024**
inleveren per e-mail in **Calibri 11:**
redactieverbinding@exoduskerk.nl

De redactie behoudt zich het recht
voor wijziging van de kopij.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Redactie

Jeanet Akershoek 06-55161287
Nel Nelemans 0187- 651465
Antoinette v.d. Veken 06-18204064

Verbinding verschijnt dit jaar acht
keer. 61^e jaargang, nummer 7,
oktober - november 2024

Predikant

Vacant

Adres Exoduskerk

Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk

Kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdragen en/of giften
kunnen worden gestort op
de rekening van de Exodus
Gemeente PKN:
NL92RABO0373725140

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen te bestellen
met een waarde van € 0,70,
€ 1,40, € 2,50 en € 5,- per eenheid
van 20 stuks. Via website/kerk app
is betaling via Ideal en bezorging
als vanouds.

Of bedrag overmaken op:
NL92RABO0373725140 o.v.v.
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40
€ 2,50, € 5,--.

Diaconie

Giften zijn welkom op de
diaconierekening van de
Exodus Gemeente PKN
NL89RABO0373710062

