

Verbinding



Exodus Gemeente

## KERKDIENTEN

Zondag 10 uur	1 september	Dhr Kees Posthumus, Apeldoorn 1e coll.: Missionair werk Nederland (Pioniersplekken) 2e coll.: voor de kerk	<b>Groene Kerk</b>
Zondag 10 uur	8 september	De heer Leo Markwat, Battenoord 1e coll.: Project PKN voor jonge generaties 2e coll.: voor de kerk	Start- zondag
Zondag 10 uur	15 september	De heer Arend Voogt, Zuidland 1e coll.: Project Rwanda 2e coll.: voor de kerk	
Zondag 10 uur	22 september	Ds. Ank Verhoeven, Pijnacker 1e coll.: Zendingwerk Syrië 2e coll.: voor de kerk	
Zondag 10 uur	29 september	Mevrouw Marie-Antoinette Westra, Oude-Tonge 1e coll.: Missionair werk voor Nederlandse jongeren 2e coll.: voor de kerk	Jeugd- dienst
Zondag 10 uur	6 oktober	Ds. Casper van Dorp 1e coll.: Werelddiaconaat Israël 2e coll.: voor de kerk	Dienst van Schrift en Tafel m.m.v. cantorij
Zondag 10 uur	13 oktober	De heer Leo Markwat, Battenoord 1e coll.: Hospice Calando 2e coll.: voor de kerk	
Zondag 10 uur	20 oktober	Ds. Rob van der Plicht, Waddinxveen 1e coll.: Voedselbank Goeree-Overflakkee 2e coll.: voor de kerk	

Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via internet:  
[www.exoduskerk.nl](http://www.exoduskerk.nl)

## DE WEDERKOMST VAN MOZES

In een wereld geteisterd door oorlogen, natuurrampen en wanhoop, lijkt het erop dat de mens op het punt van zelfvernietiging staat. Een tijd waarin de zon vaak verduisterd wordt door rook van brandende steden, razende natuur en oorlogsgeweld. Een en al lijden en pijn op het dagelijkse nieuws. Komt er ooit een einde aan deze eindeloze cyclus van ellende?

Op de voorpagina van deze Verbinding is Mozes verschenen. Mozes, de profeet die eeuwen geleden zijn volk door de woestijn had geleid. Hij staat opnieuw onder de mensen. Zijn verschijning is anders dan voorheen – hij straalt een gloed uit van vertrouwen. Hoe kan Mozes, de grote leider van Israël ons vertrouwen geven in deze tijd.

Mozes geeft troost in een tijd van nood die net zo groot is als die van zijn volk destijds. Toen leidde hij hen door de woestijn naar het Beloofde Land. Ook nu zal hij ons door deze moderne woestijn van chaos en vernietiging leiden.

Mozes biedt hoop. Iets waar we nu, zo naar verlangen. “De weg naar het Beloofde Land is niet eenvoudig”, sprak hij, “maar het is een weg die we samen zullen bewandelen, een weg van gerechtigheid, vrede en eenheid.”

Hij leidt ons nu door de verlaten landschappen van gebroken harten en een verscheurde samenleving. Zo krijgen wij opnieuw vertrouwen om samen te blijven werken en verschillen te overstijgen.

Mozes leert ons om in harmonie met de natuur te leven in plaats van ertegen te vechten. Langzaam maar zeker gaat de wereld weer veranderen. Zal de lucht opklaren en de wateren weer helder worden en zullen we weer nieuwe hoop krijgen.

“Dit is jullie nieuwe begin”, sprak hij, “maar onthoud, het Beloofde Land is geen eindbestemming. Het is een voort te zetten reis, generatie na generatie. Bewaak de vrede die je hebt opgebouwd, koester de natuur die je hebt geheeld en wees elkaar trouw.”

Met die woorden verdween Mozes, net zo plotseling als hij was verschenen. Maar zijn boodschap bleef achter in de harten van de mensen, een licht dat hen zou blijven leiden, zelfs in de donkerste tijden. En zo bouwen wij ons Beloofde Land, niet uit steen en goud, maar uit liefde, mededogen en onverwoestbare hoop.

De redactie

## VERTROOSTINGEN

De bekende psychiater uit Antwerpen, Dirk de Wachter, is ernstig ziek. In de zomer van 2021 werd bij hem kanker geconstateerd. In zijn kortgeleden verschenen boek “Vertrouwingen” vertelt hij over de troost die hij ervoer van artsen en verplegend personeel, die aan hem vroegen: “Hoe gaat het met je?”. Zij hielpen hem met praktische zaken, zoals de weg vinden naar de behandelkamer. Dit medeleven raakte hem diep.

Eén hoofdstuk gaat over “de troost van het kleine goede”. Wat is het kleine goede? De Wachter zegt hierover: “Het is de mens die er voor u is. De mens die iets voor u doet. Iets kleins. Iets ogenschijnlijk onschuldigs. Iets dat vermoedelijk geen moeite kost. Een glimlach, een hand, een schouderklop, iets heel klein menselijks, maar iets dat zo wezenlijk is voor het menselijk bestaan”. In het ziekenhuis ontmoet De Wachter midden in de nacht een schoonmaakster uit Tibet, die in het Engels haar levensverhaal aan hem vertelt. Deze toevallige ontmoeting raakt hem en geeft hem troost.

De Wachter omschrijft zichzelf als een “niet-gelovige”. Hij gelooft niet in God, maar heeft grote waardering voor de waarden van het christendom. Daarover zegt hij: “Ook in goddeloze tijden moeten wij barmhartigheid bewaren. Een maatschappij moet barmhartig zijn, zorgzaam, medemenselijk, troostend. Deze kernwaarden vindt hij terug in het christelijk geloof. Hij wil ze blijven uitdragen, ook al noemt hij zichzelf geen christen. De Wachter wordt ook getroost door kerkgebouwen en kathedralen. Niet alleen door de architectuur, maar ook door de traditie van jaren. Eeuwen van mensen hebben er op die banken en tussen die hoge zuilen en muren gebeden en zijn er getroost. “Nochtans ben ik geen kaarsenbrander. In kerken ga ik stilletjes op een bank zitten. Soms heb je het geluk, dat er iemand op het orgel speelt of dat er een koor repeteert”.

Het boek van De Wachter is de moeite waard om te lezen. Het belang van de plaatselijke kerk als ontmoetingsplaats, waar mensen proberen de kerkgemeenschap levendig te houden.

Er klinkt muziek, er wordt gezongen en gebeden. Mensen proberen met vallen en opstaan “het kleine goede” in de praktijk te brengen. Het zijn “momenten van troost”, die van onschatbare waarde zijn in onze tijd.

In dit artikel zijn fragmenten gebruikt uit “Samen”, het kerkblad voor Westland- Mid-Delfland. Wilt u het boek van Dirk de Wachter lezen? Ik leen het graag aan u uit.

Bert Voorberg

## AGENDA

Datum	Activiteiten	Locatie	Aanvang
05 september	Breicafé	Jeugdruimte	13.30 uur
19 september	Breicafé	Jeugdruimte	13.30 uur
30 september	Seniorenmiddag	Ontmoetingsruimte	14.30 uur
07 oktober	Breicafé	Jeugdruimte	13.30 uur
21 oktober	Breicafé	Jeugdruimte	13.30 uur

## SENIORENMIDDAG

Van harte welkom op maandag 30 september aanstaande vanaf 14.30 uur. Tijdens een kopje koffie of thee kunnen we gezellig met elkaar bijpraten. Om 15.00 uur komt de gastspreker aan het woord tot 16.30 uur. Tussendoor nemen we een korte pauze met koffie of thee. Ons samen zijn is altijd de laatste maandag van de maand.

Hartelijke groeten Mariska

## OP BEZOEK BIJ.....

De *Commissie Groene Kerk* heeft het plan opgevat om op bezoek te gaan bij bedrijven en organisaties op ons eiland die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. En het eerste bezoek dat we aflegden op een warme dag in juli was aan Maatschap Vader, het bedrijf van Ronald en Helma Vader, in Oude-Tonge. We werden gastvrij ontvangen en konden buiten aan tafel met een bakkie koffie luisteren naar het verhaal van Ronald en Helma.

Dit jaar is het alweer 25 jaar geleden dat ze met hun bedrijf begonnen. Een jubileumjaar dus! Helma is hier geboren. Zij ging na de RGO Middelharnis naar de Agrarische Hogeschool in Dordrecht. Hun wegen kruisten elkaar, Ronald studeerde aan dezelfde Hogeschool. Hij ging na zijn opleiding werken bij D.L.V., de Landbouw Voorlichting, biologische landbouw begeleiden was een van zijn taken.

Helma en Ronald namen het bedrijf waar Helma was opgegroeid over. Het bedrijf is twintig hectaren groot. Dat lijkt veel, maar volgens Helma is dat niet genoeg om van te bestaan indien je een “gangbaar” bedrijf hebt. *Gangbare landbouw* betekent meestal dat de boer gebruik maakt van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest en dat hij of zij zich specialiseert in een zeer beperkt aantal gewassen en weinig of geen teeltrotatie toepast. (In de biologische landbouw wordt meestal een ruimere teeltrotatie toegepast. Er wordt veel grasklaver gezaaid om de bodem te verrijken. Het gras gaat in hun bedrijf naar de geiten en de mest komt terug).

Ronald en Helma raakten er steeds meer van overtuigd dat ze biologisch wilden gaan telen. Zij vinden het belangrijk dat er een meer natuurlijk evenwicht in de gewassen moet zijn, zodat plaagorganismen zoveel mogelijk bestreden worden door hun natuurlijke vijanden. Daarnaast gebruiken ze organische mest onder anderen van veehouders uit hun omgeving (Bijvoorbeeld geitenhouderij van Tilburg).



In het begin was het echt doorzetten. Een gangbaar bedrijf omzetten naar biologische landbouw betekent dat je twee jaar een transitieperiode hebt, waarin je geen chemische bestrijdingsmiddelen mag gebruiken. De eisen zijn streng. Elk jaar wordt het bedrijf gecontroleerd door SKAL, een instantie die

biologische bedrijven certificeert en registreert. Alleen zo mag je het Europese keurmerk voeren; het *groene vierkantje met wit blaadje* op biologische producten kent iedereen vast wel. Daarnaast moet je een afzetmarkt vinden. Dat was 25 jaar geleden zeker moeilijk. Ook nu is het lastig omdat de vraag niet genoeg toeneemt. De producten zijn ook duurder, omdat er veel met de hand gedaan moet worden en de opbrengsten vaak lager zijn.

De percelen grond van hun bedrijf liggen verspreid en Helma loopt met ons naar het veld achter het woonhuis en de schuur (waarin de koelcellen staan) naar het veld waar bloemkool planten staan. De plantjes gaan met tussenpozen van enkele weken de grond in, zodat er ook met tussenpozen geoogst kan worden. Ze laat ons zien hoe de machine werkt die het onkruid langs de plantjes weg kan halen en we zijn allemaal onder de indruk. En intussen vertelt ze enthousiast over het belang van zoveel mogelijk het bodemleven in stand te houden door zo min mogelijk grond te keren en zo divers mogelijk te telen. Hier wordt de grond nog wel gekeerd, maar door organische mest is er veel bodemleven.



Ronald en Helma telen de volgende seizoengroentes: aardappelen, bloemkool, rode- en witte kool, koolraap, pompoen, knolselderij en heerlijke groene asperges. Die groentes leveren ze aan de groothandel, aan supermarkten, boerderijwinkels en pakketten-bedrijven. Het *'biostalletje'* op de werf van de boerderij, naast het woonhuis, kent iedereen vast wel. Je kunt daar, als ze er zijn, de groente en aardappels van het seizoen halen.

Even langsfietsen en je hebt biologische groente, vers van de boerderij!  
We lopen nog even langs de grote koelruimtes waar de bakken met bloemkoolplantjes zijn opgesteld en Helma verrast ons met een aantal die we met aandacht zullen laten opgroeien in onze eigen tuin.

Na een leuke en leerzame middag kunnen we met heel veel nuttige informatie en mooie plantjes naar huis.

## **KOFFIE MET... NOTEN**

De zomerperiode zit erop en dat betekent dat we de draad weer gaan oppakken. We hopen dat het komend seizoen, net zoals het vorige, mooie bijeenkomsten mag gaan opleveren.

Samen met enthousiaste gemeenteleden van de Emmaüskerk.

De formule zal hetzelfde blijven. We zoeken liederen uit naar aanleiding van een thema, dat van tevoren wordt aangegeven. U mag zelf ook ideeën aandragen en gedichten zijn welkom. In de nieuwsbrieven zullen de thema's aangegeven worden. Voor de volgende data is de jeugdruimte al besproken: woensdag 18 september en woensdag 9 oktober. U kunt deze data al noteren. We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Exoduskerk, ingang via de achterkant. De ochtend begint om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur. We hopen u en misschien nieuwe leden te ontmoeten.

Emmy Lingen en Margot van de Wiel



## **TOELICHTING BIJ DE COLLECTEN**

### **1 september Missionair werk Nederland (Pioniersplekken)**

Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn, nieuwe plekken waar mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven met subsidie gericht op doelgroepen die niet of nauwelijks meer in bestaande kerken komen, of gericht op regio's waar de kerk kwetsbaar is.

Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met een multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten.

### **8 september Jonge Generaties**

Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht op hen hebben. De Protestantse Kerk ondersteunt gemeenten om aantrekkelijk te zijn voor jongeren door het aanbieden van seizoen pakketten. Deze pakketten bevatten methoden, spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, jongeren en inter-generatief kerk zijn. De materialen zijn uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld. Met je gift in de collecte, steun je het programma 'Jonge Generaties' van de Protestantse Kerk om jongeren te betrekken bij geloof en kerk. Van harte aanbevolen.

### **15 september Project Rwanda**

Rusizi ligt in het westen van Rwanda. Veel gezinnen hebben de grootste moeite om rond te komen. Met name jonge kinderen zijn daardoor erg kwetsbaar. Ze eten te weinig of te weinig gevarieerd. Veel kinderen gaan niet naar school. Jongeren hebben geen perspectief en trekken weg uit het gebied. Doordat kinderen zonder ouders opgroeiden, zijn ze weinig ingelicht over hiv en aids. Daardoor ontstond een hiv/aids epidemie, waardoor nog meer kinderen opgroeien zonder enige vorm van begeleiding.

### **ZELFHULPGROEPEN**

Red een Kind zet samen met partnerorganisatie African Evangelistic Enterprise (AEE) zelfhulpgroepen op, waarin ouders leren hun omstandigheden zelf en samen te verbeteren. De impact van deze werkwijze is groot.

Het hele dorp wordt hierbij betrokken. Jongeren leren in zes maanden een beroep, zodat zij weer kans maken op de arbeidsmarkt.

In gemiddeld zeven jaar zijn duizenden gezinnen blijvend in staat om voor een eigen inkomen te zorgen. Hun zelfvertrouwen groeit. Bovendien wordt gaandeweg gewerkt aan het herstel van het onderlinge vertrouwen, dat na de genocide in 1994 ernstig was beschadigd. Langzaam maar zeker wordt de opbrengst van het land vergroot en komt er meer inkomen, waardoor kinderen weer naar school kunnen. Zo bloeien kinderen en gezinnen op en krijgen hele dorpen in Rusizi weer toekomstperspectief!

### **22 september Zending (Syrie vredeswerk collecte)**

Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Meer lezen: [kerkinactie.nl/kerkensyrie](http://kerkinactie.nl/kerkensyrie)

Wat betekent dit project voor diaken Milad?

“Ik kan niet wachten tot mijn kerk weer is hersteld. Ons gebouw werd volledig verwoest na een bomaanslag en moet weer van de grond af worden opgebouwd. We zijn vastbesloten dat dit de plek moet blijven waar we God aanbidden. Hier liggen onze wortels, deze plek is zo waardevol voor ons. Daarom hebben wij ons kerkgebouw aangemeld bij het Herstelfonds. Met hulp van Kerk in Actie wordt onze kerk in oude glorie hersteld. Ik kijk reikhalzend uit naar de dag dat de deuren weer openen. Als onze kerk er weer is, kan onze gemeente weer opbloeien. Jullie steun is van onschatbare waarde.”

### **29 september De Kerk zoekt jongeren op! Missionair werk (Nederland jongeren)**

Een van de speerpunten van een toekomstgerichte Protestantse Kerk is samen met jongere generaties optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te verwachten dat jongeren een kerk komen binnenstappen, maar daar te zijn waar jongeren zélf zijn. Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij festivals als Graceland en Opwekking.

Dit zijn bij uitstek plekken waar jonge zinzoekers elkaar ontmoeten. De Protestantse Kerk wil voor hen een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.

Met je gift in de collecte steun je het missionaire werk van de Protestantse Kerk, zoals het optrekken met jonge zinzoekers. Van harte aanbevolen.

### **6 oktober Werelddiaconaat (Israël, Israël zondag)**

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. Kerk in Actie ondersteunt het werk van partnerorganisatie Sadaka-Reut die gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten organiseert. Jongeren ontdekken dat onderling begrip verschillen kan overbruggen.



### **13 oktober Calando**

Hospice Calando is een High Care Hospice. Dit wil zeggen dat er 24 uur per dag gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam zijn. Dit maakt het mogelijk om onder deskundige en professionele begeleiding het leven op een waardige manier te voltooien, ook wanneer er complexe zorgvragen spelen.

### **20 oktober Voedselbank Goeree-Overflakkee**

Voedselbank Goeree-Overflakkee heeft verschillende doelen. Het belangrijkste doel is medeburgers op Goeree-Overflakkee, die onvoldoende voedsel of kleding kunnen kopen *wekelijks* van een voedselpakket te voorzien. Andere doelstellingen zijn:

- Het terugdringen van de vernietiging (verspilling) van voedsel.
- Een bijdrage leveren aan het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement van de cliënten.

## COLLECTE OPBRENGSTEN VAN DE DIACONIE:

Datum	Doel	Bedrag
05-05	KIA, Noodhulp Oekraïne	€ 231,40
09-05	Kerkdiensten Zuidwester	€ 52,10
12-05	Binnenlands Diaconaat	€ 208,05
19-05	KIA, Zending Bangladesh	€ 244,90
26-05	Onderlinge Zorg Oekraïne (O.Z.O)	€ 172,40
02-06	KIA, Project Rwanda	€ 143,00
09-06	Studentenpastoraat Rotterdam	€ 257,75
09-06	Voedselbank G-O (avondmaalcollecte)	€ 165,00
16-06	Leger des Heils	€ 182,80
23-06	KIA, werelddiaconaat Libanon	€ 270,85
30-06	Plaatselijk diaconaat (vakantietas)	€ 270,80

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door de diaconie ontvangen overschrijvingen.

Verder mochten wij in mei en juni nog giften ontvangen van € 12,50, € 12,50, € 20,00, € 20,00 en € 30,00.

Hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,  
namens de diaconie,  
Hans Meijer



## IN MEMORIAM

### JANNA BOLLE – GOUMARE

\* 12 DECEMBER 1933 † 2 JULI 2024

Al enige tijd was het leven van Janna Bolle wisselend. Dan weer werd de familie opgeroepen omdat het slecht met haar ging, en de volgende dag stuurde ze zelf een appje de wereld in met de mededeling dat alles goed met haar ging. Janna was de dochter van een schippersechtpaar, vandaar de gerafelde foto met binnenvaartschip op haar kaart. Ten gevolge van dat leven heeft ze in maar liefst 13 verschillende kosthuizen gewoond en geleefd; zo ging dat nu eenmaal.

Toen ze 14 jaar was, ontmoette ze een leuke vriend, die later ook haar man en de vader van hun kinderen is geworden. Hun drie kinderen kregen elk een partner, en elk ook drie kinderen, kleinkinderen van Janna dus. Inmiddels zijn er ook vijf achterkleinkinderen. Tot 1985 dreef Janna een schoenenwinkel op de dijk in Middelharnis. Daarna is ze, met haar man, gaan wonen op de Koningin Julianalaan en werd daarmee achterbuurvrouw van de toenmalige pastoriebewoners. Vervolgens heeft ze gewoond en geleefd op de Lijsterbeslaan. In 1999 is haar man overleden. Janna Bolle was een zorgzame vrouw, die dol was op haar kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. Ze konden altijd bij haar terecht voor een maaltijd, een overnachting, vakantie, noem maar op. In haar laatste tijd, in Nieuw-Rijsenburgh, was ze een soort verbinder, mediator, die probeerde iedereen met iedereen in contact te krijgen, los van allerlei kerkelijke en historische verschillen. De afscheidsplechtigheid was in het gebouw Media Vita, in Middelharnis, waarna aansluitend de begrafenis plaatshad aan de Algemene Begraafplaats 'Vrederust' aan de Rottenburgseweg te Middelharnis.

Correspondentieadres:

Vroonweg 38 - 3241 LT Middelharnis

De nagedachtenis van Janna Bolle – Goumare zij ons tot zegen.

*Ds. Jan de Visser*

## JE LIEFDE VERWOORDEN

Dikwijls doen we er het zwijgen toe, terwijl we eigenlijk iets zouden moeten zeggen. Het is moeilijk om op een goede manier te beminnen als je daar geen woorden bij gebruikt. Als we tegen onze ouders, kinderen, geliefden of vrienden zeggen: “Ik hou veel van je”, “Ik geef om je”, “Ik denk vaak aan je”, “je bent het mooiste wat me ooit gegeven werd”, dan maken we een keuze voor het leven.

Het is niet altijd gemakkelijk om te zeggen dat we van iemand houden. Maar als je het doet, zul je merken dat het een geschenk is dat de ander niet gauw meer zal vergeten. Als een zoon tegen zijn vader kan zeggen: “Ik hou van je, pa”, en als een moeder tegen haar dochter kan zeggen: “Kind, ik hou van je”, dan ontstaat er een nieuwe, zegenrijke plek, een ruimte waar het goed toeven is.

Woorden hebben de macht om leven voort te brengen.  
(Uit het dagboek; Een jaar met Henri Nouwen)



## LEESROOSTER

### September

- 1 Zacharia 8, 1-8
- 2 Zacharia 8, 9-17
- 3 Zacharia 8,18-23
- 4 Handelingen 9, 32-43
- 5 Handelingen 10, 1-23a
- 6 Handelingen 10, 23b-48
- 7 Marcus 8, 27-9,1
- 8 Handelingen 11, 1-18
- 9 Handelingen 11, 19-30
- 10 Handelingen 12, 1-17
- 11 Handelingen 12, 18-25
- 12 Deuteronomium 11, 1-17
- 13 Deuteronomium 11, 18-12,1
- 14 Marcus 9, 2-13
- 15 Marcus 9, 14-29
- 16 Handelingen 13, 1-12
- 17 Handelingen 13, 13-25
- 18 Handelingen 13, 26-43
- 19 Handelingen 13, 44-15,7
- 20 Handelingen 14, 8-20
- 21 Handelingen 14, 21-28
- 22 Handelingen 15, 1-18
- 23 Handelingen 15, 19-35
- 24 Deuteronomium 12, 2-12
- 25 Deuteronomium 12, 13-28
- 26 Deuteronomium 12, 29-13,6
- 27 Deuteronomium 13, 7-9
- 28 Marcus 9, 30-37
- 29 Marcus 9, 38-50
- 30 Micha 6, 1-8

### Oktober

- 1 Micha 6, 9-16
- 2 Micha 7, 1-7
- 3 Micha 7, 8-20
- 4 Deuteronomium 14, 1-21
- 5 Deuteronomium 14, 22-29
- 6 Marcus 10, 1-16
- 7 Deuteronomium 15, 1-11
- 8 Deuteronomium 15, 12-23
- 9 Psalm 119, 113-120
- 10 Leviticus 16, 1-10
- 11 Leviticus 16, 11-22a
- 12 Leviticus 16, 22b-34
- 13 Marcus 10, 17-31
- 14 Psalm 119, 121-128
- 15 Psalm 119, 129-136
- 16 Prediker 1, 1-11
- 17 Prediker 1, 12-18
- 18 Prediker 2, 1-11
- 19 Prediker 2, 12-26
- 20 Marcus 10, 32-45

## COLOFON

### *Administratie*

Exodus Gemeente PKN  
e-mail: [info@exoduskerk.nl](mailto:info@exoduskerk.nl)

### *Scriba:*

Conny Wesdorp  
Tel. 06-10775858

### *Distributie Verbinding*

Janita van der Have  
0651230663

*Kopij* voor het volgende nummer  
t/m **maandag 7 oktober 2024**  
inleveren per e-mail in **Calibri 11:**  
[redactieverbinding@exoduskerk.nl](mailto:redactieverbinding@exoduskerk.nl)

De redactie behoudt zich het recht  
voor wijziging van de kopij.  
Wij vragen uw begrip hiervoor.

### *Redactie*

Jeanet Akershoek      06-55161287  
Nel Nelemans          0187- 651465  
Antoinette v.d. Veken 06-18204064

Verbinding verschijnt dit jaar acht  
keer. 61<sup>e</sup> jaargang, nummer zes,  
september - oktober 2024

### *Predikant*

Vacant

### *Adres Exoduskerk*

Dorpsweg 97a  
3245 VB Sommelsdijk

### *Kerkrentmeesters*

Vrijwillige bijdragen en/of giften  
kunnen worden gestort op  
de rekening van de Exodus  
Gemeente PKN:  
NL92RABO0373725140

### *Collectebonnen*

Er zijn collectebonnen te bestellen  
met een waarde van € 0,70,  
€ 1,40, € 2,50 en € 5,- per eenheid van  
20 stuks. Via website/kerk app is  
betaling via Ideal en bezorging als  
vanouds.

Of bedrag overmaken op:  
NL92RABO0373725140 o.v.v.  
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40  
€ 2,50, € 5,--.

### *Diaconie*

Giften zijn welkom op de  
diaconierekening van de  
Exodus Gemeente PKN  
NL89RABO0373710062



