

Verbinding



Exodus Gemeente

Theo van Dijk heeft de
nieuwe naam voor ons
mededelingenblad bedacht.

Dus vanaf vandaag is het geen
Mededelingenblad maar..

Verbinding



Van harte gefeliciteerd Theo. Vanaf nu, zal het blad altijd Verbinding heten.
We hebben jouw motivatie hieronder weergegeven.

*“Als lezer van het blad word je op activiteiten maar ook van zieken en jubilea binnen de gemeente op de hoogte gehouden en daar kan je op reageren. Door het reageren, meedoen aan een activiteit of een kaart te sturen naar een persoon, maak je een verbinding.
Persoon A via het blad "Verbinding" naar persoon B.”*

Kerkdiensten

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Zondag 27 februari 10 uur | ds Rob van der Plicht, Moordrecht 1 ^e coll.: t.b.v. Stichting de Boei 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk | |
| Zondag 6 maart 10 uur | ds Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. PKN Veertigdagentijd collecte 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk | Eerste zondag Veertigdagentijd |
| Zondag 13 maart 10 uur | ds Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. PKN Veertigdagentijd collecte 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk | Tweede zondag Veertigdagentijd |
| Zondag 20 maart 10 uur | Rook Verkaik, Hardinxveld Giesendam 1 ^e coll.: t.b.v. PKN Veertigdagentijd collecte 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk | Derde zondag Veertigdagentijd |
| Zondag 27 maart 10 uur | ds Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. PKN Veertigdagentijd collecte 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk | Vierde zondag Veertigdagentijd m.m.v. cantorij |
| Zondag 3 april 10 uur | ds Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. PKN Veertigdagentijd collecte 2 ^e coll.: t.b.v.: de kerk | Vijfde zondag Veertigdagentijd Schrift en tafel |
| Zondag 10 april 10 uur | ds E. Overeem, Leusden 1 ^e coll.: t.b.v. PKN Jong Protestant 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk | Palmzondag |

Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via
internet: www.exoduskerk.nl

Gebed om ontferming

Lieve God,

Hier zijn we, met alles wat ons bezighoudt:

De zorgen van ons eigen bestaan en
die van de wereld waarin wij leven.

Want we worden het zo beu,
Corona blijft ons dagelijks leven bepalen,
zelfs al wordt de speelruimte groter.

Juist nu merken we hoe lastig samenleven eigenlijk is:

We zijn onze onbevangenheid kwijt, draaien om elkaar heen.

Hoe kunnen we zo elkaar tot naaste zijn?

We ervaren moeite en ongemak:
elkaar kunnen ontmoeten, maar nog steeds zonder liefdevol aanraken,
wel naar de kerk mogen, maar zo anders.

En we dragen de last van de voorbije maanden met ons:

sommigen werkten zo intensief en zo veel;
anderen moesten thuis zitten, werkloos, niets te verdienen.

Wat wacht ons nog?

Omwille van die dubbelheid, die zorg en angst bidden wij:

Heer ontferm U.

Door Ds Sophie Bloemert

Vanuit de kerkenraad

Op Valentijnsdag was er een bijzondere kerkenraadsvergadering, omdat deze in het teken stond van het afscheid van acht kerkenraadsleden.

In een lange periode hieraan voorafgaand, zijn er vele gesprekken gevoerd met diverse gemeenteleden om de ontstane vacatures in de drie colleges te vullen.

Omdat dit tot op heden nog niet gelukt is, hebben de voorzitters van de drie colleges: ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters een PowerPoint gemaakt, waarin de werkwijze voor de komende periode uiteengezet wordt. Er is een herverdeling van taken nodig, omdat hetzelfde werk met minder mensen gedaan moet worden.

Thema voor de ouderlingen: “Van wijkouderling naar wijkteam”. Door inzet van bezoekmedewerkers en diegenen die bloemen brengen voor een verjaardag of huwelijksjubileum, worden zij naast de ouderling de ogen en oren van de wijk.

Daarbij treedt er wel een probleem op voor de wijk Oost-Flakkee die nu nog geen ouderling heeft.

De vacature blijft bestaan, want als er bijzondere gebeurtenissen zijn, zoals bijvoorbeeld een overlijden, blijft een ouderling het aanspreekpunt en vertegenwoordiger van de kerk.

Thema diaconie: “Omzien naar hen die geen helper hebben”. De drie overgebleven diakenen gaan de taken met z’n drietjes uitvoeren. Zij zoeken verbinding met de ouderlingen in de activiteiten voor senioren en bezoekwerk. Ook willen ze een diaconale werkgroep opstarten waar mensen kunnen aanhaken per project.

De kerkrentmeesters gaan de taken herverdelen. Zij hebben een plan opgesteld van zaken waar de komende tijd aan gewerkt moet worden. Zij hebben een vacature voor secretaris. Joost de Koeijer wordt toegevoegd aan de kerkrentmeesters voor de financiële administratie.

Het scribaat wordt door Annet en Margot verzorgd. Voor het scribaat komen in de komende periode ook vacatures die vervuld moeten worden.

Voor de functie van voorzitter is geen kandidaat gevonden. Hiervoor zijn tot op het laatst gesprekken gevoerd met personen binnen en buiten de kerkenraad. Het idee is nu ontstaan om ons in deze zoektocht te laten bijstaan door een soort "informatuur".

De voorzitterskamer is dus nog niet overgedragen en er is geen duidelijk aanspreekpunt voor de kerk.

Als u dit allemaal leest, zal u hopelijk het gevoel krijgen, dat "de nood aardig aan de man is".

Denkt u alstublieft met ons mee en schroom niet om u aan te melden, al is het maar voor een klein onderdeel, een kleine overzichtelijke taak.

Na de presentaties zijn de vertrekkende kerkenraadsleden toegesproken en bedankt door Jan Terlouw voor hun inzet en betrokkenheid. Namens de kerkenraad heeft Margot Jan toegesproken en hem bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de Exoduskerk binnen diverse functies en vrijwillige activiteiten, die hij vervuld heeft.

Aan hen allen is een boeket bloemen overhandigd.

We sluiten deze bijeenkomst af met het zingen van

Lied 416: Ga met God en hij zal met je zijn.

Margot van de Wiel



En Jezus was een visser

Het ontroert mij altijd weer als ik de volgende tekst lees uit een al wat ouder lied van Herman van Veen:

“En Jezus was een visser, die het water zo vertrouwde, dat Hij zomaar over zee liep, omdat Hij had leren houden van de golven en de branding, waarin niemand kan verdrinken. Hij zei: “Als men blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken”. Maar de hemel ging pas open, toen Zijn lichaam was gebroken en hoe Hij heeft geleden, dat weet alleen die Visser aan ’t kruis en je wilt wel met Hem meegaan, samen naar de overkant en je moet Hem wel vertrouwen, want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand.”

Dat beeld van die Visser die over het water loopt en ons oproept om Hem te vertrouwen, heeft mij ertoe gebracht aan Liesbeth Smulders, een iconenschilder in Noord-Brabant – te vragen van dit Bijbelverhaal dat is opgetekend in Matteüs 14:22-33 een met de handgeschilderde iconen te vervaardigen (‘schrijven’). In januari van dit jaar was de iconen gereed en ziet er als volgt uit:



De zeven discipelen staan symbool voor de kerk, voor de wereldwijde gemeenschap van gelovigen.

Zes maart begint de Veertigdagentijd. Een tijd waarin wij gedenken het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus. Maar hoe hij heeft geleden dat weet alleen die Visser aan het kruis.

Toch zijn wij genodigd om veertig dagen lang samen op te trekken door het duister naar het licht van Pasen in de wetenschap dat wij Hem mogen vertrouwen en aan Hem ons vertrouwen mogen geven, want Hij houdt al onze gedachten in Zijn hand.

Samen op weg naar dat grote feest van de opstanding – ‘aan de overkant’ – met het gebed van de woorden van lied 933:3:

“Heer, dwing de stormwind weg te gaan
en raak ons met uw geestkracht aan,
opdat wij over ’t boze tij
het land zien aan de overzij.”

Peter Visser

Met hart en ziel ouderling zijn

Dat betekent voor mij, omzien naar elkaar.

Een naaste zijn, die mag delen in gezondheid en geluk en die er bovenal zijn mag bij pijn en verdriet.

Hoe doe je dat? Luisterend, samen stil zijn of zoekend naar woorden uit de Bijbel of een gedicht, woorden die wat uitzicht en hoop geven.

Het is niet moeilijk, je voelt je gedragen door God en door de gemeente. Ouderling zijn met hart en ziel kost energie, maar je krijgt er veel meer energie voor terug.

Ouderling zijn is het mooiste ambt binnen de kerk en het is een uitdaging.

Cora Franzen



Paars in het voorjaar

In de vorige editie van dit blad, dat toen nog Mededelingenblad heette, heb ik geschreven over het groen van de winter. Dat ging natuurlijk over de liturgische kleur na de kerstdagen. Dat is groen, maar daar komt binnenkort alweer verandering in. Op woensdag 2 april is het Aswoensdag, het traditionele begin van de Veertigdagentijd. Sommige kerken spreken van de Vastentijd, anderen van de Lijdenstijd, en bij ons is de aanduiding Veertigdagentijd gebruikelijk.

De zondagen in deze periode hebben allemaal een vaste, Latijnse naam. Die naam is ontleend aan één van de Schriftlezingen of de psalm van die betreffende zondag. Dit jaar is dat anders. We blijven doorgaan met de lezingen uit het Johannes-evangelie. En dat levert wel een beetje raar effect op. Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd, 6 maart, lezen we het verhaal van Maria die Jezus' voeten zalft, terwijl het normaal gesproken gaat over de verzoeking in de woestijn. Deze zondag heet zondag Invocabit, naar Psalm 91: Indien hij mij aanroept, uit Ps. 91, de psalm die Jezus tijdens de verzoeking in de woestijn aan de satan voorhoudt.

Even alle zondagen op een rijtje, plus het evangelieverhaal dat altijd op die zondag gelezen wordt, plus het verhaal uit het Johannes-evangelie dat we dit jaar lezen:

| Zo | Naam | “Normale lezing | Johannes-lezing |
|------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| 6-3 | Invocabit | Verzoeking in de woestijn | Maria zalft Jezus' voeten |
| 13-3 | Reminiscere | Verheerlijking op de berg | Jezus over zijn naderende dood |
| 20-3 | Oculi mei | Gelijkenis van de vijgenboom | Jezus het licht der wereld |
| 27-3 | Laetare | De verloren zoon | De wijnstok en de ranken |
| 3-4 | Judica | De pachters van de wijngaard | De trooster komt |

Op 10 april, Palmzondag, staat uiteraard het verhaal van de intocht in Jeruzalem centraal, maar dit jaar dus vanuit het perspectief van Johannes.

Dan volgt de Stille Week, maar dan hebben we inmiddels ook een nieuwe editie van De Verbinding!

Tot dan.

Ds. Jan de Visser

Aandacht voor...

We staan op de drempel van een nieuwe periode. Een kantelpunt voor de kerk en de samenleving.

In de dienst van 20 februari hebben we afscheid genomen van acht kerkenraadsleden, waaronder de voorzitter, die soms heel lang deel uitgemaakt hebben van de kerkenraad.



Jammer genoeg hebben we geen nieuwe mensen kunnen verwelkomen, maar onze zoektocht gaat door. Ook naar een voorzitter. Wie gaat met ons meedoen om de verbinding met elkaar te continueren?

Op 15 februari zijn er verdere versoepelingen aangekondigd. Er kunnen weer meer kerkgangers plaatsnemen en het koffie drinken na de dienst en het in contact komen met elkaar wordt weer mogelijk. Daarbij blijven we voorzichtig en houden we ons aan de afgesproken regels.

Zieken

Vader Jos Groeneveld en dochter Marloes de Koeijer hebben na elkaar een operatie ondergaan. Voor Jos gepland en voor Marloes onverwacht. Ze zijn beide al aardig hersteld, maar Marloes is nog met onderzoeken bezig naar de oorzaak.

Jan Westhoeve is weer opgenomen geweest met een zware longontsteking. Inmiddels gaat het de goed kant op met hem.

Kees Tieleman kreeg aan het begin van het jaar een slecht bericht te verwerken. Hij is ernstig ziek en er is geen behandelplan opgesteld. Een moeilijke boodschap die je leven op zijn kop zet voor hem, zijn vrouw en de kinderen.

In het gezin van Lieke en Maurits Baatenburg de Jong waren ook ineens grote zorgen. Maurits kreeg een hartinfarct, maar gelukkig konden er snel twee stents gezet worden en kan hij thuis revalideren.

Ook Jan Offerhaus kreeg een hartinfarct. Er werden snel stents geplaatst. Ook hij kon weer naar huis, maar de schrik zit er wel in.

Henk Leijdens heeft een hersenstaminfarct gehad. Na een week in het ziekenhuis en enkele dagen in Nieuw Rijsenburgh voor revalidatie, is hij weer thuis.

Er zijn anderen die geopereerd zijn of op een operatie wachten. Het wachten op uitslagen kan veel stress veroorzaken. Soms krijg je een positief bericht, dat tot blijdschap leidt. Alle zieken en allen die het moeilijk hebben veel kracht en liefde gewenst.



Huwelijksjubilea

| Naam | Adres | Datum en aantal jaren |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| De heer en mevrouw Drenth-Groendijk | Duivenwaardseweg 11 3244 LH Nieuwe-Tonge | 9 maart 12 ½ jaar |
| De heer en mevrouw Tijl-Karels | Westdijk 8 3244 BM Nieuwe-Tonge | 6 april 61 jaar |

Kroonjaren

| Naam | Adres | Datum en hoeveel jaar |
|----------------------------|---|-----------------------|
| De heer M.K. (Maas) Huizer | Sperwer 123 3245 VP Sommelsdijk | 19 maart 80 jaar |
| Mevr. J. Buter-van Delft | Staakweg 89 3247 BV Dirksland | 29 maart 90 jaar |
| De heer J. Keuvelaar | A.M. de Jongstraat 9 3245 RK Sommelsdijk | 6 april 80 jaar |

Komende verjaardagen 85+

| Naam | Adres | Datum en hoeveel jaar |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
| Mevr. H. Both-Makkenze | Sperwer 437 3245 VP Sommelsdijk | 19 maart 88 jaar |
| Mevr. P. (Nel) van der Vliet-Melissant | De Klaver 99 3245 XT Sommelsdijk | 25 maart 88 jaar |
| Mevr. H. Glansbeek-Abramse | Sperwer 473 3245 VP Sommelsdijk | 27 maart 93 jaar |

Als u geen vermelding wenst in bovenstaande rubrieken, verzoeken wij u dit voor 28 maart kenbaar te maken bij de scriba: info@exoduskerk.nl.



Tenslotte

Tineke Ebing schreef het volgende gedicht:

Veertig dagen

Veertig dagen om te delen
Wat je hart je steeds laat zien
Een getal dat steeds
Terugkomt in de bijbel,
Veertig jaar in de woestijn

Als een oefenperiode
Telkens weer opnieuw
Krijg je kansen om te helen
De echte waarheid laten zien
Veertig goede momenten tonen
Vreugde ondanks pijn

Veertig dagen volheid
Van het leven dat je leeft
Telkens weer opnieuw
En anders dan je ooit had gedacht
Kom je aan bij de tijd
Die je nooit had verwacht

Langzaam volgt er een bevrijding
Van diepe pijn en groot verdriet
Lichter wordt het, lichter
Als een prachtig mooi gedicht
Mag je stralen in het donker

Laat je hart maar helder zien
Dan kom je uit bij je Herder
En krijg je verlichting bovendien
Mag je verder zonder zwakte
Sterker dan je ooit had voorzien

Margot van de Wiel

Familieberichten

Verhuisd

| Naam | Oud adres | Nieuw adres |
|------------------------------------|--|---|
| Dhr. J.C.P. Vroeg in de wei | Marshof 38 Oude-Tonge. | Willemstraat 2 a 3255 BS Oude-Tonge. |
| Mevr. A.S.C. Wesdorp | Joost van den Vondellaan 64 Sommelsdijk. | Ring 28 3241 CR Middelharnis. |
| Fam. A.C. Koppenaar | Wilgenlaan 6 Dirksland. | Grondzeilerstraat 7 3255 CA Oude-Tonge. |
| Dhr. B.J.A. Kastelein | Poppendamseweg 2 Sommelsdijk. | Morenahof 2 5801 PN Venray. |
| Mevr. H. Zandstra - de Vries | Narcissenpad 42 Stellendam. | Isaac da Costastraat 53 3245 RN Sommelsdijk. |
| Dhr. A. van Alphen | Jan Steenlaan 7 Middelharnis. | Han de Lignieplein 33 3249 BM Herkingen. |
| Fam. Q.L.L. Bonafacia – Hartman | Kerkring 8 Nieuwe-Tonge | Enkele Ring 1 3245 AG Sommelsdijk. |

Ingeschreven

| Naam | Adres | Woonplaats |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Dhr. L.C. van Rossum | Noorddijk 10 a. | 3248 LH Melissant. |

Ledenadministratie Exoduskerk

Theo van Dijk

Kennismaken met.. Jeanne van Beveren



Mijn naam is Jeanne van Beveren- Hooegeveen. Vorig jaar op 1 juli verhuisde ik van Rockanje naar Dirksland. Mijn oudste zoon woont in Dirksland, toen hij voorstelde in Dirksland te komen wonen heb ik daarmee ingestemd. Daar heb ik geen spijt van. Dirksland is een gemoedelijk dorp met vriendelijke inwoners.

Op 11 april 1958 ben ik getrouwd met Bob van Beveren. Wij kregen drie zonen, twee schoondochters, één kleinzoon en drie kleindochters, waar we zeer trots op zijn. Tot ons grote verdriet is onze jongste zoon Jeroen op 5-jarige leeftijd overleden. Op 12 april 2010 is mijn man Bob na een slopende ziekte Parkinson overleden.

In mijn werkzame leven heb ik 21 jaar gewerkt in het zorgcentrum “De Klarbeek” te Epe, wij woonden toen in Emst op de Veluwe. Na enkele omzwervingen ben ik in 2012 verhuisd naar Rockanje. Waar ik 8 jaar vrijwilligerswerk heb gedaan bij verpleeg-, verzorgingshuis “Catharina- Thuis op Voorne”. Daar kwam abrupt een einde aan door corona. Mijn hobby’s zijn; lezen, klassieke muziek, schilderen en een brede interesse in het leven.

Van huis uit ben ik lid van de Vrijzinnige Hervormde Kerk, later de PKN. Na wat oriëntatie heb ik besloten lid te worden van de Exoduskerk. De prettige sfeer, het gevoel van welkom te zijn en het bezoek van de wijkouderling Antoinette van der Veken hebben mijn keuze bevestigd. Antoinette verstrekke mij op een hartelijke manier alle informatie.

Ik kijk uit naar een verdere kennismaking met de Exoduskerk gemeente.

Nu al terugkijken?

De wereld lijkt zich op te maken voor het oude normaal, de maatregelen verdwijnen als sneeuw voor de zon. En zo dadelijk kunnen we leven zonder de beperkingen waar we bijna twee jaar aan onderhevig waren.

Wat hebben we allemaal meegemaakt?

Op 27 februari 2020 deed het virus zijn intrede in Nederland.

Op 8 maart hebben we de laatste normale dienst gehouden; de kerk zat toen, zeker voor de huidige begrippen, tjok- en tjokvol. In de preek hebben we stilgestaan bij de

AFGELAST

kwetsbaarheid, de broosheid en de afhankelijkheid in ons leven. Een week later werd de kerkdienst afgelast! Daarmee zijn we een volkomen nieuwe tijd ingestapt. Niets van wat we gewend waren, kon nog doorgaan, niets. Vanuit alle hoeken en gaten kwamen er camera's, microfoons, aansluitingen, kilometers snoeren en kabels. De kerkzaal was leeg, alle stoelen waren eruit.

De eerste dienst daarna was de uitvaart van Wim van Putten, en de zondag daarop hadden we onze eerste internetdienst. Sober, mager, met een kleine zanggroep. Wel met een positieve boodschap: 'Jezus ziet kansen'. En dat gold toen voor onze gemeente, en gelukkig geldt nog steeds!



Op 19 maart 2020 gingen alle verzorgingstehuizen op slot. Ouderen, kwetsbaar en veelal afhankelijk van hun kinderen en kleinkinderen, mochten niet meer bezocht worden; een dieptepunt in de crisis van de afgelopen twee jaar.

We bleven er met elkaar de schouders onder zetten. Heel veel vrijwilligers hebben meegewerkt aan (voor mij althans) technische hoogstandjes, die tot een steeds verdergaande professionalisering van de uitzendingen hebben geleid.

In de zomer kwam er enige verlichting.

Er mochten schoorvoetend weer mensen in de kerk komen. En toen, in het najaar en de winter, was het een bonte afwisseling van maatregelen:



dan weer maximaal 50, en later 30, of toch weer 100, maar dan alleen bij rouw en trouw. Of toch weer helemaal lege kerkzalen met maximaal 7 medewerkers per dienst.

De afwisseling van deze maatregelen heeft zich voortgezet vanaf de eerste golf tot en met de laatste lockdown. Geen kerstnachtdienst met kerkgangers in twee jaar tijd! De kerk was een verzameling schermen plus kleine groepjes kerkgangers.

En als het een beetje meezit (ik schrijf dit stukje vlak voor de persconferentie van 15 februari) zijn aan het eind van de maand zo ongeveer alle maatregelen van tafel.

Wat gaat de toekomst ons brengen?

Als we de afgelopen twee jaar iets geleerd hebben, dan is dat wel dat de Exodusgemeente een heel saamhorige club gelovigen is, en dat er van alles mogelijk is door de inzet van heel veel mensen.

Ook hebben we gezien dat het aantal mensen dat we op dit moment met onze uitzendingen bereiken, vele malen groter is dan wat we in de kerk kunnen herbergen. De TOP Exodus Dienst van 13 februari is in ongeveer 350 huizen bekeken! 350! Stel, gemiddeld twee personen per huishouden + de 100 mensen in de kerk, dan kom je al gauw tussen de 800 en 1000 mensen.

Dat hadden we ons voor de crisis niet voor kunnen stellen, maar ook niet toen we aan de uitzendingen begonnen. We deden en doen het voor onze eigen mensen, maar inmiddels kijken er buiten de kerk-, eiland- en zelfs landsgrenzen honderden mensen meer mee dan voor de crisis. Dat is zegen, dat is winst, en dat moeten we koesteren.

Hoe nu verder?

We zitten in een rare overgangperiode. Veel minder kerkgangers én veel meer kijkers dan vroeger. Hoe nu verder? Voorop dit: iedereen moet doen wat hij of zij denkt dat goed is. Niemand kan in het hoofd van een ander kijken, laat staan daar dingen in veranderen.



Natuurlijk zou ik de **angst** bij iedereen graag weg willen nemen: 'Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer!' Dat klinkt veel makkelijker dan het is. En degenen die in de afgelopen twee jaar veel met de gevolgen van corona te maken hebben gehad, zijn daar niet zomaar overheen. Dat kan nog lang duren.

Sommige mensen noemen het van zichzelf **gemakzucht**: lekker met een bak koffie in je kamerjas naar een dienst gaan zitten kijken. En misschien is het voor een aantal mensen ook niet meer dan gemakzucht, maar ik twijfel daar een beetje aan. Gemakzucht is niet het kenmerk van Exodianen voor zover ik ze heb leren kennen.



Afwachten: dat is een andere houding. We kijken eerst maar eens even of de crisis echt voorbij is. De regering kan wel wat roepen, maar dat is eerder gebeurd. En dan kan ik me goed voorstellen dat er sommige (misschien wel veel) mensen zijn die niet op voorspellingen van de regering vooruit willen lopen.

We hebben alle varianten gehad: geen mensen in de kerk, groepjes, beperkte aantallen. We hebben uitzendingen verzorgd met en zonder zanggroep. We hebben hele diensten of delen van diensten van tevoren opgenomen.

We hebben diensten gehad mét kerkgangers maar zonder gemeentezang: op enig moment mocht er gewoon niet meer gezongen worden. We hebben van alles meegemaakt. De toekomst zal wel een vervolg zijn op al deze ervaringen.

Wat ik iedereen van harte gun, is dat we deze periode kunnen **afsluiten**. Hopelijk muteert het virus zich tot een onschuldig griepvirus. Hopelijk kunnen we binnenkort zeggen, dat de crisis die zich op allerlei niveaus deed gelden, achter de rug is. Hopelijk kunnen we op niet al te lange termijn beslissingen nemen zonder gehinderd te worden door de herinnering aan de beperkingen van de afgelopen twee jaar.

Misschien kunnen we het zodanig afsluiten, dat we juist op de punten waarop we zoveel beperkingen hebben meegemaakt, zeggen: 'Dat nooit meer'.



Hoe dan ook, wat mij betreft gaan we in **vertrouwen** de toekomst in. Een open toekomst voor iedereen, met voor iedereen een plaats.

In de woorden van het bekende lied van Sela *Een toekomst vol van hoop* klinkt het zo:

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

*U geeft een toekomst vol van
hoop; dat heeft U aan ons
beloofd.*

*Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Ds. Jan de Visser

(P.S. Op het refrein na kun je dit lied ook zingen op de melodie van Gez. 801:
Door de nacht van strijd en zorgen)



Aftredende kerkenraadsleden



Van links naar rechts Coby van den Tol (diaconie), Elly van der Wel (Ouderling Oost Flakkee), Joke van Driel(diaconie), Jan Terlouw (voorzitter kerkenraad), Tineke Hendriks (Ouderling Oost Flakkee), Jos Groeneveld (Ouderling Sommelsdijk), Nicoline van Woerden (Ouderling Middelharnis) en Riekje van Beveren (Ouderling-kerkrentmeester).

Na afloop van de voor hen laatste kerkenraadsvergadering, gingen ze allemaal op de foto met een welverdiende bos bloemen.

Aftredende voorzitter van de kerkenraad



Margot van de Wiel bedankt Jan Terlouw tijdens de voor hem laatste kerkenraadsvergadering voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente.

Afscheid en een nieuw begin

Als dit blad ons allemaal bereikt heeft, hebben we afscheid genomen van een groot aantal kerkenraadsleden; dat zal toch niemand ontgaan zijn!



Ook zal het niemand ontgaan zijn, dat er forse wijzigingen gekomen zijn in de beperkingen die ons de afgelopen twee jaar min of meer lamgelegd hebben ((zie ook elders in dit blad). De kerk mag weer vol (althans zo ziet het er op het moment waarop ik dit schrijf naar uit), alle activiteiten kunnen weer van start.

Geen mondkapjes meer, geen anderhalve meter afstand, en ga zo maar door. Je hoeft niet eens zo'n buitengewoon overdreven optimist te zijn om te zeggen: "we gaan een nieuwe toekomst in".

We ontmoeten weer allerlei kansen om het leven van onze gemeente opnieuw te formeren, een soort nieuwe schepping van ons als gemeente.

Hoe dat er precies uit gaat zien? Ik heb er nog geen idee van. Aan de ene kant gaan we zoveel mogelijk door met wat er al op de agenda staat. Aan de andere kant hebben we de ruimte en de mogelijkheden om allerlei nieuwe dingen op te starten. Ik schreef elders in dit onvolprezen blad al over de verhouding tussen kerkgangers en kijkers thuis. Wat gaat dat opleveren? Afwachten.

Omzien naar elkaar: het thema van onze regering, maar ook van ons als Exodusgemeente. Heb je al een lijstje van vijf mensen in jouw omgeving, met wie je regelmatig belt, mailt of praat?



Dingen organiseren: we zijn er ontzettend goed in. We regelen van alles. Kwestie van initiatief, vraagje in de Exodus-app, en het loopt. Heb je een idee? Wacht dan niet tot er eindelijk een kerkenraadsbesluit over genomen is, maar voer het gewoon uit!

Als het allemaal niet loopt zoals we met elkaar willen, dan zien we wel weer verder. Eigenlijk ben ik niet zo bezorgd over onze toekomst. We staan als Exodusgemeente open voor al het nieuwe dat op ons afkomt, en we hebben zoveel meegemaakt, dat we wel geleerd hebben overal een mouw aan te passen.

De eerste preek nadat we op 15 maart 2020 onze deuren moesten sluiten, ging over Jezus die nieuwe kansen ziet, bij die blindgeborene uit Johannes 9. Maar wat wij ook zijn als Exodusgemeente: geen blindgeborene club. We zien wat er moet gebeuren, we weten wat we aan elkaar hebben, en we kennen elkaar goed genoeg om te weten dat we elkaar niet laten vallen.

En nee, geen complete kerkenraad, maar wel heel veel potentie. En ik ben ontzettend nieuwsgierig naar wat dát ons allemaal gaat brengen.

Op naar een open Exodus-toekomst!



Ds. Jan de Visser



DADEL-VIJGEN-NOTENBROOD

Je hebt nodig:

- 150 gram stukjes dadel
- 150 gram stukjes gedroogde vijgen
- 150 gram noten (amandel, walnoot naar keuze)
- 400 gram volkorenmeel
- 100 gram witte tarwebloem
- 1 eetlepel zout
- 3 eetlepels appelstroop
- 50 ml walnootolie of zachte boter
- 3 dl water
- 10 gram gedroogde gist

Materialen

bakplaat, bakpapier

Zo maak je het:

Doe het meel en bloem in een kom met zout, gist, stroop en water. meng alles 5 min. kneed het daarna nog 5 min. goed door. Laat het deeg in de kom een uur rijzen. Leg een vel bakpapier op een bakplaat. Kneed de noten, vijgen en dadels door het deeg. Verdeel het deeg in 2 stukken en vorm er 2 'langgerekte' broodjes van. Leg het op de bakplaat en laat weer een uur rijzen. Verwarm de oven op 220 graden, en bak ze 30 min.

Recept: Apolina Vader



Heb je ook een bijzonder recept?
Stuur het naar mededelingen@exoduskerk.nl
Dan zetten wij het in het blad



Lieve mensen

We willen iedereen hartelijk danken voor het medeleven in deze voor ons zeer moeilijke tijd. De vele bloemen, bezoekjes, kaartjes, telefoontjes en appjes doen ons goed.

Het is fijn te weten dat zovelen met ons meeleven.

Hartelijke groeten,
Kees en Sjaan Tieleman

Goed zijt Gij

Goed is de hand die mij leidt
uit het donker van de nacht
naar het licht van de dag.

Goed zijt Gij God,
onzegbaar goed.
Zegen deze dag
en al mijn dagen
dat ik onderweg ben
naar U.

(Keltisch zegengebed)



Alle lopers van de Kerkbalans (AKB) 2022
heel hartelijk dank!

Alle deelnemers aan de Actie Kerkbalans 2022
enorm bedankt!

Er is een fantastisch bedrag toegezegd van € 97.247,00 (tot nu toe), door 74% van onze deelnemers. Iedereen die nog niet toegezegd heeft, kan dat nog steeds doen. Via de link op de homepage van de kerk of u kunt uw envelop in de brievenbus van de kerk gooien.

*P.S. Geef voor de gemeente
waar je mag zijn wie je bent!*

Financiën van de diaconie

De opbrengsten van de collecten in de maand december 2021 waren:

| Datum | Doel | Bedrag |
|-------------------|-----------------------------------|------------|
| 05-12 | Kerk in Actie, zending Rwanda | € 190,95 |
| 05-12 | Voedselbank (avondmaal collecte) | € 55,50 |
| 12-12 | Plaatselijk diaconaat | € 319,35 |
| 19-12 | JOP Protestantse Kerk | € 306,50 |
| 24-, 25- én 26-12 | Vluchtelingenkinderen Griekenland | € 1.304,00 |

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door de diaconie ontvangen overschrijvingen. Tevens zijn er in december diverse giften ontvangen van onder andere € 10,00, €20,00, € 25,00, € 25,00, € 30,00, € 50,00, € 100,00, € 100,00 en € 250,00.

Het merendeel van deze giften was uitdrukkelijk aangegeven voor de Vluchtelingenkinderen in Griekenland en zit daarom ook in bovenstaande € 1.304,-. Voor zowel uw giften als collectebijdragen danken wij u weer hartelijk.



Interview met Joke van Driel



Onlangs had ik een gesprek met Joke van Driel, scheidend diaken van onze kerk. Joke is getrouwd met Wim en samen zijn zij de trotse (groot)ouders van 2 dochters en 5 kleinkinderen. Zij is 12 jaar diaken en kerkenraadslid geweest, de laatste jaren voorzitter van de Diaconie en lid van het moderamen, werk dat ze altijd met heel veel plezier heeft gedaan. De afgelopen twee jaar waren minder leuk door alle beperkingen vanwege Corona, heel veel dingen konden niet meer. Joke is jarenlang diaken van Oostflakkee geweest, daarna ook van Middelharnis en toen daar weer een diaken kwam de laatste twee jaar van Sommelsdijk.

In deze 12 jaar heeft ze samen met anderen heel veel activiteiten georganiseerd, zoals de seniorenreisjes en de kerstmiddagen. Deze werden georganiseerd met het keukenteam. Joke vertelt enthousiast dat de reisjes en kerstmiddagen zo ontzettend leuk waren, mensen genoten er zo van. Als diaken bezocht Joke mensen in haar wijk die een huwelijksjubileum vierden, vanaf een huwelijk van 40 jaar krijgen echtparen een bloemetje. Jarigen vanaf 75 jaar worden bezocht door de zogenaamde “bloemendames”, deze dames worden aangestuurd door de diaconie, ook doet zij de administratie die hierbij hoort.

Behalve deze sociale taken, verzorgen de diakenen de diensten van schrift en tafel. Alle benodigdheden worden hiervoor klaargezet en zij assisteren de dominee bij het uitdelen van brood en wijn, maar ook wordt gezorgd voor de jaarlijkse nieuwe paaskaars. Iedereen die dat wil, kan bij de diaconie een paaskaars voor thuis bestellen.

Ook heeft ze enkele jaren de SAGE bijeenkomsten bezocht met enkele andere diakenen. Deze bijeenkomsten zijn van de Diaconieën van het hele eiland. Ook aan de oprichting van Schuldhulpmaatje Goeree Overflakkee heeft ze samen met een andere diaken meegewerkt.

Na haar afscheid als diaken blijft Joke de senioren bezoeken. Zij heeft dit al zo lang gedaan en heeft met velen een fijne band opgebouwd die ze wil blijven voortzetten.

Joke zou haar werk heel graag willen overdragen aan een nieuwe diaken, maar tot nu toe heeft zich nog niemand gemeld. Dit voorjaar nemen 8 leden van de kerkenraad afscheid, Oostflakkee en Sommelsdijk houden niemand over, alleen in Middelharnis blijft Bep Winkels nog over. Marlien en Marie-Antoinette hebben andere taken.

Joke doet namens de andere diakenen en kerkenraadsleden een oproep aan zoveel mogelijk leden om zich op te geven, omdat zij zo graag het werk dat zij zo lang met zoveel plezier en voldoening hebben gedaan, willen overdragen!

Ik dank Joke hartelijk voor de gastvrijheid en het gezellige gesprek en hoop ook van harte dat mensen zich aanmelden om haar mooie taken over te nemen.

Jannet de Vries

Huispaaskaarsen

Ook dit jaar kunnen er huispaaskaarsen besteld worden.

Ben je geïnteresseerd, dan kun je mij een mail sturen:

marlien.mijnders@exoduskerk365.nl.

Ik zal je dan vervolgens een mail sturen met de informatie over de huispaaskaarsen.

De uiterste besteldatum is 11 maart 2022. In dat geval worden de huispaaskaarsen vóór Pasen (17 en 18 april 2022) bij mij bezorgd.

De kaarsen kunnen bij mij worden opgehaald of als dat op dat moment mogelijk is, in de ontmoetingsruimte van onze kerk.



Namens de diaconie, Marlien Mijnders

Toelichting bij de collecten

27 februari Stichting de Boei

Stichting inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee biedt aan mensen met kanker, hun dierbaren en mensen die kanker gehad hebben, een plek om op verhaal te komen, een veilige plaats om hun verhaal kwijt te kunnen, een warm onthaal, een luisterend oor in een ongedwongen en gezellige sfeer. De gastvrouwen zorgen ervoor dat de gasten allen voldoende aandacht krijgen en zich thuis voelen. Het is genoegzaam bekend hoe groot de psychosociale impact van kanker is op een mens en de Boei reikt een helpende hand om het leven weer op te pakken.

6 maart PKN Veertigdagentijd collecte

Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

13 maart PKN Veertigdagentijd collecte

Kerk zijn doe je met elkaar. Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een Friese kerk die het initiatief 'De Woonkamer' steunt. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.

20 maart PKN Veertigdagentijd collecte

Indonesië: Een betere toekomst voor straatkinderen. In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dream house kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dream house wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.

27 maart PKN Veertigdagentijd collecte

Missionair werk: Jong en oud thuis in de kliederkerk. Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van Bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

3 april PKN Veertigdagentijd collecte

Moldavië: Kinderen en ouderen worden gezien. Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen, zoals een douche.

10 april PKN Jong Protestant

Paas Challenge: inleven in het paasverhaal. Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de Paas Challenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen.

Beste mensen,

Binnenkort begint de Veertigdagentijd. En één van de dingen die we als kerken van de Oecumenische Werkgroep met elkaar vierden, waren de sobere maaltijden. We hebben dat jaren met elkaar gedaan, tot en met de tweede maaltijd in 2020. Daarna konden de maaltijden vanwege corona geen doorgang vinden. In onze werkgroep hebben we met elkaar gebrainstormd hoe we de



sobere maaltijden weer kunnen gaan houden in de nieuwe situatie in onze maatschappij. En we hebben een in onze ogen fijne oplossing gevonden. We gaan de sobere maaltijden op gepaste wijze in de Exoduskerk houden. En daarnaast kan iedereen thuis ook meedoen. Het vergt enige organisatie en dat hebben we er graag voor over. Zo kunnen we voor iedereen het samenzijn tijdens deze maaltijden tot een mooie viering maken.

Hieronder volgt een schema hoe we het willen doen:

1. In de week vóór de betreffende soepmaaltijd zullen we in uw Nieuwsbrief (Emmaüskerk en Exoduskerk) of via email (Remonstrantse Kerk) of anderszins (De Parochie De Heilige Familie) bekend maken wat de teksten en de gebeden zijn, die gelezen en gebeden worden.
2. De sobere maaltijden worden gehouden van 18.00 uur tot 18.45 uur op de volgende data:
8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart, 5 april en 12 april. Als u thuis de sobere maaltijd gebruikt, kunt u dat op deze tijden doen. Wilt u meedoen aan de sobere maaltijden in de Exoduskerk, dan vragen wij u om zich van tevoren op te geven op het volgende emailadres: sobere maaltijden@gmail.com Zo krijgen wij van tevoren een beeld van het aantal mensen dat komt eten.

In onderstaand schema staan de data vermeld:

| Datum sobere maaltijd | Opgeven vóór |
|-----------------------|--------------|
| 8 maart | 4 maart |
| 15 maart | 11 maart |
| 22 maart | 18 maart |
| 29 maart | 24 maart |
| 5 april | 31 maart |
| 12 april | 7 april |

3. Wilt u allemaal zelf een soepkom en een lepel meenemen?
4. De collecte voor de goede doelen heeft tijdens de eerste twee sobere maaltijden van 2020 € 547,15 opgebracht. Dat is voor de komende maaltijden ons startbedrag. De doelen zijn Calando en de noodopvang asielzoekers Goeree-Overflakke. U kunt uw bedrag storten op bankrekeningnummer NL 92 TRIO 0379 6821 84 t.n.v. OWGO te Middelharnis. Dit jaar zien we af van collecteren voor contant geld. We willen aan iedereen vragen om de giften over te maken op het bankrekeningnummer van onze werkgroep.
5. Tenslotte zouden we het leuk vinden, wanneer u de sobere maaltijd thuis gebruikt, dat u dan een foto maakt daarvan en deze naar bovenstaand emailadres verstuurt. Dan kunnen we deze foto's plaatsen in de nieuwsbrief van uw kerk. We hopen, dat u de kans aangrijpt om mee te doen met de sobere maaltijden, hetzij thuis, hetzij in de Exoduskerk, in verbondenheid met elkaar.

Hartelijke groet namens de Oecumenische Werkgroep
Goeree-Overflakke,

Bram, Arja, Els, Theo, Tonny, Renée en Hannie

Vrienden geloofsgenoten van de Exoduskerk,
onze dank is groot voor het ontvangen van
de felicitatie kaartjes.

85 jaar is niet niks. Het is hart verwarmend

Hartelijke groet,

Teun en Ineke de Knegt

Lieve mensen,

Langs deze weg wil ik
iedereen bedanken voor
alle mooie en lieve
kaarten die ik voor mijn
tachtigste verjaardag
mocht ontvangen.

Hartelijke groeten,
Janny Maliepaard



Agenda

| Datum | Activiteit | Locatie | Aanvang |
|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 28 februari | Seniorenmiddag | Exoduskerk | 14.30 uur |
| 3 maart | Breicafé | Jeugdruimte | 14.00 uur |
| 10 maart | Vrouwen gespreksgroep | Exoduskerk | 13.30 uur |
| 17 maart | Breicafé | Jeugdruimte | 14.00 uur |
| 28 maart | Seniorenmiddag | Exoduskerk | 14.30 uur |
| 7 april | Breicafé | Jeugdruimte | 14.00 uur |



Seniorenmiddagen

De koffie staat klaar vanaf 14.30 uur en kan er lekker bijgepraat worden. Om 15.00 uur krijgt de gastspreker het woord. Maandag 28 februari neemt Teun de Knecht ons mee door meer dan 50 jaar bestaan van onze kerk. De kans dat je jezelf tegenkomt is erg groot. Zijn filmmateriaal is helder en veelzijdig. Denk aan doopdiensten, openluchtdiensten bij Hernesseroord en de soepmaaltijden. Ik mocht al even vooruitkijken. Het is echt genieten.

De volgende gezellige middag is op 28 maart dezelfde tijden. Dan is onze gastspreker Jos Hendriks. Het doet zo goed dat kerkgangers tijd vrijmaken en hun reis met ons willen delen. U heeft weer iets voor de kalender en iets om naar uit te kijken.

Hartelijke groeten Mariska en Leo

Vorming en toerusting

Filmavond 29 maart

Vorming en Toerusting is blij dat wij dit seizoen nog een mooie film kunnen presenteren. De commissie selecteert steeds een film met diepgang, een film waar je nog lang over kunt napraten. Veelal aangrijpende verhalen. Meestal wordt kort van tevoren aangekondigd welke film het gaat worden. Dat kunnen en mogen we niet al te weids publiceren, omdat we anders aangezien worden voor een bioscoop en dan moeten er allerlei rechten betaald worden.

De titel van de film leest u vanaf half maart in de nieuwsbrief en via de kerkapp. De film vertelt het bijzondere verhaal van twee goede vrienden in Parijs, die zich met hart en ziel inzetten voor autistische kinderen en jonge mensen waarvan de ouders ten einde raad zijn en die zonder hen nergens terecht kunnen. De film is gebaseerd op het leven en werk van Stéphane Benhamou, een Joodse zorgwerker. De kinderen uit de film zijn of waren zijn beschermelingen.

De film start om 19.30 uur, inloop is vanaf 19.00 uur.

Na afloop van de film is er gelegenheid om over deze film na te praten. Wij doen dat gebruikelijk met een drankje en een hapje. Dat kan gelukkig weer!





Voorjaars puzzel

APRIL
BLOEIEN
BLOESEM
GROEIEN
HYACINT
JAARGETIJD
JONGEN
KALFJES

KNOPPEN
KROKUSSEN
LAMMETJES
LENTEBLOEM
LENTEBRIES
MEI
NARCISSEN
NATUUR

NESTJES
SEIZOEN
TREKVOGELS
TULPEN
VOORJAAR
VRUCHTBAAR
ZAAIEN
ZONNIG

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | N | A | T | U | U | R | N | E | P | L | U | T | R | |
| N | E | N | A | G | M | E | S | E | O | L | B | A | T | |
| E | U | U | R | R | L | O | T | N | I | C | A | Y | H | |
| S | O | P | L | O | B | T | N | U | I | B | T | M | A | |
| T | A | J | M | E | O | L | B | E | T | N | E | L | S | |
| J | R | A | N | I | N | R | O | H | G | N | I | L | K | |
| E | S | A | Z | E | N | T | C | E | E | N | E | O | R | |
| S | K | R | A | N | S | U | E | P | I | G | O | G | O | |
| E | A | G | A | J | R | S | P | B | O | E | I | J | K | |
| I | L | E | I | V | R | O | I | V | R | N | N | L | U | |
| Z | F | T | E | O | N | O | K | C | N | I | I | I | S | |
| O | J | I | J | N | K | T | E | O | O | R | R | E | T | S |
| E | E | D | E | L | R | A | Z | V | P | A | M | S | E | |
| N | S | E | J | T | E | M | M | A | L | A | N | T | N | |

Oplissing

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Administratie

Exodus Gemeente PKN

e-mail: info@exoduskerk.nl

1^e scriba:

Mevr. M. (Margot) van de Wiel

p/a Dorpsweg 97a

3245 VB Sommelsdijk

Tel. 0187-485529

2^e scriba:

Annet van Leersum

Tel. 0187-602792

Administratie mededelingenblad

Dhr. P. Dees

Doetinchemsestraat 10

3241 AA Middelharnis

Tel. 487688

Kopij voor het volgende nummer

t/m **maandag 28 maart 2022**

inleveren per e-mail in **Calibri 11**:

→ mededelingen@exoduskerk.nl

De redactie behoudt zich het recht voor wijziging van de kopij. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Redactie

Jeanet Akershoek 06-55161287

Nel Nelemans 0187- 651465

Antoinette v.d. Veken 06-18204064

Predikant

Ds. Jan de Visser

Berkenhof 10

3241 BA Middelharnis

e-mail: jdevisser@exoduskerk.nl

Tel.: 0187-769034

Adres Exoduskerk

Dorpsweg 97a

3245 VB Sommelsdijk

Kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdragen en/of giften

kunnen worden gestort op

de rekening van de Exodus

Gemeente PKN:

NL92RABO0373725140

Collectebonnen



Er zijn collectebonnen te bestellen

met een waarde van € 0,70,

€ 1,40, € 2,50 en € 5,-- per eenheid

van 20 stuks. Via website/kerk app is

betaling via Ideal en bezorging als

vanouds.

Of bedrag overmaken op:

NL92RABO0373725140 o.v.v.

collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40

€ 2,50, € 5,--.

Diaconie

Giften zijn welkom op de

diaconierekening van de

Exodus Gemeente PKN

NL89RABO0373710062

Leesrooster

Februari

| | | |
|----|----|--------------|
| Zo | 27 | Amos 3:1-8 |
| Ma | 28 | Amos 3:9-4:3 |

Maart

| | | |
|----|----|------------------|
| Di | 1 | Amos 4:4-13 |
| Wo | 2 | Amos 5:1-9 |
| Do | 3 | Johann 11:1-27 |
| Vr | 4 | Johann 11:28-44 |
| Za | 5 | Johann 11:45-57 |
| Zo | 6 | Johann 12:1-11 |
| Ma | 7 | Psalm 91 |
| Di | 8 | Amos 5:10-20 |
| Wo | 9 | Amos 5:21-27 |
| Do | 10 | Amos 6:1-7 |
| Vr | 11 | Amos 6:8-14 |
| Za | 12 | Johann 12:12-19 |
| Zo | 13 | Johann 12:20-36 |
| Ma | 14 | Johann 12:37-50 |
| Di | 15 | Johann 13:1-15 |
| Wo | 16 | Johann 13:16-30 |
| Do | 17 | Psalm 103 |
| Vr | 18 | 2 Kor. 1:1-11 |
| Za | 19 | 2 Kor. 1:12-22 |
| Zo | 20 | 2 Kor. 1:23-2:13 |
| Ma | 21 | 2 Kor. 2:14-3:6 |
| Di | 22 | Psalm 125 |
| Wo | 23 | 2 Kor. 3:7-18 |
| Do | 24 | 2 Kor. 4:1-12 |
| Vr | 25 | 2 Kor. 4:13-5:5 |

| | | |
|----|----|------------------|
| Za | 26 | 2 Kor. 5:6-16 |
| Zo | 27 | 2 Kor. 5:17-6:10 |
| Ma | 28 | 2 Kor. 6:11-7:4 |
| Di | 29 | 2 Kor. 7:5-16 |
| Wo | 30 | Johann 13:31-38 |
| Do | 31 | Johann 14:1-14 |

April

| | | |
|----|----|------------------|
| Vr | 1 | Johann 14:15-31 |
| Za | 2 | Johann 15:1-17 |
| Zo | 3 | Johann 15:18-27 |
| Ma | 4 | Johann 16:1-11 |
| Di | 5 | Johann 16:12-24 |
| Wo | 6 | Johann 16:25-33 |
| Do | 7 | Johann 17:1-12 |
| Vr | 8 | Johann 17:13-26 |
| Za | 9 | Jeremia 26:1-9 |
| Zo | 10 | Jeremia 26:10-24 |



Oplissing puzzel:
De natuur loopt uit maar is nooit te laat

