



Verbinding

Exodus Gemeente

Kerkdiensten

Zondag 15 januari 10 uur	De heer Peter Visser, Middelharnis 1e coll.: Diaconaal maatschappelijk werk 2e coll.: voor de kerk	
Zondag 22 januari 10 uur	Ds. Ank Verhoeven, Pijnacker 1e coll.: PKN missionair werk dorpskerken 2e coll.: voor de kerk	
Zondag 29 januari 10 uur	Ds. Jan de Visser 1e coll.: PKN kinderen & jongeren 2e coll.: voor de kerk	Top-2000 dienst
Zondag 5 februari 10 uur	Ds. Jan de Visser 1e coll.: KIA Werelddiaconaat Pakistan 2e coll.: voor de kerk	Schrift & Tafel m.m.v. de cantorij
Zondag 12 februari 10 uur	Ds. Jan de Visser 1e coll.: KIA Noodhulp Ethiopië 2e coll.: voor de kerk	Doopdienst
Zondag 19 februari 10.00 uur	De heer Leo Markwat, Dirksland 1e coll.: Diaconaal quotum 2e coll.: voor de kerk	
Zondag 26 februari 10 uur	Ds. Jan de Visser 1e coll.: KIA Zending Zambia 2e coll.: voor de kerk	1 ^e zondag Veertigdagentijd & Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via internet:
www.exoduskerk.nl



De Top 20

Welke liederen worden het liefst gezongen en beluisterd binnen de Protestantse kerk in Nederland? Die vraag stond centraal in het liederenonderzoek van de Protestantse Kerk.

Het is een diverse lijst geworden en de liederen zijn afkomstig uit verschillende zangbundels, van het liedboek 2013 tot de Psalmberijming 1773 en Opwekking. Ze geven zo een mooie dwarsdoorsnede van de breedte van de Protestantse Kerk.

De lijst ziet er als volgt uit; de hele top 20:

1. Ga met God en Hij zal met je zijn
2. Abba, Vader, U alleen
3. Ik zal er zijn (Hoe wonderlijk mooi)
4. 'k Stel mijn vertrouwen
5. De steppe zal bloeien
6. Aan U behoort, o Heer der heren
7. De zon komt op, maakt de morgen wakker (Tienduizend redenen)
8. Licht dat ons aanstoot in de morgen
9. Wat de toekomst brengen moge
10. U zij de glorie, opgestane Heer
11. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen
12. Zolang wij ademhalen
13. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
14. Geest van hierboven, leer ons geloven
15. Lichtstad met uw paarden poorten
16. Longing for light, we wait in darkness (Christ be our light)
17. Als alles duister is
18. Groot is uw trouw o Heer
19. Jezus Overwinnaar/ Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
20. "Op waakt op!" zo klinkt het luide



Als ik naar deze lijst kijk word ik daar wel blij van. Veel mooie liederen en herinneringen komen boven drijven. “Abba Vader” zongen wij tijdens onze trouwdienst, “Stel mijn vertrouwen” bij de overstap dienst van Arjan, “De steppe zal bloeien” bij de dankdienst voor het leven van mijn schoonvader en “De zon komt op” tijdens een top 2000 dienst een aantal jaren terug. Deze lijst is ook een lijst vol emotie. Blijdschap en verdriet gaan soms hand in hand. Het is nu 2 januari en kijkend naar deze lijst is natuurlijk het lied van Jacqueline van der Waals:” Wat de toekomst brengen moge” zeer toepasselijk. Het lied is bekend als gezang 293 of opwekking 377 en wordt veel gezongen bij huwelijken en begrafenissen. Het lied gaat over de kern van het leven en de hoopvolle toekomst. Wat er ook gebeurt in 2023 aan Gods trouwe hand is het veilig en liefdevol. Dit is ook mijn wens voor u in 2023: Leg uw hand in de hand van God en ga met Hem.

Monique den Hartogh





*Wie roept de generaties vanaf het begin?
Ik, de HEER, Ik was de eerste en ook
bij de laatsten zal Ik zijn.*

Jesaja 41,4

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling © 2021

Aandacht voor

De volgende Verbinding verschijnt op 24 februari 2023, en in die periode zijn er nogal wat memorabele data te melden.

Huwelijksjubilea

We beginnen met de huwelijksjubilea met een kroonjaar:

Op 28 januari vieren de heer A.P. Cornelissen en mevrouw C.E.P. Dieleman, dat ze 40 jaar geleden getrouwd zijn. Ze wonen op het adres Kluut 44, 3245 TC Sommelsdijk.

De heer en mevrouw Tuns – van der Linde, Saturnuslaan 50, 3255 TR Oude-Tonge zijn dit jaar ook 40 jaar getrouwd, en wel op 4 februari aanstaande.

We beginnen met het vermelden van een huwelijksjubileum als het koper is. En dat geldt voor Cornelis en Marlien Mijnders – de Groot. Die vieren op 6 februari dat ze 150 maanden getrouwd zijn. Hun adres is Blindeweg 3, 3247 KB Dirksland.

Alle jubilarissen wensen we een gezegend en liefdevol nieuw huwelijksjaar toe



Jarigen

Dan de bijzondere verjaardagen van deze periode:

Op 6 januari hoopt mevr. L.C.J. (Loes) Olij – van de Werken, Steigerdijk 11 81, 3257 LP Ooltgensplaat de leeftijd van 80 jaar te bereiken.

Mevr. K. (Klaske) van der Sar – Zoodsma, Isaïc da Costastraat 36, 3245RN, Sommelsdijk, mag gedenken dat ze op 13 januari 1938 is geboren – 85 jaar geleden dus!

De dag daarna, 14 januari, viert mevr. A.E. Cramer – Musegaas, Rubensplein 9, 3241AM, Middelharnis haar 80^{ste} verjaardag!

Mevr. C. (Ineke) de Knegt-Mostert is op 27 januari jarig. Ze wordt dan 86, Samen met haar man Teun woont ze aan de Peuterdijk 44 te (3249 AW) Herkingen.

Mevr. B.A. Noordermeer-Huizen, Prinses Margrietstraat 29 c, 3241 VG, Middelharnis, wordt op 4 februari 85 jaar.

Op 15 februari a.s. wordt de heer A.L. (Arie) Nelemans, Burg. Overdorpstraat 32, 3244 XB Nieuwe-Tonge 80 jaar.

En de laatste in dit rijtje is mevr. T. (Teuni) van der Sluijs-Oosterling, Oostelijke Achterweg 34, 3241 CM, Middelharnis. Zij hoopt op 18 februari maar liefst 86 jaar te worden.

Alle jarigen wensen we een fijne en mooie dag met hun geliefden. Dat de zegen van de Allerhoogste hen ook in het nieuwe levensjaar goed en nabij mag zijn, zo bidden we.

Afscheid

Op woensdag 28 december 2022 hebben we in het crematorium in Spijkenisse afscheid genomen van Albert Herman Groenendijk. Hij woonde met zijn vrouw Yvonne en zijn kinderen Daphne en Tim aan de Jacob Catsstraat 51, 3245 RH Sommelsdijk. Albert is op 17 december overleden en het duurde heel lang voor de uitvaart plaats kon hebben. Hij is 58 jaar oud geworden.

Een kerntekst bij die uitvaart was de openbaring van de Godsnaam in Exodus 3: 14, waar God tegen Mozes zegt: Ik zal zijn die ik zijn zal. En natuurlijk klonk daarbij het lied van Sela: Ik zal er zijn.

De nagedachtenis van Albert Groenendijk moge die vele mensen die hem gekend hebben, tot een zegen zijn. Ruste hij in vrede bij zijn God en Heiland!





In Memoriam

Pieterrella Driesse – Verolme

* 27 juni 1933 †12 december 2022

Maandag de 12^{de} december, aan het begin van de avond is ze overleden: Pietje Driesse. Ze is 89 jaar oud geworden. Ruim anderhalf jaar geleden is ze van Koornlust 39 verhuisd naar woongroep 349 in Nieuw Rijsenburgh; het ging thuis niet meer.

Ze is in 1952 getrouwd met Wout Driesse, en ze heeft belijdenis gedaan in 1954. Uit het huwelijk zijn twee kinderen geboren, hun dochter Wouterina en hun zoon, Izak.

In 2003 overleed haar man, na een huwelijk van ruim 51 jaar; ze was zelf toen 70 jaar oud.

Een paar jaar later is haar dochter overleden, in 2009. Die was toen als verpleegster werkzaam in Zwitserland. Dat overlijden heeft op iedereen die ermee te maken had, diepe indruk gemaakt.

En nu, nu zijzelf is overleden, komen die herinneringen en verhalen terug.

Pietje Driesse is met haar man overgekomen van de Hervormde Gemeente Middelharnis naar de Exodusgemeente, toen haar dochter daar een keer kennis gemaakt had.

Zij en haar man hebben allerlei dingen in onze kerk gedaan: van diaken tot koster en tal van andere taken, maar op den duur is ook daar een einde aan gekomen

De laatste jaren durfde ze de deur eigenlijk niet meer uit; ze leefde een vrij teruggetrokken leven.

In de afgelopen tijd had ze weinig adem, en daar kreeg ze zuurstof voor toegediend. Het is de laatste paar dagen hard achteruitgegaan.

Nog op de dag van haar overlijden zat ze in haar stoel. Maar in de loop van de dag namen de krachten heel hard af.

Gelukkig hebben Margot van de Wiel en ik elk nog de gelegenheid gehad afscheid van haar te nemen. We hebben haar toevertrouwd in de handen van de Eeuwige, en haar zijn zegen mee mogen geven voor wat haar laatste uren op deze aarde bleken te zijn.

Op de vraag welk lied er in ieder geval op haar uitvaart moest klinken, antwoordde ze steevast: "Eens als de bazuinen klinken". Dat gaan we dus doen.

Boven de kaart staat een gedicht, dat een bekende openingsregel heeft, maar door haar zelf van een oorspronkelijk vervolg is voorzien:

*Ik zie een poort wijd open staan
En hoop daar eenmaal binnen te gaan
Heere, dan zie ik al uw luister
En verdwenen is mijn duister.*

De uitvaart heeft plaatsgehad op vrijdag 16 december.

Het correspondentieadres is:

Fam. Driesse
Gorzenstraat 2
3249 BP Herkingen

De nagedachtenis van Pieterella Driesse – Verolme zij eenieder tot zegen.

Ds. Jan de Visser

In Memoriam

Cees van Prooijen

* 10 juni 1939 † 29 december 2022



Cornelis Arend van Prooijen werd 83 jaar geleden geboren in Dirksland in een boerengezin. Zijn vader teelde witlof, en daar heeft Cees na zijn schooltijd een aantal jaren gewerkt. Hij heeft na de lagere school de ambachtsschool gevolgd, maar heeft op enig moment afstand genomen van het werk bij zijn vader, en is terechtgekomen bij Pakhoed, dat in 1999 fuseerde met Van Ommeren tot Vopak. Maar die fusie heeft Cees niet meer meegemaakt: hij is op 55^{ste} met pensioen gegaan, en dat was dus in 1994. Hij heeft bijna 30 jaar van z'n pensioen mogen genieten!

Op 16 februari 1962 is hij getrouwd Coby (Jacoba) Peeman, die ook uit Dirksland afkomstig was.

Begin jaren 90 van de vorige eeuw zijn Cees en Coby bij de Exoduskerk terechtgekomen, en dat was in de tijd van ds. Sjouke Bruining. De reis die toen met een groot aantal gemeenteleden ondernomen is naar Israël, heeft heel veel indruk gemaakt op Cees en Coby (zie ook het jubileumboek, p. 139). In de gedachtenisdienst zullen we daar dan ook de nodige aandacht aan besteden.

Op 4 mei 2021 is Cees getroffen door een hartstilstand. Omdat de hulpdiensten tijdig aanwezig waren, kon hij gereanimeerd worden. Dat is zelfs twee keer gebeurd, waarna iedereen alsnog voor zijn leven vreesde. Hij heeft twee weken in het ziekenhuis gelegen, zes weken in Nieuw Rijsenburg en mocht daarna weer naar huis! Een wonder!

Hij had in de eerste weken thuis weinig levenslust, maar een wandeling met zijn kleindochter heeft hem opgeknapt, en hij kreeg weer wat energie. Maar de oude is hij nooit meer geworden.

Zijn hobby, het fietsen, had hij al veel eerder moeten stoppen.

Na die hartstilstand heeft hij dus nog ruim anderhalf jaar mogen leven. En dat was voor hem ook wel heel bijzonder. Leven in reserve- of blessuretijd, dat was het. Genadetijd, ook dat was het.

Afgelopen dinsdag is hij gevallen, waarbij hij twee ribben heeft gebroken. Dat leverde natuurlijk heel veel pijn op. Op woensdag heeft hij allerlei onderzoeken gehad in het ziekenhuis, en met een pak pijnstillers mocht hij weer naar huis.

Donderdagochtend is hij nog gewoon opgestaan, maar hij wilde toch op enig moment weer naar bed – vanwege vermoeidheid, klachten enz. Maar zover is hij niet gekomen.

Op de stoel naast z'n bed is hij overleden

Maandagavond, 2 januari, is er de gelegenheid om de familie te condoleren in Media Vita, Westelijke Achterweg 3, Middelharnis van 19.00 tot 20.00 uur.

De gedachtenisdienst heeft plaatsgehad in de Exoduskerk, op dinsdag 3 januari 2023 om 13.00 uur. Deze dienst is terug te zien via het YouTube-kanaal van de Exoduskerk.

Het correspondentieadres is:

Fam. Van Prooijen
Bromelia 6
3247 DG Dirksland

Ds. Jan de Visser

Uit de Kerkenraad

Een verslag van de laatste vergadering van 2022. Eind november zijn we als kerkenraad bij elkaar geweest. Tijdens deze vergadering zijn weer veel onderwerpen besproken, hieronder een kort verslag van de besproken onderwerpen.



Na een bezinningsmoment krijgen we eerst een aantal verschillende mededelingen.

Sietske Zijlstra en Marloes Luijendijk- van Es zijn bereid om de TOP 2000 dienst te gaan organiseren, dit zal zijn op 29 januari 2023.

Bep v.d. Bos-Winkels stopt met het voorzitterschap van de diaconie in februari. Ons beleidsplan moet in 2023 weer aangepast worden, want het oude verloopt in dat jaar.

Advent kalenders zijn aangeschaft en zullen worden uitgedeeld tijdens de kliederkerk op 27 november.

Vervolgens krijgen we bezoek van dhr. Hans Meijer, hij verzorgt de financiële administratie van de diaconie. Hij bespreekt de begroting voor volgend jaar met de kerkenraad. Na nog enkele vragen wordt de begroting goedgekeurd. Het grootste deel van de inkomsten van de diaconie wordt weer gestort naar de verschillende collectedoelen.

Ook de kerkrentmeesters hebben een begroting opgesteld voor het komende jaar, bij hen spelen heel andere zaken dan bij de diaconie. De energiekosten voor alle gebouwen van de kerk spelen hier bijvoorbeeld een rol, mogelijk kunnen we met meer zonnepanelen een deel van deze problemen oplossen. Een groep is bezig met de “Groene Kerk”, zij komen ook met voorstellen. Ook wordt bepaald, in overleg met de kerkenraad, dat er vanaf 4 december weer “gewoon” gecollecteerd zal gaan worden. In de begroting zitten nog veel meer onderdelen. Na een aantal vragen en wat extra uitleg, wordt ook deze begroting goedgekeurd door de kerkenraad.

Met de Emmaüsgemeente hebben we al jarenlang warme banden, er zijn verschillende vormen van overleg. Bep komt met een heel mooi voorstel. Samen met de Emmaüsgemeente introduceert zij het project “warme kerk”. Uitleg over dit project hebt u inmiddels in de Verbinding en de nieuwsbrief kunnen lezen. De kerkenraad geeft toestemming voor dit mooie project.

Peter Visser is samen met de diaconie bezig om alle taken van de diaconie in kaart te brengen om zo meer duidelijkheid te krijgen over wat er allemaal speelt binnen de gemeente.

Vervolgens gaan we over naar weer een heel ander onderdeel, de toekomst van de kerk, zoals ik in het begin al aangaf moet ons beleidsplan weer aangepast worden, maar de kerk staat voor veel meer uitdagingen. In een aantal vergaderingen komen meerdere onderwerpen aan de orde en dan gaat het over plannen, maar ook over de financiële uitvoerbaarheid, maar ook over bijvoorbeeld samenwerken met de Emmaüsgemeente. We doen al jarenlang het een en ander samen, willen we dat zo houden of kunnen we elkaar op meer gebieden tot steun zijn. Wat willen we wel en wat niet?

Na corona is de maatschappij toch verandert merken we, veel kerken, ook wij worstelen met minder mensen in de dienst. Is dit een probleem of moeten we de nieuwe middelen die ingevoerd zijn zoals digitaal volgen van de diensten meer omarmen en hier misschien zelfs meer gebruik van maken? Kortom veel zaken om over na te denken.

Het besluit valt dat we op 6 januari een gemeenteavond willen beleggen. Mensen kunnen elkaar dan nieuwjaar wensen en op een gezellige manier met elkaar samenzijn, maar er zal die avond ook aandacht zijn voor een aantal zaken zoals hierboven besproken, zoals de “warme kerk”, energievoorziening, enz. Een aantal mensen uit de kerkenraad zal deze avond voorbereiden en uitnodigingen heeft u ontvangen bij de kerstkaart van de kerk.

Vervolgens een punt dat steeds weer terugkomt. Ook dit jaar zal een aantal kerkenraadsleden hun taken neerleggen, we zijn nog steeds op zoek naar vervangers, maar ook in verschillende commissies zitten mensen die graag het stokje over willen dragen aan een ander, zo is de commissie Vorming en Toerusting zelfs opgeheven bij gebrek aan leden, de commissie die de startzondag organiseert zoekt mensen, net als de commissie die diensten op Hernesseroord organiseert en zo zijn er nog veel meer groepen die graag versterking willen krijgen van nieuwe vrijwilligers. We hopen dat er weer mensen bereid zullen zijn om deze taken op zich te nemen, we hebben al veel vrijwilligers, maar samen iets organiseren geeft naast het werk dat moet worden verzet ook zo veel voldoening en positieve energie.

Ook ik zal binnenkort mijn taak in de kerkenraad aan een ander overdragen, dus mogelijk is dit het laatste verslag van mijn hand.

Ik wens u in ieder geval een heel goed, gezond en actief 2023.

Annet van Leersum



Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 is van start!

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als Exodus Gemeente weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Dit toezeggingsformulier ontvangen leden met een e-mailadres dit jaar van de bank (SKG). Hiermee kunt u via iDeal-betalen. Automatische incasso geniet de voorkeur.

Als u handmatig betaalt kunt u uw bijdrage overmaken op NL92 RABO 0373 7251 40 t.n.v. CvK. Herv. Gem. Middelharnis-Sommelsdijk Exodus onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2023 en uw registratienummer'.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen.**

Met vriendelijke groet,

Gert van Es | Kerkrentmeester – bijdrage administrator
Exoduskerk | Dorpsweg 97a | 3245 VB | Sommelsdijk |
T 0187 652135 | 06 51 238 104 | gert.vanes@exoduskerk365.nl

Actie 
Kerkbalans

Leerhuisavonden

In het komende half jaar houden we drie series van elk drie leerhuisavonden.

De eerste serie gaat over het Bijbelboek Mattheüs. We lezen volgens het oecumenisch leesrooster dit jaar veel uit het Mattheüs-evangelie, en daarom is het de moeite waard om wat meer over de achtergrond van dit Bijbelboek te vertellen dan wat er in een preek over gezegd kan worden.



De avonden zijn gepland op dinsdag 14 februari, 7 en 21 maart

Drie jaar geleden hadden we een serie gepland over de Johannes Passion van Bach. Dat had te maken met het feit dat de Chr. Oratoriumvereniging Laudando dat grote werk zou uitvoeren in maart 2020. We hebben toen één avond kunnen houden, en daarna is dat alle stilgevallen. Vandaar dat we een herkansing inzetten. Ook hier drie avonden, dit keer de donderdag:

23 februari, 2 en 16 maart

Of het gaat lukken om Laudando hierbij te betrekken, zal nog moeten blijken. Het koor zit in een overgangperiode naar een nieuwe dirigent, dus het is nog niet duidelijk of er een combinatie te maken is. Nadere info volgt op één van deze avonden.

Dan volgt er na de Paascyclus een drietal avonden over Bijbelverhalen. De persoon en het werk van David zal daarbij centraal staan, maar wie weet wat de inbreng van de bezoekers nog is voor bijvoorbeeld de laatste (of een extra) avond. De planning:

2, 16 en 30 mei, weer op de dinsdag

Deze avonden worden alle gehouden in de Exoduskerk, Dorpsweg 97, Sommeldijk.

Nu ben ik ook door KCE (Kunst- en Cultuur Educatie Goeree – Overflakkee) gevraagd om een paar avonden over Spinoza te houden.

Deze avonden vinden plaats op 18 en 25 april. De plaats is waarschijnlijk de Remonstrantse Kerk, maar ook daarover later meer informatie.

Even alles op een rijtje:

14-2-2023	Bijbelboek Mattheüs 1
23-2-2023	Johannes Passion 1
2-3-2023	Johannes Passion 2
7-3-2023	Bijbelboek Mattheüs 2
16-3-2023	Johannes Passion 3
21-3-2023	Bijbelboek Mattheüs 3
18-4-2023	Spinoza 1 (mogelijk Rem. Kerk)
25-4-2023	Spinoza 2 (mogelijk Rem. Kerk)
2-5-2023	Bijbelverhalen David 1
16-5-2023	Bijbelverhalen David 2
30-5-2023	Bijbelverhalen David 3



Uiteraard is iedereen welkom. Voorkennis is niet nodig; er zijn geen leeftijdsgrenzen, het is voor iedereen toegankelijk.

Ik hoop heel veel mensen te mogen begroeten op deze avonden!

Ds. Jan de Visser

Vijfenzeventig Plus

Wanneer u de respectabele leeftijd van 75 bereikt, is het binnen onze kerkelijke gemeente, gebruikelijk dat daar extra aandacht aan besteed wordt. De meeste gemeenteleden vinden het fijn, wanneer zij rond die datum een verjaardagmedewerker mogen ontvangen. Er vindt een koppeling plaats tussen medewerker en jarige, welke daarna jaarlijks wordt voortgezet. De diaconie beschikt tot op heden, steeds weer over deze enthousiaste medewerkers. En dat is hard nodig, nu het aantal 75-jarigen per kalenderjaar toe neemt. Daarvoor dank.

Wat echter wel steeds moeilijker werd is binnen de diaconale wijken, deze taak te organiseren. Daarom is er de afgelopen maand hard gewerkt aan een nieuwe vorm. Het verjaardag bestand is gedigitaliseerd, en onderverdeeld in de diverse wijken. West, Sommelsdijk, Middelharnis, Ouderenpastoraat en Oost. Totaal spreken wij dan van 201 senioren, per 2023.

Binnen de kerkenraad hebben wij Marry van Es bereid gevonden om dit onderdeel van de diaconie over te nemen met ingang van het nieuwe jaar. Zij wordt aanspreekpunt voor de medewerkers.

De diaconie is blij met deze nieuwe ontwikkeling.

Hierbij een extra woord van dank aan Coby en Joke, die dit vele jaren georganiseerd hebben.

Marry wensen wij veel plezier in de uitvoering van haar taak.

Namens de diaconie, Bep



In gesprek met... *Arja en Rien Abramse*

Onlangs had ik een gesprek met Arja en Rien Abramse, de beheerders van ons kerkgebouw, in hun gezellige woning naast de kerk. Ze vertellen zo veel en zo enthousiast over al hun bezigheden, dat ik eigenlijk geen vragen meer hoefde te stellen.



Na een inwerkperiode hebben Arja en Rien de verantwoordelijkheid voor het kerkgebouw in april 2013 overgenomen van Ellis en Willy Peekstok. In 2013 kwam er een brief naar alle gemeenteleden met de vraag wie geïnteresseerd was om hun taken over te nemen en

Arja en Rien waren er al snel uit dat ze dat graag wilden. De verhuizing naar de Dorpsweg paste mooi in hun levensfase.

Ze kwamen in een kerkgebouw dat nog niet zo lang daarvoor grondig verbouwd was, mensen die voor het eerst in het gebouw komen zijn aangenaam verrast over de openheid van het gebouw. Door de verhuur van ruimtes is het gebouw niet alleen meer een kerk, maar is een multifunctioneel gebouw geworden waarin veel mensen samen komen en elkaar ontmoeten

Bij de taken horen onder andere het openen en sluiten van het gebouw, de schoonmaak, voorraadbeheer, eigenlijk voor veel mensen onzichtbaar werk. Heel bijzondere gebeurtenissen zijn begrafenissen. Begrafenissen hebben altijd voorrang. Families en ook begrafenisondernemers waarderen de aanpak van Arja en Rien en ook de begeleiding in praktische en (deels) inhoudelijke zaken.

Arja en Rien geven aan dat er veel mogelijk is bij de verhuur van ruimtes en die mogelijkheden bieden zij. Communicatie is op alle vlakken erg belangrijk.

Het gebouw wordt verhuurd voor feestjes, jubilea, huwelijken en dat zijn erg leuke dingen. Ook Sanquin (bloedbank) en diverse zorgorganisaties zijn regelmatige terugkerende klanten. Dit naast de 4 koren die hun wekelijkse repetitie in de Exoduskerk hebben. Ook dan moet ervoor gezorgd worden dat alles er netjes uitziet, iedere gebeurtenis is maatwerk. Zij voelen zich gastheer/-vrouw van de Exoduskerk en ze willen het iedereen naar de zin maken, het is heel fijn als mensen met een goed fijn gevoel weggaan.

Arja en Rien hebben mensen om zich heen die hen kunnen helpen, zoals de cateraars, vervangers tijdens vakantie. Vakanties zijn eigenlijk altijd spannend, omdat er onverwachte dingen kunnen gebeuren, waar vervangers minder ervaring mee hebben. Het is een hele kunst om tijdens vakanties alles los te laten, omdat Arja en Rien zó verweven zijn met alles wat in de kerk gebeurt, maar ze vertrouwen op de vervangers en dit gaat altijd goed.

Onverwachte dingen zijn er altijd, zoals een lekkage in de toiletten op de ochtend van dit interview, terwijl er een flinke groep verwacht werd. Arja ging aan de schoonmaak en Rien ging het dak op, terwijl er ook een zaal voorbereid moest worden en koffie en thee klaargezet moest worden. Veel dingen moeten overlegd worden met de kerkrentmeesters.



Er gebeuren onverwachte dingen, maar ook de dagelijkse taken moeten doorgaan, zoals het beantwoorden van mail, planning, verzoeken om ruimtes, dagelijks onderhoud van het gebouw, onderhoud van het meubilair en soms speelgoed, maar ook vragen om dingen te regelen rondom bijzondere diensten en activiteiten, zoals bijvoorbeeld voor de Eeuwigheidszondag. In de coronatijd was het erg stil in het gebouw en Arja en Rien misten de reuring, ook toen waren er allerlei bezigheden die voor de nodige dynamiek zorgden, zoals bijvoorbeeld de opnames van kerkdiensten. Een gevolg hiervan is o.a. de verbetering van het netwerk.

Een lastige taak is het leeg houden van de kerk. Mensen brengen met de beste bedoelingen allerlei dingen, die niet altijd nodig zijn, zoals bijvoorbeeld speelgoed.

Voor het beheer van de kerk zijn veel verschillende talenten handig, zoals plannen, communicatie, tact, aanspreekbaarheid, alert zijn, maar ook technisch inzicht. Arja en Rien genieten ervan dat mensen initiatieven ontplooiën, dat er zoveel mensen zijn die de kerk een warm hart toedragen en dat zij daar onderdeel van zijn.

Contacten met predikant, organisten, schoonmakers, koster en vele anderen verlopen goed, respectvol omgaan met elkaar en humor is belangrijk. Regelmatig komen zij bij elkaar om bijvoorbeeld na de schoonmaak gezellig een kop koffie te drinken en met elkaar te kletsen en te lachen. Het is een uitdaging om vrijwilligers te vinden voor in en om het gebouw, bijvoorbeeld voor de schoonmaak en het tuinonderhoud. Het zou heel fijn zijn wanneer er meer mensen zouden zijn die hier iets in kunnen of willen betekenen op allerlei terreinen.

Er gebeurt heel veel binnen de kerk. Het regelen van en nadenken hierover houden Arja en Rien actief en gezond. Soms zijn er uitdagingen, maar als alles goed gaat geeft dat een heel prettig gevoel. Dat stimuleert en motiveert.

Ik dank Arja en Rien Abramse hartelijk voor de gastvrijheid en het gezellige gesprek en hoop net zoals in vorige interviews van harte dat mensen zich aanmelden om mee te helpen aan het onderhoud en beheer van het kerkgebouw.

Jannet de Vries

Jaël en Judith: *gezegende onder de vrouwen*

In Lukas 1 staat het bekende verhaal van de aankondiging van Jezus' geboorte. De engel Gabriël verschijnt aan Maria, en noemt haar de 'gezegende onder de vrouwen'. Dat is natuurlijk een prachttitel, maar ze is niet de enige die zo genoemd wordt. Er zijn twee totaal verschillende vrouwen haar voorgedaan in het dragen van deze titel: Jaël en Judit.

Jaël

Als eerste Jaël. We verplaatsen ons in de tijd naar de periode waarin het volk Israël al in het land Kanaän woonde, maar daar nog best veel strijd moest leveren voor een beetje rustig bestaan. De lokale bevolking was niet altijd gecharmeerd van de komst van dit woestijnvolk. Na de dood van Jozua traden Othniël, Ehud en Samgar op als richters. Maar als de laatste dood is, doet het volk weer wat kwaad is in de ogen van de Heer, en Hij levert hen uit aan Jabin, een plaatselijke vorst in Kanaän. Die heeft een bevelhebber met de naam Sisera.



Hoe het komt, verhaalt de geschiedenis

niet, maar in Richters 4: 4 staat, dat de profetes Debora Israël als een rechter leidde. Let op: een vrouw als profeet en als rechter! Daar wordt niet zo heel vaak aandacht aan besteed, maar ten onrechte!

Zij roept Barak, een legeraanvoerder, bij zich, en geeft hem de opdracht met 10.000 man de strijd tegen Sisera aan te gaan. 'Ja, is goed,' zegt Barak, 'maar dan moet jij wel met ons mee, anders ga ik niet.' Ook hier opletten: Debora is profetes, rechter, en nu dus ook legeraanvoerder.

Ze stemt erin toen, maar ze zegt er wel bij, dat hij, Barak dus, geen eer zal verkrijgen met deze veldtocht, want Sisera zal door een vrouw gedood worden.

Die Sisera had een geweldig leger met maar liefst 900 strijdwagens! Maar toen dat leger de 10.000 man van Barak de heuvel zagen afdalen, zaaide de Heer paniek onder hen, en er ontstond verwarring. Barak kon heel het leger uitroeien, er bleef er niet één over. Maar waar is Sisera?

Nou, die was op de vlucht geslagen, en wel in één van de tenten van Cheber, die goeie vriendjes was met de eerdergenoemde koning Jabin. ‘Hier zit ik wel safe,’ moet hij gedacht hebben. Maar, toevallig of niet, hij was de tent van de vrouw van Cheber binnengerend. Deze vrouw, Jaël, heeft hem binnengelaten, te drinken gegeven en onder een deken verstoppt. ‘Als er mensen langskomen, en vragen of er een man in deze tent is gevluht, moet je ‘nee’ zeggen,’ zo instrueert Sisera Jaël.

Jaël sluipt naar buiten, pakt een scherpe tentpin, en sluipt weer de tent in. En ze slaat de tentpin dwars door het hoofd van Sisera de grond in, zodat hij stierf. Even later komt Barak langs die tent, en Jaël zegt dan tegen hem: ‘Ik zal je de man laten zien, die je zoekt.’

En daar ligt Sisera, nog met de tentpin door zijn hoofd.

Op diezelfde dag zingen Debora en Barak een duet, dat je niet goed kunt volgen als je de hele voorgeschiedenis niet kent. Over Jaël klinken deze regels:

²⁴Gezegend zij Jaël, boven alle vrouwen,
Jaël, de vrouw van Cheber, de Keniet.

Was ooit een tent gezegend met een vrouw als zij?

²⁵Sisera vroeg om water en zij gaf hem melk te drinken,
room bracht ze hem te drinken, in een rijk versierde schaal.

²⁶Met één hand vatte ze een tentpin, met de andere een hamer.

Ze dreef de tentpin door zijn slaap, spleet met een hamerslag zijn
hoofd.

²⁷Aan haar voeten viel hij neer, bezweek hij en bleef liggen.

Aan haar voeten bezweek hij, daar viel hij neer.

Waar hij bezweek, daar bleef hij liggen, verpletterend verslagen.

Heel vroom en godsdienstig klinkt dit ons allemaal niet in de oren, maar voor het voortbestaan van het volk Israël was dit een cruciale daad!

Judit

Iets dergelijks is Judit ten deel gevallen. Van Jaël weten we niet eens of ze wel echt bij het joodse volk hoorde, voor Judit ligt dit heel anders: haar naam betekent al ‘joodse vrouw, jodin’.

Heel kort gezegd: het stadje waarin zij woonde was, kort na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, omlegerd door de troepen van Nebukadnesar. De bevelhebber heette Holofernes.

Omdat het stadje zich niet wilde overgeven, en standhield tegen de aanwezige overmacht in, verzon Holofernes een list: hij zou het volk van dorst laten omkomen door alle waterbronnen af te sluiten. Dat lukte vrij aardig: de bevolking wilde zich overgeven aan Holofernes als God niet binnen vijf dagen verlossing zou brengen.

Dit kwam Judit ter ore, en die vond dat geen goed plan: je kunt God niet dwingen om binnen een bepaalde termijn met een oplossing te komen. Ze had zelf wel een oplossing namelijk. Judit was een rijke, maar ook bijzonder mooie vrouw. En dat wist ze van zichzelf.

Ondanks die schoonheid was ze al héél lang weduwe: ze wilde geen andere man, ze wilde alleen God dienen, de God van Israël.

Ze legt haar rouwkleed af, kleedt zich met de mooiste kleding van de fijnste en duurste stoffen, gebruikt de mooiste sieraden die haar man haar nagelaten heeft, en gaat midden in de nacht met een slavin de stadspoorten uit. Ze zegt tegen de soldaten van Holofernes' leger, dat ze een boodschap heeft voor de bevelhebber, plus een list om de stad in te nemen en naar Jeruzalem door te stoten.

Ze wordt bij Holofernes gebracht, die net als alle andere soldaten diep onder de indruk van haar schoonheid is. Uiteraard probeert Holofernes haar in bed te krijgen, en dat lijkt te lukken, na een feestje. Hij heeft meer gedronken dan



ooit, en dat pakt verkeerd uit. Hij valt in slaap als een blok.

Judit heeft vervolgens zijn zwaard gepakt, en met twee slagen zijn hoofd eraf gehakt.

Dat heeft ze in een tas gestopt, en daarmee is ze naar de stad vertrokken.

Toen daar eenmaal duidelijk was, dat de gehate vijand dood was, ontstond daar niet geringe vreugde.

Ze hebben het hoofd van Holofernes aan de stadsmuur gehangen, en net gedaan alsof ze een aanval wilden inzetten. De wachters van het leger van Holofernes sloegen alarm en op enig moment ging men Holofernes waarschuwen.

Toen ze zagen dat hij onthoofd en wel op zijn bed lag, en dat het hoofd dus weg was, brak er grote paniek uit. Het leger sloeg op de vlucht, en de stad was van zijn vijand verlost.

Eén van de leiders van de stad zei het volgende tegen Judit: ‘Gezegend bent u door de allerhoogste God, gezegend boven alle vrouwen op aarde. En gezegend zij God, de Heer, die de hemel en de aarde heeft geschapen en die u zo leidde dat u de aanvoerder van onze vijanden het hoofd kon afslaan.’ (Judit 13: 18)

Als illustraties bij deze verhalen heb ik nog de minst bloederige gekozen. Wie meer wil zien wat deze verhalen bij kunstenaars teweeg hebben gebracht, kan via Google Afbeeldingen nog veel schilderijen zien.

Waarom deze vrouwen als Gezegende onder de vrouwen bestempeld worden, is niet zo makkelijk te bepalen. Je snapt dat de plaatselijk bevolking blij was, dat ze van types als Sisera en Holofernes waren bevrijd. Maar verder? Krijgen ze deze eretitel omdat ze eigenlijk gedaan hebben wat de betreffende mannen hadden moeten doen? Of is het omdat ze als vrouw hebben laten zien dat ze niet voor mannen onderdoen, ook al leefden ze in een nogal patriarchale en masculiene maatschappij? Ik weet het niet.



Maria wordt door de engel als een gezegende onder de vrouwen bestempeld, omdat zij Gods Zoon ter wereld mag brengen. Dat is toch wel een heel ander soort ‘gezegende’ dan de vrouwen die legeroversten hebben gedood.

Of zou het toch bij elkaar komen in het lied van Maria: “Machthebbers stoot Hij van hun troon?” Volgens sommige uitleggers ‘verdienen’ ze deze titel omdat ze heel concreet hebben gemaakt wat God in Genesis 3: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij

zult het de hiel vermorzelen.” Dat ‘kop vermorzelen’ wordt hier wel heel concreet!

Jaël, Judit en Maria: een bijzonder stel!

De ‘Warme Kerk’

Omzien naar elkaar in een gastvrij huis

Gemeenschappelijk project van de Exodus en Emmaüskerk

Op dit moment staat de wereld onder grote druk.

De oorlog in Oekraïne heeft ook directe gevolgen voor ons eigen land.

De diaconieën van de Exodus en Emmaüskerk hebben samen het idee opgevat om een project te starten: **De ‘Warme Kerk’**.

Dit project is bedoeld om aan alle inwoners van Goeree-Overflakkee, ongeacht leeftijd en kerkelijke achtergrond, die om wat voor reden ook, behoefte hebben aan een ‘warme omgeving’, de mogelijkheid te bieden om twee keer per maand samen te zijn in één van onze kerkgebouwen.

Aanvang

Het project start in januari en duurt tot en met maart. De eerste avond is vrijdag 13 januari in de Exoduskerk van 18.00 tot 20.00 uur. Op 27 januari zal, op dezelfde tijd, de Emmaüskerk haar deuren openzetten.

Tijdens de maand januari zal koffie/thee en fris met daarbij wat lekkers worden geserveerd. Onder de bezoekers wordt dan geïnventariseerd of er ook behoefte is aan een warme maaltijd. Mocht dit zo zijn zal dit met ingang van februari vorm krijgen.

Onkosten worden door beide kerken gedragen.

Uw hulp nodig

Om dit alles te financieren is er geld nodig. We vragen u dan ook van harte een (kleine) bijdrage over te maken naar: rekening. NL75RABO 0373712448 ten name van diaconie Protestantse Emmaüskerk onder vermelding van **‘Warme Kerk’**. Deze rekening is voor beide kerken.

Misschien heeft u de energiecompensatie of een deel daarvan niet direct nodig. Met een donatie voor dit project geeft u een ander een stukje warmte. Een hartelijke groet en Gods nabijheid namens beide diaconieën.

Contactpersonen: Bep Winkels namens de Exoduskerk
(bjwinkejm@hotmail.com – 0630101124)

Marjan den Hollander – Koert namens de Emmaüskerk
(sjoefem@hotmail.com – 0651063406)

Koffie met.... noten



Op 29 november 2022 was er na een lange periode weer “koffie met noten”. Het was een gezellig weerzien waarin iedereen aangaf dat men het zingen met elkaar en het onderlinge contact gemist had.

De draad wordt verder opgepakt en er zijn al twee data geprikt om voor en in de periode van de Veertigdagentijd bij elkaar te komen. Deze data zijn:

8 februari en 22 maart.

We komen weer bij elkaar in de jeugdruimte van de Exoduskerk, ingang via de achterkant.

Deze ochtenden beginnen om 10.00 uur en duren tot 11.30 uur. We drinken koffie met elkaar en er is gelegenheid voor zingen, ontmoetingen en bij te praten.

Wilt u vervoer, neem dan contact op met Margot 0187-485529.

In de wekelijkse nieuwsbrief zal de eerstvolgende koffie met noten aangekondigd worden.



Emmy Lingen en Margot van de Wiel

Filmavond in de Exoduskerk

De eerste film die wij in het nieuwe jaar willen vertonen is een bekroonde film uit 2019 van regisseur Ken Loach.

De film "Sorry We Missed You" vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal over een gezin dat zich staande probeert te houden in het hedendaagse Engeland. Sinds de economische crisis worstelt het gezin om rond te komen. Wat een kans op een betere toekomst had moeten zijn, hangt als een molensteen om de nek van het gezin.

Opnieuw een film waarbij de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen scherp belicht worden.

Na afloop van de film is er volop gelegenheid om over deze film na te praten.

Wij nodigen jullie hartelijk uit. Opgave is niet nodig.

Bert, Heleen en Janneke

Dinsdagavond 24 januari, inloop vanaf 19.15 uur
Start 19.30 uur. Geen entree, vrijwillige bijdrage is welkom.





Oekraïense kerkmuziek

Vrijdag 31 maart 20.00 uur zal het Vocaal Ensemble Chervoni Korali uit Rijswijk Oekraïense liederen zingen uit de Oekraïense Oosters Orthodoxe Kerkliturgie. De vocalisten van het Ensemble zijn verenigd door liefde voor Oekraïense liederen en promoten graag de Oekraïense tradities en cultuur. Vocaal ensemble Chervoni Korali staat onder leiding van dirigente Nataliya Malhanova-van Loo.

We hopen dat veel Oekraïners die momenteel op Goeree-Overflakkee verblijven naar deze mooie avond komen. Natuurlijk is verder ook iedereen van harte welkom!

De toegang is gratis, wel zal er ter bestrijding van de onkosten een collecte worden gehouden.

Welkom vrijdag 31 maart 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis.

Toelichtingen van de diaconie

15 januari 2023 Diaconaal maatschappelijk werk

DMW, werkt samen met partners op ons eiland: Stichting de Vluchtheuvel en Stichting schuilplaats. Professionele hulpverlening vanuit christelijke levensbeschouwing.

Meer informatie vindt u op dmwgo@hervormdmiddelharnis.nl

22 januari 2023 PKN missionair werk (dorpskerken)

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag. Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie.

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen kunnen delen, ideeën opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in de eigen omgeving.

29 januari 2023 PKN kinderen en jongeren (sirkelslag)

Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen vanaf hun eigen plek voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.

Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

5 februari 2023 KIA Werelddiaconaat Pakistan

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Award begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.

12 februari 2023 KIA Noodhulp Ethiopië

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

19 februari 2023 Diaconaal quotum

Jaarlijks betalen wij als gemeente dit diaconaal quotum aan de PKN. Deze collecte is dan ook bestemd om deze betaling mogelijk te maken. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

26 februari 2023 KIA Zending Zambia (Veertigdagentijd)

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.



Kinderkersttocht 18 december 2022

Gaan we ons op glad ijs begeven?

'Je op glad ijs begeven'. Wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee? Het is een spreekwoord en het wil zeggen: ergens over praten waar je weinig verstand van hebt.



Nu, dat klopte ook wel een beetje.

Wij, de werkgroep Kinderkersttochtcommissie, moesten zondag 18 december het besluit nemen de kinderkerst-tocht wel of niet door te laten gaan in verband met de voorspelling van mogelijk ijzel, met als gevolg slecht begaanbare stoepen/wegen.

Dan heb je toch tegenwoordig een keuze in online weerberichten! En weet je wat daar zo opmerkelijk aan is: ze zijn allemaal verschillend! En wij maar denken dat het weer komt zoals het komt. Daar is niets aan te veranderen door een mensenhand. Maar blijkbaar wel in een mensenhoofd en de interpretatie daarvan.

Besloten om bekende, betrouwbare mensen te raadplegen die vanwege hun beroep veel met weersomstandigheden te maken hebben. Conclusie: groen licht, want het zou pas na 19.00 uur gaan regenen/ijzelen. Dank aan deze bringer van het goede nieuws en ik zal er gelijk bij vertellen: hij begaf zich zeker niet op glad ijs, hij had verstand van het weer!

Wij blij! We zouden ons niet op glad ijs begeven. Letterlijk!

Het was een grote opluchting, want hoe breng je een teleurstelling van 'het niet doorgaan' naar 216 kinderen en 142 volwassenen? Niet te doen en wat denk je van de teleurstelling voor alle vrijwilligers? Ja, echt heel veel. Nu vraagt u zich af wat al die vrijwilligers dan hebben gedaan voor de kinderkersttocht? Nu, het volgende: opbouw en afbouw podium in de diverse kerken/op locaties, verzorgen van de catering, coachen van elkaar, verkeer regelen, als EHBO-er fungeren, alle lichtjes langs de route plaatsen, als engeltjes zingen, chocolademelk bij de stal warmen, zorg dragen voor de aanwezige dieren, met name voor de ezels die deze barre tocht ook moesten lopen, een rol spelen in het kerstspel, zelfs met je eigen kindje, alle ruimten weer schoon en netjes maken na afloop.

En dan al het werk ter voorbereiding: muziek, licht, geluid, vertellers, dominees en de vrijwilligers organiseren. Eigenlijk te veel om op te noemen. Het is dan ook te veel om alle vrijwilligers persoonlijk te bedanken.



Toch willen we wel graag een paar groepen extra in het zonnetje zetten en dat zijn de kinderen van basisschool de Nobelaer, de groep vrijwilligers vanuit de Rooms-Katholieke kerk, de groep vrijwilligers uit de Exoduskerk en de groep vrijwilligers vanuit de Emmaüskerk met een nadruk op een grote groep jongeren van de GJV Emmaüskerk.



Dank jullie wel!
Werkgroep
Kinderkersttocht 2022

En natuurlijk willen we alle kinderen met papa, mama, opa en/of oma hartelijk bedanken, want mede dankzij jullie was de kinderkersttocht 2022 weer een groot succes!

Terug naar de opluchting: het gaat door!

Om 12 uur verzamelden zich veel vrijwilligers en werden de diverse briefings gedaan. Alles verliep op rolletjes en zo was al ruim vóór 16 uur alles gereed en



klaar voor de ontvangst van de kinderen en de volwassenen die mee mochten van de kinderen. De kinderen werden verwelkomd door de zeer muzikale dames van 'Saksaholic'. Nadat alle kinderen een lampion hadden uitgezocht, zochten ze een plaatsje in de Exoduskerk. Daar zou immers de tocht van Nazareth naar Bethlehem starten. Er was een markt gaande waar veel marktkoopvrouwen hun best deden hun spullen te verkopen. Plots werden ze opgeschrikt door een soldaat en een heraut.

Deze brachten het nieuws dat alle mensen naar de plaats moesten vertrekken waar ze vandaan kwamen. Een jong stel, Jozef en Maria schrokken vooral. Nog een paar weken voordat hun kindje geboren zou worden. Er zat niets anders op dan de tocht naar Bethlehem te ondernemen.

Uitgezwaaid door de muziek van 'klein Victoria' liepen Maria en Jozef met hun ezeltje voorop en allen volgden hen. De kinderen lichtten het stel bij met hun vrolijke lampions. En ook de honderden lichtjes langs de route maakten van deze tocht een wonderlijke ervaring.

Aangekomen in de Emmaüskerk, alwaar het paleis van koning Herodes was, zagen we allen de 3 wijzen die naar het koningskind op zoek waren. De wijzen, en wij allen, werden de weg gewezen door een prachtige fonkelende ster.

De ster leidde ons vervolgens langs herbergen die op het schoolplein van de Bosseschool te vinden waren, langs een heel mooi engelenkoor, helemaal in het wit, zelfs met zachte engelenvleugeltjes en die stemmen: prachtig. We hoorden dat deze engeltjes ook de Nobelaer, basisschool uit Oude-Tonge, bezoeken. Alle muziek, lichtjes, kinderen, zorgden ervoor dat deze lange tocht toch aangenaam verliep.

Alhoewel het voor Maria en haar kindje in haar buik wel erg zwaar was. Zeker omdat ze werkelijk nergens terecht konden om te rusten.

Uiteindelijk kwamen we met z'n allen aan op het Plusterrein, alwaar muziekkorps Sempre Crescendo prachtige kerstliederen speelden en waar eenieder warme chocolademelk kreeg.

En toen.....? Verwondering!

Want wat zagen we in een stal tussen de dieren: Maria en Jozef en het koningskind Jezus. Geboren in een stal, de Zoon van God.

Wat een bijzondere wandeling! Een wandeling waarbij we ons zeker niet op glad ijs hebben begeven. Nee, eenieder die over dit wonder, de geboorte van Jezus, spreekt weet waar hij/zij het over heeft!!

Tot slot is iedereen hopelijk weer veilig thuisgekomen ondanks de zeer gladde ijzige wegen na 19.30 uur. Toch nog even op glad ijs!



Dankjewel

Ik wil jullie graag bedanken voor het prachtige boeket bloemen en de mooie kaart, die ik kreeg na mijn operatie.

Hartelijke groet,
Sjaan de Graaff



Ontmoetingsdagen 2022

Beste Mensen,

Na de Ontmoetingsdagen van afgelopen begin november heb ik verteld dat het eindbedrag van de Ontmoetingsdagen nog niet definitief was, omdat er nog een aantal dingen binnen moesten komen.

Inmiddels heb ik het definitieve bedrag te horen gekregen.....ik ben super trots op het resultaat.

Dankzij alle vrijwilligers en mijn commissie leden heeft de Ontmoetingsdagen 2022 het bedrag van €18.900,- opgebracht!!

Vriendelijke groeten,
Namens de commissie Ontmoetingsdagen
Ronald van Reede



vrijwilligers bedankt!!

Financiën van de diaconie

De opbrengsten van de collecten in de maand oktober en november 2022 waren:

Datum	Doel	Bedrag
02-10	Protestantse Kerk, Israëlzondag	€ 233,50
02-10	Voedselbank G-O, avondmaalscollecte	€ 108,70
09-10	Protestantse Kerk, Missionair werk	€ 342,50
16-10	Kerk in Actie, wereldvoedseldag	€ 348,00
23-10	Plaatselijk Diaconaal werk	€ 218,95
30-10	Hospice Calando	€ 456,30
06-11	Voedselbank Goeree-Overflakkee	€ 370,30
13-11	Kerk in Actie, Golfstaten	€ 283,85
20-11	Protestantse Kerk, pastoraat	€ 273,50
27-11	Kerk in Actie, Colombia	€ 140,35

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door de diaconie ontvangen overschrijvingen.

Verder zijn er in oktober en november nog giften ontvangen van 2 x € 10,00, 1 x € 30,00, 1 x € 40,00 en 1 x € 50,00.

Hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,
Namens de diaconie,
Hans Meijer

Financiën van de kerkrentmeester

De opbrengsten van de collecte:

Week	Bedrag	Week	Bedrag
44	€ 303,50	48	€ 64,85
45	€ 259,35	49	€ 193,25
46	€ 209,00	50	€ 257,05
47	€ 288,10		

Op de volgende 5 manieren komt het collecte geld binnen;
Collecte in de kerk, collectebonnen in de kerk, via de Exodus App,
via de Apostel App en door middel van overboeking op de rekening.

Fred van Leersum



Datum	Activiteit	Locatie	Aanvang
13 januari	Warme Kerk	Exoduskerk	18.00 uur
19 januari	Breicafé	Jeugdruimte	13.30 uur
24 januari	Filmavond	Exoduskerk	19.30 uur
27 januari	Warme Kerk	Emmaüskerk	18.00 uur
2 februari	Breicafé	Jeugdruimte	13.30 uur
8 februari	Koffie met noten	Jeugdruimte	10.00 uur
16 februari	Breicafé	Jeugdruimte	13.30 uur
22 maart	Koffie met noten	Jeugdruimte	10.00 uur

Leesrooster

Januari

15	Jesaja 41:8-20	8	Spreuken 21:12-21
16	Jesaja 41:21-29	9	Spreuken 21:22-31
17	Spreuken 17:1-14	10	Matteüs 5:1-10
18	Spreuken 17:15-28	11	Matteüs 5:11-20
19	Spreuken 18:1-12	12	Matteüs 5:21-32
20	Spreuken 18:13-24	13	Matteüs 5:33-48
21	Psalm 63	14	Spreuken 22:1-8
22	Matteüs 4:12-17	15	Spreuken 22:9-16
23	Matteüs 4:18-25	16	Spreuken 22:17-29
24	Spreuken 19:1-14	17	Psalm 24
25	Spreuken 19:15-29	18	1 Korintiërs 3:1-9a
26	Psalm 60	19	1 Korintiërs 3:9b-23
27	1 Korintiërs 1:1-9	20	1 Korintiërs 4:1-13
28	1 Korintiërs 1:10-17	21	1 Korintiërs 4:14-21
29	Psalm 37:1-11	22	Matteüs 6:1-18
30	Psalm 37:12-24	23	Matteüs 6:19-34
31	Psalm 37:25-40	24	Matteüs 7:1-12

Februari

1	Spreuken 20:1-10
2	Spreuken 20:11-20
3	Spreuken 20:21-30
4	1 Korintiërs 1:18-31
5	1 Korintiërs 2:1-9
6	1 Korintiërs 2:10-16
7	Spreuken 21:1-11



Administratie

Exodus Gemeente PKN

e-mail: info@exoduskerk.nl

1^e scriba:

Mevr. M. (Margot) van de Wiel

p/a Dorpsweg 97a

3245 VB Sommelsdijk

Tel. 0187-485529

2^e scriba:

Annet van Leersum

Tel. 0187-602792

Administratie mededelingenblad

Dhr. P. Dees

Doetinchemsestraat 10

3241 AA Middelharnis

Tel. 0187-487688

Kopij voor het volgende nummer

t/m **maandag 13 februari 2023**

inleveren per e-mail in **Calibri 11:**

redactieverbinding@exoduskerk.nl

De redactie behoudt zich het recht voor wijziging van de kopij. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Redactie

Jeanet Akershoek 06-55161287

Nel Nelemans 0187- 651465

Antoinette v.d. Veken 06-18204064

Verbinding verschijnt dit jaar 8 keer. 60^e jaargang, nummer 1, januari – februari 2023

Predikant

Ds. Jan de Visser

Berkenhof 10

3241 BA Middelharnis

e-mail: jdevisser@exoduskerk.nl

Tel.: 06-46201149

Adres Exoduskerk

Dorpsweg 97a

3245 VB Sommelsdijk

Kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdragen en/of giften

kunnen worden gestort op

de rekening van de Exodus

Gemeente PKN:

NL92RABO0373725140

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen te bestellen

met een waarde van € 0,70,

€ 1,40, € 2,50 en € 5,-- per eenheid van

20 stuks. Via website/kerk app is

betaling via Ideal en bezorging als

vanouds.

Of bedrag overmaken op:

NL92RABO0373725140 o.v.v.

collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40

€ 2,50, € 5,--.

Diaconie

Giften zijn welkom op de

diaconierekening van de

Exodus Gemeente PKN

NL89RABO0373710062

