

VERBINDING



Exodus Gemeente



Kerkdiensten

Zondag 18 febr. 10 uur	Dominee Rob van der Plicht, Moordrecht 1 ^e coll.: Binnenlands Diaconaat 2 ^e coll.: voor de kerk	
Zondag 25 febr. 10 uur	De heer Leo Markwat 1 ^e coll.: Diaconaal quotum 2 ^e coll.: voor de kerk	
Zondag 3 maart 10 uur	Dominee Jan de Visser 1 ^e coll.: Voorjaarszending Libanon 2 ^e coll.: voor de kerk	
Zondag 10 maart 10 uur	Dominee Jan de Visser 1 ^e coll.: Zending Indonesië 2 ^e coll.: voor de kerk	
Zondag 17 maart 10 uur	Dominee Jan de Visser 1 ^e coll.: Zending Rwanda 2 ^e coll.: voor de kerk	<i>Jeugddienst</i>
Zondag 24 maart 10 uur	Mevrouw Ank Verhoeven, Pijnacker 1 ^e coll.: GO Church 2 ^e coll.: voor de kerk	

**Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te
kijken via internet: www.exoduskerk.nl**

Vanuit de kerkenraad

De dag na de bevestiging van de nieuwe kerkenraadsleden hadden we al gelijk een kerkenraadsvergadering gepland staan. Deze stond vooral in het teken van kennis maken met elkaar en het afscheid nemen van degene die ermee stoppen. We zijn heel dankbaar voor al het werk wat zij in onze gemeente hebben gedaan.

We zijn heel blij dat we nieuwe mensen in de kerkenraad mogen begroeten. We hopen dat ze met veel plezier hun taak mogen gaan oppakken.

Verder hebben we de nieuwe leden meegenomen in beleidszaken die op dit moment spelen zoals hoe houden we de kerk financieel gezond, de samenwerking met de Emmaüskerk en wat komt er op ons af in de periode na het emeritaat van Jan de Visser.

Er staan ook nog steeds vacatures open zoals een tweede ouderling voor de wijk Sommelsdijk/Middelharnis, een ouderling voor Oost-Flakkee, een diaken en een scriba.

Wil je een taak op je nemen, dan horen we dat heel graag. Welkom!!

Ook het project "Samen Jong" heeft onze aandacht. Vanuit de jeugdraad kwam het idee om de gemeenteleden hierin nog meer te betrekken. In de ontmoetingsruimte liggen nu boekjes "Samen Jong" die door gemeenteleden mee naar huis genomen mogen worden, zodat je ze in een week of 2 kan lezen en inspiratie op kan doen. Doe dat ook! We zijn erg nieuwsgierig hoe iedereen hiernaar kijkt en beleeft. Wanneer je ideeën hierover hebt, deel het in de app of spreek ons hierop aan. Jij bent tenslotte onderdeel van deze gemeente en alleen samen kunnen we de kerk van de toekomst bouwen!

Hartelijke groet,
Conny Wesdorp

Aandacht voor...



Jubilea

Vóórdat de volgende editie van de Verbinding uitkomt, hebben de onderstaande echtparen een jubileum gevierd.

Allereerst noem ik hier de heer J.A. den Boer en mevrouw J.H. den Boer – Peeman. Zij zijn op 1 maart 50 jaar getrouwd, en hun adres is Akelei 14, 3247 DD Dirksland.

Dan volgen op 9 maart de heer A. Koole en mevrouw W.M. Koole – Goudswaard, Vroonweg 20, 3247 CG Dirksland. Zij hopen dan te gedenken 45 jaar getrouwd te zijn.

Op 19 maart vieren de heer C. van den Berg en mevrouw L.C. van den Berge – Soeteman hun 55^{ste} trouwdag. Zij wonen aan 't Getij 129, 3255 TG Oude-Tonge.

En als laatste vermelden we hier de heer P. Munters en mevrouw A. Munters – van Wijk. Zij zijn op 21 maart precies 150 maanden, oftewel 12½ jaar getrouwd. Dat is sowieso een bijzondere dag, want dan begint de lente officieel, en dan is het ook de geboortedag van Johann Sebastian Bach. Hoe dan ook: het jubilerend echtpaar woont aan de Langeweg 21 in (3255 LJ) Oude-Tonge

Jarigen

Mevrouw T. (Teuni) van der Sluijs – Oosterling, Oostelijke Achterweg 34, 3241 CM Middelharnis, hoopt op 18 februari haar verjaardag te vieren: 87 jaar!

Op 20 februari 1939 is mevrouw J.M. (Jannie) Vroege – van der Vliet geboren. Zij wordt dit jaar dus 85 jaar! Haar adres is Waterweg 1, 3241 EJ Middelharnis. Een dag later, 21 februari dus, is het de verjaardag van mevr. M.J. (Martha) Braber, Berkenlaan 7, 3257 XA Ooltgensplaat. Zij hoopt dan de leeftijd van 80 jaar te bereiken.

De laatste in de periode van deze editie van de Verbinding is mevrouw I.M. (Ini) Groenewoud – in 't Veld, die op 2 maart haar 86^{ste} verjaardag hoopt te vieren. Haar adres: Olympiaweg 19, 3245 DL Sommelsdijk.

Natuurlijk kent het leven z'n zwaarigheden en moeiten, maar door alles heen is het wel zo, dat we deze mijlpalen kunnen vieren.

De dichter van Psalm 23 ('De HEER is mijn herder') zegt het zo:



Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

Psalm 23:4

DailyVerses.net

Ds. Jan de Visser

MAAK KENNIS MET DE NIEUWE *Ambtsdragers*



**Zondag 28 januari zijn er in een
prachtige dienst acht nieuwe
ambtsdragers/medewerkers bevestigd
en voorgesteld aan de gemeente.
Zij stellen zich kort aan u voor.**

LOES OLIJ



Mijn naam is Loes Olij.

Mijn motivatie is dat ik al heel m'n leven pastoraal bezig ben buiten en binnen de kerk.

Als jonge padvindster legde ik met drie vingers op de Nederlandse vlag de belofte af.

Ik zal ernstig trachten God en mijn land te dienen; iedereen te helpen waar ik kan en de padvindsterswet na te leven.

In de padvindsterswet wonen weer enkele regels als: een padvindster is trouw, een padvindster is

eerlijk, enzovoort. Ik was een serieus meisje en heb

me daar ook altijd aan proberen te houden. Ik kwam als leidster daar ook m'n man tegen en samen zijn we verder gegaan. M'n hele leven staat in dienst van anderen en of ik dan ouderling ben of niet, we gaan gewoon verder. Ik was overigens al eens eerder ouderling in een andere gemeente. Ook al ben ik nu

81, je bent nooit te jong of te oud om ouderling te worden. Het is eervol en ik ben gezegend het nog steeds te kunnen doen.

Mijn naam is Anneke Lagerwaard. Samen met mijn man Cor woon ik inmiddels ruim drie jaar op dit prachtige eiland.

Sinds een jaar mag ik genieten van mijn pensioen. Tot die tijd werkte ik als docent Nederlands. Naast mijn werk als vrijwilliger in het ziekenhuis, hebben Cor en ik ook een B&B waar we vooral in de zomer druk mee zijn.

Er blijft gelukkig ook nog tijd over voor hobby's. Ik lees graag en veel en sinds drie jaar ben ik ook actief op de golfbaan. Tijdens onze vakanties maken we graag lange fietstochten.

ANNEKE LAGERWAARD



Enmaal woonachtig in Melissant, moesten we ook op zoek naar een kerkelijke gemeente. Omdat we midden in de coronaperiode verhuisden, hebben we de diensten eerst online gevolgd. Toen we eenmaal de kerkdiensten konden bezoeken, voelden we ons meteen welkom.

Ik ben al eerder een paar jaar ouderling geweest en ik heb die tijd als positief ervaren. Na die paar jaar ben ik niet meer actief geweest in de kerk vanwege

studie en een drukke baan. Mijn voornemen was, om na mijn pensioen mij weer in te zetten voor het werk binnen een kerkelijke gemeente.

Op dit moment ben ik in de gelegenheid om weer een taak binnen de kerk op te pakken. Het werk als ouderling past bij mij. Ik vind het fijn om met mensen in gesprek te gaan en waar nodig een luisterend oor te bieden. Een nadeel vind ik dat ik nog niet veel mensen bij naam ken, maar daar komt wellicht verandering in. Wat ik als positief ervaar binnen deze gemeente, is dat er een grote groep jongeren is. Een bruisende gemeente dus waar ik mij graag voor wil inzetten.



Mijn naam is David Bakker, ben 65 jaar jong en sinds 1 februari 2024 mag ik mijzelf officieel pensionado noemen. Ik ben bijna 42 jaar getrouwd met mijn Margie en nog steeds een trotse vader van twee dochters. Aan hobby's heb ik geen gebrek. De twee belangrijkste:

Ik volg de schaatssport al sinds mijn prille jeugd en heb in 2003 een schaatsliefhebbersvereniging opgezet, waarvan ik sinds het begin voorzitter ben. Ieder jaar bezoeken we diverse schaatsevenementen in binnen- en buitenland en tijdens onze clubmeetings nodigen we vaak een bekende (oud)schaatser uit als eregast. Daarnaast ben ik een fervent supporter van voetbalvereniging NTVV uit Nieuwe-Tonge. Als PR- en communicatiemedewerker probeer ik de club op een positieve én prikkelende manier in de publiciteit te brengen.

De oproep die dominee Jan de Visser met regelmaat heeft gemanifesteerd tijdens de kerkdiensten van de voorbije maanden heeft mij ertoe bewogen om in onze unieke gemeente aan de slag te gaan als bezoekermedewerker voor ouderen. Die functie spreekt me aan en wie weet, wat het (kerkelijke) perspectief nog meer in petto heeft.

Mijn motto is: omzien naar elkaar vanuit mijn geloofsovertuiging en liefde voor de medemens(en).

Mijn naam is Rianne Hoekman, 56 jaar en samen met man en zoonlief woonachtig in Ouddorp. In het dagelijks leven werk ik als loopbaan- en levenscoach. Deels intern bij het Integraal Kankercentrum Nederland en deels als ZZP-er.



Wat heeft mij ertoe geleid om bezoekmedewerker te worden?

Er zijn verschillende momenten in mijn leven waarop ik meer, minder en zelfs niet naar de kerk ging. Ik voelde mij altijd wel betrokken en hield het lijntje onder andere door het rondbrengen van de Kerkbalans. Nu is er tijd en ruimte om de verbinding te verstevigen en de rol van bezoekmedewerker West Flakkee past bij hoe ik nu in het leven sta. Graag tot ziens!



Mijn naam is Margreeth Spek-Vollmer. Samen met mijn man woon ik al 27 jaar in Dirksland. Ik was leerkracht op de basisschool, maar ben inmiddels 20 jaar met pensioen. Onze kinderen en kleinkinderen wonen elders in het land.

In de Exoduskerk heb ik taken binnen de kerkenraad vervuld in een eerdere periode.

Tijdens de startzondag werd dringend gevraagd om na te denken over welke taak je in de kerk op je zou kunnen nemen. Dat heeft mij aangespoord. Duidelijk was voor mij wel, dat ik een niet al te grote taak op mij zou nemen. Na een paar mensen uit de kerkenraad gesproken te hebben, besloot ik dat ik me zou beperken tot een taak in de zondagse vieringen.

De kerk heeft altijd een belangrijke plaats in mijn leven gehad. Het is een plaats waar ik veel gekregen heb en nog altijd krijg. Een plek voor bezinning, de ontmoeting met anderen. En altijd weer als een gezegend mens naar huis. Dan is de stap naar actief betrokken zijn niet zo groot.

Sinds 28 januari ben ik ouderling van de wijk West-Flakkee.

Mijn naam is Joke van Heukelom en ben al jaren lid van de Exoduskerk. Ik ben getrouwd met Harry Grinwis en samen hebben wij een zoon en dochter. Beiden hebben een vaste relatie en wonen op zichzelf. Sinds augustus vorig jaar ben ik ook de trotse oma van onze kleindochter Lilly.

Ouderling worden, was voor mij niet vanzelfsprekend. Ik ben nog zo vaak zoekende in mijn geloof, maar toen de vraag kwam, durfde ik na al die jaren nu toch volmondig 'ja' te zeggen. Komende zomer stop ik met mijn baan als docent op een middelbare school en vind ik het tijd dat ik mij wat meer ga inzetten binnen de kerk.

Ik kijk er vooral naar uit om meer mensen binnen onze gemeente te leren kennen en om mensen te helpen/ondersteunen bij hun geloofsbeleving of bij hun vragen over het geloof. Aarzel dan ook niet om mij te benaderen met welke vragen dan ook. Ik verheug mij op de tijd die komen gaat.

JOKE VAN HEUKELOM



MIRANDA VAN ETTEN



Ik ben Miranda van Etten-van Rossum.

Getrouwd met Richard al vele mooie jaren.

Wij hebben samen 3 meisjes Sanne van 19 jaar, Isa van 16 jaar en Fiene van 12 jaar.

Ik woon in het Kortewegje 36 in Sommelsdijk.

Wij hebben een prachtig eigen bedrijf van Rossum de Woonprofessionals. En Richard en ik doen dit met ons leuke personeel met veel passie.

Wat de keuze is waarom ik mij beschikbaar stelde als ouderling. Ik ben altijd vrijwilliger geweest op de Bosseschool. Nu al onze kinderen uitgestroomd zijn naar andere scholen kwam er ruimte voor een mooie taak erbij. Ik doe al veel jeugdwerk en voel me erg thuis in onze gemeente. Nu was het tijd om hier meer op toe te leggen. En voelde me geroepen en klaar voor deze taak.

Mijn motivatie is, zoals we met de jeugd veel al bezig zijn met de verbinding tussen jong en oud. Wil ik graag dit mooi toepassen in onze gemeente. En doormiddel van dichter bij de mensen te staan gaat dit vast lukken. Mijn motivatie is ook de verdieping in het geloof die ik voel. En graag met iedereen wil delen.

Mijn naam is Esther Wilstra, ik ben moeder van een zoon, dochter en 2 bonuszonen. Ik ben werkzaam als pedagogisch onderwijs-assistent bij Connect. Dit werk doe ik sinds een jaar met zeer veel plezier. Hiervoor heb ik bijna 20 jaar bij Stichting Zuidwester gewerkt.



Sinds kort ben ik coördinator pastoraal werk Middelharnis. Zo hoop ik meer in contact te komen met de gemeente en mijn steentje bij te kunnen dragen. Ik ben dankbaar om bij deze gemeente te horen en wil mij ervoor inzetten dat eenieder gehoord en gezien wordt.

Een tijd geleden heb ik aangegeven ook een taak op mij te willen nemen en zo is deze taak mij, na goed overleg, toebedeeld.

Inmiddels heb ik al veel gemeenteleden gesproken en hoop nog met vele anderen in contact te komen.

Schroom vooral niet om te bellen of te appen.

Kom en kijk mee *The Passion*

Met jong en oud The Passion volgen op Witte Donderdag 28 maart. The Passion een jaarlijks moment van verbinding en bezinning, voor iedereen. 'De boodschap van Jezus is van alle tijden: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden, heb vertrouwen en sluit niemand uit.' Na een korte pauze na de Witte Donderdagdienst willen we met jongeren maar zeker niet alleen jongeren naar The Passion kijken via het beamerschermb om zo met elkaar het eigentijdse passieverhaal in een moderne jas te ondergaan en er inspiratie uit te putten. Na afloop is er ruim tijd om onder genot van een drankje met elkaar te praten over de boodschap die The Passion uit wil dragen.

De Witte Donderdagdienst op 28 maart is om 19.30 uur in de Emmaüskerk. Daarna rond 21.00 uur gaan we ons onderdompelen in het verhaal van Jezus en leven we mee met de dragers van het grote verlichte kruis in Zeist en laten we de boodschap van Jezus leven en sterven op ons inwerken. Neem je vooral ook je vrienden mee, de toegang is gratis!



Wat goed dat je er bent!

Deze titel is het thema van het project voor de kindernevendienst in de Veertigdagentijd.

Deze periode voorafgaand aan Pasen bent al op 14 februari. Dit jaar vallen dus Valentijnsdag en Aswoensdag samen. Dat gebeurt niet veel. De laatste keer dat dat gebeurde, was in 2018.



De Veertigdagentijd bestaat uit 40 vastendagen, en daarvan zijn de zondagen uitgezonderd. Zondag is immers het feest van de Opstanding van Christus; dan hoef je niet te vasten. Nu hoef je sowieso niet te vasten. De gewoonte om veertig dagen voor Pasen sober te leven en tot bezinning te komen, stamt immers (kan ook niet anders) van ná de Opstanding.

In de tweede eeuw na Christus werd het gangbaar om drie dagen voor Pasen te vasten. We noemen dat nog steeds het Triduum, de dagen met de namen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Later werd het gewoonte om de hele Goede Week te vasten, dus vanaf de Palmzondag tot en met de avond van de Stille Zaterdag. En pas een het eind van de derde eeuw kwam de gewoonte erin om naar analogie van het verhaal van Jezus in de woestijn veertig dagen te vasten.

Aanvankelijk was dat ook echt 40 dagen voor Pasen, maar op enig moment bepaalde paus Gregorius de Grote (geb. in 540; paus van 590 tot zijn dood in 604) dat er op zondag niet gevast mocht worden. Dus toen kwam je opeens zes dagen te kort, en werd de vastenperiode dus 34 dagen. Om dat te corrigeren werden die zes dagen geplakt vóór de eerste zondag in de Vastentijd. Moeilijk, maar het is niet anders. En daarom begint de eigenlijke veertigdagentijd 46 dagen voor Pasen.

Op de dinsdag voorafgaand aan die Aswoensdag eindigt ook het carnaval. Het carnaval staat van oudsher in rechtstreeks verband met de Veertigdagentijd. Daar is tegenwoordig bar weinig meer van te merken, behalve in enkele traditionele Rooms-Katholieke streken.

Hét symbool van de christelijke kerk, en met name van de lijdensstijd, is natuurlijk het kruis van Christus. En dat is ook de reden, dat in alle Rooms-Katholieke kerken, en tegenwoordig ook in een aantal protestantse kerken op Aswoensdag aan het begin van de avond een viering wordt gehouden, waarin mensen aan kruisje op hun voorhoofd getekend kunnen krijgen. De priester of de dominee spreekt daarbij de oude woorden “Gedenk, mens, stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren”, of hetgeen sinds 1979 in de Rooms-Katholieke Kerk als variant is toegestaan: “Bekeer u en geloof in het Evangelie”. Wie het eens mee wil kijken, zal zich vast welkom weten in de eucharistieviering inde Katholieke Kerk van Oude Tonge, aanvang 19.00 uur.



Een Amerikaanse marinier krijgt aan boord van een oorlogsschip het askruisje

In onze gemeente beginnen we op de zondag na Aswoensdag met de Veertigdagentijd. In de hoofddienst en de kindernevendienst lezen we dezelfde verhalen. Natuurlijk eerst het verhaal waaraan deze vastenperiode zijn naam dankt: de verzoeking van Jezus in de woestijn. Ook volgt het verhaal van de verheerlijking op de berg, en op Palmzondag (hoe kan het ook anders) de intocht in Jeruzalem. Maar tegen die tijd is er weer een nieuwe Verbinding!

Op die eerste zondag van de Veertigdagentijd kunnen we kennis maken met het thema van het project, getiteld “Goed dat je er bent”.

Jezus heeft laten zien wat het betekent dat God naar mensen omziet. Hij deed voor hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen op de weg naar Gods koninkrijk. Wie daar iets van ervaart, kan dankbaar zeggen: Wat goed dat jij er bent!

De Veertigdagentijd is voor veel mensen een periode van bezinning. Ik hoop, dat het thema van dit jaar ons heel lang zal blijven heugen, en dat wee elke keer als we elkaar zien, in de kerk of waar dan ook, tegen elkaar zullen zeggen: ‘Hé, hallo, goedmorgen! Wat goed dat je er bent.’ Daar kan iedereen alleen maar beter van worden.

Wat goed dat je er bent!

Ds. Jan de Visser



Over de broodvermenigvuldiging (verhaal in de Veertigdagentijd)

Hulp vragen

*'Zal ik je dan komen hálen,' vroeg hij, 'ik wil dat graag voor je doen!'
'Nee,' antwoordde ze, 'dat hoeft niet. Ik wil niemand tot last zijn, ook jou niet.'*

Ik ben al een tijd van plan om een artikeltje te schrijven over één van de mooiste en moeilijkste kwaliteiten die een mens heeft: om hulp vragen. Ik wilde dan het accent leggen op de gedachte, dat als je géén hulp vraagt, of zelfs weigert, je jezelf, de ander en de gemeenschap te kort doet.

Of dat hulp vragen eigenlijk betekent dat je goed voor jezelf zorgt, en dat je alles zodanig regelt dat je toch graag kunt doen wat je belangrijk vindt.

Ik zou het als idee kunnen hebben over de mogelijkheid om jouw situatie om te draaien: zou jij iemand helpen als die hetzelfde aan jou zou vragen?

Maar toen moest ik denken aan dat briljante boek van Charlie Mackery, *"De jongen, de mol, de vos en het paard"*. En daarin staat in drie tekeningen volstrekt helder wat ik eigenlijk wilde zeggen. Ik leg de pen dus maar neer, en wijk voor de plaatjes.



'Wanneer was jij op je
allersterkst?' vroeg de jongen.

'Toen ik mijn zwakte durfde
te laten zien.'



'Om hulp vragen betekent niet
dat je opgeeft,' zei het paard.



'Het betekent dat je weigert
op te geven.'

Agenda

Datum	Activiteit	Locatie	Aanvang
21 februari	Koffie met noten	Jeugdruimte	10.00 uur
7 maart	Breicafé	Jeugdruimte	13.30 uur
12 maart	Filmavond	Exoduskerk	19.30 uur
20 maart	Koffie met noten	Jeugdruimte	10.00 uur
21 maart	Breicafé	Jeugdruimte	13.30 uur

Koffie met..... noten



Het thema voor ons eerste samenzijn in het nieuwejaar was “Een goed begin”.

De volgende bijeenkomst is op 21 februari en we hebben ook al een datum in maart gepland, namelijk 20 maart. De thema's zullen in de wekelijkse nieuwsbrief bekend gemaakt worden,

We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Exoduskerk, ingang via de achterkant.

De ochtend begint om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur.

We hopen u en misschien nieuwe leden te ontmoeten.

Wilt u vervoer, neem dan contact op met Margot 0187-485529.

Emmy Lingen en Margot van de Wiel

Hartelijk dank!

Na mijn heupoperatie op 18 januari jongstleden ben ik zeer verwend. Een prachtig boeket zondag uit de kerk en heel veel kaarten, appjes, telefoontjes en mailtjes.

Het doet je goed als er zoveel mensen aan je denken en met je meelevan.

De revalidatie verloopt naar wens, stapje voor stapje letterlijk en figuurlijk.

Nogmaals veel dank.

Hartelijke groeten,
Margot van de Wiel



Lieve mensen van de Exoduskerk,

Als een warme deken voelde het. Al die kaarten, berichten, telefoontjes en bezoeken.

En al die mensen in de kerk tijdens de uitvaartdienst van Geerhard.

Ook namens de kinderen, schoon- en kleinkinderen hartelijk dank voor al dit medeleven.

Lenie van Hulzen

Van de kerkrentmeesters

Collecte overzicht:

Datum	Bedrag	Datum	Bedrag
week 43	€ 316,87	week 50	€ 225,06
week 44	€ 248,65	week 51	€ 132,75
week 45	€ 168,40	week 52	€ 522,80
week 46	€ 132,25	week 1	€ 172,70
week 47	€ 102,25	week 2	€ 210,50
week 48	€ 383,05	week 3	€ 147,15
week 49	€ 172,55	week 4	€ 198,95

Er komt op vijf manieren collectegeld binnen:

- * collecte in de kerk
- * collectebonnen in de kerk
- * Exodusapp
- * Apostelapp
- * Overboeking op de rekening

Daarnaast heeft de heer J. Terlouw € 20,00 overgemaakt t.b.v een gift N.N.

Van de diaconie

De opbrengsten van de collecten in de maanden oktober en november 2023 waren:

Datum	Doel	Bedrag
01-10	PKN, Kerk en Israël	€ 342,25
01-10	Avondmaalcollecte voor Voedselbank	€ 125,75
08-10	PKN, Missionair werk	€ 193,15
15-10	Hospice Calando	€ 244,00
22-10	KIA, werelddiaconaat Indonesië	€ 370,00
29-10	Voedselbank Goeree-Overflakkee	€ 248,65
05-11	KIA, zending Colombia	€ 288,55
12-11	KIA, werelddiaconaat Libanon	€ 148,75
19-11	PKN, pastoraat Nederland	€ 160,25
26-11	Plaatselijk diaconaat	€ 356,40

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door de diaconie ontvangen overschrijvingen.

Verder mochten wij in oktober en november nog giften ontvangen van € 10,00, € 10,00, €12,50, € 20,00 en € 20,00.

Hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Hans Meijer

Toelichting bij de collecten

18 februari Binnenlands diaconaat - Veertigdagentijd

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte- of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

25 februari Diaconaal quotum

Jaarlijks betalen wij als gemeente dit diaconaal quotum aan de PKN. Deze collecte is dan ook bestemd om deze betaling mogelijk te maken. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. Voor 2024 is het bedrag dat wij als gemeente afdragen € 601,61.

3 maart Voorjaarszending (Libanon Veertigdagentijd)

Christelijke instellingen in Libanon hebben meestal een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten.

Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. Hij geeft les in systematische theologie en missiologie aan theologiestudenten. Daarnaast organiseert hij kapelvieringen voor studenten en staf.

10 maart Zending (Indonesië Veertigdagentijd)

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we op deze zondag, 10 maart, voor dit project in Indonesië met vrouwen in de hoofdrol. De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren.

Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Ook licht de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voor over gezonde voeding.

17 maart Zending (Rwanda Veertigdagentijd)

Rusizi ligt in het westen van Rwanda. Het is een gebied met veel landbouwgrond en enkele kleine steden. Veel gezinnen hebben de grootste moeite om rond te komen. Met name jonge kinderen zijn daardoor erg kwetsbaar. Ze eten te weinig of te weinig gevarieerd. Veel kinderen gaan niet naar school. Jongeren hebben geen perspectief en trekken weg uit het gebied. Ze vestigen zich in de steden maar hebben door hun lage opleiding geen kans op werk. Doordat kinderen zonder ouders opgroeiden, zijn ze weinig ingelicht over hiv en aids. Daardoor ontstond een hiv/aids epidemie, waardoor nog meer kinderen opgroeiden zonder enige vorm van begeleiding.

ZELFHULPGROEPEN

Red een Kind zet samen met partnerorganisatie African Evangelistic Enterprise (AEE) zelfhulpgroepen op, waarin ouders leren hun omstandigheden zelf en samen te verbeteren. De impact van deze werkwijze is groot. Het hele dorp wordt hierbij betrokken. Jongeren leren in zes maanden een beroep, zodat zij weer kans maken op de arbeidsmarkt.

In gemiddeld zeven jaar zijn duizenden gezinnen blijvend in staat om voor een eigen inkomen te zorgen. Hun zelfvertrouwen groeit. Bovendien wordt gaandeweg gewerkt aan het herstel van het onderlinge vertrouwen, dat na de genocide in 1994 ernstig was beschadigd. Langzaam maar zeker wordt de opbrengst van het land vergroot en komt er meer inkomen, waardoor kinderen weer naar school kunnen. Zo bloeien kinderen en gezinnen op en krijgen hele dorpen in Rusizi weer toekomstperspectief!

24 maart GO Church

GO Church (Goeree-Overflakkee Kerk) is een multiculturele missionaire Christelijke gemeenschap onder statushouders en Nederlanders op Goeree-Overflakkee waar de statushouders zich opgenomen voelen als onderdeel van een grotere familie, zij geestelijke toerusting en diaconale steun ontvangen terwijl integratie plaatsvindt. De samenkomsten dienen laagdrempelig en in makkelijk te begrijpen Nederlands te zijn voor mensen die niet bekend zijn met het evangelie, de kerk en Nederlandse tradities en culturele vormen.

Als multiculturele gemeenschap zoeken wij verbinding met elkaar door de verbinding die wij hebben gekregen met God door Christus, daardoor kunnen wij naar de wereld toe een getuige zijn van de liefde van God voor alle mensen.



FILM

Aarde

"DOWN TO EARTH"

'Ga mee!' is het thema dit jaar in de PKN-kerken. Daar kun je veel kanten mee op. Je kunt de term zien als commando, iets dat je tegen een onwillige peuter zegt, die niet mee naar buiten wil, als jij snel boodschappen moet doen. Maar dat is hier niet zo bedoeld. Hier gaat het duidelijk om een vraag: "Ga je mee op reis?" Op reis door de wereld, op reis naar de ander, op reis naar de Ander.

Moet je altijd op reis om anderen te ontmoeten die heel anders zijn dan jezelf? In de bijbel zijn veel reisverhalen te lezen. Een van de eerste grotere reizen is de reis van Abram en Sarai en hun neef Lot. Ze trekken richting Kanaän als nomade in tenten, omdat God Abraham geroepen had. Dan is er Jozef, de dromer, die door zijn broers wordt verkocht en gedwongen een bestaan op moet bouwen in Egypte. Het verhaal van Naomi, die van Bethlehem naar Moab gaat en na het overlijden van haar man weer terug gaat naar Bethlehem, met Ruth, één van haar twee schoondochters.

Als er iemand veel gereisd heeft, is dat Paulus. Hij begon in Antiochië met Barnabas samen en trok van daaruit naar andere plaatsen om het evangelie te verkondigen. Bij al die reizen zie je dat mensen een doel hadden; het was een reis om iets te bereiken of zoals bij Paulus, om verhalen door te geven over Jezus en zijn tijd hier op aarde. De rode draad door deze reisverhalen ligt in de bedoeling die God heeft met deze mensen en met de mensheid. Hij gaat mee!

Een voorbeeld van een bijzondere reis door de wereld is te zien in de film: "Down to earth," waar een Nederlands echtpaar met hun drie jonge kinderen tijdens een vijfjarige reis over zes continenten samenleven met enkele van de oudste inheemse stammen van onze planeet. De film is een spiegel voor de mensheid, het verhaal neemt ons mee op een innerlijke reis en biedt een bron van hoop voor de toekomst.

Voor een reis om de ander, die misschien heel anders is dan jij zelf bent, te ontmoeten hoef je niet altijd vele kilometers af te leggen. Je moet wel uit je comfortzone komen en het durven om op iemand af te stappen. Maar vaak geeft dat verrassende ontmoetingen en gesprekken. Het zal jou en de ander verrijken.

DINSDAG
12-03-2024



AANVANG
19:30 UUR



EXODUSKERK

Zonnepanelen en laadpalen

De 'Sponsor een Zonnepaneel' actie is inmiddels beëindigd. Alle deelnemers/sponsors worden langs deze weg ook nogmaals hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Totaal heeft de actie ruim €22.000,- opgeleverd. Daarvoor zijn inmiddels een 40-tal Zonnepanelen en twee laadpalen voor Elektrische Voertuigen (EV's) aangeschaft. Totaalbedrag €16.000,-. Het resterende bedrag gaan we komend jaar uiteraard weldoordacht en op een verstandige manier besteden aan andere duurzame projecten. Wellicht nog extra zonnepanelen.

Wat hebben deze 'investeringen' de kerk nu al opgeleverd en hoe gaan ze komende jaren de begroting van de Kerkrentmeesters positief beïnvloeden?



De nieuwe panelen hebben vanaf juli al ~10MWh (10.000kWh) aan energie geleverd. Samen met de 20 panelen die we al sinds 2018 hebben liggen konden we ons volledige stroomverbruik Salderen (wegstrepen), wat overbleef terug leveren aan het net en verkopen via de laadpalen. Zo bespaarden/verdienden we in 2023 al €5.500,- op onze energierekening.

Het heeft even geduurd, maar de laadpalen worden inmiddels door bezoekers en omwonenden steeds beter gevonden en gebruikt.

We hebben geflyerd in de buurt en duidelijke borden geplaatst bij de ingangen van ons parkeerterrein. We hebben er vertrouwen in dat de 'gratis' zonne-energie ons via de laadpalen jaarlijks zo'n €8.000,- kan gaan opleveren. Voor de kerk leveren de zonnepanelen dus eigenlijk een oneindig rendement 😊

Subsidie Rabobank voor duurzame verwarming

In het kader van hun 125-jarig bestaan stelde Rabobank in regio ZH-eilanden €125.000,- beschikbaar aan verenigingen met ideeën voor verduurzaming of een maatschappelijk sociaal plan. Vanuit het kernteam Groenekerkerk is een voorstel ingediend waarin werd uitgelegd waar we binnen de Exoduskerk zoal mee bezig zijn en gevraagd om een bijdrage voor het verduurzamen van onze verwarming. Op 24 januari kregen we op het hoofdkantoor in Heinenoord de cheque uitgereikt. Daarvoor zijn we de Rabobank uiteraard zeer erkentelijk.



Pilot-project Duurzamer (slimmer!) Verwarmen

Ons kerkgebouw wordt, naast de zondagse diensten, bijna dagelijks intensief en multifunctioneel gebruikt door een scala aan huurders, bedrijven, verenigingen en koren. Onze beheerders Arja en Rien hebben daar hun handen vol aan om dat in goede banen te leiden. Zij verdienen daarvoor een heel groot compliment en onze nederige waardering. Om iedereen een welkom gevoel te geven is het fijn dat ons gebouw netjes schoon is (Joke de Leeuw met haar schoonmaakploegen 🧤) maar ook op een aangename manier tijdig is/wordt verwarmd. En hier wringt natuurlijk weleens de schoen. Gereserveerde ruimtes worden niet altijd gebruikt volgens afspraak.

De kerkzaal, net als op zondag, volledig verwarmen voor een koor van 30-40 mensen dat 's avonds slechts een paar uur komt zingen, is naast een serieuze kostenpost ook 'zonde' van de fossiele energie die verbruikt wordt. Kennis- en adviesplatform De Energieke Regio heeft ons vorig jaar in een adviesrapport al eens gewezen op de mogelijkheid van verwarmen met Infrarood. Mede dankzij Cor van Reede, die ons wees op een lokale producent van IR-panelen, kwam deze optie versneld in beeld. Met het subsidiebedrag van Rabobank en eenzelfde bijdrage van de



kerkrentmeesters willen we via een pilot gaan onderzoeken of Infrarood een mooie duurzame energiezuinige oplossing is. Is het esthetisch verantwoord? Hoe snel en regelbaar is het? En, niet onbelangrijk, hoe ervaren gebruikers deze vorm van verwarmen? De kerkrentmeesters kijken vooral hoeveel besparing in euro's het kan opleveren. Het kernteam Groene Kerk vindt het belangrijk dat we ons gasverbruik en daarmee onze footprint verder kunnen beperken. Onder leiding van good-old Cor van Reede gaan we daar komende maanden mee aan de slag. Niet omdat we zeker weten dat het een succes wordt, maar daar uiteraard wel op hopen.

Want volgens Vaclav Havel is hoop.... ergens voor werken omdat het goed is, niet omdat het kans van slagen heeft. 😊

Leesrooster

Februari

18	Jeremia 1,4-12	7	2 Petrus 2,1-10a
19	Jeremia 1,13-19	8	2 Petrus 2,10b-22
20	Psalms 116	9	Psalms 122
21	Jeremia 17,1-18	10	Jeremia 29,1-14
22	Jeremia 17,19-27	11	Jeremia 29,15-32
23	Psalms 27	12	Johannes 6,1-15
24	2 Petrus 1,1-11	13	Johannes 6,16-29
25	2 Petrus 1,12-21	14	Johannes 6,30-40
26	Jeremia 18,1-12	15	Johannes 6,41-59
27	Jeremia 18,13-23	16	Johannes 6,60-71
28	Psalms 51	17	Jeremia 31,27-40
29	Jeremia 19,1-9	18	Jeremia 32,1-15

Maart

1	Jeremia 19,10-15	19	Jeremia 32,16-25
2	Psalms 19	20	Jeremia 32,26-35
3	Jeremia 26,1-9	21	Jeremia 32,36-44
4	Jeremia 26,10-19	22	Psalms 118,1-16
5	Psalms 102,1-15	23	Psalms 118,17-29
6	Psalms 102,16-29	24	Marcus 11,1-11



Colofon

Administratie

Exodus Gemeente PKN
e-mail: info@exoduskerk.nl

Predikant

Ds. Jan de Visser
Berkenhof 10
3241 BA Middelharnis
e-mail: jdevisser@exoduskerk.nl
Tel.: 06-46201149

Scriba:

Conny Wesdorp
Tel. 06-10775858

Adres Exoduskerk

Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk

Distributie Verbinding

Janita van der Have
0187-651464

Kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdragen en/of giften kunnen worden gestort op de rekening van de Exodus Gemeente PKN:
NL92RABO0373725140

Kopij voor het volgende nummer t/m **maandag 11 maart 2024** inleveren per e-mail in **Calibri 11**:
redactieverbinding@exoduskerk.nl

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen te bestellen met een waarde van € 0,70, € 1,40, € 2,50 en € 5,- per eenheid van 20 stuks. Via website/kerk app is betaling via Ideal en bezorging als vanouds. Of bedrag overmaken op: NL92RABO0373725140 o.v.v. collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40 € 2,50, € 5,--.

De redactie behoudt zich het recht voor wijziging van de kopij. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Redactie

Jeanet Akershoek 06-55161287
Nel Nelemans 0187- 651465
Antoinette v.d. Veken 06-18204064

Diaconie

Giften zijn welkom op de diaconierekening van de Exodus Gemeente PKN
NL89RABO0373710062

Verbinding verschijnt dit jaar acht keer. 61^e jaargang, nummer 2, februari - maart 2024

“

Als je lid bent van een kerkelijke gemeenschap, moet je af en toe *een taak op je nemen*. De een gaat koffie zetten, de ander veegt het kerkplein, een derde *wordt lid van de kerkenraad*.

Truus Mulder

”