

EXODUS

Gemeente



MEDEDELINGENBLAD

57^e jaargang nr. 06 augustus – oktober 2021

www.exoduskerk.nl

Het Mededelingenblad verschijnt 8 x per jaar

Administratie

Exodus Gemeente PKN
e-mail: info@exoduskerk.nl
1^e scriba:
Mevr. M. (Margot) van de Wiel
p/a Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk
Tel. 0187-485529
2^e scriba:
Annet van Leersum
Tel. 0187-602792

Administratie mededelingenblad

Dhr. P. Dees
Doetinchemsestraat 10
3241 AA Middelharnis
Tel. 487688

Kopij voor het volgende nummer

t/m 30 september 2021
inleveren per e-mail in **Arial 11:**
→ mededelingen@exoduskerk.nl

De redactie behoudt zich het recht voor wijziging van de kopij. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Redactie

Jeanet Akershoek 06-55161287
Nel Nelemans 0187-651465
Antoinette v.d. Veken 06-18204064

Kerk-autodienst: Coby v.d. Tol tel:
482125 of 0645446031

Predikant

Ds. Jan de Visser
Berkenhof 10
3241 BA Middelharnis
e-mail: jdevisser@exoduskerk.nl
Tel.: 0187-769034

Adres Exoduskerk

Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk

Kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdragen en/of giften kunnen worden gestort op de rekening van de Exodus Gemeente PKN:
NL92RABO0373725140

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen te bestellen met een waarde van € 0,70, € 1,40, € 2,50 en € 5,-- per eenheid van 20 stuks. Via website/kerkapp is betaling via Ideal en bezorging als vanouds. Of bedrag overmaken op: NL92RABO0373725140 o.v.v. collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40 € 2,50, € 5,--.



Diaconie

Giften zijn welkom op de diaconierekening van de Exodus Gemeente PKN
NL89RABO0373710062

Inhoudsopgave

Mededelingenblad	
Colofon.....	2
Inhoudsopgave.....	3
Kerkdiensten (ook online te beluisteren en te zien)	4
Meditatie.....	5
Aandacht voor	7
Agenda.....	11
Ontmoetingsdagen	12
Startzondagen	13
Exodus – nieuwe stijl	14
In memoriam I	17
In memoriam II	19
Van de diaconie.....	21
Vorming en toerusting	24
Dankjewel.....	27
Spiritualiteit en het klimaatrapport.....	28
Bloemendienst.....	31
Leesrooster	32



Kerkdiensten (ook online te beluisteren en te zien)

zondag 22 augustus 10.00 uur	ds. R. v.d. Plicht, Waddinxveen 1 ^e coll.: t.b.v. Plaatselijk diaconaal 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 29 augustus 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. Veldwerker 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 5 september 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. Diaconaal quotum 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 12 september 10.30 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. KIA Missionair werk 2021 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	Startzondag: koffie vanaf 10.00 uur
zondag 19 september 10.00 uur	Ds. E. Overeem. Leusden 1 ^e coll.: t.b.v. KIA Zending (Syrië)2021 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 26 september 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. KIA Zending (vrede Israël/ 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk Palestina)2021	
zondag 3 oktober 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. KIA Israëlzondag 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	m.m.v. de Cantorij
zondag 10 oktober 10.00 uur	Mevrouw Ank Verhoeven, Pijnacker 1 ^e coll.: t.b.v. JOP Geloofsopvoeding 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	

Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren via internet: www.exoduskerk.nl Tevens kunt u via internet voorgaande diensten nogmaals beluisteren. Bij ontvangstproblemen kunt u contact opnemen met Ellis Peekstok tel. 485397.

Jezus genas heel veel mensen, wat voor ziekte ze ook hadden. Uit vele anderen verjoeg Hij de boze geesten.

De boze geesten probeerden wel steeds te zeggen wie Hij was, maar Jezus gaf ze geen kans.

Op een morgen stond Hij voor dag en dauw op en ging alleen naar stil plekje om te bidden.

Later gingen Simon en de anderen Hem achterna. Toen zij Hem vonden, zeiden zij : “Iedereen vraagt naar U”.

Maar Hij antwoordde: “Kom, wij gaan naar andere dorpen en steden hier in de buurt. Dan kan ik de mensen daar ook over het goede nieuws van God vertellen.”

Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. (Marcus 1, 38).

Jezus onttrekt zich vaak aan de oordelen en aandacht van anderen.

Wij zouden zeggen, grijp je moment, die kans laat je toch niet voorbijgaan. Beter kun je het niet hebben, maar Jezus zegt: “Laten we ergens anders heengaan.”

Alsof hij geen dwingend verwachtingspatroon wil. Hij wil liefst in het verborgene zijn werk doen.

Jezus moet af en toe opladen.

Bij geloofsgemeenschappen zie je ook kerken, die voor iedereen alles willen betekenen.

We willen iedereen tevredenstellen, maar zelfs Jezus kon niet aan die verwachting voldoen.

Jezus gaat verder op zijn weg, of beter gezegd, hij volgt zijn roeping.

Zit je op het juiste spoor?



Waarvoor leven wij, wat is onze roeping?

Soms moeten wij in ons leven ook verder gaan.

We zijn af en toe ook doodmoe en dan moet je uitvinden wat de beste weg is.

Doorgaan om aan verwachtingspatronen te voldoen, misschien zelfs met de verwachtingen van je ouders op de voorgrond. Dat kan je eigen leven in de weg zitten. Soms moet je dan door pijnlijke momenten heen.

Waarvoor ben jij op weg gegaan? Wat drijft je?

Wil je het goed doen voor de anderen?

Zit je op het juiste spoor?



Bij onze geboorte hebben we geen wegenkaart meegekregen.
De weg door het leven leer je alleen kennen door er overheen te lopen.

Door stap voor stap te kijken welke richting je op moet of kan.

Soms wat de tijd van je vraagt of mogelijk maakt.

Ook is het af en toe improviseren en dus loop je soms fout.

Maar in elk hart heeft God een kompas ingebouwd, iets dat jou de
richting wijst, waarin je het zoeken moet.

Laten we dat kompas serieus nemen. Jezus deed het ons voor.

Cora Franzen

De zomerperiode is bijna ten einde. Sommige onder ons zijn nog op vakantie. Anderen genieten van het zomerweer en de activiteiten die binnen en buiten de kerk geboden worden.

We staan aan de “vooravond” van een nieuw seizoen in de kerk. Programma’s worden samengesteld in de hoop dat plannen dit jaar door kunnen gaan.

Zieken

In de afgelopen periode hebben diverse gemeenteleden te maken gehad met gezondheidsproblemen. Voor de een ingrijpend, voor de ander veel minder.

De situatie van Cees van Prooijen liet zich ernstig aanzien, maar inmiddels is hij weer thuis en maakt hij lange fietstochten. Dankbaarheid is op zijn plaats.

Tiny Deurwaarder had een ingrijpende operatie, maar zij is weer in de kerk geweest en knapt zij in kleine stapjes verder op. Daar is ze zeer blij mee.

Mevrouw Overweel en mevrouw van der Velde zijn na een heupoperatie weer thuis.

Sjaan de Graaff heeft een knieoperatie ondergaan en is aan het revalideren. Mevrouw van der Meer had pech en brak haar enkel, maar kan met hulp thuisblijven.

Ewoud Gebraad is met wondroos opgenomen geweest in het ziekenhuis.

Jan Ras heeft een longoperatie ondergaan en is weer thuis en hoopt daar verder te herstellen. Jan Westhoeve moest met waarschijnlijk een longontsteking opgenomen worden in het Maasstad Ziekenhuis.

Diny Weeda heeft te maken met de naweeën van een coronabesmetting, long Covid genoemd. Heel ingrijpend. Sterkte gewenst.

In de gemeente zijn veel ouderen, ook in tehuizen of wonend in appartementen. Daar zijn soms ook zorgen die niet altijd vermeld worden. Voor iedereen wensen we u en jullie veel sterkte en Gods hulp om door soms moeilijke periodes heen te komen.

Overlijden

Twee gemeenteleden zijn kort na elkaar overleden.

Rie Jongejan-Nieuwland overleed na afnemende gezondheid op 21 juli in de leeftijd van 86 jaar. Op 26 juli is ze begraven in Middelharnis.

Op 29 juli is overleden Wout Vroegindewei uit Sommelsdijk. Hij werd 77 jaar. De laatste weken verbleef hij in Nieuw Rijsenburgh.

Het in memoriam leest u elders in het mededelingenblad.

Huwelijksjubilea



Naam	Adres	Datum en aantal jaren
Jan en Addy van den Broek-Nieuwland	Ring 120 3241 CS Middelharnis	20 augustus 50 jaar
Wim en Heleen van der Meijden-Sikkema	Anna Bijnspad 20 3241 DP Middelharnis	1 september 50 jaar
Ton en Sjaan de Graaff- van Wijk	West Havendijk 63 3247 LL Dirksland	17 september 45 jaar
Jan en Els Ghijssels-Melaard	Kluut 42 3245 TC Sommelsdijk	1 oktober 45 jaar
De heer en mevrouw Bouwer-Benamins	Rembrandtlaan 17 3241 AG Middelharnis	3 oktober 60 jaar



Kroonjaren

Naam	Adres	Datum en hoeveel jaar
Dhr. E.A. Bouwer	Rembrandtlaan 17 3241 AG Middelharnis	19 augustus 90 jaar
Mevr. P.C. van der Velde-Kroon	Jul. van Stolberglaan 31 3241 GL Middelharnis	14 september 85 jaar
Mevr. M.A. van den Ouden-Krijger	Antoon Coolenstraat 54 3245 MC Sommelsdijk	30 september 80 jaar
Dhr. Piet Deurwaarder	Suissendijk 14 20 3255 LS Oude Tonge	3 oktober 80 jaar

Komende verjaardagen 85+



Naam	Adres	Datum en hoeveel jaar
Mevr. A. van der Valk-Schol	Binnenpad 1 3241 EK Middelharnis	25 augustus 101 jaar
Mevr. L. A. Zoon-Keijzer	Staakweg 27 3247 BV Dirksland	27 augustus 92 jaar
Mevr. E. v. d. Tonnekreek-Osseweijer	't Getij 50 3255 TG Oude Tonge	21 september 94 jaar
Mevr. K.P. Slis- Orgers	Staakweg 143 3247 BV Dirksland	25 september 89 jaar
Mevr.J. Overweel-Soeteman	Waterweg 13 3242EJ Middelharnis	30 september 93 jaar

In bovenstaande rubrieken vermelden we de namen van mensen, die iets te vieren hebben. Dit zijn feestelijke gebeurtenissen. Dit gebeurt om het meeleven met elkaar en de aandacht voor elkaar te bevorderen. Ontvangen kaarten worden enorm op prijs gesteld!

Als u geen vermelding wenst, verzoeken wij u dit voor het uitkomen van het volgende mededelingenblad (30 september) kenbaar te maken bij de scriba: info@exoduskerk.nl.

Tenslotte

In september gaat het seizoen met activiteiten weer beginnen. Het jaarthema is "Van U is de toekomst". We hopen en bidden om Gods aanwezigheid.

De woorden van Lied 295 uit het Liedboek zeggen het zo:

T Wees hier aanwezig:

Muziek: Tom Löwenthal

Antifoon: SATB

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
 Dat ik U horen mag met hart en ziel.
 Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Woord ons gegeven, God in ons midden,
 toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
 Uw wil geschiede uw koninkrijk kome.
 Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. *ziel.*
 Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Voorspel (zie blad 3)

Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
 Dat wij niet vallen terug in het stof. *(fine)*
 Zend uw geest, dat wij worden herschapen.

f Wek uw kracht en kom ons be- vrij- - den.
 Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Dat wij U horen, dat wij U leven.
 Mensen voor mensen, alles voor allen,
 Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
 Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Woord ons ge- ge- ven, God in ons mid- den, toekomst van
 Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
 Dat ik U horen ge- ge- ven, God in ons mid- den, toekomst van vre- de,
 Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Margot van de Wiel *ing mee: (zo weinig mogelijk toonherhalingen uiteraard)
 er ingeleid door deze maat:*

CAZ

Agenda

Datum	Activiteit	Locatie	Aanvang
25 augustus	Vrouwengespreks-groep	Jeugdruimte	11.00 uur
26 augustus	Praat-/breicafé	Jeugdruimte	14.00 uur
2 september	Praat-/breicafé	Jeugdruimte	14.00 uur
4 september	Inzamelings- Ontmoetingsdagen	Kerk	09.00 - 11.00 uur
16 september	Praat-/breicafé	Jeugdruimte	14.00 uur
30 september	Praat-/breicafé	Jeugdruimte	14.00 uur
11 oktober	Tonn den Otter	Emmaüskerk	20.00 uur

De vrouwengespreksgroep gaat weer van start!

Woensdag 25 augustus om 11 uur beginnen we (in de jeugdruimte) met een gezellige lunch, die verzorgd wordt door Jeannette Kastelein.

Nieuwe dames zijn van harte welkom.

In verband met de catering, van € 15.00 p.p. (excl. drankjes), graag aanmelden bij Margreet Zuidwijk 06-49764255.



Ontmoetingsdagen

Inleveren spullen voor de ontmoetingsdagen Exoduskerk.

Nog even genieten van de vakantie en dan is het weer tijd om te kijken of u nog mooie, goede en bruikbare spulletjes heeft die u niet meer gebruikt, dan ontvangen wij die graag voor onze verkoopkramen. Geen grote voorwerpen zoals meubilair, bruin- en witgoed.

Graag aanleveren in stapelbare dozen.

Het is nog steeds de bedoeling om begin november de ontmoetingsdagen te organiseren.

Het is alleen nog niet duidelijk hoe de versoepelingen vorm gaan krijgen in de aankomende weken/maanden, maar als commissie staan wij positief in de voorbereidingen voor de ontmoetingsdagen.

Inleverdatum: zaterdag 4 september 2021 tussen 9.00 en 11.00 uur

in de Exoduskerk, Dorpsweg 97a, Sommelsdijk.



Startzondagen

In de Nieuwsbrief van vorige week heb ik al aangegeven, dat we op een bijzondere manier een Startzondag gaan houden. Eerst, nog niet zo heel veel maanden geleden, dachten we, dat het er helemaal niet van zou komen. Toen hebben we in de Startzondagcommissie een soort drietrapsraket ontwikkeld: een drive-in dienst bij heel strenge maatregelen, een ‘gewone’ buitendienst als het iets soepeler is, of, als alles weer kan en mag, een dienst in onze eigen Exoduskerk met alles erop en eraan.

De ontwikkelingen van de afgelopen weken en maanden duiden er echter op, dat ook die drietrapsraket niet voldoende soelaas biedt, en dus is er een ander plan ontstaan: we houden gewoon twee Startzondagen. De ene is bedoeld om een aftrap te geven aan het winterseizoen, en die houden we onder alle maatregelen die er op de beoogde datum bestaan. De andere is de Start van het kerkzijn zonder coronamaatregelen; pas als alle coronamaatregelen van tafel zijn, gaan we een dienst houden die recht doet aan het hart van onze gemeente: ontmoeting zonder beperking, spiritualiteit zonder beklemming. En dat gaat niet gebeuren op de eerste zondag, nadat de maatregelen buiten werking zijn gesteld. We gaan ervan uit, dat iedereen daaraan moet wennen. En pas als dat zo is, houden we een soort openingsdienst voor de Exodusgemeente – Nieuwe Stijl. We zien daar als Startzondagcommissie enorm naar uit.

Tot die tijd houden we het een beetje sober.

Op **12 september** houden we daarom een Startzondag Light, een dienst waarin we het nieuwe seizoen welkom heten, en met elkaar stil staan bij de thema's die daarbij horen.

Ik zal niet alles verklappen, maar vogels spelen een belangrijke rol op deze dag.

We beginnen om *tien uur* met koffie (en natuurlijk iets lekkers), en dan gaan we om *half elf* de dienst in.

Na de dienst drinken we koffie, een klein glaasje met een hapje, en daar houden we het voor die dag ook bij.

Ds. Jan de Visser

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn in Nederland aan de ene kant zo ongeveer alle corona-maatregelen verdwenen, maar controleren douane en politie wel of vakantiegangers uit ‘gevaarlijke’ landen wel getest zijn. Én op het moment dat ik dit schrijf, is nog niet bekend wat de premier op de persconferentie van 13 augustus gaat vertellen.

Wat hieronder staat, is dus gebaseerd op de situatie van rond 10 augustus.

We worden weer kerk

In heel veel gemeenten, waaronder de Exodusgemeente, is de aanmeldplicht vervallen. En daarmee is de kerk weer echt kerk. Ruim anderhalf jaar moesten we van de burgerlijke en de kerkelijke overheid de deuren gesloten houden voor ongewenste (lees: niet aangekondigde) gasten. Ik heb dat wel één van de meest ingrijpende maatregelen gevonden. Nog nooit in de geschiedenis van de kerk is er een periode geweest, waarin mensen door de kerk zelf tegengehouden werden als ze een dienst wilden bezoeken; eerst aanmelden.

Het aanmelden op zich bracht al een praktisch bezwaar met zich mee. Je moet in de Nieuwsbrief van de week voor de dienst die je wilt bezoeken, al op een link klikken. Enfin, wat we daar ook van vinden – dat is voorbij.

We drinken weer koffie na de dienst, we ontmoeten elkaar weer op informele wijze.

We maken nog steeds graag gebruik van de zangtalenten die we in de afgelopen jaar ontdekt hebben, maar voor een heleboel mensen is dit wel het beste nieuws: we mogen als gemeente weer zingen!

Dus:

- Iedereen is zonder restrictie uitgenodigd
- Aanmelden is niet meer nodig is.
- We zingen weer.
- We drinken weer samen koffie.
- We zijn weer bijna kerk, zoals we dat altijd voor ons gezien hebben.

Natuurlijk zijn we er nog niet helemaal; er gelden nog steeds enkele basisregels, maar die kent iedereen inmiddels wel.

Exodus-nieuwe stijl

De vraag is of het allemaal wel zal worden, zoals vroeger. De gevolgen van alle maatregelen van de afgelopen anderhalf jaar zullen nog best wel even blijven hangen. Sommige mensen zijn nog steeds heel bang om in de kerk besmet te raken. Anderen blijven om welke reden dan ook niet gevaccineerd. Weer anderen vinden het wel makkelijk om thuis met een kop koffie bij de hand naar een dienst te kijken. En voordat de nadelige gevolgen van de anderhalvemetermaatregel uit ons systeem verdwenen zijn, zullen we best wel een paar weken of maanden verder zijn.

Dat alles rechtvaardigt de vraag of we weer terug zullen gaan naar de situatie van voor de maatregelen.

Ik denk dat er alle reden is om opnieuw naar onszelf te kijken, en dan bedoel ik in dit geval naar ons als gemeente. Het oude en vertrouwde heeft wel een forse dreun gekregen van al die maatregelen. Hoe nu verder?

Mij lijkt het mooi om te spreken over de “Exodusgemeente – nieuwe stijl”. Of misschien beter: een nieuw jasje voor de Exodusgemeente.

Meer dan ooit hebben we gemerkt, dat we als mensen samen de gemeente bepalen. De kerk, een kerkdienst, een verandering of het toepassen van maatregelen is geen zaak van een kleine groep mensen. Niet de dominee, niet de kerkenraad bepaalt wie of wat de Exodusgemeente is: dat zijn we met elkaar. In deze tijden van opnieuw bouwen aan de gemeente kan en mag die ontwikkeling dan ook niet afhankelijk zijn enkelingen. Als we de Exoduskerk opnieuw een gezicht willen geven, zullen we dat samen moeten doen.

Alle kwaliteiten die we hebben, kunnen en mogen we inzetten voor de gemeente die tevens Gods gemeente is. Samen mogen we datgene wat afgebroken en beschadigd is geraakt, weer opbouwen.

Het doet me een beetje denken aan de boeken Ezra en Nehemia in de Bijbel. Die vertellen over de wederopbouw van de stad Jeruzalem en de tempel, nadat de Joden teruggekeerd waren van de ballingschap in Babel. Ook uit die verhalen blijkt, dat vele handen licht werk maken. Als je met elkaar de schouders eronder zet, ontstaat er wel weer een nieuw gebouw, een gerestaureerde en gerenoveerde Exodusgemeente.

We kunnen en mogen elkaar opzoeken en steunen in de kerkdiensten, in de bijeenkomsten, gespreksgroepen, catechisaties, studiedagen, wandelingen, excursies, kortom in alles wat onze gemeente tot onze gemeente maakt. Wat ik zeg: “Exodus – nieuwe stijl”.

Exodus opnieuw

In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw hebben de Exoduspioniers voor een bruisende en vitale gemeente gezorgd. Een heleboel van wat zij tot stand gebracht hebben, herkennen we nog steeds in onze gemeente. Ik herinner maar aan de beroemde woorden uit het jubileumboek (p. 75): *Exodus is: bevrijding, verlossing, het is een uittocht, het is een uitweg. Exodusgemeente: mensen op weg. Losgemaakt uit de verstarring. Samen op weg!*

Natuurlijk gaan en kunnen we de geschiedenis niet herhalen. Wel is de situatie zo, dat er opnieuw ruimte is voor opbouwend élan, voor initiatieven, die we de laatste jaren misschien wat hebben laten lopen.

We zijn (bijna) bevrijd van de knellende maatregelen, en we kunnen onze naam opnieuw recht doen: met elkaar een uitweg vinden naar een nieuwe fase in ons bestaan.

Een leeg jaar ligt voor ons, verwachtingsvolle leegte. Met elkaar mogen we de Exodusgemeente opnieuw vormgeven.

Wonderbare broodvermenigvuldiging

In het verhaal uit Johannes 6, dat een paar weken geleden centraal stond, is duidelijk, dat het niet de discipelen (kerkleiding in welke vorm dan ook) zijn die weten wat er moet gebeuren. Dat is een jochie met vijf broden en twee vissen, én het Jezus, de Heer van de kerk, die dát zegt. Let op: Jezus toverde geen broden of vissen tevoorschijn, Hij zegende de inbreng van dat ene mannetje.

Niemand kan de Exodusgemeente omtoveren in een nieuwe stijl waarvan nog niemand weet hoe die eruitziet. Het zijn de vijf broden en twee vissen van ons allemaal die we in dienst van de Eeuwige kunnen stellen, en die dan ook door Hem gezegend worden.

Op naar een Exodusgemeente – nieuwe stijl!

Ds. Jan de Visser

Maria (Rie) Jongejan-Nieuwland

* 6 oktober 1934 † 21 juli 2021



In het begin van de avond van woensdag 21 juli 2021 is, in het bijzijn van haar jongste zoon en zijn vrouw en haar kleinzoon met zijn vrouw, Rie Jongejan rustig ingeslapen.

Geboren in Dirksland als een van zes kinderen, heeft ze al snel geleerd om de handen uit de mouwen te steken. Na de lagere school zat er een opleiding niet in, maar ze heeft zich lang verdienstelijk gemaakt in de werkhuizen die ze had.

In de vijftiger jaren ontmoette ze George Jongejan, waarmee ze op 23 maart 1955 trouwde. Het stel ging in Middelharnis wonen, waar twee zoons werden geboren, Sjaak en Willy.

Mevrouw Jongejan is op jonge leeftijd weduwe geworden, want haar man George overleed in september 1980.

Voor de kerk heeft mevrouw Jongejan zich jarenlang ingezet voor de ontmoetingsdagen. Ze was altijd in de weer met naald en draad en met breien haakwerk.

Je kon haar uittekenen in de handwerkkraam, waarvoor ze praktische gebruiksvoorwerpen vervaardigde. Denk maar o.a. aan de mouwkappen.

Ze heeft in de Rembrandtlaan gewoond, maar haar gezondheid ging achteruit, zodat ze in januari verhuisde naar woongroep 551 van Nieuw Rijsenburgh.

In begin mei werd de familie opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Sjaak door een hartstilstand. Hij was slechts 65 jaar.

Door haar verdergaande dementie heeft ze dit zware verlies niet beseft en vroeg ze ook niet naar haar zoon die haar vanuit Amsterdam wekelijks bezocht.

De laatste weken ging haar geestelijke en lichamelijke situatie steeds verder achteruit. Haar overlijden werd verwacht, maar het komt dan toch sneller dan gedacht.

De nagedachtenis van mevrouw Jongejan zij ons allen tot zegen!

Op maandag 26 juli 2021 is zij vanuit de Exoduskerk begraven op de algemene begraafplaats Vrederust te Middelharnis na een dienst waarin ds. Helene Perfors is voorgegaan.



Wouter Vroegindewei

* 23 april 1944

† 29 juli 2021



Wout is geboren en getogen in Sommelsdijk. Toen hij op de middelbare school zat, leerde hij via zijn zus Mini de Lignie kennen, en het duurde niet lang of die twee hadden verkering.

Wout had een kleine boerenbedoeining aan de Dorpsweg, met één koe en een loonwerkerspraktijk.

In 1966 zijn Wout en Mini getrouwd, en kort daarna heeft Wout zijn bedrijf van de hand gedaan, en is hij gaan werken voor het Binnenhof in Sommelsdijk, een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

Dat heeft hij gedaan tot hij op het idee kwam een rijkschool te gaan beginnen: 'Verkeersschool Flakkee'. Hoeveel mensen hij op en van buiten het eiland naar een rijbewijs heeft geleid, is niet meer te tellen.

In 2013 is hij daarmee gestopt, en toen begin er eigenlijk al een periode van lichamelijke achteruitgang. Niettemin kon hij nog lange tijd doen wat hij wilde, maar een kleine twee jaar geleden kreeg hij last van neuropathie, waardoor het soms zelfs lastig werd om de hond uit te laten.

Eind april van dit jaar bleek het niet meer mogelijk om op te staan. De verzorgenden van Curamare hebben hem dagelijks in de gaten gehouden, zolang het thuis nog ging. Eind mei is hij opgenomen in Dirksland, en na een paar weken verhuisd naar Nieuw Rijsenburgh.

In de middag van donderdag de 28^e juli is hij op 77-jarige leeftijd overleden.

Wout en Mini hebben twee kinderen gekregen, Marcel en Ellen. Met die kinderen bezochten hij en Mini allerlei activiteiten in de Exoduskerk, waar ze vanaf het begin van hun huwelijk bij hebben gehoord. Ook heeft Wouter nog mogen genieten van zijn twee kleinkinderen, Ryan en Danique. Voor hen was hij altijd een 'lieve opa'. Hij hield niet zo van spelletjes doen, behalve met zijn kleinkinderen en dan het liefst sjoelen of kaarten.

De uitvaartdienst is op 3 augustus gehouden in onze Exoduskerk.

De nagedachtenis van Wout Vroegindewei zij ons allen tot zegen. We bevelen hem in de handen van de levende God, en bidden om kracht voor iedereen om te dragen wat er gedragen moet worden, en om moed om vooruit te blikken.

Ds. Jan de Visser



Toelichting bij de collecten van 15 augustus 2021 t/m 10 oktober 2021

15 augustus 2021 KIA Zending Pakistan Christenen staan sterker in hun geloof

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangsburger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

22 augustus 2021 Plaatselijk diaconaal

Hiermee worden plaatselijke diaconale activiteiten betaald.

29 augustus 2021 Veldwerker

De veldwerker op Goeree-Overflakkee probeert een relatie op te bouwen met jongeren die door een opeenstapeling van problemen steeds minder perspectief overhouden. Vanuit deze relatie wordt gezocht naar passende zorg en concrete oplossingen op het gebied van werk, scholing, zorg en huisvesting. Kijk voor meer informatie op:

www.veldwerkgoereeeoverflakkee.nl.

5 september 2021 Diaconaal quotum

Jaarlijks betalen wij als gemeente dit diaconaal quotum aan de PKN. Deze collecte is dan ook bestemd om deze betaling mogelijk te maken. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

12 september 2021 KIA Missionair werk 2021 (Kliederkerk)

De Kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'gekliekerd': op een creatieve manier Bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij Kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk.

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de Kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde voor jong en oud.

19 september 2021 KIA Zending (Syrië) 2021

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

26 september 2021 KIA Zending (vrede Israël/Palestina) 2021.

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

3 oktober 2021 KIA Israëlzondag

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

10 oktober 2021 JOP Geloofsopvoeding door ouders en kerk samen

Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.



Bij het verschijnen van het Mededelingenblad zijn er al met vakantie of weer terug. De diaconie is weer volop bezig bezoekjes af te leggen.

Afgelopen tijd hadden we de Actie Vakantietas. Dit project is een geweldig succes geworden. Vele gemeenteleden van de Emmaúskerk, Ichtuskerk van Stad aan het Haringvliet, de Gereformeerde Kerk van Stellendam en onze kerk hebben hieraan meegedaan.

We hebben ongeveer 80 tasje gevuld, waarvan we een gedeelte bij de Voedselbank en een gedeelte bij de Kledingkast hebben gebracht. Bij de Kledingkast kunnen mensen die het wat minder hebben kleding halen.

Ze waren allen erg blij met de onverwachte actie.

Zo heeft een aantal kinderen op Flakkee een tas met nieuw speelgoed, knutselspullen etc. gehad. Deze actie hopen we volgend jaar te herhalen.

We hopen dat dit jaar de Coronaregels zo zijn dat we in december weer een Kerstviering met onze senioren kunnen houden.

In het volgende Mededelingenblad hoort u hier meer over.

Ook hebben we gesproken over het Wereld Diaconaat, wat onze nieuwe diaken Marie Antoinette, op zich heeft genomen.

We wensen u allen een goede, maar bovenal gezonde, tijd toe.

Hartelijke groeten,

Bep, Coby, Marlien, Marie Antoinette en Joke.

Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen



Na een jaar met weinig mogelijkheden tot activiteiten in en buiten de kerk willen we u namens de Commissie Vorming en Toerusting een programma aanbieden met inachtneming van de restricties. Dan blijkt er gelukkig toch nog heel wat mogelijk!

Het thema van dit jaar is: "Van U is de toekomst." Dat is een hoopvol thema. Wij mogen meewerken aan de toekomst voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. Het programma is gedeeltelijk hetzelfde als dat van vorig jaar. Hopelijk is er voor ieder wat wils en kunt u meedoen aan één of meerdere activiteiten!

In het afgelopen jaar ontving u het programma van Vorming en Toerusting, gelijktijdig met het jaarboekje van de Exoduskerk. In het komende seizoen zal dat anders zijn en zal alle informatie over de activiteiten op de website van de Exoduskerk staan en in het mededelingenblad. Daarnaast wordt u via de nieuwsbrief en de "kerk app" geïnformeerd.

Wij hebben ervoor gekozen om het seizoen in twee delen te programmeren. Dat heeft deels te maken met de onvoorspelbaarheid van het coronavirus. Wanneer er opnieuw strengere maatregelen door de overheid worden ingesteld, zullen programmaonderdelen niet kunnen doorgaan met allerlei verschuivingen en afzeggingen vandien.

Over ons programma tot 1 januari 2022 willen wij graag al iets "blootgeven".

De startzondag is dit jaar op **zondag 12 september**.

Als vanouds het begin van de activiteiten van het nieuwe seizoen. Dan wordt op diezelfde dag de expositie in de vitrinekasten geopend: 400 jaar kinderbijbels. De eerste kinderbijbel in Nederland verscheen in 1703 en van

de 900 verschillende kinderbijbels die daarna verschenen zijn, zijn er ast wel exemplaren vanuit de Exodusgemeente in de vitrine te bewonderen!

Dit najaar zijn er gespreksavonden over de profeet Micha. De profeet Micha was een vurige, vlammeende spreker, die de elite van zijn dagen het vuur na aan de schenen legde. Hij kwam op voor verdrukten en mensen die niet voor zichzelf kunnen spreken.



De filmavonden! Deze staan gepland op de volgende avonden: *dinsdag 28 september en dinsdag 7 december*. Rode draad die door de verhalen van deze films loopt is de manier waarop wij tegen mensen aankijken die anders zijn dan anderen. Jezus zette kinderen en mensen die niet aan onze normen voldoen, in het midden, wij hebben de neiging om die mensen te marginaliseren.

Op een zaterdag in oktober gaan we met elkaar aan de wandel in Oude-Tonge. Een rondwandeling door het dorp en een bezoek aan twee kerken waarbij we naar orgelspel kunnen luisteren.



We drinken koffie bij onze werelddiaken:

Marie-Antoinette Westra, die deze wandeling organiseert. U hoort binnenkort welke zaterdag het wordt.

Dit seizoen ook enkele gespreksavonden over

geloofsopvoeding. Ds. Jan de Visser wil voor doopouders een aantal avonden verzorgen over dit thema. Het gebruik van kinderbijbels zal daarbij zeker ook aan de orde komen. U wordt over de data nog geïnformeerd.

Het programma voor het tweede deel van het seizoen zal in december bekend gemaakt worden.

Met vriendelijke groet, namens de Commissie Vorming en Toerusting,
Heleen Sikkema

GO church

Tonn den Otter, zelf afkomstig uit Australië, woont nu in Dirksland. Toen hij in Nederland kwam wonen voelde hij zich wat ontheemd en zocht connectie met andere nieuwkomers en vluchtelingen om zo elkaar wegwijs te maken en te steunen. Al doende groeide het idee om meertalige kerkdiensten te gaan houden onder de

naam GO church. Go church is uitgegroeid tot een multiculturele missionaire Christelijke gemeenschap onder statushouders en Nederlanders op Goeree-Overflakkee waar de statushouders zich opgenomen voelen als onderdeel van een grotere familie. Ze ontvangen geestelijke toerusting en diaconale steun terwijl integratie plaatsvindt.

De samenkomsten van GO church zijn laagdrempelig en in makkelijk te begrijpen Nederlands voor de mensen die niet bekend zijn met het evangelie, de kerk en Nederlandse tradities en culturele vormen. Als multiculturele gemeenschap zoekt GO church verbinding met elkaar die is gekregen met God door Christus. Daardoor kunnen ze naar de wereld toe een getuige zijn van de liefde van God voor alle mensen.



GO church iedereen is welkom
نرحب بالجميع

DE GEEST VAN JEZUS
HOOP VOOR ALLE VOLKEN

zingen met elkaar

vanaf zondag ochtend op onze website

Download nu het boekje van onze website **ONLINE**

kijk mee met jouw familie thuis www.GOchurch.nl



GO church iedereen is welkom
نرحب بالجميع

DE ALLERGROOTSTE KONING

zingen met elkaar

vanaf zondag ochtend op onze website



vertellen en verhalen met u te delen. Tonn brengt lekkers en een boekentafel met lectuur mee.

E.e.a. is begonnen als een PKN Pioniersplek vanuit de Protestantse Kerk Nederland, maar ze willen dat dit initiatief eiland breed wordt gesteund. Om dat te bereiken komt Tonn den Otter **maandag 11 oktober om 20.00 uur** spreken in de **Emmaüskerk** Koningin Julianaweg 64 te Middelharnis om over GO church te

Namens de commissie Vorming en Toerusting van de Emmaüskerk,
Piet de Munck

Wees welkom!

Dankjewel

Na een tijd in het ziekenhuis, daarna in Nieuw Rijsenburgh, ben ik weer thuis. De belangstelling was overweldigend. Wij, mijn vrouw en ik, hebben dat erg gewaardeerd.

Hartelijk dank voor de véle kaarten, telefoontjes, bloemen en de bemoedigende woorden. Een zegen om weer thuis te zijn.

Cees van Prooijen



Het zal niemand ontgaan zijn: het IPCC heeft een rapport het licht laten zien, waar grote wereldleiders en andere beleidsverantwoordelijken behoorlijk van geschrokken zijn. ‘Het is code rood’, zei de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Premier Rutte sprak over een ‘zeer zorgelijk’ rapport en noemde het ‘extra belangrijk’ dat de klimaatdoelstellingen worden gehaald. Zonder ook maar één millimeter van het rapport af te willen doen, ontbreekt er onzes inziens één dimensie in de eerste reacties op dit rapport, en dat is de spirituele dimensie. Voor wie doen we het, als we ons aan maatregelen moeten gaan houden die misschien wel diep ingrijpen in ons vertrouwde leven? Voor wie ontwikkelen we initiatieven om te komen tot een mens- en dierwaardiger leefklimaat? Wat drijft ons als we een deel van onze welvaart in moeten leveren?

Als we die vragen onbeantwoord laten, is de kans groot dat we in een ongecontroleerde hype van activisme terechtkomen, gedragen door goedkoop en oppervlakkig moralisme.

En meer richting de kerken: waar kerken op het gebied van geloofsinhoud en dogmatiek minder te bieden hebben dan voorheen, ontstaat ruimte voor modieuze ethiek, die met alle winden meewaait. Ook daar dreigt een versimpelde vorm van moralisme.

Hoe kun je daaraan ontsnappen, en toch op een vruchtbare manier nadenken over het klimaatrapport?

Laten we eens beginnen met de tekst van een oude spiritual: “He’s got the whole wide world in his hand’.

Hoogmoed

Als wij als mensen de aarde zodanig verwoest hebben, dat ze zo dadelijk helemaal onder water komt te staan, of als het leven alleen nog maar mogelijk is in bergachtige streken, leven we dan niet aan beide kanten van de streep in hoogmoed? Eerst dachten we dat de bomen tot in de hemel groeiden, en dat we ons geluk niet op konden in onze zelfgecreëerde verzorgingsstaat, en dat onze consumptievraag belangrijker was dan het vermogen van de aarde om te leveren wat wij dachten nodig te hebben. Nu verschijnt er een desastreus rapport, en dreigt de hele wereld ten onder te gaan. Maar toch blijven we denken, dat we alles kunnen beheersen. Er

moeten regels komen voor CO₂-uitstoot, en wij zetten de thermostaat van de aarde zelf wel een graadje lager.

Hoogmoed en egoïsme

Hoogmoed gaat vaak hand in hand met egoïsme, en egoïsme gedijt goed in een omgeving zonder normen en waarden. Dit zijn onder andere de ingrediënten geweest die geleid hebben tot wat we nu beschrijven als de uitputting van de aarde. Vlees kopen, dat aan de andere kant van de wereld gekweekt is onder erbarmelijke omstandigheden en ten koste van grote delen van het regenwoud: wie denkt daar nu over na, als dat vlees in het schap met aanbiedingen ligt?

Het rijtje is moeiteloos uitbreidbaar, en steeds weer stuit je op hoogmoed van de consument en het egoïsme van de Eerste-Wereldburger. Het domino-effect van deze ontwikkelingen trekt miljoenen mensen mee in armoede ten gunste van onze welvaart.

Van wie is de aarde?

Ik betwijfel in hoge mate of het nieuwste klimaatrapport daar enige verandering in gaat brengen. Wij hebben de aarde niet in eigendom, en wij kunnen haar niet bij testament aan onze kinderen nalaten. Niet wij hebben de eindregie in het leven, maar daar staan we maar zelden bij stil.

Mensen die de aarde op een verantwoorde wijze willen doorgeven aan hun nageslacht, geven ook blijk van hoogmoed en egoïsme, ook al zouden ze dat zelf nooit zo zeggen. Verantwoording kunnen we alleen afleggen als we weten tegenover wie. Als dat alleen je kinderen zijn, schiet het allemaal niet op. Want die zijn, genetisch al, met hetzelfde sop overgoten als papa en mama, uitzonderingen daargelaten.

Een minder grote mond opzetten over hoe fout het allemaal wel is, en een minder grote mond opzetten over hoe het allemaal verder moet, laten we daar maar eens mee beginnen. Te pleiten valt voor bescheidenheid, bewuste en open bescheidenheid. Maak op een bescheiden manier gebruik van hetgeen de schepping te bieden heeft. Probeer te onderscheiden of jouw gebruik van dit alles bijdraagt aan een verslechtering of verbetering van het leefklimaat op welke manier dan ook: het leefklimaat van mens en dier, van alles wat leeft.

Oog voor de spirituele dimensie

Oog hebben voor de spirituele dimensie van de onderhavige kwestie betekent niet zozeer, dat je er maar vanuit moet gaan, dat God ofwel alles wel weer goed zal maken ofwel de ondergang van deze aarde als een soort straf op onze ecologische zonden op het oog heeft.

Het betekent onder andere een les in bescheidenheid, en de overtuiging dat we zullen moeten leren leven met kwetsbaarheid, broosheid en afhankelijkheid.

En dat we ons in onze omgang met de schepping bewust zijn van het feit dat de aarde en haar volheid niet aan ons toebehoren, maar aan haar Schepper.

Daar past dan eerder dankbaarheid bij dan hoogmoed; eerder een geloof in afhankelijkheid dan een geloof in maakbaarheid.

Bij alle besprekingen die er in de komende tijd over dit rapport gehouden worden, is het misschien goed het spirituele aspect mee te nemen in de overwegingen.

Ds. Jan de Visser



Bloemendienst

22 augustus	Mevr. van Reede	Middelharnis
29 augustus	Mevr. Quadt	Dirksland
5 september	Mevr. v.d. Tol	Dirksland
12 september	Mevr. Mijs	Nieuwe-Tonge
19 september	Mevr. v.d. Ouden	Sommelsdijk
26 september	Mevr. Groenewoud	Sommelsdijk
3 oktober	Mevr. Mackloet	Oude-Tonge
10 oktober	Mevr. Nelemans	Nieuwe-Tonge
17 oktober	Mevr. Waanders	Sommelsdijk

Riet Riedijk, tel.: 487050



Leesrooster

augustus

zo 22 Zacharia 2:10-17
ma 23 Zacharia 3:1-10
di 24 Zacharia 4:1-14
wo 25 Zacharia 5:1-11
do 26 Zacharia 6:1-8
vr 27 Zacharia 6:9-15
za 28 Zacharia 7:1-14
zo 29 Zacharia 8:1-8
ma 30 Zacharia 8:9-17
di 31 Zacharia 8:18-23

september

wo 1 Galaten 3:1-14
do 2 Galaten 3:15-29
vr 3 Galaten 4:1-11
za 4 Psalm 54
zo 5 Johannes 7:1-13
ma 6 Johannes 7:14-24
di 7 Johannes 7:25-36
wo 8 Johannes 7:37-52
do 9 Galaten 4:12-31
vr 10 Galaten 5:1-12
za 11 Galaten 5:13-26
zo 12 Galaten 6:1-18
ma 13 Psalm 92
di 14 Spreuken 11:1-16
wo 15 Spreuken 11:17-31
do 16 Spreuken 12:1-12
vr 17 Spreuken 12:13-28
za 18 Marcus 9:14-29
zo 19 Marcus 9:30-41

ma 20 Marcus 9:42-50
di 21 Psalm 102:1-12
wo 22 Psalm 102:13-29
do 23 Spreuken 13:1-9
vr 24 Spreuken 13:10-25
za 25 Psalm 62
zo 26 Efeziërs 4:1-16
ma 27 Efeziërs 4:17-24
di 28 Efeziërs 4:25-5:2
wo 29 Efeziërs 5:3-20
do 30 Spreuken 14:1-14

oktober

vr 1 Spreuken 14:15-24
za 2 Spreuken 14:25-35
zo 3 Johannes 8:1-11
ma 4 Johannes 8:12-20
di 5 Johannes 8:21-36
wo 6 Johannes 8:37-47
do 7 Johannes 8:48-59
vr 8 Jesaja 28:1-13
za 9 Jesaja 28:14-22
zo 10 Jesaja 28:23-29

