

EXODUS

Gemeente



MEDEDELINGENBLAD

57^e jaargang nr. 05. juni - augustus 2021

www.exoduskerk.nl

Het Mededelingenblad verschijnt 8 x per jaar

Administratie

Exodus Gemeente PKN
e-mail: info@exoduskerk.nl
1^e scriba:
Mevr. M. (Margot) van de Wiel
p/a Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk
Tel. 0187-485529
2^e scriba:
Annet van Leersum
Tel. 0187-602792

Administratie mededelingenblad

Dhr. P. Dees
Doetinchemsestraat 10
3241 AA Middelharnis
Tel. 487688

Kopij voor het volgende nummer

t/m **12 augustus 2021**
inleveren per e-mail in **Arial 11:**
→ mededelingen@exoduskerk.nl

De redactie behoudt zich het recht voor wijziging van de kopij. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Redactie

Jeanet Akershoek tel. 601219
Nel Nelemans tel. 651465
Antoinette v.d. Veken
tel. 06-18204064

Kerk-autodienst: Coby v.d. Tol
tel.: 482125 of 06-45446031

Predikant

Ds. Jan de Visser
Berkenhof 10
3241 BA Middelharnis
e-mail: jdevisser@exoduskerk.nl
Tel.: 0187-769034

Adres Exoduskerk

Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk

Kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdragen en/of giften kunnen worden gestort op de rekening van de Exodus Gemeente PKN:
NL92RABO0373725140

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen te bestellen met een waarde van € 0,70, € 1,40, € 2,50 en € 5,-- per eenheid van 20 stuks. Via website/kerkapp is betaling via Ideal en bezorging als vanouds.

Of bedrag overmaken op:
NL92RABO0373725140 o.v.v.
collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40 € 2,50, € 5,--.

Diaconie

Giften zijn welkom op de diaconierekening van de Exodus Gemeente PKN
NL89RABO0373710062



Kerkdiensten (ook online te beluisteren en te zien)

zondag 27 juni 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. Plaatselijk diaconaal 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 4 juli 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. KIA 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 11 juli 10.00 uur	Mevrouw Ank Verhoeven, Pijnacker 1 ^e coll.: t.b.v. Kinderen van de Glind 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 18 juli 10.00 uur	ds. E. Overeem, Leusden 1 ^e coll.: t.b.v. Stichting de Hoop 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 25 juli 10.00 uur	dhr. Peter Visser 1 ^e coll.: t.b.v. St. Light for the World 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 1 augustus 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. De Herberg Oosterbeek 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	Dienst van Schrift en tafel
zondag 8 augustus 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. Studentenpastoraat Rotterdam 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 15 augustus 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. KIA Zending Pakistan 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 22 augustus 10.00 uur	ds. R. v.d. Plicht, Waddinxveen 1 ^e coll.: t.b.v. Plaatselijk diaconaal 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	

Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren via internet: www.exoduskerk.nl Tevens kunt u via internet voorgaande diensten nogmaals beluisteren. Bij ontvangstproblemen kunt u contact opnemen met Ellis Peekstok tel. 485397.

Psalm 121

1 Een pelgrimslied

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?

2 Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.

4 Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.

5 De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:

6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.

7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,

8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid

(De Nieuwe Bijbelvertaling, NBV)



Een bedevaartslied; op weg naar Jeruzalem

Psalm 121 is een bedevaartslied. De dichter van deze psalm is onderweg naar Jeruzalem. Hij is op weg naar Jeruzalem om zijn God te ontmoeten. De pelgrim heeft een lange reis voor de boeg. Hij is op weg van Jericho, dat in het diepe Jordaan dal ligt, naar Jeruzalem, dat op de berg Sions ligt. Op heel deze lange weg, ziet hij Jeruzalem niet. Pas op het laatste moment van de reis, als hij die laatste bergtop over is gegaan, als hij de Olijfberg is overgegaan, pas dan ziet hij Jeruzalem.

De weg van Jericho naar Jeruzalem is niet alleen erg lang, maar het is ook een onveilige weg. Deze weg loopt dwars door de bergen en uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan weten we, dat er zich in die bergen rovers schuilhielden.

Welnu, door zo'n gebied voerde deze reis. Daarbij kwam nog dat de weg verre van geplaveid was, je kon zomaar struikelen over een steen. Dan had de pelgrim ook nog te maken met de weersomstandigheden: de gloeiendhete zon overdag, of, als hij niet snel genoeg reisde, met de kou van de nacht.

De pelgrim is op weg naar Jeruzalem. En hij heft zijn ogen op naar de bergen en stelt zich de vraag: "Van waar zal mijn hulp komen?" Een zeer begrijpelijke vraag gezien de omstandigheden. Bergen, waarin rovers zich schuilhouden, een brandende zon, een ruwe weg, het einddoel nog lang niet in zicht, berg op en berg af. Van waar zal mijn hulp komen?

Deze Psalm heeft voor mij, voor ons een speciale betekenis. Op het moment dat er een grote storm te keer ging in ons persoonlijk leven. Heeft iemand deze psalm met ons gelezen. En ik werd erdoor geraakt. Op dat moment waren mijn gezondheidsproblemen als hele hoge bergen, waarvan ik bang werd. Maar op dat moment besepte ik ook: Ik hoef het niet alleen te doen. God is bij mij om mij te helpen. Ondanks dat gegeven was de behandeling zwaar, was ik misselijk, was ik vermoeid maar ervaarde ik ook dat ik werd gedragen door God en door mensen om mij heen.

Nog steeds lees ik deze Psalm vaak. Voor mij staan de hoge bergen ook voor nieuwe uitdagingen. Psalm 121 blijft een pelgrimslied, dus voor degene die op vakantie gaan: Je kunt op vakantie genieten van Gods schepping. Hij is het die hemel en aarde gemaakt heeft. Je mag op vakantie allerlei andere dingen doen. Je mag in een andere omgeving zijn. Als het goed is, gaat God met je mee. Deze tijd blijft een lastige tijd en zullen genoeg mensen niet op vakantie gaan ook hen wens ik een fijne tijd toe.

Monique den Hartogh

Nog een paar weken en dan breekt de zomervakantie aan. Een periode waar veel mensen naar uitkijken. Heel veel mensen en ook jongeren zullen dan één keer of twee keer gevaccineerd zijn. Sommigen zullen in Nederland blijven, maar anderen gaan misschien de sprong naar het buitenland wagen. Als dit mededelingenblad uitkomt zullen er weer nieuwe versoepelingen aangekondigd zijn. We krijgen steeds meer vrijheden. Wat het voor de kerk gaat betekenen moeten we afwachten.

Zieken

In de afgelopen periode hebben veel gemeenteleden met ziekte, onderzoeken, ziekenhuisopname en behandelingen te maken gehad.

Voor de een was het een korte opname voor een operatie of wat langer vanwege een ingrijpende operatie. Maar voor de ander waren de verschijnselen zo ernstig, zodat langere opname noodzakelijk was.

Verblijf elders voor revalidatie, voordat men naar huis kan, komt ook steeds vaker voor. Mevrouw Overweel is inmiddels weer thuis.

Op dit moment verblijven Cees van Prooijen en Wout Vroegindewei in een “hotelkamer” van Nieuw Rijsenburgh.

Tiny Deurwaarder, Janny Waanders, Cor van der Wel en Annie van der Laan zijn thuis verder aan het herstellen.

Er zijn daarnaast ook nog gemeenteleden die met behandelingen, in welke vorm dan ook, bezig zijn. Dit heeft veel impact op hen en ook op de directe naasten.

We hopen en bidden dat die behandelingen het gewenste resultaat mogen hebben.

Van harte sterkte allemaal.

Doopdiensten

Na lange tijd was het weer mogelijk om de kinderen, die vanaf vorig jaar zomer geboren waren, ten doop te houden. In twee feestelijke diensten zijn de volgende kinderen gedoopt:

Loïs Luijendijk, Nynte van der Slikke, Maartje de Kramer en Fleur van Leersum.

In de diensten hebben de ouders een actieve rol gespeeld.

Huwelijksjubilea



Naam	Adres	Datum en aantal jaren
Dhr. en Mevr. G.D. van Es-M.A.I. de Zwart	Oudelandsdijk 13 3255 LN Oude Tonge	26 juni 40 jaar
Dhr. en Mevr. J. Westhoeve-W.L. Kamman	Pimpelmees 59 3245 TW Sommelsdijk	29 juni 60 jaar
Carolus en Wilma Poldervaart-Noorlander	Steigerdijk 8 3257 LP Ooltgensplaat	27 juli 45 jaar
Dhr. en Mevr. K. de Ruiter-P.C. Melissant	Emmalaan 21 3247 AE Dirksland	12 augustus 55 jaar

Kroonjaren



Naam	Adres	Datum en hoeveel jaar
Mevr. Gerda Gravendeel	Olympiawg 83 3245 DL Sommelsdijk	27 juni 85 jaar
Dhr. P. Groenewoud	Olympiaweg 19 3241 DL Middelharnis	18 augustus 85 jaar
Dhr. E. A. Bouwer	Rembrandtlaan 17 3241 AG Middelharnis	19 augustus 90 jaar

Komende verjaardagen 85+



Naam	Adres	Datum en hoeveel jaar
Dhr. Niek Blok	Mondriaanhof 20 3241 AT Middelharnis	24 juni 89 jaar
Mevr. Driesse - Verolme	Sperwer 349 3245 VP Sommelsdijk	27 juni 88 jaar
Mevr. Wil van Welsenis-Jansen	Burg Mijslaan 77 3241 XA Middelharnis	27 juni 92 jaar

Mevr. M.A.E. Schouten-Schaapveld	Rembrandtlaan 35 3241 AG Middelharnis	30 juni 88 jaar
Mevr. A. van der Sluis-Osseweijer	Rottenburgseweg 108 3241 XD Middelharnis	3 juli 86 jaar
Mevr. M.P. van der Meer- van der Baan	Staakweg 187 3247 BV Dirksland	6 augustus 94 jaar

In bovenstaande rubrieken vermelden we de namen van mensen, die iets te vieren hebben. Dit zijn feestelijke gebeurtenissen. Dit gebeurt om het meeleven met elkaar en de aandacht voor elkaar te bevorderen. Ontvangen kaarten worden enorm op prijs gesteld! Als u geen vermelding wenst, verzoeken wij u dit voor het uitkomen van het volgende mededelingenblad (12 augustus) kenbaar te maken bij de scriba: info@exoduskerk.nl.

Tenslotte

Voor eenieder die rustig thuisblijft en voor degene die waar dan ook rust en ontspanning zoekt, het mooie lied 416 uit het Liedboek dat jullie mag vergezellen.

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn*

Margot van de Wiel

Een paar weken geleden heb ik in een Nieuwsbrief gezegd, dat we de komende maanden (tot eind april volgend jaar) uit het evangelie van Johannes gaan lezen. We zijn, als dit blad uitkomt, aangekomen bij het laatste deel van Johannes 4.

Bijzondere evangelist

Johannes is een bijzondere evangelist. Hij vertelt de verhalen over Jezus in een heel andere volgorde dan de andere evangelisten. Om maar iets te noemen: Nadat Jezus zijn vriend Lazarus uit de dood heeft



opgewekt (het verhaal staat in Johannes 11), komen de Farizeeën en Schriftgeleerden bijeen, om af te spreken hoe ze Hem zouden doden. Bij de andere evangelisten is de concrete aanleiding voor de vervolging van Jezus het verhaal van de tempelreiniging (bv. Lukas 19: 45 e.v.): “De hogepriesters, de Schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen.” Da’s nogal een verschil!

En om de verwarring nog groter te maken: het verhaal van de tempelreiniging komt bij Johannes ook voor, maar dan helemaal aan het begin van Jezus’ optreden, direct na het verhaal over de bruiloft te Kana (Johannes 2: 13 e.v.)

En zo zijn er nog veel meer voorbeelden, maar die komen in de zondagse diensten aan de orde, als dat nodig is.

Wie is de auteur?

Een heleboel vragen zijn er te stellen over de auteur. Ik ben opgevoed met de gedachte dat het ‘de discipel, dien Jezus liefhad’ was. Zo staat het in de oudere vertalingen. Jezus had die ene specifieke leerling lief, kennelijk meer dan de anderen, en die ene leerling zou de schrijver van het evangelie zijn. Toch kijken deskundigen daar tegenwoordig anders tegenaan. In het evangelie blijft deze ene specifieke leerling anoniem, en de naam van Johannes komt in het evangelie niet voor als aanduiding van een discipel van Jezus. Wel heel vaak als de naam van Johannes de Doper, maar die was geen leerling van Jezus.

Dus dan moet je toch iets nauwkeuriger gaan kijken. Het boek kent twee afsluitingen, één in 20: 31 en één in 21: 25. Dat kan bijna niet van één persoon afkomstig zijn.

En aan het slot van hoofdstuk 14 zegt Jezus: 'Komt, laten we van hier gaan.' Dan begint het nieuwe hoofdstuk met de gelijkenis van de wijnstok en de ranken, en Jezus houdt vervolgens een redevoering van drie hoofdstukken lang, en pas in hoofdstuk 18: 1 gaat hij daadwerkelijk op reis. Dan ligt het toch voor de hand dat de hoofdstukken 15, 16 en 17 later ingevoegd zijn, en niet door de auteur zelf, want die zou de teksten wel aangepast hebben. Kortom, het lijkt erop dat niet Johannes de discipel ook de schrijver van dit evangelie is geweest. Nu komt de naam Johannes heel vaak voor in de Bijbelse tijd (en nog steeds, bv. in de naam Jan of Hannie), dus het zou zomaar een ander discipel geweest kunnen zijn dan de discipel dien Jezus liefhad.

Boodschap

Volgens de eerste afsluiting (zie hierboven) is dit evangelie geschreven 'opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam'.

Je vraagt je dan af, wat Johannes dan allemaal beschreven heeft waaruit zonneklaar zou moeten blijken dat Jezus de lang verwachte Messias is.

Dat valt toch wel een beetje tegen.

Johannes de Doper zegt dat op nogal omfloerste manier van Hem. Aan Johannes de Doper wordt de vraag gesteld, of hij de Messias is. Nee, zegt hij, dat ben ik niet (preek van 6 juni), maar midden onder u staat Hij die gij niet kent (Johannes 1: 26). De volgende dag noemt hij Jezus het Lam Gods (Johannes 1: 29 en 36). Eén van de aanstaande discipelen van Jezus, Andreas, gaat naar zijn broer Petrus, en zegt: Wij hebben de Messias gevonden (Johannes 1: 41).

In het verhaal van de Samaritaanse vrouw komt ook zoiets vaags voor. Die vrouw 'ontdekt' dat Jezus een profeet is, en ze zegt op gegeven ogenblik: 'Ik weet wel, dat de Messias komen zal; wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen.' Los van het feit dat de vrouw een nogal incompleet Messias beeld toonde, gaat dit verhaal niet echt verder. Als Jezus zegt: 'Ik ben het die met u spreekt', komen opeens de discipelen ten tonele, en dan stopt het gesprek over de Messias. Jammer.

Nergens zegt Jezus zonder enige vorm van terughoudendheid dat Hij de Christus, de Messias of de Gezalfde is.

Waarom wil Johannes de evangelienschrijver dan zo graag dat wij dat nadat we zijn verhalen hebben gelezen, gaan geloven?

Je moet daarvoor de omstandigheden van die tijd, en zeker de manier waarop Johannes daarnaar keek, meenemen. Johannes staat midden in de hellenistische cultuur. Hij leeft, om het zo eens te zeggen, midden tussen de Romeinse en Grieks goden. Hij kent die cultuur, en laat ook vaak merken dat hij daar in zijn verhalen door beïnvloed is. Als geen ander weet hij in zwart-witschema's te denken, heldere stellingen neer te zetten, en uitvoerige redeneringen van Jezus weer te geven. Te midden van (als ik dat zo mag noemen) al dat heidense geweld, met het polytheïsme en het geloof dat iedere zelfbenoemde halfgod gediend zou moeten worden, staat Johannes daar zijn geloofsgenoten als het ware toe te spreken. Geloof het nou toch niet, dat er meer goden zijn; geloof nou niet dat al die tempels in Athene en Rome en waar dan ook, je enig zicht bieden op de ware God en de ware Godenzoon. Er is er maar één, en dat is God. En die heeft zijn zoon, de Logos, naar deze aarde gestuurd. Daar komt het vandaan, en daarvandaan alleen.

Hoe je Hem ook noemt: Het Woord, het Licht der wereld, het Lam Gods, Messias, de Zoon van God, het klopt allemaal. Maar wel binnen een monotheïstisch kader.

Vragen

De vragen waar Johannes voor staat, zijn tot op de dag ook onze vragen. Waarom geloven sommige mensen dit nou niet? Waarom zijn sommige mensen bereid Jezus (en daarmee feitelijk al zijn aanhangers) te vervolgen en te doden? Christen- en Jodenvervolging zijn tot op de dag van vandaag actueel. En misschien dat een lezingenserie over dit bijzondere evangelie daar ook bijzonder licht op kan werpen.

Ds. Jan de Visser

Wonen bij de Here Jezus

Op 13 mei, Hemelvaartsdag, ging het natuurlijk over dat bijzondere verhaal waarin de verbinding tussen hemel en aarde, bijna meer dan in enig ander verhaal, als het ware voelbaar wordt.

Het liedje van Herman Finkers '*Daarboven in de hemel*' illustreerde ook heel mooi hoe je daarnaar kunt kijken.

Maar het allermooiste is wel het verhaal dat iemand mij na die dienst heeft toegestuurd. Enigszins bewerkt gaat dat als volgt.

Voor veel mensen is het een verrassing of er wel of geen hemel voor ze is, als ze komen te overlijden. Maar, zo vervolgt de schrijfster, eigenlijk is dat voor mij geen verrassing meer. En dat heb ik te danken aan onze kleindochter. Ze zal net een jaar of 3 geweest zijn, toen ik op haar en haar zusje paste. We zongen samen graag liedjes, en ik zong een liedje over de Here Jezus en ze deed enthousiast mee. Ik weet niet meer welk.

Ik vroeg na afloop: "Weet jij eigenlijk wel wie dat is, de Here Jezus?"

Ze zei: "Die ken ik wel hoor."

"Hoezo ken je die dan" vroeg ik.

"Nou, zei ze, "eerst was ik daar en nou ben ik hier."

"Woonde je dan bij de Here Jezus?"

"Ja, daar was ik, maar nou niet meer. Ik ben hier."

"Was de Here Jezus aardig," vroeg ik.

"Ja," zei ze en ze ging verder met spelen.

Als ik al ooit had gearzeld over een hemel, daarna heb ik het altijd zeker geweten.

Ds. Jan de Visser



Na een lange periode van alternatieve vormen van overleg komen we begin juni weer bij elkaar als kerkenraad. We kunnen gelukkig een aantal nieuwe kerkenraadsleden verwelkomen. Aan het begin van de vergadering maken we kennis met hen en zij kunnen ons wat beter leren kennen in korte rondes van kennismaken.

Na een kop koffie begint dan het tweede deel van deze bijeenkomst.

De post wordt besproken, we hebben helaas niet mee kunnen doen aan het alternatieve Pinksterpad, omdat de informatie daarover veel te laat bij ons binnenkwam. Dit is een van de reacties op vragen die gesteld worden.

De kerkrentmeesters delen mee dat zij helaas zonder secretaris zitten, omdat Jannet de Vries gestopt is met dit werk. Wij danken haar voor de jaren in de kerkenraad, eerst als 2^e scriba en later bij de kerkrentmeesters. De commissie BGV (Beeld, Geluid, Verlichting) functioneert nog steeds, ook al is het na het installeren van beeld en geluid in de kerk op een wat lager pitje. Voor verlichting was geen geld meer, maar zoals het er nu uitziet kan volgend jaar misschien ook op dit gebied het een en ander gebeuren. De kerkenraad vraagt hen om met een voorstel voor de kerkzaal te komen in overleg met de kerkrentmeesters en de liturgie commissie.

Vervolgens wordt de jaarrekening van de kerkrentmeesters besproken en vragen van kerkenraadsleden worden beantwoord. Het jaar 2020 is een heel raar jaar geweest, maar gelukkig zien de financiën er niet slecht uit.

Ook de jaarrekening van de diaconie wordt besproken en goedgekeurd. Ook de diaconie heeft een raar jaar achter de rug, waarbij bijvoorbeeld het seniorenreisje en de kerstviering niet door konden gaan.

De diaconie heeft in dit jaar bijvoorbeeld kleine bekertjes aangeschaft om te gebruiken in de dienst van schrift en tafel, ook zijn er extra donaties gegaan naar Beiroet, Lesbos en de Nollestee.

De ouderlingen geven aan dat zij in hun administratie nog vrij veel mailadressen missen, steeds meer contacten verlopen via mail, daarom is het handig als ook die gegevens bij de kerkenraadsleden bekend zijn.

De jeugdouderlingen hebben aandacht voor de examenkandidaten die binnenkort de uitslag van hun examen krijgen.

De ouderlingen zijn ook nog steeds op zoek naar een aantal nieuwe mensen om de groep te versterken en ook volgend jaar zullen een aantal kerkenraadsleden aftreden, dit wordt besproken.

Na de afsluiting met een gedicht van Hans Bouwma heet de voorzitter ons allemaal wel thuis. Het was fijn om weer een keer live bij elkaar te zijn.

Annet

Afscheid Jannet de Vries

De afgelopen 1,5 jaar zijn er veel plannen gemaakt waarvan niet zeker was of deze ook echt door konden gaan. Door de corona was en is nog veel onduidelijk. Ook is de beleving bij veel mensen totaal verschillend. Terugkijkend mogen we stellen dat er toch veel besluiten genomen zijn en wij blij mogen zijn met het resultaat.



Het nemen van besluiten gaat zeker in een tijd van mail, WhatsApp en digitaal vergaderen moeizaam en ligt een meningsverschil of irritatie op de loer.

Daarnaast werken we binnen de kerk met veel vrijwilligers die zich geheel vrijblijvend inzetten voor onze gemeente. Vrijwilligerswerk is leuk en moet dit ook blijven.

Toch kunnen ontwikkelingen, zeker op digitaal gebied, reden zijn om een taak niet meer leuk te vinden.

Dit overkomt ook mevrouw Jannet de Vries. Zij heeft zich jarenlang ingezet voor diverse taken binnen onze kerk en kerkenraad. Op dit moment vindt Jannet het genoeg en heeft besloten om haar taak als secretaris bij het college van kerkrentmeesters te beëindigen.

Als voorzitter van de kerkenraad heb ik Jannet hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet als kerkenraadslid en haar om deze reden een boeket bloemen overhandigd.

Jan Terlouw
Voorzitter kerkenraad

Terug naar het oude normaal?

Op het moment dat ik dit schrijf (16 juni) klinken er berichten, dat de mondkapjesplicht niet op 1 september, maar op 26 juni afgeschaft zal worden. Ook zijn andere versoepelingen aangekondigd. Betekent dat: weer volle kerken?

Een paar gedachten.

Redenen om niet te komen

Er zijn een heleboel redenen waarom mensen niet naar de kerk komen, ook al mogen we nu meer bezoekers verwelkomen dan een paar maanden geleden.

Zo is er een soort drievoudige angst: de angst om besmet te worden, de angst om anderen te besmetten en de angst voor de publieke opinie. Als toelichting op het laatste hoef ik alleen maar te wijzen op Urk en Krimpen aan den IJssel, en je weet genoeg: als kerk lig je inmiddels fors onder het vergrootglas, en je hoeft maar een klein beetje af te wijken van wat de overheid voorschrijft, of je krijgt kritiek. Hoe dan ook: angst op één.

Een tweede grote belemmering is voor velen het verbod op zingen. Zingen is onlosmakelijk met de beleving van een kerkdienst verbonden. Zolang er niet (voluit) gezongen kan worden, willen veel mensen gewoon niet komen. Dat is dus twee.

Vervolgens het verbod op koffiedrinken voor of na de dienst. De onderlinge ontmoeting voor, tijdens en na een kerkdienst is voor heel veel mensen één van de twee kernen van kerk-zijn. Als die wegvalt, is er eigenlijk geen kerkdienst. Drie.

Dan het aanmelden. Dat heeft een praktische en een inhoudelijke component. Het praktische is, dat in de Nieuwsbrief van vorige week de link staat naar de dienst van aanstaande zondag. Vervolgens moet je uiterlijk donderdag bepaald hebben of je wel of niet gaat. Wil je wel, dan moet je de Nieuwsbrief van vorige week opzoeken, én je moet het op die donderdag ook al zeker weten. De meer inhoudelijke kant van de aanmeldplicht is, dat het voor veel mensen haaks staat op de beleving van een dienst. De kerk hoort open te zijn, en je moet zonder enige reserve gewoon naar de kerk kunnen komen. Als dat niet kan, is de kerk geen kerk meer, en dan ga ik niet. Helder. Vier.

Vijf is de anderhalvemetermaatregel die feitelijk tot een gatenkaas-bijeenkomst leidt. Bij binnenkomst word je naar je plaats gebracht, die tenminste drie stoelen verwijderd is van je dichtstbijzijnde buurvrouw of -man. Dat is een enorme drempel.

En zo zijn er nog wel meer redenen te bedenken waarom mensen niet naar de kerk komen.

Redenen om wel te komen

Het tegenovergestelde is ook waar. Er zijn mensen, gelukkig best wel veel, die in al deze beperkingen en belemmeringen zoeken naar ruimte en naar mogelijkheden, om wél te doen wat we altijd gewend waren. Je kunt je laten leiden door de beperkingen, je kunt het ook niet doen, en op zoek gaan naar wat nog wel kan. Mensen die ondanks alles proberen de uitdagingen te zoeken die er nog overgebleven zijn.

De Exoduskerk

Als Exodusgemeente hebben wij dat laatste ook gedaan. We hebben iedereen de ruimte proberen te geven. Daarvoor was het wel nodig om de diensten allemaal door te laten gaan, want anders zou je de mensen die ondanks alles, en met inachtneming van de maatregelen, graag willen komen, de mogelijkheid daartoe ontnemen.

En ook wilden we ruimte bieden aan iedereen die de diensten thuis wilde meemaken. De enorme ontwikkeling op het gebied van beeld en geluid is daar een heel duidelijke indicatie voor.

En nu. Nu staan we op een bijzonder moment in de geschiedenis van de afgelopen anderhalf jaar. Er mag weer veel meer, maar nog niet alles is vrijgegeven. Dat duurt nog wel even, denk ik.

En ik durf ook geen profetie los te laten op de vraag hoe de kerk, de kerkgang, het gemeente-zijn en de nabije toekomst er uitziet, als alle beperkingen, die ik hierboven heb opgesomd, verdwenen zijn.

Wel is het misschien handig om bij de komende versoepelingen (waar iedereen zo vurig op hoopt) aan de hand van dit lijstje eens na te gaan, wat het effect ervan is. Als we weer mogen zingen, maar nog steeds met de anderhalvemetermaatregel, wat doe je dan? Als we ons niet meer hoeven aan te melden, gaan we dan?

Kerk en pyjama

Tenslotte. Er zijn mensen, ook in de landelijke kerk, die vermoeden dat er heel veel mensen zijn die er uiteindelijk voor zullen kiezen om in de toekomst in hun pyjama met een kop koffie en een laptop op schoot de diensten te blijven volgen. Gemak dient immers de mens! Ik ben benieuwd hoeveel Exodusleden gemak kiezen boven gemeenschap.

We wachten het af!

Ds. Jan de Visser

Praatcafé

Goed bericht voor allemaal

Wat heerlijk dat we mogen versoepelen en elkaar ontmoeten zonder personen te hoeven tellen.

Niet iedereen gaat op vakantie en wilt toch wel eens een praatje maken en samen een kopje koffiedrinken. We kiezen voor de donderdag ochtend tussen 10 en 12 uur. Waar? De jeugdruimte van de kerk met de mogelijkheid om ook lekker buiten te kunnen zitten.

Iedereen is meer dan welkom en er is ook een stoel voor jou.

Koffie is zo bijgezet en persoonlijk zou ik graag zien; help we komen tekort!!

Het valt op dat de heren persoonlijk aangesproken dienen te worden anders komen ze niet dus bij deze, voel je welkom.

Graag noteren in de agenda:

*Donderdag: 1, 15 en 29 juli
12 en 26 augustus*



Jan de Visser is onze vaste gastheer en we weten allemaal dat hij heel graag een praatje maakt, maar dan moet je wel komen.

Graag tot donderdag 1 juli. Groetjes Mariska Kamp

Van de diaconie

Na een rustige periode i.v.m. corona zijn we weer begonnen met bezoekwerk. Nu alles weer een beetje normaal wordt gaan we weer plannen maken.

Zoals u wellicht al weet is Bep Winkels bevestigd als diaken voor de wijk Middelharnis. Bep is inmiddels al aardig ingewerkt.

Marie Antoinette Westra is bevestigd als diaken met als opdracht: Werelddiaconaat. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de Diaconie vanuit alle delen van de wereld. Ook zij loopt op de achtergrond al een poosje mee.

Samen met enkele diaconieën van andere kerken op ons eiland zijn we de actie Vakantietas gestart. Kinderen, wiens ouders het financieel moeilijk hebben en bij de Voedselbank lopen, gaan wij verrassen met een tas met inhoud. We denken dan aan: buitenspeelgoed, knutselspullen, iets lekkers, een boekje enz.

Op u, als gemeente, doen wij dan ook een beroep om een tasje te vullen. De gehele procedure heeft u kunnen lezen in de Nieuwsbrief.

Aan het begin van de zomervakantie worden de tasjes uitgedeeld door de Voedselbank.

We hopen op uw medewerking en wilt u geen tas vullen, een financiële bijdrage kunt u ook geven. Wij vullen dan zelf de tasjes bij waar volgens ons nog iets bij kan.

Ondanks de twee nieuwe diakenen zitten wij nog steeds met een tekort.

Wie uit onze gemeente wil onze diaconie komen versterken?

Het is dankbaar werk, schroom niet om bij ons inlichtingen te vragen.

Wat we na de vakantie weer op kunnen starten zal afhangen van de coronamaatregelen.

Wij wensen u allen een mooie zomer en een prettige vakantie toe.

Hartelijke groet,

Bep, Coby, Marlien, Marie Antoinette en Joke

De opbrengsten van de collecten in de maand april 2021 waren:

Datum	Doel	Bedrag
1 april	Veldwerker	€ 255,00
4 april	Paascollecte Zuid-Afrika	€ 306,95
11 april	Onderlinge Zorg Oekraïne	€ 344,15
18 april	Plaatselijk diaconaat	€ 172,98
25 april	Kerk in Actie, vrolijkheid in asielzoekerscentra	€ 271,90

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door de diaconie ontvangen overschrijvingen.

Tevens zijn er in april giften ontvangen van € 10,00, € 20,00 en € 50,00.

Voor zowel uw giften als collectebijdragen danken wij u weer hartelijk.

Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Hans Meijer



Toelichting bij de collecten van 27 juni tot en met 22 augustus 2021

27 juni 2021 Plaatselijk diaconaal

Hiermee worden plaatselijke diaconale activiteiten betaald.

4 juli 2021 KIA of plaatselijk diaconaal voor actie vakantietasjes

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. We doen mee met deze actie met de diaconieën van de Emmaüskerk en de gereformeerde kerken uit Stellendam en Stad aan het Haringvliet. Voor zover nu bekend worden er 90 tasjes door gemeenteleden van deze kerken gevuld. Deze tasjes gaan naar de kinderen van de voedselbank Goeree-Overflakkee. Geweldig! De kosten voor de tasjes zelf en eventueel nog meer tasjes, die nodig zijn, bekostigen we uit de opbrengst van deze collecte. Als er een positief saldo resteert, dan is de opbrengst voor deze collecte bestemd voor KIA met ditzelfde doel.

11 juli 2021 Kinderen van de Glind

Het werk van de Rudolphstichting in jeugdorp De Glind is gericht op de toekomst van kinderen. Getraumatiseerde en kwetsbare kinderen kunnen in de gezinshuizen van Jeugdorp De Glind herstellen en zich ontwikkelen.

18 juli 2021 Stichting De Hoop

De Hoop ggz helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische- of verslavingsproblemen op weg naar herstel. Mensen worden bij De Hoop gezien. Ze bieden hun hoop en werken samen aan herstel in een liefdevolle omgeving. Goede, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief, dat is waar zij iedere dag voor gaan. De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. Vanuit hun deskundigheid en met als bron hun geloof, bieden ze hulp aan mensen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen. Ze bieden hulp in Amersfoort, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen.

25 juli 2021 Stichting Light for the World

Armoede en visuele beperkingen gaan hand-in-hand. Meer dan 90% van de mensen met een visuele beperking wonen in ontwikkelingslanden.

Terwijl 90% hiervan te voorkomen of te genezen is. Voor mensen met een beperking zijn oogcentra vaak niet toegankelijk.

Stichting Light for the World maakt oog zorg ter plaatse toegankelijk voor iedereen. Lokale gemeenschapswerkers sporen kinderen en volwassenen met een visuele beperking zo vroeg mogelijk op en geven de bevolking ook voorlichting over oogziekten. Ze maken de gemeenschap bewust van blindheid en oog zorg. Zij zorgen voor kwaliteitsvolle medische apparatuur en opleidingen.

1 augustus 2021 De Herberg Oosterbeek

De Herberg in Oosterbeek is een pastoraal diaconaal centrum in een prachtige omgeving. Bij een geopende bijbel, met professionele begeleiding wordt hier liefdevolle aandacht geboden. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals herstelprogramma, retraite of kom-op-adem-programma. Bedoeld voor Iedereen die beschutting zoekt in de storm van de het leven. Denk aan: eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties.

8 augustus 2021 Studentenpastoraat Rotterdam

Hier kunnen, onder leiding van een studentenpastor, studenten terecht, die verdieping zoeken en nadenken over de zin van het leven.

15 augustus 2021 KIA Zending Pakistan Christenen staan sterker in hun geloof

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangsburger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

22 augustus 2021 Plaatselijk diaconaal

Hiermee worden plaatselijke diaconale activiteiten betaald.

Ds. René de Reuver scriba van de generale synode



Jazeker, we wonen op een eiland. Maar ook weer niet.

We maken als Exodusgemeente deel uit van een groter geheel, de PKN. En die landelijke kerk heeft vorige week een synodevergadering gehouden, waarin tal van onderwerpen aan de

orde zijn geweest, die ook ons raken. Zo is tijdens die vergadering op zaterdag 12 juni ds. René de Reuver voor vijf jaar herbenoemd als scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk. Voor meer informatie: www.protestantsekerk.nl

Afscheid van de familie Baars

Na 28 jaren op ons mooie Goeree Overflakkee gewoond te hebben, gaat de familie Baars ons eiland verruilen voor de mooie oude stad Dordrecht.

Peter en Angelique kennen we samen met hun vier kinderen in de Exoduskerk als een familie die op heel veel fronten actief is geweest. De kinderen zijn hier opgegroeid, zij hebben ook regelmatig hun steentje bijgedragen aan verschillende activiteiten in de kerk. In de laatste jaren hebben we de twee dochters gezien als zangeressen en muzikanten tijdens jeugddiensten. Ook is Kerstin actief geweest in de redactie van het mededelingenblad.

Peter en Angelique zijn ook heel veel jaren actief geweest, o.a. bij de organisatie en uitvoering van verschillende musicals. Ook bij de ontmoetingsdagen waren ze vaak te vinden. Binnen de kerkenraad hebben ze ook verschillende functies bekleed Peter als diaken en voorzitter van de kerkenraad en Angelique als ouderling.

Langs deze weg willen we jullie heel hartelijk danken voor jullie bijdrage aan het kerkelijk leven binnen de Exoduskerk, we wensen jullie veel geluk met deze nieuwe fase in jullie leven.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe tentoonstelling in de Ontmoetingsruimte, die in september 2021 van start zal gaan.

Thema: “Van U is de toekomst” – 400 jaar kinderbijbels

Mozes houdt namens God de Israëlieten, op weg naar het beloofde land, voor dat zij hun kinderen Gods woorden moeten inprenten en thuis en onderweg steeds met hen daarover moeten spreken (Deuteronomium 11:18-19). Want de kinderen vormen de toekomst. Ook van de geloofsgemeenschap. Het is dan ook geen wonder dat kinderen in de Bijbel regelmatig een prominente plaats krijgen toebedeeld.

Een tentoonstelling over kinderbijbels sluit daarom goed aan bij het jaarthema van onze landelijke PKN: “Van U is de toekomst”.

In het Nederlands taalgebied zijn de afgelopen eeuwen bijna 900 verschillende kinderbijbels verschenen. De eerste echte Nederlandse kinderbijbel verschijnt in het jaar 1703.

Kinderbijbels zijn vaak voorzien van tekeningen, illustraties, houtsneden, gravures, enzovoort. De ontwikkelingen binnen de kerken en ook kerk-scheuringen hebben invloed op de teksten van de kinderbijbel. Discussies over de meest gewenste Bijbelvertaling leverde niet altijd voor kinderen begrijpelijke teksten op.



In de 20^e eeuw zijn er mede door de mogelijkheden van de moderne druktechnieken ongelooflijk veel verschillende kinderbijbels uitgegeven. Voor peuters, voor kleuters, voor basisschoolleerlingen, voor tieners, voor

jongeren. Tegenwoordig kunnen we ook beschikken over online kinderbijbels (zie bijvoorbeeld de site: www.kinderbijbels.nl) en diverse kinderbijbel video's op het 'YouTube' kanaal.

Vierhonderd jaar kinderbijbels. Wij denken dat in onze Exodusgemeente een aardige variëteit aan kinderbijbels in omloop was en nog is. Daarover kan een leuke tentoonstelling in de Ontmoetingsruimte van onze kerk ingericht worden. In september 2021 willen wij deze nieuwe expositie van start laten gaan.

Wij vragen u ons te helpen gedurende een aantal maanden uw/jullie kinderbijbel(s) beschikbaar te stellen.

U kunt een mailtje sturen met opgave van de titels (of foto's bijsluiten) naar Bert Voorberg (email: bertvoorberg31@gmail.com).

Bloemendienst

27 juni	Mevr. van Sliedregt	Middelharnis
4 juli	Mevr. Zuidwijk	Sommelsdijk
11 juli	Mevr. van Hulzen	Sommelsdijk
18 juli	Mevr. Visser	Middelharnis
25 juli	Mevr. Gebraad	Melissant
1 augustus	Mevr. Schoenmaker	Sommelsdijk
8 augustus	Mevr. Westdorp	Sommelsdijk
15 augustus	Mevr. de Vos	Sommelsdijk
22 augustus	Mevr. van Reede	Middelharnis

Riet Riedijk, tel.: 487050



Leesrooster

juni

zo	27	Ezechiël 45:1-9
ma	28	Ezechiël 45:10-25
di	29	Ezechiël 46:1-18
wo	30	Ezechiël 47:1-12

juli

do	1	Ezechiël 47:13-- 48:7
vr	2	Ezechiël 48:8-19
za	3	Ezechiël 48:20-35
zo	4	Johannes 5:1-18
ma	5	Johannes 5:19-30
di	6	Johannes 5:31-40
wo	7	Johannes 5:41-47
do	8	Psalm 85
vr	9	Deut 7:1-11
za	10	Deut 7:12-26
zo	11	Deut 8:1-6
ma	12	Deut 8:7-20
di	13	Deut 9:1-14
wo	14	Deut 9:15-29
do	15	Psalm 90
vr	16	Marcus 6:1-13
za	17	Marcus 6:14-29
zo	18	Marcus 6:30-44
ma	19	Marcus 6:45-56
di	20	Deut 10:1-11
wo	21	Deut 10:12-22
do	22	Deut 11:1-9
vr	23	Deut 11:10-21
za	24	Deut 11:22-32
zo	25	Johannes 6:1-15
ma	26	Johannes 6:16-24
di	27	Johannes 6:25-36
wo	28	Johannes 6:37-46

do	29	Johannes 6:47-59
vr	30	Johannes 6:60-71
za	31	Marcus 7:1-13

augustus

zo	1	Marcus 7:14-23
ma	2	Marcus 7:24-37
di	3	Marcus 8:1-13
wo	4	Marcus 9:14-26
do	5	Marcus 9:27-9:1
vr	6	Marcus 9:2-13
za	7	Psalm 74
zo	8	Romeinen 14:1- 12
ma	9	Romeinen 14:13- 23
di	10	Romeinen 15:1- 13
wo	11	Psalm 86
do	12	Spreuken 10:1- 17
vr	13	Spreuken 10:18- 32
za	14	Galaten 1:1-12
zo	15	Galaten 1:13-24
ma	16	Galaten 2:1-14
di	17	Galaten 2:15-21
wo	18	Psalm 124
do	19	Zacharia 1:1-6
vr	20	Zacharia 1:7-17
za	21	Zacharia 2:1-9
zo	22	Zacharia 2:10-17

