

A winter landscape featuring snow-covered trees and a sunset over a frozen body of water. The scene is bathed in the warm, golden light of the setting sun, which is visible through the bare branches of a tree on the left. Long icicles hang from the roof of a building in the upper left corner. The ground is covered in a thick layer of snow, with a path leading through it. In the background, a frozen body of water stretches across the horizon. The overall atmosphere is serene and cold.

Wintereditie
Mededelingenblad

Exodus
Gemeente

Administratie

Exodus Gemeente PKN

e-mail: info@exoduskerk.nl

1^e scriba:

Mevr. M. (Margot) van de Wiel

p/a Dorpsweg 97a

3245 VB Sommelsdijk

Tel. 0187-485529

2^e scriba:

Annet van Leersum

Tel. 0187-602792

Administratie mededelingenblad

Dhr. P. Dees

Doetinchemsestraat 10

3241 AA Middelharnis

Tel. 487688

Kopij voor het volgende nummer

t/m **maandag 14 februari 2022**

inleveren per e-mail in **Calibri 11**

mededelingen@exoduskerk.nl

De redactie behoudt zich het recht voor wijziging van de kopij. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Redactie

Jeanet Akershoek 06-55161287

Nel Nelemans 0187-651465

Antoinette v.d. Veken 06-18204064

Janet de Vries – interviewster

Kerk-autodienst: Coby v.d. Tol

tel: 482125 of 0645446031

Predikant

Ds. Jan de Visser

Berkenhof 10

3241 BA Middelharnis

e-mail: jdevisser@exoduskerk.nl

Tel.: 0187-769034

Adres Exoduskerk

Dorpsweg 97a

3245 VB Sommelsdijk

Kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdragen en/of giften

kunnen worden gestort op

de rekening van de Exodus

Gemeente PKN:

NL92RABO0373725140

Collectebonnen



Er zijn collectebonnen te bestellen

met een waarde van € 0,70,

€ 1,40, € 2,50 en € 5,-- per eenheid van

20 stuks. Via website/kerkapp is betaling

via Ideal en bezorging als vanouds.

Of bedrag overmaken op:

NL92RABO0373725140 o.v.v.

collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40

€ 2,50, € 5,--.

Diaconie

Giften zijn welkom op de

diaconierekening van de

Exodus Gemeente PKN

NL89RABO0373710062

Kerkdiensten

zondag 16 januari 10.00 uur	Leo Markwat, Dirksland 1 ^e coll.: PKN Ondersteuning Gemeenten 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 23 januari 10.00 uur	Ank Verhoeven, Pijnacker 1 ^e coll.: t.b.v. Prot. Kerk Missionair werk 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 30 januari 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. Prot.kerk Jong protestant 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 6 februari 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. KIA Werelddiaconaat 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	Schrift & Tafel
zondag 13 februari 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. KIA Noodhulp 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 20 februari 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. Diaconaal quatum 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 27 februari 10.00 uur	ds. Rob v.d. Plicht, Moordrecht 1 ^e coll.: t.b.v. Stichting de Boei 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	

Alle kerkdiensten zijn live te volgen en terug te kijken via internet: www.exoduskerk.nl

Nieuwjaar 2022

Beste gemeente,

Mag ik jullie allen een bijzonder goed 2022 toewensen qua gezondheid, saamhorigheid en wederzijds begrip. Dat wij met elkaar mogen werken aan een wereld waarin geloof, hoop, liefde en behulpzaamheid onze leefregel mag zijn.

Zoals ik ook in de nieuwsbrief heb geschreven mogen wij hopelijk het nieuwe jaar ingaan met het tellen van onze zegeningen, wij vinden alles zo gewoon en normaal, maar toch.... als wij om ons heen zien, zijn wij gezegende mensen door alle mogelijkheden die wij hebben en de zorg die ons omringt. Als wij daarnaast oog hebben en houden voor alle “geluksmomentjes” in ons leven, mogen wij vertrouwen hebben in 2022.

De overgang naar een nieuwjaar geeft ook ruimte voor een korte terugblik. Op de meeste fronten was 2021 niet bepaald het eenvoudigste jaar. Door alle beperkingen en lockdowns maakte dit ons leven gecompliceerd. Denk hierbij aan de schaarse contacten tijdens school, werk en privé. De gezondheidszorg welke zwaar onder druk stond en nog staat. Ondanks dit alles waren wij toch in staat om te zoeken naar mogelijkheden en niet stil te blijven staan bij hetgeen niet meer kan.

Ook kerkelijk hebben wij een bijzonder jaar achter de rug en moesten wij voor het tweede achtereenvolgende jaar, diverse diensten, waaronder Kerstfeest, vieren in een bijna lege kerk. Toch was er volop creativiteit en flexibiliteit om gemeente te blijven, zij het dan op afstand. Dankzij de inzet van veel medewerkers was het mogelijk om dit alles vorm te kunnen geven. Ik spreek de wens uit dat wij ook in 2022 die actieve geloofsgemeenschap mogen blijven waarin wij omzien naar elkaar en gezamenlijk onze schouders kunnen zetten onder de taken waarin wij ons geloof uitdragen.

Jan Terlouw, voorzitter Kerkenraad



Vanuit de Kerkenraad

Een deel van de kerkenraad is in november bij elkaar geweest voor een vergadering in afgeslankte vorm, dit i.v.m. de corona maatregelen.

De voorzitter opent de vergadering en zowel in het gebed als de korte inleiding is er aandacht voor allerlei krachten binnen onze samenleving, waarbij saamhorigheid soms ver te zoeken is en spanningen hier en daar oplopen.

Daarna volgt de vergadering met toch wel een aantal belangrijke punten; Johan van Broekhoven (dirigent en organist / pianist bij de cantorij) gaat stoppen per 1 januari. Gelukkig is er al een vervanger voor hem gevonden als dirigent in de persoon van Jan van Seters. Helaas kan Jan de taak van organist / pianist niet overnemen.

Ook Piet Westhoeve heeft aangegeven dat hij gaat stoppen, maar dan in de zomer. Dit betekent dat de overgebleven organisten voorlopig de taken moeten verdelen.

Een aantal gemeenteleden is actief bezig met het concept van de Groene kerk.

De lekkage van het dak wordt binnenkort opgelost, er zullen reparaties en voor een deel vervanging plaatsvinden.

De begroting voor 2022 is bij de kerkrentmeesters besproken, nu zijn er nog enkele vragen die uitleg nodig hebben, maar in principe is men akkoord. Een aantal mensen zal zorgen dat de begroting op tijd wordt goedgekeurd en ingestuurd.

De diaconie kan helaas weer geen kerstfeest voor senioren organiseren, dit jaar komt er een tasje met kerstattenties en een kaart.

De begroting van de diaconie wordt toegelicht door Hans Meijer en vervolgens goedgekeurd.

Binnen het ouderlingenberaad is de enquête over het pastoraat uitgewerkt en besproken.

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe kerkenraadsleden, enkele nieuwe namen van mensen die men wil vragen worden genoemd. In de enquête heeft niemand aangegeven dat hij of zij beschikbaar is.

Dan volgen een aantal punten die via de mail al een lange voorbereiding hebben gekend. De tekst van de plaatselijke regeling en het structuurboek worden definitief vastgesteld.

Een concept van de kerstkaart is gemaakt, veel mensen hebben hieraan hun steentje bijgedragen o.a. door de zorgen voor opnames.

De TOP 2000 dienst staat gepland voor 9 januari (inmiddels is besloten om dit i.v.m. de geldende maatregelen uit te stellen)

Op 20 februari 2022 zullen een aantal aftredende kerkenraadsleden afscheid nemen, we hopen dan ook nieuwe mensen te kunnen bevestigen. Helaas zijn er nog veel vacatures, o.a. die van voorzitter.

Tot slot nog een mooie afsluiting. De schitterende Kersteditie van ons mededelingenblad is uit. Kerkenraadsleden nemen hun deel mee om te zorgen dat alle gezinnen in onze gemeente een exemplaar krijgen, voor deze ene keer dus niet alleen de mensen die een abonnement hebben.



De redactie van het blad hoopt op meer abonnees en is van plan om op deze kleurige manier verder te werken. Tot zo ver de laatste vergadering van dit jaar.

MEDITATIE

Christenen en de politiek

Nu binnenkort het vierde kabinet Rutte op de trappen staat bij Huis den Bosch. Vond ik dat deze overweging maar een politiek tintje moest krijgen. Een gevoelig punt, dat zeker.

Bij christelijke politiek denken mensen waarschijnlijk vooral aan christelijk partijen: CDA, Christen Unie en SGP. Met name Christen Unie en SGP dragen hun geloof openlijk uit. Je vindt er alleen christelijke politici, ze baseren hun standpunten op de Bijbel, ze bidden tijdens vergaderingen enz. Toch zijn er ook veel christelijke politici die bewust voor een niet christelijke partij kiezen. Niet omdat ze hun geloof aan de kant hebben geschoven maar omdat ze christelijke principes juist terugzien in de ideeën van andere partijen.

Wat staat in de bijbel over de politiek: In de brief van Paulus aan Timotheüs hoofdstuk 2 staat:

- 1. Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.**
- 2. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid.**
- 3. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder.**

Paus Franciscus zei over deze tekst: “Bid voor politici, regeringsfunctionarissen en iedereen met een gezaghebbende positie”. Die oproep deed paus Franciscus in zijn preek tijdens de ochtendmis in Casa Santa Marta. Sommige mensen staan misschien niet achter de politieke ideeën en het gedrag van hun leiders. De een wordt als “te communistisch” beschouwd, de ander als “te corrupt”, zie Franciscus. Hij wees erop dat Paulus in zijn brief niet op dergelijke discussies ingaat, maar eenvoudigweg zegt dat mensen voor hun leiders moeten bidden.

Graag bid ik het nieuwe kabinet toe:

- Ik bid U om een Zegen voor het nieuwe kabinet
- Ik bid voor integriteit, eerlijkheid, recht en gerechtigheid
- Ik bid voor een gezond politiek oordeel en met onderscheidingsvermogen.
- Ik bid dat er tussen de partijen vrede zal zijn en harmonie.
- Ik bid dat er goede overleggen, onderhandelingen en debatten zullen plaatsvinden.
- Ik bid om een zegen voor de staf en het ambtenarenapparaat dat alle politici ondersteunt.

Monique den Hartogh



Kalenders, kalenders en nog eens kalenders



Soms denken we dat alles wat we doen, terug te voeren is op eeuwenoude tradities. Maar dat is lang niet altijd zo. Vuurwerk afsteken, bijvoorbeeld, is nog maar sinds de jaren 70 van de 20^{ste} eeuw een populaire activiteit op Oudejaarsdag. Dat Chinezen het al eeuwen eerder hebben uitgevonden, betekent nog niet dat dat bij ons ook zo is. Er moeten veel ouderen onder ons zijn die Oud en Nieuw, jaar in jaar uit, vuurwerkloos hebben gevierd.

Nieuwjaarsdag

Dan Nieuwjaarsdag zelf. Je zou denken, dat het niet anders kan: 1 januari Nieuwjaarsdag. En dat gaat wel iets verder terug in de tijd, maar niet eens zo heel ver. Dat is pas sinds Paus Gregorius XIII (afb.) een nieuwe kalender invoerde in de kerk. Dat gebeurde in 1582; niet in alle landen tegelijk, maar geleidelijk. Ook in Nederland waren er eerst grote verschillen, maar in 1701 rekende iedereen met de nieuwe kalender. Die was er onder ander voor bedoeld om het begin van de lente weer op 21 maart te laten vallen, en dat was weer belangrijk voor het berekenen van de Paasdatum: de eerste zondag na volle maan na 21 maart. En die rekendatum, 21 maart, moest natuurlijk wel het begin van de lente zijn, anders loop je het risico dat je Pasen midden in de winter of de zomer gaat vieren.



JULIAN 1582		October				Gregorian 1582	
Sun	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	
	1	2	3	4	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30	
31							

Het is dus 'nog maar' drie eeuwen geleden dat Nieuwjaarsdag overal op 1 januari kwam te vallen.

De kerk, en met name de katholieke kerk heeft geprobeerd om alle heidense feesten rond midwinter van een christelijk aspect te voorzien. Al in de vierde eeuw werd bepaald dat de geboorte van Jezus op 25 december heeft plaatsgehad. Dat staat nergens in de Bijbel, en daar staat zelfs niet in, dat het winter was. Drie, vier eeuwen lang is het feest van Christus' geboorte dus niet gevierd, en sindsdien dus op 25 december.

Toen de Gregoriaanse kalender was ingevoerd, werd 1 januari dus een grote feestdag. Dat kwam natuurlijk heel goed uit, want dat was precies acht dagen na de geboorte van Jezus. En volgens het eeuwenoude Joodse gebruik werd Hij op de achtste dag besneden, en kreeg hij ook op de achtste dag zijn naam: Jezus (Lucas 2: 21). Daarom staat op de liturgische aanwijzingen voor 1 januari, nu dus al gedurende een aantal eeuwen, de Naamgeving van Jezus centraal. Daarbij hadden de kerken hoogstwaarschijnlijk gehoopt dat dit element het zou winnen van de heidense gebruiken om het oude jaar af te sluiten met allerlei rituelen om het kwaad uit te bannen, en het nieuwe jaar met al te lichtzinnige festiviteiten in te gaan, maar dat is niet overal een succes geworden.

Alles bij elkaar is 1 januari voor de meeste mensen gewoon Nieuwjaarsdag. Misschien dat het nog een paar eeuwen extra vraagt, voordat we massaal op die dag het feest van Jezus' besnijdenis en Naamgeving vieren. Je weet maar nooit!



Ds. Jan de Visser

En ondertussen: bericht uit de Kerkenraad

Aftredende kerkenraadsleden

Zoals u weet en ook elders kunt lezen, zijn er acht kerkenraadsleden eind januari/begin februari aftredend. Deze mensen hebben zich vele jaren ingezet voor de activiteiten in de kerk. In de kerkdienst zijn zij zichtbaar, maar achter de schermen gebeurt er ook het nodige om met elkaar kerk te zijn en te blijven.

De volgende kerkenraadsleden treden af:

Jos Groeneveld	-	ouderling Sommelsdijk
Tineke Hendriks	-	ouderling Oost-Flakkee
Elly van der Wel	-	ouderling Oost-Flakkee
Nicoline van Woerden	-	ouderling Middelharnis
Joke van Driel	-	diaken Sommelsdijk en Oost-Flakkee
Coby van den Tol	-	diaken West-Flakkee
Riekje van Beveren	-	kerkrentmeester
Jan Terlouw	-	kerkrentmeester en voorzitter kerkenraad.

Als u het goed leest, betekent het dat de wijk Oost-Flakkee straks geen ouderling meer heeft!

Daarnaast verlaat de voorzitter na zeer vele jaren ook de kerkenraad.

Werving voor nieuwe kerkenraadsleden

Er is dus veel urgentie dat nieuwe kerkenraadsleden zich aandienen. Diverse gemeenteleden zijn inmiddels gevraagd voor functies in één van de colleges, maar tot op heden met weinig opvolging.

Desondanks gaat de zoektocht verder.

Het zou kunnen dat ook jij of u gevraagd wordt om een actieve rol te vervullen als diaken, ouderling of kerkrentmeester. Natuurlijk, het komt er allemaal bij, maar het is ook verrijkend dicht bij het kerkenwerk en gemeenteleden te staan. Daarom, als de vraag bij je komt, wimpel deze niet

gelijk af. Meerdere handen maken het werk lichter waarmee we ook het werk van de kerk voort kunnen zetten.

Heb jij interesse in kerkenwerk en daarmee het helpen bouwen en onderhouden van onze kerkelijke gemeente. Meld dit dan bij de scriba van de kerk, Margot van de Wiel, info@exoduskerk.nl

Ook kan het zijn dat je iemand weet die naar jouw idee hiervoor openstaat en dit goed zou kunnen. Meld ook die namen bij Margot.

Bouwen aan een sterke Exoduskerk.

Namens de kerkenraad,

Joke van Driel, Marco van Noord, Jan Terlouw en Arjo Wesdorp



Bezoekmedewerker worden. Iets voor jou?

Sinds een aantal jaren is het aantal wijken meer overzichtelijk gemaakt om zo betrokken te kunnen zijn bij de gemeenteleden. Opnieuw is nagedacht hoe we de lijntjes naar u en jij als gemeentelid kunnen verkleinen.

Aanleiding hiervoor waren o.a. de resultaten uit de enquête die in het najaar is gehouden. Hieruit bleek dat een groep gemeenteleden behoefte heeft regelmatig bezoek, van een enkele keer per jaar tot meerdere keren. Om de wijkouderling te ondersteunen, zijn we als wijk op zoek naar bezoekmedewerkers die zich in willen zetten om deze regelmatige bezoeken te kunnen brengen. In te delen in gezamenlijk overleg.

Heb je belangstelling je in te zetten in de wijk waar je in woont, meld je dan bij Margot van de Wiel, als vertegenwoordiger van het ouderlingenberaad, info@exoduskerk.nl

Voor de goede orde, we zoeken bezoekmedewerkers voor de wijken, West-Flakkee, Sommelsdijk, Middelharnis en Oost-Flakkee.

Namens alle ouderlingen, Arjo Wesdorp

Aandacht voor...

Het nieuwe jaar 2022 is begonnen. Wat zal het ons brengen? Vorig jaar hadden we het uitzicht op het vaccin, daarna zou het leven ons weer toelachen. Hoe anders het is geworden, ervaren we nu. Een lockdown, geen mensen in de kerk en ontmoetingen in het klein. Maar we zijn geen gemeente zonder hoop. Laten we positief de toekomst tegemoet zien en de verbinding blijven zoeken!



Zieken

In de afgelopen periode zijn Nicoline van Woerden en mevrouw Bolle, beide uit Middelharnis, gevallen en hebben daarbij respectievelijk een elle boog en een heup én sleutelbeen gebroken. Beide dames zijn bezig met hun revalidatieplan.

Mevrouw Krijger heeft een lichte TIA gehad en pakt het leven weer aardig op.

Annie van der Laan heeft nog net in december een nieuwe knie gekregen. De revalidatie is gestart.

Diverse gemeenteleden zijn bezig met onderzoeken en behandelingen in de vorm van kuren of bestralingen. Dit zijn langdurige processen die moeten leiden naar verlichting en hopelijk naar herstel.

We wensen alle zieken en degene die liefdevol om hen heen staan veel moed, kracht en sterkte.

Overlijden

Op 28 december is na een periode van ziekte overleden Marja Leijdens. Zij is 72 jaar geworden.

Op oudejaarsdag is ze na een dienst in de kerk, waarin haar dochter Myrthe een aandeel had, begraven op de begraafplaats in Melissant.

Huwelijksjubilea



Naam	Adres	Datum en aantal jaren
Dhr. en mevr. M. Beijer - E. Kaslander	Schoolstraat 54 3255AV Oude-Tongse	15 januari 40 jaar
Dhr. en mevr. Cees en Coby van Prooijen-Peeman	Bromelia 6 3247 DG Dirksland	16 februari 60 jaar
Dhr. en mevr J.C. van Ast- G. de Rooij	Binnenweg 37 3245AA Sommelsdijk	18 februari 45 jaar
Dhr. en mevr A.J. van Nierop-A.J. van Rumpft	Wilgenlaan 61 3241BR Middelharnis	24 februari 62 jaar
Dhr. en mevr. J.C. Meijer - M.A.Kool	GedemptKanaal 43g 3241DB Middelharnis	25 februari 45 jaar



Kroonjaren

Naam	Adres	Datum en hoeveel jaar
Mevr. Janny Maliepaard	Sperwer 119 3245 VP Sommelsdijk	20 januari 80 jaar
Mevr. Ineke de Knecht	Peuterdijk 44 3249 AW Herkingen	27 januari 85 jaar
Mevr. T. van der Sluijs - Oosterling	Oostelijke Achterweg 34 3241 CM Middelharnis	18 februari 85 jaar
De heer Hans van der Wulp	Langeweg 53 3245 KE Sommelsdijk	24 februari 80 jaar

De komende tijd zijn er geen 85-plussers te vermelden.

Als u geen vermelding wenst in bovenstaande rubrieken, verzoeken wij u dit voor het uitkomen van het volgende mededelingenblad kenbaar te maken bij de scriba: info@exoduskerk.nl.

Gezegend Nieuwjaar!

De Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten
en te beschermen tegen gevaren
van links en rechts.
De Heer zij achter u
om u te bewaren voor
gemene aanvallen van anderen.

De Heer zij onder u
om, u te troosten als u verdrietig bent.
De Heer zij om u heen
om u te verdedigen
als mensen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Moge God zich over u ontfermen
Nu en altijd.

Margot van de Wiel

Ds. Jan de Visser verkozen in de Classis Delta

Op de valreep, op de dag dat de kopij voor dit Mededelingenblad moest worden ingeleverd, ontving de scriba bericht van de Classis Delta, dat onze predikant, ds. Jan de Visser, verkozen is tot lid van de Classicale Vergadering. Dat is een organisatie, waarin alle PKN-kerken van alle eilanden in de 'Delta' vertegenwoordigd zijn.

De classis houdt zich bezig met de samenhang tussen al die verschillende gemeenten, en voert ook allerlei landelijke taken uit (beheer, verklaringen bij beroepingswerk enz.) Ook bij conflicten binnen en tussen de gemeenten kan de classis een ondersteunende rol spelen. Jan zal met name de ring Haringvliet vertegenwoordigen, dat zijn de gemeenten van Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en Rozenburg.

We wensen hem alle wijsheid en kracht toe, plezier in het werk en Gods zegen over alles.

Margot van de Wiel

Desmund Tutu in citaten



De Oudejaarsdienst 2021 had als centraal thema 'Desmund Tutu'. Deze internationale grootheid is op Tweede Kerstdag overleden. We vonden het geweldig om deze man in onze dienst te betrekken, en dat hebben we gedaan aan de hand van een aantal

citaten. Deze citaten hebben we aan een viertal mensen voorgelegd. En al die filmpjes bij elkaar, tezamen met muziek van binnen en buiten onze eigen kerkelijke gemeenschap hebben een unieke Oudejaarsdienst opgeleverd. Dit waren de citaten, en stuk voor stuk zijn ze de moeite van het overdenken waard.

Kinderen zijn een prachtig geschenk. Ze hebben een buitengewoon vermogen om in het hart van de dingen te kijken en schijn en humbug bloot te stellen voor wat ze zijn.

1. Verschillen zijn niet bedoeld om te scheiden, te vervreemden. We zijn anders precies om onze behoefte aan elkaar te realiseren.
2. Uitsluiting is nooit de weg vooruit op onze gedeelde wegen naar vrijheid en rechtvaardigheid.
3. Hoop is in staat om te zien dat er licht is ondanks alle duisternis.
4. Ik ben standaard een leider, alleen omdat de natuur geen vacuüm toestaat.
5. Ik weet zeker dat ik niet zou kunnen overleven als het niet zo was dat ik door de gebeden van zoveel mensen wordt vastgehouden.
6. Ik wou dat ik kon zwijgen, maar ik kan het niet, en ik zal het niet doen.



7. Als je neutraal bent in situaties van onrecht, kies je de kant van de onderdrukker.
8. Universeel onderwijs is niet alleen een morele verplichting, maar ook een economische noodzaak, om de weg vrij te maken om veel meer naties zelfvoorzienend en zichzelf in stand houdend te maken.
9. Uw gewone daden van liefde en hoop wijzen op de buitengewone belofte dat elk mensenleven van onschatbare waarde is.

Misschien toch een leuke vraag: welk citaat zou jij kiezen?

Ds. Jan de Visser

Maak kennis met...



Wij zijn Cor en Anneke Lagerwaard en sinds oktober lid van de Exoduskerk. Vorig jaar, op 24 juli, verhuisden wij Vanuit Hellevoetsluis naar Melissant. Het leek een kleine oversteek, maar wij vonden het best spannend. Nu, na anderhalf jaar, kunnen we stellen dat het een goede keuze was. We hebben met veel plezier in

Hellevoetsluis gewoond, maar het eiland Goeree Overflakkee heeft ons ook veel te bieden!

Op aanraden van vrienden zijn we de Exoduskerk gaan bezoeken. Wij hebben de diensten eerst online gevolgd, maar sinds dit najaar konden we de diensten gelukkig weer 'live' bezoeken. Dankzij het warme welkom, een bezoekje van de ouderling en gesprekjes na de dienst met gemeenteleden, voelen wij ons thuis.

Wij zijn in maart 1980 getrouwd en zijn de trotse ouders van 3 volwassen kinderen (en 3 'schoonkinderen') en 3 kleinzoons.

Cor heeft bij Unilever Vlaardingen gewerkt en is nu vier jaar met pensioen. Anneke werkte tot september van dit jaar als docent Nederlands op Jacob van Liesveldt in Hellevoetsluis.

Onze hobby's zijn lezen, wandelen en golfen. We trekken er ook graag met onze caravan op uit en maken dan lange fietstochten. Daarnaast zijn we actief in het vrijwilligerswerk.

In januari hopen we in het gastenverblijf in onze tuin een B&B te starten.

Op het moment van schrijven zijn de diensten weer online, maar we gaan ervan uit dat we elkaar snel weer kunnen ontmoeten en nader kunnen kennismaken.

Kennis maken met.....

Mimi en Douwe van Loon

Mimi is geboren en getogen in Stad a/h Haringvliet en in 1972 vertrokken naar Rotterdam. Daar leerde ze tijdens een studie Douwe kennen. Samen verhuisden ze naar Utrecht, waar Douwe scheikunde en biologie ging studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Mimi werkte op een klinisch chemisch laboratorium in het Academisch Ziekenhuis (later Universitair Medisch Centrum Utrecht), eerst als analist en later als manager. Douwe startte na zijn promotie met een specialisatie tot klinisch chemicus (medisch specialist) in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, waar hij na afronding van de opleiding hoofd werd van het klinisch chemisch laboratorium.

In deze hele periode verhuisden we van Utrecht, via Houten naar Maarn. Ieder jaar maakten we mooie reizen over de hele wereld om zoveel mogelijk imposante natuurgebieden te zien.

In 2018 besloten we om te stoppen met werken. Onze droom om naar Noorwegen te emigreren kon niet doorgaan i.v.m. gezondheidsproblemen, dus besloten we om in Nederland te blijven en zelf een huis te laten bouwen. We zochten een kavel in zuidwest Nederland en vonden deze aan de Westdijk in Dirksland. Sinds maart 2019 wonen we in onze nieuwe woning. En reizen is nog steeds een grote passie, al kan dat niet meer zo ver.

We zijn van huis uit lid van de Gereformeerde kerk en vanaf de periode in Houten van de PKN. We voelden ons niet thuis in de kerk in Maarn, waardoor we heel erg lang niet meer naar de kerk zijn geweest. Dat neemt niet weg dat we ons wel altijd verbonden hebben gevoeld met het geloof en lid zijn gebleven.



We werden in 2019 door de PKN-gemeente in Maarn overgeschreven naar de Hervormde gemeente in Dirksland en voelden ons “herintreders”, gezien de lange periode dat we geen deel hadden uitgemaakt van een kerkelijke gemeenschap. Enige maanden geleden hebben we besloten om een keer sfeer te proeven in de Exodus kerk in Sommelsdijk. We voelden ons direct thuis: de ontspannen manier waarop de dienst verliep, de liederen die we zongen en de wijze waarop de kinderen erbij betrokken werden. Het voelde allemaal vertrouwd, we werden gezien en direct aangesproken tijdens de koffie na afloop van de dienst. Een gevoel dat we welkom waren. Inmiddels zijn we lid geworden van de Exodus gemeente. Het is jammer dat elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen in deze tijd moeilijk is, maar dat komt wel weer goed in het nieuwe jaar.

Dankjewel

Beste, lieve mensen van de Exoduskerk,

Sinds 2 december is Wil weer thuis na drie weken verblijf in het Maasstad ziekenhuis en drie maanden revalidatie in Bestenwaard.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle aandacht, bloemen, kaarten en bezoeken die wij van u mochten ontvangen.

Tevens wensen wij iedereen een heel gelukkig en gezond 2022.

Met vriendelijke groet,
Wil en Nico Blok



Beste allemaal,

Graag wil ik iedereen bedanken voor de aandacht in de vorm van beterschap kaarten, telefoongesprekken en bloemen na mijn val, waarbij ik mijn elle boog gebroken heb.

Na een operatie, waarbij er een plaat is geplaatst, ben ik nu aan het herstellen, dankzij alle aandacht gaat het steeds beter, het is oefenen en geduld hebben.

Vriendelijke groet,
Nicoline van Woerden

Winters groen

Deze editie van het Mededelingenblad bevindt zich precies tussen de twee grootste feestcycli van de kerk in. We ronden de Kerstcyclus af, officieel op 6 januari, Driekoningen, en beginnen de nieuwe 'feestperiode' op 6 maart. Dan begint de Veertigdagentijd alweer.



In die tussentijd kleuren we in de kerk alles groen.

Elders in de blad heb ik iets verteld over de kalenders die in de loop van de eeuwen gegolden hebben. Pasen, zo is al in 325 na Chr. bepaald, valt op de eerste zondag na volle maan na 21 maart. In dit geval, 2022, dus op 17 april. Dan reken je 46 dagen terug (40 gewone dagen van vasten + 6 zondagen waarop niet gevast hoeft te worden), en dan kom je uit op 2 maart, het begin van de Veertigdagentijd. Tot die tijd pakken we het evangelie van Johannes er weer bij. In de Kerstperiode moesten we wel even uitwijken naar Mattheüs en Lucas, omdat dat de twee enige evangelisten zijn die iets over de geboorte van Jezus vertellen.

We lezen nog twee keer uit de beginhoofdstukken 1 en 2, en besteden vervolgens veel aandacht (wel vier keer) aan hoofdstuk 11. Zul je zeggen: 'Wat is daar nou voor belangrijks aan?' Welnu, dit.

In Johannes 11 staat één van de meest indringende verhalen over Jezus en zijn goede vriend Lazarus. Deze Lazarus, broer van de bekende Martha en Maria (Lucas 10: 38 e.v.), werd ziek, en overleed. Toen Jezus dat hoorde, en uiteindelijk bij het graf stond, begon Hij te huilen. Dramatischer wordt het niet.

Dan volgt, iedereen weet het, de opwekking uit de dood: 'Lazarus, kom naar buiten!' We lezen en behandelen het verhaal in een aantal delen. Maar misschien is het volgende wel zo interessant (ik zal daar op de betreffende zondagen ook nog wel op terug komen).



De grote Russische schrijver Fjodor Dostojewski heeft in 1866 een wereldberoemd boek geschreven: *Schuld en boete*. In hoofdstuk 4 van deel IV staat het verhaal van de twee hoofdpersonen Rakolnikow en Sonja. De eerste is eigenlijk een heel goed bedoelende jonge edelman, maar die slaat uit berekening, zonder verdere aanleiding zijn hospita en haar halfzus dood. Met zijn gekwelde geest komt hij terecht bij Sonja, een hoertje met een groot gevoel voor spijt en drama.

Als hij, voor de zoveelste keer dronken, haar bezoekt, eist hij van haar dat ze het verhaal van Lazarus aan hem voorleest. Ik ga die episode hier niet helemaal vertellen; als je het boek thuis hebt staan, kun je het zelf lezen (het is een heel dik boek, dus begin er tijdig aan), en anders vertel ik er het nodige over tijdens de behandeling van Johannes 11.

Winters groen, met een snufje Dostojewski!

Ds. Jan de Visser

Financiën diaconie

De opbrengsten van de collecten in de maanden september, oktober en november 2021 waren:

Datum	Doel	Bedrag
05-09	Diaconaal Quotum	€ 195,20
12-09	Kerk in Actie, Missionair werk	€ 290,55
19-09	Kerk in Actie, Zending Syrië	€ 250,05
26-09	Kerk in Actie, Zending Vrede Israël/Palestina	€ 394,50
03-10	Kerk in Actie, Israëlzondag	€ 280,40
10-10	JOP geloofsopvoeding	€ 207,05
17-10	Kerk in Actie, werelddiaconaat Kameroen	€ 277,60
24-10	Plaatselijk diaconaat	€ 277,10
31-10	Voedselbank Goeree-Overflakkee	€ 141,70
07-11	Artsen Zonder Grenzen	€ 400,75
14-11	Diaconaal Quotum	€ 279,20
21-11	Kerk in Actie, Pastoraat	€ 367,05
28-11	Hospice Calando	€ 264,40

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door de diaconie ontvangen overschrijvingen. Tevens zijn er in september, oktober en november diverse giften ontvangen van onder andere € 5,- € 10,- € 12,- € 20,- € 25,- € 50,- en € 100,-.

Voor zowel uw giften als collectebijdragen danken wij u weer hartelijk.

Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Hans Meijer



Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022 is van start!

Was u ook bij het hissen van de Kerkbalansvlag van onze kerk op 12 januari? Een bijzonder moment! De vlag gaf het startsein voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. In week 3 komt een looper ook bij u de brief brengen. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na een ingewikkelde en 'dure' coronatijd, willen we als gemeente nu weer vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.

Naast doneren, kunt u de Actie ook ondersteunen door er aandacht voor te vragen in uw eigen omgeving. U kunt bijvoorbeeld de Kerkbalansberichten op Facebook delen. Zo laat u weten dat u het werk van onze Exoduskerk belangrijk vindt. U kunt hier bijvoorbeeld bij vermelden dat u bijgedragen hebt en mensen uitnodigen hetzelfde te doen.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 15 tot 29 januari haalt een vrijwilliger het formulier bij u op. Via de e-mail kunt u ook toezeggen. Geen e-mail met link ontvangen? Mailt u dan naar Kerkbalans@exoduskerk.nl. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL92 RABO 0373 7251 40 t.n.v. CvK Herv. Gem. Middelharnis-Sommelsdijk Exodus onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2022 en uw registratienummer'

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen

Toelichting collecten

16 januari 2022 PKN Ondersteuning gemeenten

Toerusting voor werkers in de kerk De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

23 januari 2022 Protestantse kerk Missionair werk

In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn.

30 januari 2022 Protestante kerk Jong protestant

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

6 februari 2022 KIA Werelddiaconaat

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.

13 februari 2022 KIA Noodhulp

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.

20 februari 2022 Diaconaal quotum

Jaarlijks betalen wij als gemeente dit diaconaal quotum aan de PKN. Deze collecte is dan ook bestemd om deze betaling mogelijk te maken. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridisch

27 februari 2022 Stichting de Boei

Stichting inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee biedt aan mensen met kanker, hun dierbaren en mensen die kanker gehad hebben, een plek om op verhaal te komen, een veilige plaats om hun verhaal kwijt te kunnen, een warm onthaal, een luisterend oor in een ongedwongen en gezellige sfeer. De gastvrouwen zorgen ervoor dat de gasten allen voldoende aandacht krijgen en zich thuis voelen. Het is genoegzaam bekend hoe groot de psychosociale impact van kanker is op een mens en de Boei reikt een helpende hand om het leven weer op te pakken.

Marlien Mijnders

Van de Diaconie

De Diaconie heeft van de commissie Ontmoetingsdagen een bedrag gekregen van € 666,55 voor goede doelen.

Zoals we reeds bekend hebben gemaakt zijn dat dit jaar:
Stichting Ambulance Wens en Stichting Kairos te Dirksland.

Stichting Ambulance Wens:

Is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.

Stichting Kairos:

Deze stichting is een maatschappelijke opvang voor kwetsbare (jong) volwassenen van 18 tot 35 jaar. Deze (jong) volwassenen worden middels een intensieve begeleiding geholpen richting een volgende stap in hun woon- en levenssituatie.

Seniorenmiddag:

Onze senioren die op maandagmiddag bij elkaar komen hebben hier altijd een potje staan voor een goed doel. Dit jaar was dit de Cliniclowns.

De diaconie heeft nu € 87,00 over kunnen maken naar dit doel.

Ieder die hieraan heeft bijgedragen, hartelijk dank.

De Diaconie,
Joke van Driel

In memoriam



(uitsnede uit: An angel appearing to Hagar and Ishmael, Guernico 1653)

In Memoriam
Maria Marta Leijdens-Spijckstra
- Marja -
*** 23 juli 1949 † 28 december 2021**

Voor Marja speelde geloof en voor een groot deel van haar leven ook de Exodusgemeente een bijzondere rol. Vanuit dit perspectief is dit In Memoriam geschreven.

Voedend voor haar geloofsbeleving is geweest, dat zij met veel plezier naar de zondagsschool ging, die gehouden werd volgens de methode van Westhill. Verhalen uit de bijbel werden in kleine groepjes verteld, naar leeftijd ingedeeld. Daarna werd in dezelfde groepjes een verwerking gemaakt, waarbij creatief veel uit de kast werd gehaald. Ook waren er gezamenlijke vieringen, waarin de liturgische sfeer uitnodigde tot geloofsbeleving. Marja ging hier graag heen en werd later deel van de leiding.

Terug te voeren tot haar jeugd, is ook haar drang en voldoening in lesgeven. Schooltje spelen deed zij met haar zusje en buurtgenoten. De rol van juf was steevast voor haar. Marja volgde dan ook later de Kweekschool en gaf les op basisscholen in Oude Leede, Ouddorp, Middelharnis en Rotterdam. Bijzonder fijn vond zij het lesgeven in Rotterdam, omdat zij merkte dat het overwegend aantal allochtone kinderen buitengewoon leergierig was. Toen zij, als onderdeel van een 'inval-pool', te vaak naar haar zin werd ingezet op andere scholen, koos Marja ervoor haar opleiding tot remedial-teacher te gebruiken voor een zelfstandige praktijk aan huis.

Leerlingen, o.a. met dyslexie en schrijfproblemen, heeft zij hierin met plezier en grote inzet begeleid. Het gaf haar voldoening kinderen vooruit te helpen.

Geboren “aan de overkant” in Schiedam, trouwde Marja Spijkstra met Henk Leijdens uit Melissant. Zij kregen vier kinderen: Myrthe, Rosien, Amber en Thijs. Het gezin kerkte jarenlang wekelijks in de (buitengewone wijkgemeente) Exodus. Marja was onderdeel van de leiding van de kindernevendienst en ook thuis in haar gezin was zij actief. Zij leerde haar kinderen liederen uit de bundeltjes ‘Alles wordt nieuw’ van Hanna Lam en Wim ter Burg en later het (destijds) nieuwe liedboek. Ook las zij na het avondeten voor uit ‘Woord voor woord’ van Karel Eykman. Later uit wat er zoal uit de pen van ds. Nico ter Linden verscheen. Er werd op tv gekeken naar ‘Op verhaal komen in de Wester’, waar Nico ter Linden in de Amsterdamse Westerkerk in eigen woorden de oude verhalen over Abraham, Izak en Jakob opnieuw vertelde.

Liefde voor boeken mag een rode draad heten in Marja’s leven. Spreekwoordelijk woont zij in Melissant in het “huis met de vele boeken”, in kasten die reiken van de vloer tot het plafond. Zij heeft haar kinderen veel voorgelezen, van Paulus de boskabouter (Jean Dulieu) tot De vleugels van Wouter Pannenkoek (Anke de Vries). Zij verzamelde boeken van geliefde schrijvers en heeft een prachtige prentenboekencollectie. Daar profiteerden de kleinkinderen van die werden geboren: Mart, Annelot, Gijs, Evi, Janne en Justus.

Naast de drijfveer om door lesgeven kinderen te helpen zich te ontwikkelen als bijdrage aan een betere wereld, had Marja ook een innerlijke drijfveer om zich in te zetten voor Amnesty International. Jarenlang heeft zij samen met een goede vriendin lessen gegeven over Amnesty International op basisscholen. Hierin deden zij o.a. een rollenspel om kinderen zich iets te kunnen laten voorstellen bij regimes waar mensen “zomaar” in de gevangenis verdwijnen en vertelden zij, hoe zij vanuit onze eigen rechtvaardig ingerichte samenleving op een vreedzame manier geholpen kunnen worden.

Geïnspireerd door aansprekende voorgangers in de Exoduskerk, is de oudste dochter van Marja theologie gaan studeren. In de Leidse studentenkerk werd niet het liedboek gebruikt, maar werden alleen liederen gezongen van Huub Oosterhuis, begeleid op een vleugel. De kennismaking van Marja hiermee, heeft haar niet losgelaten. Ze bezocht met Henk verschillende zogenaamde 'lieddagen', bezat vele CD's met Oosterhuisliederen en voelde zich door taal en muziek aangesproken en diep bewogen. De keuze voor de liedtekst op haar rouwkaart en de liederen in de dankdienst voor haar leven, is gemaakt vanuit haar hart.

Na moedig ondergane behandelingen van uitgezaaide eierstokkanker en een optimaal gebruik van haar laatste levensenergie, is zij dinsdag 28 december in het bijzijn van haar geliefde Henk in vrede gestorven. De dankdienst voor haar leven hebben we op 31 december 2021 gehouden in de Exoduskerk, waarna we haar in haar woonplaats hebben begraven. "Gedragen op adelaarsvleugels ging zij van ons heen", zo stond er boven het overlijdensbericht.
De Eeuwige ontferme zich over haar.

Tekst: familie Leijdens





Gezocht medewerker PowerPoint

In het verleden werden er voorafgaand aan de kerkdienst veel mededelingen vermeld. Om dit te voorkomen is besloten om dit via een PowerPoint te gaan vermelden. Zeker in deze digitale tijd is deze informatie van belang om te weten wat er binnen de kerk gebeurt.

Nu zijn wij op zoek naar medewerkers. Eens in de 3 a 4 weken ben je aan de beurt om een PowerPoint op te stellen. De lengte is afhankelijk van het informatieaanbod. Gemiddelde tijd ongeveer 1 uur. Aan de hand van een rooster weet je wanneer je aan de beurt bent. Wisselen in overleg is geen enkel probleem. Ondersteuning is volop aanwezig.

Het samenstellen van de PowerPoint gebeurt vanuit huis, vanachter jouw eigen computer. Afstand is dus geen belemmering. Het moment van samenstellen is op vrijdag om deze op zaterdag digitaal aan te leveren. Wil jij ons bij deze taak helpen?

In dat geval graag contact opnemen met:

Jan Terlouw, kerkrentmeester. Tel 0651297851

of mail: jterlouw@exoduskerk.nl

Werkzaamheden dak & houtwerk

U herinnert zich vast nog wel de emmertjes bij de ingang van onze kerk wanneer het regenachtig weer was. Helaas waren er verscheidene lekkages en was groot onderhoud noodzakelijk.

Onlangs is er een grondige renovatie afgerond waarbij op diverse plaatsen de dakbedekking is vervangen en beter is geïsoleerd. Het dak bij de entree in zijn geheel vernieuwd.

Namens KRM Exoduskerk
Hans Nagtegaal



Vorming & Toerusting

Ontmoeten – ontdekken - ontwikkelen

Toen in september 2021 het nieuwe programma van Vorming en Toerusting werd gepubliceerd, hebben wij aangegeven dat het programma in twee blokken geprogrammeerd zou worden. Wij wilden een compleet aanbod van activiteiten voor het hele winterseizoen niet laten dwarsbomen door nieuwe corona- maatregelen.

Wij moeten constateren dat de pandemie opnieuw een stevige wissel trekt op ons programma in het nieuwe jaar.

De filmavond op dinsdagavond 11 januari vervalt, dat zal iedereen duidelijk zijn.



De workshop “bijbels koken” op zaterdag 22 januari a.s. zal afhangen van wat de regering zal beslissen. Wordt de lockdown, die nu van kracht is, verlengd, dan zal de workshop op een ander moment gehouden worden.

“Een lange strijd in woord en muziek”, een avondvullend programma over het leven van Nelson Mandela op 22 februari, hopen wij natuurlijk te kunnen uitvoeren.



Helaas zal ook

de Johannes Passion niet in 2022 uitgevoerd worden door het koor Laudando. Dit betekent dat de drie leeravonden rond dit meesterwerk van



Bach opnieuw uitgesteld gaan worden. Het koor heeft de uitvoering van de Johannes Passion nu in het voorjaar van 2023 gepland.

In het volgende nummer van het mededelingenblad hopen wij meer informatie te kunnen geven over de komende activiteiten. Dan zal er hopelijk ook meer duidelijk zijn over het verdere verloop van de lockdown.

Namens de commissie Vorming en Toerusting
Bert Voorberg



Van de Redactie

We zijn heel blij met de vele reacties die we ontvingen, op onze vraag om een nieuwe naam te bedenken voor het mededelingenblad.

Er zijn veel mooie en erg leuke namen ingezonden, met daarbij een uitgebreide uitleg over hoe men aan de naam gekomen is.

We hopen op het volgende blad de “nieuwe naam” bekend te maken. Dus beste inzenders, nog even geduld, over een aantal weken kunnen jullie de uitslag verwachten!!

Hartelijke groeten,
Antoinette, Jeanet en Nel

Leesrooster

Januari

Ma	17	Joh. 2:13-25
Di	18	Psalm 66
Wo	19	Jesaja 42:14-25
Do	20	Jesaja 43:1-7
Vr	21	Jesaja 43:8-13
Za	22	Jesaja 43:14-21
Zo	23	Jesaja 43:22-28
Ma	24	Jesaja 44:1-8
Di	25	Jesaja 44:9-17
Wo	26	Jesaja 44:18-23
Do	27	Jesaja 44:24-45:7
Vr	28	Jesaja 45:8-13
Za	29	Lucas 4:1-13
Zo	30	Lucas 4:14-30
Ma	31	Lucas 4:31-44

Februari

Di	1	Psalm 9
Wo	2	Jesaja 45:14-19
Do	3	Jesaja 45:20-25
Vr	4	Jesaja 46:1-13
Za	5	Psalm 48
Zo	6	Lucas 5:1-11
Ma	7	Lucas 5:12-16
Di	8	Lucas 5:17-26
Wo	9	Lucas 5:27-39
Do	10	Psalm 1
Vr	11	Jesaja 47:1-15
Za	12	Jesaja 48:1-11
Zo	13	Jesaja 48:12-22
Ma	14	Jesaja 49:1-7
Di	15	Jesaja 49:8-13
Wo	16	Jesaja 49:14-26
Do	17	Psalm 3
Vr	18	Lucas 6:1-11
Za	19	Lucas 6:12-26
Zo	20	Lucas 6:27-38
Ma	21	Lucas 6:39-49
Di	22	Lucas 7:1-10
Wo	23	Lucas 7:11-17
Do	24	Amos 1:1-10
Vr	25	Amos 1:11-2:5
Za	26	Amos 2:6-16
Zo	27	Amos 3:1-8

