

# EXODUS

Gemeente



## Mededelingenblad

55<sup>e</sup> jaargang nr. 07 oktober – november -december 2018

[www.exoduskerk.nl](http://www.exoduskerk.nl)

## Colofon

Het Mededelingenblad verschijnt 10x per jaar

### **Administratie**

Exodus Gemeente PKN  
e-mail: [info@exoduskerk.nl](mailto:info@exoduskerk.nl)  
1<sup>e</sup> scriba: Mevr. A.(Annet) van  
Leersum-Jentink  
Fabiussstraat 18  
3248 AJ Melissant  
Tel. 0187-602792  
2<sup>e</sup> scriba: Jannet de Vries  
06-13370030

### **Administratie mededelingenblad**

Dhr. P. Dees  
Doetinchemsestraat 10  
3241 AA Middelharnis  
Tel. 487688

### **Kopij voor het volgende nummer**

t/m **donderdag 22 nov. 2018**  
inleveren per e-mail in **Arial 11:**  
→ [mededelingen@exoduskerk.nl](mailto:mededelingen@exoduskerk.nl)

De redactie behoudt zich het recht  
voor wijziging van de kopij. Wij  
vragen uw begrip hiervoor.

### **Redactie**

Jeanet Akershoek tel. 601219  
Antoinette v.d. Veken  
tel. 06-18204064

**Kerk-autodienst:** Coby v.d. Tol  
tel: 482125 of 0645446031

### **Predikant**

Ds. Jan de Visser  
Berkenhof 10  
3241 BA Middelharnis  
e-mail: [jdevisser@exoduskerk.nl](mailto:jdevisser@exoduskerk.nl)  
Tel.: 0187-769034

### **Kerkrentmeesters**

Vrijwillige bijdragen en/of giften  
kunnen worden gestort op  
de rekening van de Exodus  
Gemeente PKN:  
NL58FVLB0699770068

### **Collectebonnen**

Er zijn collectebonnen te verkrijgen  
van € 0,70 en € 1,40 per eenheden  
van 20 stuks. U kunt deze  
bestellen door het bedrag over te  
maken op:  
NL58FVLB0699770068  
t.n.v. Exodus Gemeente PKN.

### **Diaconie**

Giften zijn welkom op de  
diaconierekening van de  
Exodus Gemeente PKN  
NL76FVLB0226611795  
**Per 1 november nieuw  
rekeningnr bij de SKG:  
NL 89 RABO 0373710062**

## Inhoudsopgave

Mededelingenblad	
Colofon.....	2
Inhoudsopgave.....	3
Kerkdiensten.....	4
Meditatie.....	5
Pastoralia.....	7
Agenda.....	8
Uit de kerkenraad.....	9
Informatiestroom binnen de Exodusgemeente.....	10
Agenda op het internet.....	11
Van de diaconie.....	12
Drie goede doelen Ontmoetingsdagen.....	12
Van de kerkrentmeesters.....	15
Vorming en toerusting.....	17
Breicafé.....	20
Een wereld van verschil.....	21
Meet - Inn.....	23
Plexat Jongerenpagina.....	25
Bakken voor de Ontmoetingsdagen.....	28
Inname spullen voor de Ontmoetingsdagen.....	28
Koffiedienst.....	29
Bloemendienst.....	29
Oppasdienst.....	30
Abonnement mededelingenblad.....	31
40 plus groep.....	31
Leesrooster.....	32



## Kerkdiensten

zondag 14 okt. 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 <sup>e</sup> coll.: t.b.v. de kerk 2 <sup>e</sup> coll.: t.b.v. Wereldvoedseldag	m.m.v. In Touch  <b>Jadus</b>
zondag 21 okt. 10.00 uur	ds. van Rootselaar, Poortugaal 1 <sup>e</sup> coll.: t.b.v. de kerk 2 <sup>e</sup> coll.: t.b.v. Plaatselijk diaconaat	
zondag 28 okt. 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 <sup>e</sup> coll.: t.b.v. de kerk 2 <sup>e</sup> coll.: t.b.v. Bartiméus Sonneheerdt	<b>Jeugddienst</b>
zondag 4 nov. 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 <sup>e</sup> coll.: t.b.v. de kerk 2 <sup>e</sup> coll.: t.b.v. KIA Najaarszendingswerk	Dopen m.m.v. cantorij
zondag 11 nov. 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 <sup>e</sup> coll.: t.b.v. de kerk 2 <sup>e</sup> coll.: t.b.v. KIA Diaconale collecte voor (ex)gedetineerden	<b>Jadus</b>
zondag 18 nov. 10.00 uur	ds. Rob v.d. Plicht, Moordrecht 1 <sup>e</sup> coll.: t.b.v. de kerk 2 <sup>e</sup> coll.: t.b.v. Diaconaal Quotum	
zondag 25 nov. 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 <sup>e</sup> coll.: t.b.v. de kerk 2 <sup>e</sup> coll.: t.b.v. De Veldwerker	Eeuwigheidszondag m.m.v. cantorij
zondag 2 dec. 10.00 uur	ds. Jan de Visser 1 <sup>e</sup> coll.: t.b.v. de kerk 2 <sup>e</sup> coll.: t.b.v. Plaatselijk diaconaat	Heilig Avondmaal

### Elke week is het koffiedrinken na de dienst.

Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren via internet: [www.exoduskerk.nl](http://www.exoduskerk.nl) Tevens kunt u via internet voorgaande diensten nogmaals beluisteren. Bij ontvangstproblemen kunt u contact opnemen met Ellis Peekstok tel. 485397.

### Eten en drinken in de Openbaring van Johannes

In de tijd van Johannes heerste de Grieks-Romeinse cultuur. Dat gold ook voor 'eten en drinken'. We kennen allemaal wel van films de braspartijen bij de Romeinse elite in die tijd.

Maar ook de braspartijen rond de offers in de tempels van de Romeinse goden zijn ons vast niet onbekend. Lees in dit verband bijvoorbeeld Openbaring 2: 14: Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen (uit de brief aan de gemeente van Pergamum).

In Openbaring 19: 17 en 18 lezen we het volgende: Toen zag ik een engel midden in de zon staan. Luid riep hij tegen de vogels die hoog in de lucht vlogen: 'Kom naar Gods grote maaltijd. Dan krijg je het vlees te eten van de koningen, legeraanvoerders en machthebbers, het vlees van paarden en hun ruiters, van slaven en van vrije mensen, het vlees van jong en oud'.

Johannes krijgt in een visioen te zien hoe God afrekent met de vertegenwoordigers van het kwaad. Met hen die niet in God konden of wilden geloven. De afrekening wordt voorgesteld als een soort braspartij, zoals de braspartijen in de tempels en de paleizen.

Een beeld van het eten en drinken in een **wereldrijk**, waarin de mens niet meer telt. Waarin de mens ondergeschikt is gemaakt aan culturele, economische, religieuze en politieke systemen waarin de autonomie van de mens centraal staat en waarin God en Zijn gebod (het gebod van de liefde) geen rol meer spelen.

Een geheel ander beeld lezen we in Openbaring 2:17: Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven. Het verborgen manna is het beeld voor het Hemels manna dat is Jezus. Aan de gemeenten wordt een belofte gegeven: wie gelooft zal mogen aanzitten aan de maaltijd van de Heer. Dat is andere koek. Dan gaat het niet meer om het werelds genieten. Dan gaat het om de ontmoeting met God en met elkaar. Is dat ook niet de essentie van de viering van het Heilig Avondmaal?

Eenzelfde beeld lezen we in de brief aan de gemeente van Laodicea. Johannes schrijft de volgende woorden van Jezus: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij (Openbaring 3:20). Aan de gelovigen wordt een maaltijd in het vooruitzicht gesteld. Een intieme maaltijd. Een ontmoeting tussen de Levende en de mens die Gods stem hoort.

In Openbaring 19:9 lezen we: Schrijf op: “Gelukkig zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd”. Dat is de grote belofte. Deelnemen aan het Goddelijke bruiloftsmaal. Nu al als we de Maaltijd van de Heer vieren en straks in het Nieuwe Jeruzalem.

Over dat nieuwe Jeruzalem schrijft Johannes: Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing (Openbaring 22:1 en 2). Wat een geweldig perspectief als we spreken over ‘eten en drinken’.

In deze passages uit het boek Openbaring van Johannes wordt een echte maaltijd – een maaltijd in Gods **koninkrijk** – gekoppeld aan de ontmoeting tussen God en de mens en tussen mensen onderling. In een echte maaltijd ontbreekt God niet. In een echte maaltijd staat de liefde centraal. De liefde tot God (en wij eren God in ons eten en drinken), de liefde van God voor ons mensen en de liefde tot elkaar. Kiezen we voor een maaltijd in een wereldrijk of in een koninkrijk? Gods koninkrijk!

Peter Visser/1 oktober 2018

## Pastoralia

Het winterseizoen is met de startzondag begonnen! Met een leuke inspirerende en een goed bezochte dienst én een goed gesprek tijdens de heerlijke maaltijd, verzorgd door Jeannette Kastelein, hebben we voldoende ideeën aangereikt gekregen om naast de zondagse dienst met elkaar Kerk te zijn. In de folder staan de activiteiten rond Vorming en Toerusting. Daarnaast wordt u wekelijks in de digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de activiteiten die gepland staan voor die week. Geeft u zich op en ga in gesprek met elkaar!

Er zijn gemeenteleden die kampen met kleine ongemakken die te maken hebben met het ouder worden. Anderen hebben zorgen om hun kinderen of kleinkinderen. Achter elke voordeur speelt er wel iets. Zoals de uitdrukking luidt: ieder huisje heeft zijn kruisje.

Het goed is goed om je zorgen te delen en hulp te vragen aan anderen. Aan iemand je verhaal kwijt kunnen, kan al verlichting geven. Een luisterend oor doet goed.

Zoals Huub Oosterhuis het zegt:

Zolang de mensen woorden spreken,  
Zolang wij voor elkaar bestaan,  
Zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
Wij danken U in Jezus naam.

Margot van de Wiel

## Agenda

<b>Datum</b>	<b>Activiteit &amp; locatie</b>	<b>Aanvang</b>
10 oktober	Samenkomst 40 plus groep Bij Janita van der Have, Molendijk 70 Nieuwe-Tonge	09.15 uur
22 oktober	Senioren middag	15.00 uur
30 oktober	Koffiecontact bij mevr. Maliepaard, Ring 44 te Middelharnis. Telefoon: 486517	14.30 uur
31 oktober	Inname spullen ontmoetingsdagen	14.00-17.00 uur 19.00-21.00 uur
1 november	Inname spullen ontmoetingsdagen	10.00-12.00 uur 14.00-17.00 uur 19.00-21.00 uur
2 november	Inname spullen ontmoetingsdagen	10.00-12.00 uur 14.00-17.00 uur 19.00-21.00 uur
9 november	Meet-Inn	18.30-19.30 uur jeugdruimte
20 november	Bijeenkomst waarin we spreken over "goed en kwaad in de wereld" door Peter Visser en Jan de Visser	19.30 uur Exoduskerk
26 november	Senioren middag	15.00 uur
<b>November</b>	<b>Géén breicafé</b>	



## Uit de kerkenraad

Na de opening door de voorzitter en een moment van bezinning wordt de vergadering geopend.

We regelen enkele praktische zaken, verschillende mensen geven aan dat ze naar een bepaalde vergadering gaan, want onze kerk heeft natuurlijk ook contacten buiten de eigen kerkgemeenschap. Zo gaat er een aantal mensen naar een vergadering over het werk van de Veldwerker op Goeree Overflakkee. Ook het jaarlijkse gezamenlijk overleg van het moderamen met het moderamen van de Emmaüskerk komt ter sprake.

Verder wordt gesproken over de startzondag en de voorbereidingen daarvoor.

Jan Terlouw geeft uitleg over de nieuwgevormde classis. Wij vallen nu onder de classis Delta, deze classis bestrijkt een veel groter gebied en is anders opgebouwd dan de classis Brielle waar wij voorheen onder vielen.

Ds. Jan is een voorstander van het inzetten van kwaliteiten van mensen uit de gemeente. Dit heeft erin geresulteerd dat de meditatie in het mededelingenblad nu bij toerbeurt geschreven zal worden door een aantal mensen, waaronder twee jongeren uit onze gemeente.

De jeugdraad is gekomen met een voorstel voor een kerstmusical, hierover wordt gesproken en er komt een positief advies. De kerkenraad wenst alle deelnemers veel succes met de voorbereiding. De kerkrentmeesters komen met een aantal punten die besproken zijn, onder andere ver het mededelingenblad, nu kan niet alles op de website gepubliceerd worden in verband met privacy, er wordt gedacht aan andere mogelijkheden, zodat gemeenteleden wel het hele mededelingenblad digitaal kunnen lezen.

De diaconie heeft wat mededelingen onder andere over de geslaagde seniorenreis en over de kerstviering op 21 december. Ook de jaarrekening van de diaconie wordt besproken.

Tot slot is er aandacht voor het aftredeschema, begin volgend jaar zijn weer verschillende kerkenraadsleden aftredend, sommigen geven nu aan dat ze nog wel een termijn willen blijven en herbevestigd kunnen worden, anderen geven aan te willen stoppen.

Hartelijke groet  
Annet van Leersum

## **Informatiestroom binnen de Exodusgemeente**

Binnen de Exodusgemeente kennen we ons mededelingenblad als **de** informatiebron.

Door de komst van het digitale tijdperk komt het huidige mededelingenblad in de verdrinking. Met een uitgave om de zes weken is dit niet echt actueel en daarnaast is het kostbaar.

Op verzoek van een groot aantal gemeenteleden is een kleine twee jaar geleden gekozen om het papieren mededelingenblad als abonnement te gaan uitgeven en tevens een digitale uitgave van het mededelingenblad op de website te plaatsen. Aan het digitale mededelingenblad zijn geen kosten verbonden. Aangezien het voor iedereen toegankelijk is en wij te maken hebben met privacy-wetgeving, mogen we niet alles plaatsen in dit mededelingenblad, om deze reden wordt het gevoelige onderwerp "pastoralia" verwijderd uit dit digitale mededelingenblad. Dit wordt als een gemiste kans ervaren daar een kerk een geloofsgemeenschap is en door het verwijderen van de pastoralia hebben gemeenteleden niet de mogelijkheid om mee te leven.

Daarnaast is twee jaar geleden de nieuwsbrief geïntroduceerd. Op de zondagmorgen werd de hoeveelheid mededelingen, voorafgaand aan de dienst, als te lang ervaren en is gekozen om op vrijdagmorgen een nieuwsbrief uit te brengen. Ook hier zijn wij gebonden aan beperkingen. De grootste klacht die wij kregen was te veel informatie en te veel herhaling.

Toch zijn wij van mening dat het binnen een kerkgemeenschap van groot belang is om elkaar op de hoogte te houden en persoonlijke informatie actueel te delen.

Voor ons een reden om een werkgroep te gaan formeren en met elkaar de huidige problematiek te bekijken en mogelijk een andere opzet te vinden.

Graag horen wij jullie mening en/of ideeën welke ons hierbij helpen en wij eventueel kunnen meenemen.

Jan Terlouw

Email: [jterlouw@exoduskerk.nl](mailto:jterlouw@exoduskerk.nl)

## Agenda op het internet

Tijdens diverse gemeentebijeenkomsten gedurende het afgelopen half jaar is gesproken over de vele activiteiten welke binnen de Exodusgemeente plaatsvinden en heb ik de Exodusgemeente bestempeld als een actieve gemeente.

Bij de opsomming, denk hierbij aan colleges, clubs, gespreksgroepen, activiteiten enz. komen we al snel op een veertig tal groepen van gemeenteleden welke actief zijn binnen onze gemeente.

Keek ik dan naar de agenda op onze website, dan hadden wij niet de uitstraling van een actieve gemeente, immers deze agenda was tot voorkort bijna leeg.

Dankzij de medewerking van de diverse clubs en groepen binnen onze kerk komt hier verandering in en worden steeds meer activiteiten op de agenda vermeld.

Als gemeente is het ook van belang te kunnen zien wat er binnen uw/jouw gemeente gebeurt. Op deze wijze blijven jullie op de hoogte en is te zien wat plaatsvindt. Tevens bestaat hierdoor de mogelijkheid door middel van vragen/opmerkingen/onderwerpen voor een betreffend overleg aan te leveren.

Naast het zien welke gespreksgroep bijeenkomt en waar u mogelijk deel van uit wilt maken, kun je door te klikken op het onderdeel in de agenda extra informatie krijgen.

Verder stel ik het op prijs wanneer je mij voor/na de dienst aanspreekt wanneer hier aanleiding toe is. Graag willen wij met elkaar een actieve, open en transparante gemeente zijn.

Jan Terlouw

Voorzitter Exodusgemeente

Emailadres: [jterlouw@exoduskerk.nl](mailto:jterlouw@exoduskerk.nl)

## Van de diaconie

De opbrengsten van de collecten in de maand september waren:

Datum	Doel	Bedrag
2 september	KIKA	€ 184,62
9 september	Diaconaal Quotum	€ 186,00
16 september	Vredeswerk	€ 161,30
23 september	Slachtoffers Lombok	€ 220,45
30 september	Youth for Christ	€ 185,52

Er is een gift ontvangen van de familie B. van € 50,00 waarvoor onze hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,  
namens de diaconie,  
Janny Vermaat

## Drie goede doelen Ontmoetingsdagen

Zoals u weet krijgt de Diaconie de laatste jaren 5% van de opbrengst van de Ontmoetingsdagen.

U kon als gemeenteleden een goed doel aandragen.

Dit zijn de volgende drie doelen geworden:

### **Summerhill House:**

Familie Stolker. Ontwikkelingswerkers in Zuid Afrika.

### **Familie Folmer- van Spronsen:**

Een artsenechtpaar werkzaam in Congo

### **Kinderfonds Mamas in Zuid-Afrika:**

Dit fonds steunt Zuid Afrikaanse vrouwen die zorg en veiligheid bieden aan kinderen in armoede.

Namens de diaconie  
Joke van Driel

## **Toelichting collecten oktober/november/december 2018**

**14 okt. Werelddiaconaat Wereldvoedseldag.** Met deze collecte ondersteunt Kerk in Actie onder andere het werk van United Mission in Nepal. In dit land levert de landbouw onvoldoende voedsel op voor de bevolking. 35 % van de kinderen is ondervoed. De UMN helpt de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syapurmeer en het verbeteren van de landbouw en kweken van groente en fruit. Hiermee hopen zij het voedseltekort in het land te verminderen.

**21 okt. Plaatselijk diaconaat.** Hiervan worden plaatselijke diaconale activiteiten betaald.

**28 okt. Bartiméus Sonneheerdt.** In Nederland zijn ongeveer 350.000 mensen blind of slechtziend. Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk voor blinde en slechtziende mensen. Zij geven deze mensen de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen. Zij proberen ook ziende mensen bewust te laten worden waar blinde en slechtziende mensen – soms letterlijk – tegenaan lopen.

**4 nov. KIA Najaarszendingsweek.** Met deze collecte ondersteunen we het werk van COMIN, partner van Kerk in Actie in Brazilië. Zij ondersteunen inheemse volken, die het moeilijk hebben en lijden onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze. Zij willen de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect wordt bevorderd. Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door KIA uitgezonden naar Brazilië en verbonden aan COMIN. Zij verzorgt onder meer lessen en cursussen. Zo kan ze haar steentje bijdragen aan de uitwisseling en begrip tussen de bevolkingsgroepen.

**11 nov. KIA Diaconale collecte voor (ex)gedetineerden.** Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Vaak hebben zij geen woonruimte, werk en sociaal netwerk. Het risico om na de detentieperiode opnieuw in de criminaliteit te belanden, is groot. Exodus, partnerorganisatie van Kerk In Actie wil deze vicieuze cirkel doorbreken.

Gemotiveerde (ex) gedetineerden krijgen bij hen de kans definitief uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving.

Zie: [www.kerkinactie.nl/exodus](http://www.kerkinactie.nl/exodus)

**18 nov. Diaconaal Quotum.** Alle PKN-gemeenten betalen jaarlijks een deel van de inkomsten voor landelijk Diaconaal werk, dienst in de samenleving en oecumene.

**25 nov. De Veldwerker.** Op het eiland zijn twee veldwerkers actief om jongeren met drugs- en/of alcoholproblemen te helpen hun leven weer op orde te brengen. Zij doen dat door ongevraagd contact te zoeken met jongeren op hangplekken en zo vertrouwen te wekken. De gemeente betaalt twee derde van de kosten. Eén derde wordt door de kerken betaald en door andere giften.

**2 dec. Plaatselijk diaconaat.** Dit is voor plaatselijke diaconale doeleinden.

Namens de diaconie

C. van den Tol-Sneep

## Van de kerkrentmeesters

### Opbrengst van de collecten:

Datum	Bedrag
2 sept.	€ 243,20
9 sept.	€ 220,75
16 sept.	€ 204,12
23 sept.	€ 228,55
30 sept.	€ 225,37

Er is een gift ontvangen van NN van € 20,00.

Alle gevers hartelijk dank,  
namens de kerkrentmeesters,  
Jannet de Vries

### Financiën/ de bijdrage administratie

Op het gebied van de bijdrage administratie zijn er wat veranderingen in gang gezet. De bijdrage administratie, zijn de inkomsten voor de kerk zoals de Solidariteitskas en de Aktie Kerk Balans.

### Kerkapp

Sinds kort is de kerkapp geïnstalleerd. Via uw mobiel telefoon of via de website kunt u bankzaken regelen met de kerk. Nu alleen nog collectebonnen en giften maar in de toekomst ook de Solidariteitskas en de Aktie kerk Balans.

### Nieuw SKG- bankrekeningnummer

Vanaf 1 november hebben we een ander bankrekeningnummer voor de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer). De SKG heeft de banklicentie via Van Lanschot Bankiers verruild voor de Rabobank. Vanaf 7 november worden uw aankopen van collectebonnen e.d. via het nieuwe bankrekeningnummer verwerkt. U hoeft daar niets voor te doen. Het oude nummer is NL58FVLB0699770068 en gaat over naar NL92RABO0373725140.

Wenst u meer informatie over de bankzaken van onze kerk, wendt u tot Fred van Leersum of ondergetekende.

## **AKB 2019**

19 januari 2019 start de Aktie Kerkbalans weer. Vrijwilligers komen dan bij u aan de deur om uw toezegging voor de vrijwillige bijdrage op te halen. Als u deze toezegging via de e-mail wilt doen stuurt u dan een berichtje naar mij. Zie mijn gegevens hieronder.

Hartelijk dank

Riekje van Beveren | Kerkrentmeester BA  
Exoduskerk | Dorpsweg 97a | 3245 VB | Sommeldijk |  
T 0187 603550 | 06 53 780 782 | [rvanbeveren@exoduskerk.nl](mailto:rvanbeveren@exoduskerk.nl)



## Vorming en toerusting

### Ontmoeten – ontdekken – ontwikkelen

#### De adelaar

In de Bijbel wordt de adelaar met twee beelden beschreven:

1. De arend die zijn/haar beschermende vleugels uitslaat om haar jongen te dragen, op te vangen of te beschermen:  
Deuteronomium 32:11/12: Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de Heer zijn volk geleid.
2. De arend als symbool voor macht en vernietiging  
Jeremia 48:40: Dit zegt de HEER: De vijand doemt op als een gier (in de HSV: arend).  
Jeremia 49:22: De vijand doemt op als een gier (in de HSV: Zie, als een arend stijgt hij op, komt hij aanzweven, spreidt hij zijn vleugels uit. Het hart van de helden van Edom zal op die dag zijn als het hart van een vrouw in barensnood).

Is deze dubbelheid – dit dubbele beeld – ook niet van toepassing op ons leven als wij denken aan de soms heftige tegenstelling tussen enerzijds onze compassie, ons mededogen met de ander en anderzijds ons gevoel voor recht en orde?

Zoals zo mooi verwoord in Lied 88 vers 1 in het Liedboek voor de kerken:

Mijn God, gewapend tot de tanden  
voeren twee mannen in mij strijd:  
één wil dat ik te rechter tijd  
voor U in liefde zal ontbranden,  
de ander wil uw recht aanranden  
en drijft mij tot opstandigheid.

In meer Bijbelse woorden kennen we het onderscheid tussen barmhartigheid en gerechtigheid.

Zo staat ons leven voortdurend in het teken van polariteiten. Licht en duisternis. Liefde en haat. Samenbinden en scheuring maken. Gastvrijheid en vijandschap. Vreugde en verdriet. Goed en kwaad.

Waar gaat het eigenlijk om als we spreken over 'goed en kwaad'? Wie bepaalt wat goed is en wat kwaad is? Wie is verantwoordelijk voor het vele kwaad in de wereld? Waarom is er zoveel dat niet goed is en dat we kwaad noemen? Wat kun je eraan doen? Wat kunnen we als kerk doen?

Het zijn deze vragen die centraal staan in een drietal bijeenkomsten georganiseerd door de commissie Vorming en Toerusting. De bijeenkomsten vinden plaats op 20 november, 11 december en 15 januari en worden gehouden in één van de zalen van de kerk. Aanvang 19.30 uur.

Op de eerste avond op 20 november staat de vraag centraal: Welk beeld hebben we eigenlijk van het kwaad in de wereld en welke beelden reikt de Bijbel ons aan?  
Komt u ook?

Peter Visser/Jan de Visser

## Een goed gesprek: Met kloostergangers en monniken - Kloosterweekend 10-12 mei 2019

Kom je ook tijd en rust te kort om eens na te denken over hoe het nu echt met je gaat, je leven van alledag en je toekomst? En... te druk in je hoofd voor een echt goed gesprek? Zoek dan de rust en het ritme op van het klooster in Egmond-Binnen van 10 tot 12 mei in de lente van 2019. Via een geordende dagstructuur rust ervaren, via concentratie tot jezelf te komen, bezinning voor je ziel, ervaar de schepping en denk eens na over het gewone leven. Maak er bewust een weekend voor vrij en je zult merken dat er rust te vinden is in de stilte waar je je in begeeft. Je kunt ook mooie wandelingen en fietstochten maken in de omgeving van Egmond. Er zijn mogelijkheden tot een gesprek met een monnik en gesprekken met mede kloostergangers, en er is 'stille tijd' waarin iedereen zijn eigen gang gaat. Het zijn weldadige ervaringen die de drukte en de waan van alledag doorbreken en waardoor je opgeladen wordt om de wereld weer opnieuw, open en vrijmoedig in te gaan. Maak de van ouds vastgestelde gebedstijden mee die veel eerder al onderdeel waren van het kloosterleven en laat je meevoeren in het ritme van het klooster. Kom zo dicht bij jezelf en voel je verbonden met anderen. Voor meer informatie een folder en opgave kunt u terecht bij Piet de Munck, telefoon 0187-642419 / 06-39798747, [kloosterweekend@emmauskerkmiddelharnis.nl](mailto:kloosterweekend@emmauskerkmiddelharnis.nl) of kijk op de website [emmauskerkmiddelharnis.nl/vorming-toerusting/kloosterweekend](http://emmauskerkmiddelharnis.nl/vorming-toerusting/kloosterweekend) Vroegtijdige opgave is van belang want vol is vol! **U kunt zich tot uiterlijk 1 december aanmelden.**



## **Breicafé**

Iedere eerste donderdagmiddag van de maand is er vanaf kwart voor twee breicafé in de jeugdruimte. Wij handwerken dan voor de handwerkkraam tijdens de ontmoetingsdagen. We hebben een leuke club vrouwen, maar er kunnen er nog meer bij. Heeft u zin in een gezellige breiende of hakende donderdagmiddag? Misschien zelfs leuke ideeën? U wilt liever niet handwerken, maar alleen komen voor de koffie en een praatje? Dan heten wij u welkom!

Hartelijke groeten van,  
Margreet, Minnie, Hanna, Dick, Janie, Ankie, nog een Janie en Bep.

## Een wereld van verschil

Jeugddienst 28 oktober

“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet”. Dat spelletje kennen we allemaal, van vroeger. In de jeugddienst van 28 oktober gaan met elkaar na, wat dat nu betekent: dat jij iets ziet, wat een ander niet ziet. Het grootste verschil is natuurlijk dat jij wel alles kunt zien, maar een blinde niet; dat is echt een wereld van verschil.

Maar ook tussen alle mensen die wel goed kunnen kijken, is er nog best wel een heel groot verschil in wat ze zien. Kijk eens naar deze plaatjes:



De één ziet in het linker plaatje een eend met de snavel naar links; een ander ziet een konijnenkopje waarvan de hangoren naar links wijzen.

En het rechterplaatje is helemaal lastig. Voor de één is het een tekening van een chique jonge dame met een heel smal gezichtje, dat je van linksachter ziet. Het heel kleine streepje, net onder haar haar is haar linkeroog, en op de grens van het zwarte haar en de witte doek zie je een klein oor. Iemand anders kan in deze tekening echt niets anders zien dan een oude heks achtige mevrouw met een enorm grote neus, en een puntige kin.

Wat je dagelijks om je heen ziet, is dat nou echt? Of kun je er op dezelfde manier over praten als over deze plaatjes?

Al je anders gaat kijken dan je gewend bent, verandert er dan iets aan je omgeving, of aan jezelf? Wil jij iets in deze wereld (of de kerk) veranderen, of verander je gewoon mee?

Sommige mensen horen niet wat je zegt, zien niet waar je je mee bezighoudt, en zien al helemaal niet wat er van binnen leeft. We zien elkaar wel, maar we kijken vaak niet goed naar elkaar. Oké, nog één dan, om te zien of je wel goed kunt kijken.



Is dit een portret van een kale man met een baard en zijn hand voor zijn borst, of staat hier een man samen met een vrouw naar een hond te kijken die op straat ligt?

We *zien* elkaar tijdens de Jeugddienst op 28 oktober 2018 in de Exoduskerk om 10 uur. Neem alle vrienden en vriendinnen mee die je kunt bedenken, en laten we er een mooie dienst van maken!

Ds. Jan de Visser

## Meet - Inn



Op 21 september 2018 kwamen 14 tieners, vanuit Emmaüskerk en Exoduskerk, naar de jeugdruimte in de Exoduskerk om kennis te maken met de Meet-Inn. De Meet-Inn bestaat uit een reeks bijeenkomsten waarop tieners van 12 tot 16 jaar hun geloof onderzoeken/verdiepen. Ze werden welkom geheten door Helma Vader, Edwin van Leeuwen en Anja van Huizen. Voor allen lag er een mapje, een pen en een sleutelhanger van de Meet-Inn klaar. En natuurlijk iets te drinken en wat lekkers.

Na gebed hebben we gelezen Johannes 20:19-29 en kort gesproken over de “ongelovige Tomas”. Willen de meesten van ons niet eerst “voelen” (op wat voor manier dan ook), voor we iets geloven? Eigenlijk onthult de apostel Tomas met al zijn onwetendheid in één eenvoudige regel de diepe waarheid over ons menselijk bestaan: wij kennen de weg niet. We kunnen de weg wel onderzoeken met elkaar.

Door te “speeddaten” wilden we elkaar een beetje beter leren kennen en dit bleek inderdaad het geval bij het spel “bol wirwar”. In de komende Meet-Inn bijeenkomsten gaan we aan de slag met geloven en hoe wij dat beleven. Dit gaan we doen aan de hand van een aantal thema’s en activiteiten die de deelnemers iedere bijeenkomst steeds met elkaar uitkiezen. Voor de volgende keer hebben de deelnemers het thema “Wonderen” uitgekoren.

Ze willen hiermee aan de slag door een spel te spelen of door creatief bezig te zijn, uiteraard gelinkt aan het thema.

Natuurlijk is ook dan iedere tiener weer van harte welkom, ook als je de eerste keer niet bent geweest.

De volgende Meet-Inn is 9 november van 18.30 tot 19.30 uur in de jeugdruimte van onze kerk. Daarna is er "soos" iedereen van 12 tot en met 16 jaar is van harte welkom!

Anja, Helma en Edwin





## **Plexat Jongerenpagina**

De eerste schoolperiode is weer bijna voorbij. Jullie kijken zeker alweer uit naar de herfstvakantie? Nog even goed je best doen!

### **Jeugddiensten:**

Op zondag 28 oktober is er Jeugddienst: Een wereld van verschil. Onze Dominee Jan de Visser gaat ons uitleggen hoe we het verschil moeten zien tussen zomer-winter, zien-blind, geloof of geen geloof. In deze dienst bespelen Lara, Joost Milou, Marinda een instrument en Cyrine met Jannette gaan voor ons zingen. Piet Westhoeve is dan onze pianist. Jullie komen toch ook naar deze dienst?!

Zondag 16 december is er de volgende jeugddienst. Heb je een leuk idee voor een thema of lied wat we tijdens deze dienst kunnen zingen; laat het ons weten!

Wie heeft er zin om in deze dienst ons muzikaal te begeleiden of een lied of muziekstuk te laten horen met haar of zijn instrument?

Arend Voogt zal dan onze voorganger zijn. We zijn benieuwd naar weer een bijzondere jeugddienst.

Er is een kerstmusical uitgekozen en op zondag 28 oktober na de jeugddienst willen we de rollen gaan verdelen. Kinderen vanaf groep 5 mogen zich opgeven om mee te doen en ook als je al op de middelbare school zit!

Andere kinderen mogen mee zingen in het koor bij de musical. De liedjes gaan we in de maand december ook bij de kindernevendienst oefenen hiervoor.

De teksten en verdere invulling van de musical wordt besproken en geoefend op zondagen na de kerkdienst of soms op zondagmiddag. We hopen op een leuke oefentijd en een bijzondere kerstmorgen waarin we deze musical in de kerk laten zien en horen!

### **De Jadus:**

De volgende Jadus is 14 oktober.

De scholieren van de middelbare school zijn allemaal van harte welkom!

Iedere tweede zondag van de maand in de jeugdruimte; gewoon tijdens de kerkdienst.

We hopen dan weer veel jeugd welkom te heten en gezellig met elkaar te kletsen over allerlei onderwerpen en Bijbelverhalen.

### **De Web en De Soos:**

De clubs zijn weer begonnen. Op zondag 7 oktober gaan de kinderen met evtueel de ouders naar het Faunapark in Nieuwe Tonge. Waar we ook kunnen midgetgolfen. We hopen op mooi weer en veel gezelligheid met de jeugd.

De volgende datums van de Web worden bekend gemaakt via de groepsapp. Voor nieuwelingen meld je aan!

De soos is weer op vrijdagavond 9 november.

Op vrijdagavond 16 november komt Reyer met zijn band naar Ouddorp tijdens de Hoop in Mij tour. Gaan jullie ook mee?

Vrijdagavond 23 november is er een sportavond voor de tienerclubs van heel het eiland in Dirksland. Het zou leuk zijn als wij ook een team bij elkaar kunnen krijgen.

Nieuwe leiding voor basisschoolleeftijd en middelbare scholieren is welkom! Ook voor af en toe is het mogelijk ons te helpen. Meer informatie bij: Moniek, Miranda en Janine.

### **Kindernevendienst:**

Aan de snoepspot wordt goed gedacht iedere zondagmorgen. Na het kinderpraatje gaat deze met het lichtje mee naar de kindernevendienst waar we luisteren naar ons Bijbelverhaal. Ook is er dan nog tijd voor een spelletje, knutselwerkje of kleurplaat voordat we weer terugkomen in de kerk.

Wie lijkt het leuk om af en toe juf te zijn bij de kinderen tijdens een gedeelte van de kerkdienst? We horen het graag! Zodat we toch op een leuke manier de kindernevendienst kunnen blijven doen met elkaar.

## Meet Inn

De eerste avond op 21 september waren er totaal 14 kinderen van de Emmauskerk en Exoduskerk.

Ben jij 11,12,13,14,15 of 16 jaar oud? Kom dan op vrijdag avond 9 november naar de tweede bijeenkomst van 18.30 tot 19.30 uur in de jeugdruimte van de Exodus kerk.

Op deze avond denk je mee over de geloofsverdieping met je leeftijd genoten (ook jeugd van de Emmauskerk is hiervoor uitgenodigd).

Hierna zijn jullie ook welkom bij de Soos in de jeugdruimte van 19.30 tot 21.00 uur.

We kletsen gezellig of doen een spel met natuurlijk wat lekkers erbij!

De derde avond is in de Emmaüskerk; met daarna ook daar clubavond.

DATUM	TIJD	LOCATIE	LEIDING	ACTIVITEIT NA DE MEET-INN	LOCATIE
09-11-18	18.30-19.30	Exoduskerk	Helma, Edwin, Anja	Soos	Exoduskerk
30-11-18	18.30-19.30	Emmaüskerk	Helma, Edwin, Anja	Walk-Inn	Emmaüskerk
25-01-19	18.30-19.30	Exoduskerk	Helma, Edwin, Anja	Soos	Exoduskerk

**Concept rooster Meet-Inn. Een week vóór elke Meet-Inn krijgen jullie via de groepsapp de juiste informatie met de tijden en de locatie. Neem gerust je vrienden en vriendinnen mee.**

Hartelijke groetjes: Janine van Noord en Ria van Eck – jeugdouderlingen

Tel. 669367 of 06-11504461 en mail: [krammerzicht@gmail.com](mailto:krammerzicht@gmail.com)

Tel. 645314 of 06-45446032 en mail: [janinevan Noord@hotmail.com](mailto:janinevan Noord@hotmail.com)

## Bakken voor de Ontmoetingsdagen

Wie helpt ons met het bakken van appeltaart en/of cake voor de ontmoetingsdagen?

Graag opgeven bij Jeanet Akershoek: tel. 601219 / 06-55161287  
of e-mail: [jeanetakershoek@icloud.com](mailto:jeanetakershoek@icloud.com)

Alvast hartelijk dank!



## Inname spullen voor de Ontmoetingsdagen

DINSDAG 31 oktober

Van: 14.00 tot 17.00 uur  
19.00 tot 21.00 uur

WOENSDAG 1 november

Van : 10.00 tot 12.00 uur  
14.00 tot 17.00 uur  
19.00 tot 21.00 uur

DONDERDAG 2 november

Van : 10.00 tot 12.00 uur  
14.00 tot 17.00 uur  
19.00 tot 21.00 uur

**Vrijdag 3 november geen inname**

Namens de commissie,  
Ronald van Reede

## Koffiedienst

14 oktober	Mevr. H. van Dis en mevr. R. van Soelen
21 oktober	Mevr. B. van Reede en dhr R. van Reede
28 oktober	Mevr. M. Stoel en mevr. J. de Vries
4 november	Mevr. L. Gerlings en mevr. A. Mijs
11 november	Mevr. E. van der Wel en mevr. I. Mackloet
18 november	Mevr. M. Zuidwijk en mevr. C. van den Tol
25 november	Mevr. T. Hendriks en dhr. J. Hendriks
2 december	Mevr. M. Quadt en mevr. W. Geelhoed

Nel Ista [nel@ista.nu](mailto:nel@ista.nu) tel. 484462 of 06-12657821



## Bloemendienst

14 oktober	Mevr. v.d. Ouden	Sommelsdijk
21 oktober	Mevr. Groenewoud	Sommelsdijk
28 oktober	Mevr. Mackloet	Oude-Tonge
4 november	Mevr. Nelemans	Nieuwe-Tonge
11 november	Mevr. Waanders	Oude -Tonge
18 november	Mevr. de Leeuw	Sommelsdijk
25 november	Mevr. van Eijken	Sommelsdijk
2 december	Mevr. Riedijk	Sommelsdijk

Riet Riedijk, tel.: 487050



<b>Oppasdienst</b>		
14-10-2018	Cyrine Buskoop	06-46189955
21-10-2018	Annefleur van Es	0187-641154
	Joëlle van den Doel	06-44728484
28-10-2018 jeugdendienst	Marlien Mijnders	06-20340464
04-11-2018	Veerle Baars	0187-602285
	Anne Akershoek	06-57740388
11-11-2018	Annemiek Wesdorp	06-38499936
18-11-2018	Jantien Nagtegaal	06-53520306
	Lotte Mijs	06-19063062
25-11-2018	Ellen Buth	06-19018873
	Iris van Noord	06-19588146
02-12-2018	Cyrine Buskop	06-46189955
	Merel van Noord	06-26045363

Sta je ingeroosterd op een datum dat je niet kunt?  
 Graag eerst onderling ruilen, lukt dat niet, mail me dan:  
**marlien\_lisse@hotmail.com**



## **Abonnement mededelingenblad**

Wilt u een abonnement op het mededelingenblad?

Dan graag € 17,00 overmaken op bankrekeningnummer NL 58 FVLB 0699770068 t.n.v. Exodus Gemeente PKN onder vermelding van “mededelingenblad”.

Wilt u tevens uw adresgegevens doorgeven aan de scriba via e-mail: [info@exoduskerk.nl](mailto:info@exoduskerk.nl) of via telefoonnummer: 0187-602792 (Annet van Leersum)

## **40 plus groep**

Samenkomst van de 40 plus groep is woensdag 10 oktober 2018 onder leiding van onze dominee. We verzamelen om 09.15 uur aan de Molendijk 70 in Nieuwe Tonge.

Iedereen is welkom. Voor inlichtingen, vragen, suggesties neem dan contact op met Janita van der Have, 0187-651464.

## Leesrooster

### oktober

zo	14	Deut. 15:1-11
ma	15	Deut. 15:12-23
di	16	Deut. 16:1-17
wo	17	Rechters 13:1-14
do	18	Rechters 13:15-25
vr	19	Rechters 14:1-20
za	20	Rechters 15:1-20
zo	21	Marcus 10:32-45
ma	22	Marcus 10:46-52
di	23	Rechters 16:1-3
wo	24	Rechters 16:4-22
do	25	Rechters 16:23-31
vr	26	Openb. 1:1-8
za	27	Openb. 1:9-20
zo	28	Openb. 2:1-7
ma	29	Openb. 2:8-11
di	30	Openb. 2:12-17
wo	31	Openb. 2:18-29



### november

do	1	Openb. 3:1-6
vr	2	Openb. 3:7-13
za	3	Openb. 3:14-22
zo	4	Openb. 4:1-11
ma	5	Psalm 21
di	6	Marcus 11:27-33
wo	7	Marcus 12:1-12
do	8	Marcus 12:13-17
vr	9	Marcus 12:18-27
za	10	Marcus 12:28-34
zo	11	Openb. 5:1-14
ma	12	Openb. 6:1-8
di	13	Openb. 6:9-17
wo	14	Openb. 7:1-17
do	15	Rechters 17:1-13
vr	16	Rechters 18:1-10
za	17	Rechters 18:11-31
zo	18	Psalm 16
ma	19	Marcus 12:35-44
di	20	Marcus 13:1-13
wo	21	Marcus 13:14-27
do	22	Marcus 13:28-37
vr	23	Rechters 19:1-10a
za	24	Rechters 19:10b-30
zo	25	Rechters 20:1-11
di	27	Rechters 20:29-35
wo	28	Rechters 20:36-48
do	29	Rechters 21:1-25
vr	30	Lucas 1:1-25

### december

za	1	Lucas 1:26-38
zo	2	Openb. 8:1-13





# Gratis Lot ► e-reader

In te leveren in de daarvoor bestemde bus tijdens de ontmoetingsdagen op 2 en 3 november.

Trekking is op zaterdag 3 november om 15:00 uur.



Volledige naam: \_\_\_\_\_

Straatnaam: \_\_\_\_\_

Woonplaats: \_\_\_\_\_

**De winnaar dient tijdens de trekking aanwezig te zijn!!**

**Exoduskerk Sommelsdijk**