

EXODUS

Gemeente



Mededelingenblad

58^e jaargang nr. 01 januari – februari 2021

www.exoduskerk.nl

Colofon

Het Mededelingenblad verschijnt 10x per jaar

Administratie

Exodus Gemeente PKN
e-mail: info@exoduskerk.nl
1^e scriba:
Mevr. M. (Margot) van de Wiel
p/a Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk
Tel. 0187-485529
2^e scriba:
Annet van Leersum
Tel. 0187-602792

Administratie mededelingenblad

Dhr. P. Dees
Doetinchemsestraat 10
3241 AA Middelharnis
Tel. 487688

Kopij voor het volgende nummer

t/m **11 februari 2021**
inleveren per e-mail in **Arial 11:**
→ mededelingen@exoduskerk.nl

De redactie behoudt zich het recht voor wijziging van de kopij. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Redactie

Jeanet Akershoek tel. 601219
Nel Nelemans tel. 651465
Antoinette v.d. Veken
tel. 06-18204064

Kerk-autodienst: Coby v.d. Tol
tel: 482125 of 0645446031

Predikant

Ds. Jan de Visser
Berkenhof 10
3241 BA Middelharnis
e-mail: jdevisser@exoduskerk.nl
Tel.: 0187-769034

Adres Exoduskerk

Dorpsweg 97a
3245 VB Sommelsdijk

Kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdragen en/of giften kunnen worden gestort op de rekening van de Exodus Gemeente PKN:
NL92RABO0373725140

Collectebonnen

The logo for SKG (Stichting Kerkelijke Giften) is located in the top right corner of the page. It consists of the letters 'SKG' in a bold, sans-serif font, with a small icon of a person's head and shoulders to the right of the letters.

Er zijn collectebonnen te bestellen met een waarde van € 0,70, € 1,40, € 2,50 en € 5,-- per eenheid van 20 stuks. Via website/kerkapp is betaling via Ideal en bezorging als vanouds. Of bedrag overmaken op: NL92RABO0373725140 o.v.v. collectebonnen € 0,70 en/of € 1,40 € 2,50, € 5,--.

Diaconie

Giften zijn welkom op de diaconierekening van de Exodus Gemeente PKN
NL89RABO0373710062

Inhoudsopgave

Mededelingenblad	
Colofon.....	2
Inhoudsopgave.....	3
Kerkdiensten online te beluisteren en te zien	4
Meditatie.....	5
Aandacht voor	7
In memoriam	9
Van de Voorzitter.....	11
Epifanie en Veertigdagentijd.....	12
Over vaccineren	13
Agenda.....	17
Uit de kerkenraad	18
Van de diaconie.....	20
Van de kerkrentmeesters	24
Vorming en toerusting	26
Expositie “Souvenirs uit het Heilige Land”	26
Bloemendienst.....	29
Leesrooster	30



Kerkdiensten online te beluisteren en te zien

zondag 17 januari 10.00 uur	dhr. Alain Verheij 1 ^e coll.: t.b.v. PKN Ondersteuning gemeenten 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 24 januari 10.00 uur	ds Andre v.d. Stoel, Amsterdam 1 ^e coll.: t.b.v. PKN Missionair werk 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 31 januari 10.00 uur	ds Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. Jong Protestant Sirkelslag, interactief bijbelspel 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	
zondag 7 februari 10.00 uur	ds Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. Actie Bangladesh 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	Dienst van Schrift en Tafel
zondag 14 februari 10.00 uur	ds Jan de Visser 1 ^e coll.: t.b.v. Actie Noodhulp Ethiopië 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	Bevestiging ambtsdragers
zondag 21 februari 10.00 uur	ds E. Overeem, Leusden 1 ^e coll.: t.b.v. Diaonaal quotum 2 ^e coll.: t.b.v. de kerk	Begin Veertigdagentijd

Alle kerkdiensten op zondagmorgen zijn te beluisteren via internet: www.exoduskerk.nl Tevens kunt u via internet voorgaande diensten nogmaals beluisteren. Bij ontvangstproblemen kunt u contact opnemen met Ellis Peekstok tel. 485397.

Meditatie

In 1952 publiceerde de Ierse schrijver Samuel Beckett het script voor een Franse toneelvoorstelling genaamd '*En attendant Godot*', oftewel 'Wachten op Godot'. Het is een absurd stuk, waarvan de precieze bedoeling nog steeds onbekend is. De hoofdpersonages zijn twee mannen die het hele stuk bij een boom staan, wachtend op Godot. Hoelang ze er al staan is niet bekend, maar de dagen blijven maar verstrijken en Godot laat zich niet zien. Elke dag komt er een jongen die zegt dat Godot vandaag niet zal komen, maar morgen wel. De mannen wachten op Godot omdat hij hen zal verlossen, hen wijsheid komt brengen en alle antwoorden zal geven die ze nodig hebben. Godot zal zin geven aan hun leven.

Een theorie over de betekenis van het stuk is dat Samuel Beckett duidelijk wilde maken dat de mannen geen zin geven aan hun leven, omdat ze op zingeving wachten. Soms voelt de huidige tijd alsof we met de hele samenleving wachten. We wachten tot er minder mensen met het coronavirus op de IC liggen, de druk op het zorgpersoneel vermindert en de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden. We wachten op het oude normaal, zodat we al onze bezigheden weer als voorheen kunnen oppakken. We wachten al heel lang en we hebben niet echt een idee hoe lang we nog zullen moeten wachten. Soms voel ik me net als een van de personages in 'Wachten op Godot'.

De truc is, denk ik, om het verhaal te doorbreken en de theorie op onszelf te betrekken. We kunnen blijven wachten, stilzitten, totdat het oude normaal weer terugkeert en ons de oude manier van leven teruggeeft. De andere optie is om op te staan en aan de slag te gaan met nieuwe manieren van plezier hebben, liefde uitdragen, werken, genieten en zin geven aan ons leven. Momenten als de TOP2000-dienst en eigenlijk alle andere online kerkdiensten, waar zoveel moeite in zit en vele mensen aan mee werken, inspireren mij daartoe. Ook om me heen in de studentenwereld gebeurt er van alles om het wachten te doorbreken en anderen te activeren, op te vrolijken en te helpen.

Concreet kunnen dit dingen zijn als kaartjes sturen, online samen een spelletje spelen, heel veel wandelingen maken in kleine groepjes, elkaar helpen bij het studeren omdat we alleen maar online lessen hebben, of even een lekkere lunch klaarmaken voor een huisgenoot.

Waar er voorheen vanzelf leuke dingen gebeurden om deel te nemen of van te genieten, moeten we daar nu vaak meer moeite in steken en creatief zijn voor nieuwe ideeën. Toch maakt dat ook dat we die initiatieven extra waarderen. Ik wens jullie allemaal de mensen om jullie heen die jullie meenemen in nieuwe, creatieve ideeën van ontmoeten en genieten. En heeft u zelf nog leuke plannen? Deel ze zeker, want daar kunnen anderen dan ook weer mee aan de slag!

Veerle Baars



Jabbertje, René Speelman

Aandacht voor

Het nieuwe jaar is positief begonnen. De eerste vaccins zijn gezet. Nu maar hopen dat het zorgpersoneel en de ouderen in de verzorgings- en verpleeghuizen snel aan de beurt zijn. Hopelijk neemt het aantal besmettingen af, zodat er mensen weer naar de kerk kunnen komen met in achtneming van alle veiligheidsmaatregelen.

Zieken

De afgelopen periode zijn diverse gemeenteleden besmet met het coronavirus.

Gelukkig hoefde tot het begin van dit jaar niemand opgenomen te worden in het ziekenhuis en kon men thuis uitzielen. Voor sommigen duurt de nasleep lang en moet er hard gewerkt worden aan herstel. Sterkte en beterschap gewenst.

Op 4 januari is Leo de Voogd opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking. Hij bleek ook besmet te zijn met het coronavirus. Hij ligt op de verpleegafdeling met zuurstof.

Anderen moesten voor onderzoek of behandeling naar het ziekenhuis. Dit overkwam Janny Waanders uit Oude Tonge, Albert Groenendijk uit Nieuwe Tonge en mevrouw Bolle uit Middelharnis.

Daarnaast weten we van gemeenteleden die in zware trajecten zitten, die moedig gedragen worden. Voor iedereen die het moeilijk heeft, heel veel sterkte, ook voor de kring om hen heen.

Overlijden

Op 17 december is overleden Lia Berkenbosch-Koster in de leeftijd van 71 jaar. Op 23 december is zij na een afscheidsdienst in de Exoduskerk begraven bij haar man Bram op de begraafplaats in Sommeldijk.

Elders leest u een in memoriam.



Huwelijksjubilea

Naam	Adres	Datum en aantal jaren
De heer en mevrouw Stello-Tieleman	Beresteyn 34 3252 CK Goedereede	1 februari 12 ½ jaar
Gerwin en Ellen Buth-van der Slik	Groene Zoom 85 3245 CH Sommelsdijk	8 februari 12 ½ jaar
Leo en Liesbeth Markwat-De Boed	Diepenbrockstraat 3 3247 EJ Dirksland	8 februari 12 ½ jaar
De heer en mevrouw Harteveld- de Gier	Dabbestraat 58 3255 XB Oude Tonge	12 februari 40 jaar

Op de **verjaardagskalender** prijken tot de volgende editie geen namen van jarigen.

In bovenstaande rubrieken vermelden we de namen van mensen, die iets te vieren hebben. Dit zijn feestelijke gebeurtenissen. Dit gebeurt om het meeleven met elkaar en de aandacht voor elkaar te bevorderen. Ontvangen kaarten worden enorm op prijs gesteld! Als u geen vermelding wenst, verzoeken wij u dit voor het uitkomen van het volgende mededelingenblad (11 februari 2021) kenbaar te maken bij de scriba: info@exoduskerk.nl

Tenslotte

In de eerste dienst van het nieuwe jaar op zondag 3 januari is het gedicht van Dietrich Bonhoeffer voorgedragen. Nadien kwamen daar vragen over. Men kende wel bepaalde strofen, maar niet het hele gedicht. Ik vermeld hieronder de eerste en de laatste strofe. Het gehele gedicht kunt u vinden in het Liedboek Lied 511 of via internet.

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Voor iedereen een gezegend nieuwjaar gewenst!
Margot van de Wiel

In memoriam

Cornelia Elisabeth Berkenbosch – Koster
~ Lia ~

* 21 augustus 1949 † 17 december 2020



Op donderdag 17 december 2020 is Lia Berkenbosch overleden. Sinds 16 april 2019 is zij de weduwe van Bram Berkenbosch, en het verlies van haar man haar leven sindsdien getekend. Ze kon hem eigenlijk niet missen, geen dag. Op vrijdag 11 december 2020 is ze in huis gevallen, en de dag daarna opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleef koorts houden, en ze bleek ook nog eens draagster van het coronavirus te zijn.

In de dagen die volgden, ging het hard bergafwaarts. Tot donderdag de 17^e december; toen is ze in aanwezigheid van haar dochter en schoonzoon, Evelyne en Heike, ingeslapen. Op zich was dat heel bijzonder. Omdat Evelyne met haar hele gezin ook positief getest was, mochten ze bij Lia op de corona-afdeling van het Maasstadziekenhuis afscheid van haar nemen.

Lia is geboren in Melissant, de oudste van vijf kinderen. Na de lagere school en de huishoudschool heeft ze op verschillende plekken gewerkt als interieurverzorgster (Stekelenburg, De Staver en diverse scholen). Op enig moment moest ze daar om gezondheidsredenen mee stoppen.

Met haar huwelijk op 6 november 1970 is ze met Bram in Middelharnis gaan wonen, aan de Ring, waar Evelyne op 11 november van het jaar daarna is geboren. Na een paar verhuizingen zijn ze terecht gekomen aan de Koninginnelaan in Sommelsdijk, en daar heeft ze het wel het meest naar haar zin gehad. Een paar jaar geleden, toen het met Bram niet zo goed meer ging, zijn ze bijna naar hun eerste adres terugverhuisd: naar de Donkereweg nr. 14 in Middelharnis.

Lia en ik deelden een gemeenschappelijke achtergrond: we zijn beiden afkomstig uit de Gereformeerde Gemeente.

Toen ze Bram leerde kennen, was hij in het geheel niet kerkelijk, maar toch is hij met haar meegegaan: de liefde zat kennelijk vanaf het begin heel diep. Toen hun dochter 10 jaar was, zijn ze overgekomen naar de Exoduskerk.

De uitvaartdienst heeft plaatsgehad op woensdag 23 december 2020 om 12.45 uur, waarna we haar naar haar laatste rustplaats gebracht hebben: in hetzelfde graf als haar geliefde Bram op de begraafplaats van Sommeldijk, Molenweg 46.

Tijdens de uitvaartdienst hebben we haar gedachteniskruisje opgehangen op ons gedachtenisbord: de eerste van dit nieuwe kerkelijk jaar.

De gedachtenis aan Lia en Bram zij velen tot zegen!

Ds. Jan de Visser

2021

Beste wensen,

Nee, voor beste wensen is het nooit te laat, trouwens we moeten ook geen onderscheid maken tussen de nieuwsbrief en het mededelingenblad. Vandaar dat ik jullie allen een voorspoedig 2021 met een goede gezondheid toewens. Na een turbulent jaar met veel tegenstrijdigheden, uitzonderlijk veel verdriet door het gemis van dierbaren, en niet aanwezig kunnen zijn om als mens en kerk troost te kunnen bieden. Naast het verdriet ook momenten van vreugde, bij het behalen van het diploma, de geboorte van nieuw leven, of die verjaardag, weliswaar in kleine kring, waar extra aandacht aan werd geschonken. Een buurjongetje die jarig was en met angst deze dag tegemoet zag, geen bezoek door familie of vriendjes. Maar door kaarten, berichtjes en mensen uit de omgeving toch zorgde voor een warme aandacht op zijn verjaardag. Waarbij hij bij het naar bed gaan tegen zijn moeder zei “dit was de mooiste verjaardag van mijn leven”.

Ook een leerzaam jaar waarin oude omgangsvormen als saamhorigheid, betrokkenheid en onderlinge hulp, de fundamenten van ons bestaan werden. Dankbaar zijn wij als wij hieraan terugdenken en hopen dat wij dit met elkaar vast kunnen houden. Maar ook kijkend naar alle nieuwe technieken welke wij mochten gebruiken om online via laptop, tablet, telefoon en Tv., met elkaar contact te kunnen houden.

Na de Kerstdagen en nieuwjaar kijken wij in deze donkere dagen uit naar hetgeen er komen gaat. We zoeken met elkaar naar de lichtpuntjes die om ons heen zijn. In deze periode is dat altijd niet even gemakkelijk en toch zijn ze er. Die groet, de glimlach of dat belletje, geniet ervan.

Deze week het goede nieuws dat het eerste vaccin tegen Corona is toegediend en ook wij de keuze mogen maken om deze toegediend te krijgen. Dat deze stap ons in het vooruitzicht stelt om elkaar weer te gaan ontmoeten. Dat wij elkaar mogen omringen om op deze wijze gemeente te zijn.

Nogmaals, voor iedereen de allerbeste wensen.
Jan Terlouw, voorzitter Kerkenraad.

Epifanie en Veertigdagentijd

Kerst en de jaarwisseling zijn nog maar net achter de rug – we kijken naar een bijna leeg 2021. Maar schijn bedriegt.

De Kerstperiode eindigt traditioneel met Driekoningen, het feest van 6 januari. Dan haal je de ster weg uit de kerk, weg bij het raam, dan is het voorbij. Dan begint de Epifanie, dat is de periode waarin we de eerste verhalen lezen van de verschijning van Jezus, zijn doop, zijn eerste optreden en zijn eerste conflicten met de gevestigde orde.

Dat duurt dit jaar tot 14 februari, en dan begint de Veertigdagentijd. Op 17 februari is het Aswoensdag. Oftewel, na de Kersttijd zijn er maar zes zondagen die niet in het teken staan van één van de grote feesten.

Vanaf zondag 21 februari gaan we ons voorbereiden op het Paasfeest, het Feest van de Opstanding.

Laten we niet te ver vooruitkijken. Eerst de Epifanie, de zondagen vanaf nu tot en met 14 februari. We gaan lezen over de bruiloft in Kana, over de roeping van de discipelen, over de manier waarop Jezus optrad op sabbatdagen in Kapernaüm, over genezingen van een schoonmoeder en van melaatse mannen.

Een wirwar aan gebeurtenissen, met één duidelijke boodschap: het wordt nooit meer zoals het was. Veranderingen zijn altijd en overal nodig, anders loop je vast.

Er breekt ook voor ons een warrige tijd aan, niet alleen vanwege corona en het vaccin, maar ook voor de goede lezer en luisteraar van de lezingen in de komende periode: leven met Jezus is nooit een kwestie van stilzitten. De tijden vragen al van ons om mee te bewegen, en Jezus laat zien, dat vernieuwing iedere dag nodig is, iedere dag!

Laten we hopen dat de weken waarin de verschijning van Jezus centraal staat, voor iedereen tot zegen zal zijn!

Ds. Jan de Visser

Over vaccineren

In de Nieuwsbrief van 10 januari jl. heb ik al verteld, dat we een onderzoekje hebben gehouden onder de mensen die deelnemen aan de Kerk-app van onze Exodusgemeente. Zoals gezegd is de bereidheid tot vaccinatie heel erg hoog in onze gemeente. Hieronder volgt een bespreking van de vragen en de gegeven antwoorden.

Vraag 1

De eerste en belangrijkste vraag was natuurlijk: laat je je inenten als het mogelijk is? Hierbij de antwoorden op deze vraag. In de eerste kolom de keuzemogelijkheden, in de tweede kolom de cijfers van het Ipsos en de NOS (tussen 30 december en 4 januari; bron ipsos.com), in de derde kolom de cijfers uit onze gemeente (tussen 4 en 6 januari).

Vaccineren?	Nederland	Exodusgemeente
Zeker wel	51%	88%
Misschien wel	24%	5%
Weet nog niet	7%	2%
Misschien niet	8%	2%
Zeker niet	10%	3%

Dus 93% van de Exodianen staat niet negatief tegenover vaccineren, terwijl dat in de rest van Nederland voor 75% geldt. Een nogal groot verschil!

Vraag 2

De volgende vraag was eigenlijk alleen voor de mensen die zich (misschien) wel laten inenten. De vraag luidde: 'Ik laat mij inenten, omdat ...', en dit zijn de antwoorden:

Ik bang ben voor de ziekte en graag wil voorkomen dat ik ziek word	4%
Ik niet zozeer bang ben voor die ziekte, maar liever geen corona krijg	0%
Ik daardoor niet alleen mezelf bescherm tegen deze ziekte, maar daardoor ook de verspreiding ervan tegenga	94%
Ik daardoor anderen bescherm tegen deze ziekte, terwijl ikzelf denk dat ik het toch niet krijg	2%

Het is wel fijn om dit te lezen. Slechts een enkeling geeft aan er bang voor te zijn zelf ziek te worden, terwijl bijna iedereen ook de bescherming van anderen als doelstelling voor het inenten heeft. Het wel en wee van de ander staat hoog in het vaandel bij iedereen, en dat is een mooie constatering.

Vraag 3

Daarna was het woord aan degenen die hebben aangegeven zich (hoogstwaarschijnlijk) niet te laten inenten. Dat waren er dus maar heel weinig (7% van de ondervraagden). Zij zeiden: 'Ik laat mij niet inenten, omdat ...'

De gevolgen en bijwerkingen nog te onduidelijk zijn	67%
Ik geen vreemde stoffen in mijn lichaam wil, als dat niet strikt noodzakelijk is	0%
Ik wantrouwig word als de regering het bijna verplicht stelt	0%
Ik niet eerst ziek wil worden om te voorkomen dat ik later ziek word	33%

Het lijkt er dus op dat de mensen die hebben aangegeven zich (waarschijnlijk) niet te laten inenten, eerder voorzichtig zijn dan dat ze tegen het vaccineren op zich zijn.

Daarbij is het wel belangrijk om op te merken, dat het laatste argument heel veel gehoord wordt in de wereld van de anti-vaxxers, zowel vanuit de meer reformatorische hoek als vanuit de antroposofische wereld en de wereld van de 'kritische prikkers' (bron: RIVM-rapport 'Bezwaren tegen vaccinatie', 2018).

Vraag 4

De laatste vraag gaat over de rol die het geloof speelt in de afweging om wel of niet te laten inenten. Er stonden zes antwoordalternatieven, waarvan er drie gewoon "0%" scoorden.

Dat waren:

- Je mag geen ziektekiemen in je lichaam inbrengen, want je lichaam is een schepping van God, en daar mag je geen schade aan toebrengen.
- God bepaalt de loop van het leven; daarop ingrijpen gaat tegen zijn wil in.

- De ziekte komt van God, het is een straf voor heel de mensheid. Dat moeten we eerst erkennen voordat we andere stappen ondernemen. Vaccineren na bekeren.

Dit zijn de argumenten die je in de bevindelijk-gereformeerde hoek nogal eens hoort. Hoewel de vaccinatiebereidheid in die geloofstraditie ook wel toeneemt, zijn dit (of woorden van ongeveer dezelfde strekking) de redenen die vaak gebruikt worden tegen vaccinatie.

In onze gemeente speelt deze geloofsbeleving dus geen rol onder degenen die de enquête hebben ingevuld.

Dat wil niet zeggen, dat het geloof helemaal geen rol speelt, integendeel! Kijk maar:

49% van de ondervraagden onderschreef namelijk deze stelling:

“De wetenschap waarmee deze ziekte bestreden wordt, is onderdeel van de schepping en de vooruitgang. We kunnen en mogen de resultaten van die schepping gebruiken om zoveel mogelijk ellende te voorkomen en te bestrijden.”

Nog eens 27% kon zich vinden in deze stelling:

“Ik kan dit niet los van elkaar zien. Vanuit mijn geloof moeten we er alles aan doen om van deze wereld een betere plek te maken, of dat nu met of zonder vaccinaties is.”

Ik vermoed dat er tussen deze twee stellingen geen principiële verschillen bestaan, hooguit enige nuance. De één ziet de ontwikkeling van de (medische) wetenschap als een instrument dat wij mensen als schepselen van God hebben kunnen ontwikkelen, de ander kijkt gewoon naar de wereld om zich heen, en wil daar vanuit de eigen geloofsovertuiging een bijdrage aan leveren om die te verbeteren.

De laatste groep, tenslotte, bestaat uit 24% van de reacties, bijna een kwart van de ondervraagden dus, en die hebben een vinkje gezet bij de volgende stelling:

“Dit onderwerp heeft niets met geloof in God te maken. De argumenten om wel of niet in te enten ontleen ik aan de informatie van vandaag, niet aan de Bijbel.”

Die nuchterheid is ook heerlijk. Je moet vandaag doen, wat ‘vandaag’ van je vraagt, en niet omdat je denkt dat je op grond van een bepaalde traditie moet handelen, ook al is het niet meer van deze tijd wat je doet.

Vraag 5

De laatste vraag was een open vraag: “Wat wilt u nog kwijt over dit onderwerp?”

18 mensen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om aanvullende opmerkingen te maken. Daarin werden de stellingen soms herhaald, soms onderschreven, sommige waren kritisch over degenen die zich kritisch hebben opgesteld tijdens de crisis, maar per saldo werd de uitslag van de enquête alleen maar bevestigd: 93% van de Exodianen wil zich (hoogstwaarschijnlijk) laten inenten.

Tot slot

De enquête was – uiteraard – anoniem. Ik weet dus niet wie er wel en niet aan meegewerkt hebben. Degenen die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen: heel hartelijk dank daarvoor. Ik denk dat dit een unicum is in de geschiedenis van de Exodusgemeente: binnen drie dagen een complete enquête opstellen en uitvoeren. Daar hoort wel de opmerking bij, dat we dat zonder de nieuwe Kerk-app nooit hadden kunnen realiseren.

En helemaal tenslotte: ja, ik steun die 93% van harte. Het wetenschappelijk fundament onder de vaccins is zo degelijk, dat ik daar op dit moment volledig vertrouwen in kan hebben. Er kan natuurlijk nog van alles gebeuren, maar nu is er eindelijk iets wat vertrouwen wekt.

Nagenoeg alle besmettelijke ziektes zijn in de laatste decennia verdreven dankzij allerlei vaccins – andere maatregelen waren over het algemeen ontoereikend. Vaccinaties bepalen een heel groot deel van de gezondheid in onze wereld, en hopelijk dragen de nieuwe vaccins tegen het coronavirus daaraan bij.

Ik kijk met erg veel genoegen terug op deze enquête. Wat mij betreft doen we dat over tal van onderwerpen veel vaker.

En ja, dan ben ik blij dat de Exodusgemeente is zoals ze is, en dat we dat met z’n allen ervaren en uitdragen!

Ds. Jan de Visser

Agenda

Datum	Activiteit & locatie	Aanvang	
29 januari	Filmavondje?		
4 februari	Breicafé?	14.00 uur	16.00 uur



Dankbetuigingen

Dank!

Langs deze weg willen wij u allen bedanken voor de felicitaties in de vorm van kaarten, telefoontjes, zwaai-momentjes en bloemen ter ere van ons 50-jarig huwelijk. En maken van deze gelegenheid gebruik om u allen een goed en gezond 2021 toe te wensen en hopen u in de loop van dit jaar weer in de kerk te mogen begroeten!

Hartelijke groet van Hetty en Jan de Bree

.....

Beste exodusblijvers,

Na terugkomst uit het ziekenhuis ontving ik de zondagse bloemen uit de kerk: een prachtig boeket! Daarom veel dank aan iedereen die op welke manier ook heeft meegeleefd voor en tijdens de operatie. De verwachtingen voor herstel zijn gunstig.

Bep Verolme, mede namens Jaap

Uit de kerkenraad

Eind november heeft de kerkenraad voor het laatst vergaderd in 2020. Even een korte terugblik. Het was een heel bijzonder jaar waarin we te maken hebben gekregen met veel nieuwe ontwikkelingen in de wereld, maar ook op kerkelijk gebied, dus ook als kerkenraad. We hebben digitaal leren vergaderen en de communicatie via de mail was soms heel intensief. Er zijn ook zeker lichtpuntjes te noemen in dit rare jaar, zo is de kwaliteit van de digitale uitzendingen (die we aan het begin van 2020 nog helemaal niet hadden) in de loop van het jaar enorm verbeterd. Verder zijn we blij dat een aantal mensen bereid is gevonden om een aantal kerkenraadsleden af te lossen. In februari hopen we een bevestigingsdienst te kunnen houden.

Nu terug naar de vergadering.

Een aantal zaken wordt besproken. Zo is er lof voor de organisatie van de Eeuwigezondag, maar er zijn ook een aantal verbeterpunten genoemd. We hopen nooit meer een dienst op deze manier te hoeven regelen, maar de aandachtspuntjes zijn ook voor andere diensten welkom. De begroting van de kerkrentmeesters wordt besproken. De kerkenraadsleden hadden deze al van tevoren gekregen en verschillende kerkenraadsleden hebben al schriftelijk vragen gesteld, dit maakt het beantwoorden van vragen voor de kerkrentmeesters makkelijker. De begroting wordt goedgekeurd, ook al zijn er zorgen over volgend jaar. Door de investeringen van dit jaar en de terugloop van inkomsten is er weinig extra mogelijk. Reserveren voor volgende jaren is even moeilijk. Gelukkig hebben verschillende acties (brief over gemiste ontmoetingsdagen en het niet hoeven terugstorten van de € 1000,- actie) veel positieve reacties van gemeenteleden opgeleverd. Dit maakt de financiële situatie draaglijker. De kerkenraad keurt de begroting goed.

Er wordt gestart met een kerk app voor de Exodusgemeente. Eerst als proef met een kleinere groep, maar als het goed werkt binnenkort voor alle gemeenteleden.

Ook de begroting van de diaconie wordt besproken. Een groot deel van de inkomsten van de diaconie wordt vrijwel direct afgedragen aan de verschillende doelen van de collecte. De verwachting is wel dat er vaker een beroep gedaan zal worden op de diaconie in deze moeilijke tijden voor veel mensen en organisaties.

Het collecterooster voor 2021 is in principe klaar. Verder hebben alle leden van 70 jaar en ouder bij de kaars van de gemeente ook een presentje van de diaconie gekregen, dit in plaats van het Kerstfeest dat vanwege corona niet door kon gaan. De contacten met gemeenteleden verlopen nu vrijwel helemaal via de telefoon, dit wordt wel gezien als een beperking, maar het kan nu even niet anders.

Jos Groeneveld is gestopt als voorzitter van het ouderlingenberaad, we danken hem voor zijn inzet. Hij blijft nog wel ouderling. Arjo Wesdorp heeft de taak van voorzitter op zich genomen. We wensen hem succes.

Ook de ouderlingen denken na over verschillende mogelijkheden waarop ze contact met mensen uit hun wijk kunnen houden en misschien ook wel het versterken van contacten tussen gemeenteleden onderling. In verschillende wijken is veel contact met gemeenteleden geweest tijdens het rondbrengen van de kaarsen, ook hebben verschillende wijken een wijkbrief gemaakt die is uitgedeeld.

Gelukkig is een aantal nieuwe mensen bereid om bezoeker-medewerker te worden, we zijn hier heel blij mee.

Vanuit de verschillende jeugdgroepen horen we enthousiaste berichten, ook al is het contact in dit jaar wel wat lastiger te organiseren. In de tijden dat het kon en mocht is er regelmatig iets georganiseerd, we hopen met z'n allen dat er weer van alles kan na corona.

Tot slot wordt kort even gesproken over de organisatie van de dienst op Oudjaarsavond. Deze dienst is al geweest als u dit leest.

Rest mij nog om u mede namens de leden van de kerkenraad een goed, gezegend en vooral gezond 2021 toe te wensen.

Annet van Leersum (2^e scriba)



Van de diaconie

De opbrengsten van de collecten in de maand november waren:

Datum	Doel	Bedrag
01-11-2020	KIA Najaar zending Indonesië	€ 362,25
08-11-2020	Jeugdwerk JOP	€ 396,30
15-11-2020	Diaconaal Quotum	€ 195,45
22-11-2020	KIA Pastoraat	€ 137,95
29-11-2020	KIA Wilde Ganzen	€ 252,00

De collectes zijn verdeeld aan de hand van de ontvangsten van 50% via de kerkrentmeesters en van 100% van de door de diaconie ontvangen overschrijvingen.

Tevens is er in november een gift ontvangen voor een bedrag van € 50,00.

Voor zowel uw giften als collectebijdragen danken wij u weer hartelijk.

Met vriendelijke groet namens de diaconie,
Hans Meijer

Online collecteren

Het collecteren gebeurt nu allemaal online via het nummer van de Kerkrentmeesters en wordt op basis van fiftyfifty verdeeld over de Diaconie en Kerkvoogdij. Als U voor een bepaald doel van de Diaconie méér wilt geven, dan kunt U dat bij omschrijving aangeven welk bedrag U ten bate van dat doel wilt besteden. Ook kunt U dat bedrag apart overmaken naar het nummer van de Diaconie onder vermelding van welke collecte dit gaat. Dit nummer staat vóór in het mededelingenblad.

Toelichting bij de collecten van 17 januari 2021 tot en met 21 februari 2021

17 januari 2021 PKN Ondersteuning gemeenten/ Goed toegerust aan de slag in de kerk

In onze protestante kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen.

24 januari 2021 PKN Missionair werk

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis. Denk bijvoorbeeld aan een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is, een moestuin voor de hele buurt of een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen.

31 januari 2021 Jong Protestant Sirkelslag, interactief bijbelspel

Hoe hou je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dit kan bijvoorbeeld met het spel sirkelslag. Tijdens sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Bij sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

7 februari 2021 Kerk in Actie Bangladesh 'Beter bestand tegen het water'

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden.

14 februari 2021 Kerk in Actie Noodhulp Ethiopië

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp.

21 februari 2021 Diaconaal quotum

Alle PKN-gemeenten betalen jaarlijks een deel van de inkomsten voor landelijk diaconaal werk.

Namens de diaconie, Marlien Mijnders

Gelukkig nieuwjaar

Een nieuw jaar is weer begonnen! We wensen elkaar alle goeds toe en hopen er allemaal - nog meer dan anders - weer het beste van. Het afgelopen jaar was voor iedereen niet gemakkelijk en voor veel mensen zelfs zwaar. Dit geldt voor mensen die ziek waren en voor hen die een dierbare verloren hebben, of op een andere manier nadelige gevolgen te verwerken kreeg door de corona epidemie. Het is goed als we hierin met elkaar meeleven.

Ook kerkelijk was het een moeilijk jaar. Al lange tijd mochten in de dienst geen of weinig mensen aanwezig zijn, waardoor we elkaar ook veel minder ontmoetten. Verschillende activiteiten, zoals het zomeruitje en de kerstviering voor de senioren konden niet doorgaan. Elkaar bezoeken werd uit veiligheid drastisch verminderd. Gelukkig is er weer hoop: het inenten is nu gestart en we kunnen hierdoor weer meer op moed leven.

We weten nog niet hoe één en ander verder ontwikkelt, maar we zullen nog niet snel met heel de gemeente bij elkaar kunnen komen. Binnenkort begint de veertigdagentijd weer. Op 17 februari is het as-woensdag en op 21 februari is de eerste zondag van de veertigdagentijd. Het thema dit jaar is: **Ik ben er voor jou**. Over de **zeven werken van Barmhartigheid**, waar Jezus over sprak met zijn volgelingen.

Dit vindt U terug in een aantal collecten in deze tijd. Er zijn zo veel mensen, die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus liet ons zien wat barmhartigheid is: de hongerige te eten, de dorstige te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. (Mattheus 25) Vorig jaar hebben we op 8 maart spaardoosjes en vastenkaarten uitgedeeld en kon U kaarten kopen en schrijven voor gevangenen in binnen- en buitenland. De week daarop was de kerk gesloten en al snel werden de onlinediensten opgenomen en uitgezonden. Door deze omstandigheden is die actie geen succes geworden. Ook dit jaar lijkt dit moeilijk te worden. Wilt U toch aan deze actie, die ook dit jaar weer wordt georganiseerd door de PKN, deelnemen, dan kunt U op de site van de PKN kijken bij: veertigdagentijd materialen en dan zelf een vastenkaart bestellen of zelfstandig een vastentijd instellen en wat U hiermee bespaart bij de Paascollecte voegen.

Ook willen wij de mogelijkheid bieden dat U weer een Paaskaars bestelt. Het inschrijfformulier zullen wij vanaf 31 januari vier weken in de ontmoetingsruimte leggen, maar U kunt het ook online bestellen. Hierover leest U te zijner tijd meer in de Nieuwsbrief.

Wij hopen U in het komende jaar toch weer meer te kunnen ontmoeten, maar heeft U hulp nodig dan weet U ons te vinden.

Namens de diaconie,
Coby van den Tol tel: 482125 of 0645446031

Van de kerkrentmeesters

De opbrengsten van de collecte in de maanden oktober t/m december 2020 waren:

Datum	Bedrag
4-10-2020 t/m 10-10-2020	€ 162,33
11-10-2020 t/m 17-10-2020	€ 281,20
18-10-2020 t/m 24-10-2020	€ 461,45
25-10-2020 t/m 31-10-2020	€ 332,25
1-10-2020 t/m 7-10-2020	€ 346,30
8-10-2020 t/m 14-10-2020	€ 195,45
15-11-2020 t/m 21-11-2020	€ 137,95
22-11-2020 t/m 28-11-2020	€ 242,00
29-11-2020 t/m 5-11-2020	€ 195,18
6-12-2020 t/m 12-12-2020	€ 230,50
13-12-2020 t/m 19-12-2020	€ 223,75

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkrentmeesters,
Joost de Koeijer





Geef vandaag voor de kerk van morgen

Van 16 januari tot 30 januari is de Actie Kerkbalans 2021

Ouderlingen en lopers komen bij u aan de deur om de envelop met informatiemateriaal en het toezeggingsformulier bij u te brengen. Het toezeggingsformulier komen de lopers of ouderlingen weer ophalen tenzij u via de link per e-mail uw toezegging doet. Toezeggen is belangrijk, de kerk weet dan wat het besteedbaar vermogen is in dit jaar.

In 2019 hebben we € 95.677,50 met 461 van de 565 Pastorale Eenheden opgebracht.

In 2020 hebben we € 95.600,80 met 419 van de 546 Pastorale Eenheden opgebracht

In 2021 gaan we € xx.xxx,xx met xxx van de 532 Pastorale Eenheden opbrengen, wat zal het worden?

U kunt uzelf hierbij de vraag stellen: *Wat is de kerk voor mij?* Ongeveer de helft van de christenen in Nederland geeft aan betrokken te zijn bij een kerk. Voor de één is een wekelijks bezoek aan een viering of kerkdienst vaste prik. De ander komt er vooral af en toe om sociale contacten op te doen. Zo is de kerk voor iedereen op een andere manier van waarde.

Maar wat is de kerk voor u? En op welke manier draagt u bij aan uw gemeente?

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Vorming en toerusting

Activiteiten Vorming en Toerusting in januari en februari 2021

De commissie Vorming en Toerusting is ook in januari genoodzaakt om enkele activiteiten af te gelasten. Half januari komt de regering met een aanpassing of verlenging van de lockdown en dat heeft sowieso gevolgen voor enkele activiteiten die gepland staan.

De workshop “Bijbels koken” op zaterdag 23 januari zal vervallen. Over **de filmavond**, die op vrijdagavond 29 januari op het programma staat, is onzeker of die door kan gaan. De aangepaste of verscherpte maatregelen van de regering zullen bepalend zijn.

Zoals al eerder werd bericht zal de uitvoering van de **Johannes Passion** door het oratoriumkoor Laudando uit Middelharnis niet doorgaan. Dit betekent ook dat de drie leerhuisavonden over dit beroemde werk van Bach niet gehouden worden.



Expositie “Souvenirs uit het Heilige Land”

Vanaf september 2020 is in de ontmoetingsruimte de tentoonstelling “Souvenirs van het Heilige Land” te bewonderen. Slechts weinigen hebben kennis kunnen maken met deze nieuwe tentoonstelling, een expositie die opnieuw raakvlakken heeft met religieus erfgoed. Van deze verrassende tentoonstelling met een kleurrijke verzameling objecten, religieuze voorwerpen en souvenirs is een videopresentatie gemaakt. Het verhaal over de eerste bedevaartgangers, een uitleg van rituelen en de betekenis van verschillende voorwerpen kan je zien en beluisteren via de website van de Exoduskerk.

Workshop Persoonlijke Paaskaars maken

Het (kaars)licht neemt in onze gemeente een belangrijke plaats in. Onze Paaskaars staat in het midden van ons kerkgebouw, de kinderen krijgen het licht mee in de lantaarn en het afgelopen jaar heeft het licht over ons hele eiland (en daarbuiten!) gebrand tijdens de (digitale) huisvieringen, van iedereen die digitaal de vieringen heeft bijgewoond. In het voorjaar van 2020, toen wij als commissie Vorming & Toerusting het programma 2020-2021 hebben samengesteld, hebben we nooit kunnen bedenken hoe actueel deze workshop zou zijn in deze tijd waarin zoveel mensen thuis de vieringen meemaken. Juist tijdens deze huisvieringen kan iedereen een Paaskaars in huis goed gebruiken. Of juist een licht willen doorgeven aan anderen die het nodig hebben.

De Paaskaars is een kaars die in de paasnacht voor het eerst wordt ontstoken. Het symboliseert in de katholieke en in de protestantse liturgie het licht van de verrezen Christus. Het is een grote kaars, traditioneel versierd met het kruis, de Griekse letters alfa en omega en het jaartal. Maar hier is natuurlijk ook ruimte voor een meer persoonlijke invulling.



Iedereen kan meedoen!

Tijdens deze workshop gaan we zelf aan de slag met het maken van een persoonlijke Paaskaars. De workshop zal uit twee avonden bestaan. De eerste avond gaan we aan de slag met het ontwerp: welke symbolen en kleuren spreken jou aan. We zorgen voor genoeg inspiratie. Het is niet belangrijk of je wel/niet goed kunt tekenen of knutselen.

De tweede avond ga je met wat je ontwerp op de kaars aanbrengen en ontstaat je eigen Paaskaars.

We gaan er van uit dat we deze workshop digitaal gaan verzorgen, mochten de RIVM-maatregelen het toelaten dan kan ook fysiek worden meegedaan. Iedereen die mee wil doen ontvangt een pakketje bestaande uit een handgemaakte dompelkaars, was folie en sjablonen. Andere benodigdheden heeft iedereen zelf in de keukenla. De workshop vindt plaats:

Dinsdagavond 16 maart en 23 maart om 20.00 uur. Ben je op deze avonden verhinderd? Je kunt ook de workshop op een later tijdstip terugkijken en later je Paaskaars maken. Ook dan helpen we je hierbij graag verder. De kosten bedragen per kaars maximaal € 20,00. Opgeven kan uiterlijk tot 1 maart aanstaande bij:

Marie Antoinette Westra (marie.a.westra@gmail.com)

Bloemendienst

17 januari	Mevrouw de Bruin	Middelharnis
24 januari	Mevrouw Dees	Middelharnis
31 januari	Mevrouw van Nimwegen	Sommelsdijk
7 februari	Mevrouw Blankenburg	Sommelsdijk
14 februari	Mevrouw Buth	Middelharnis
21 februari	Mevrouw Groenendijk	Middelharnis

Riet Riedijk, tel.: 487050



Leesrooster

Januari

zo 17 Genesis 17:15-27
ma 18 Psalm 40
di 19 1 Petrus 1:1-12
wo 20 1 Petrus 1:13-25
do 21 1 Petrus 2:1-10
vr 22 Marcus 1:1-13
za 23 Marcus 1:14-20
zo 24 Marcus 1:21-34
ma 25 Psalm 107:1-22
di 26 Psalm 107:23-43
wo 27 Deut 16:18–17:1
do 28 Deut 17:2-13
vr 29 Deut 17:14-20
za 30 Deut 18:1-13
zo 31 Deut 18:14-22

Februari

ma 1 Psalm 87
di 2 Deut 19:1-10
wo 3 Deut 19:11-21
do 4 Deut 20:1-9
vr 5 Deut 20:10-22
za 6 Psalm 83
zo 7 Marcus 1:35-45
ma 8 Marcus 2:1-12
di 9 Marcus 2:13-22
wo 10 Psalm 44
do 11 Marcus 2:23–3:6
vr 12 Marcus 3:7-19
za 13 Psalm 32
zo 14 Joël 1:1-14
ma 15 Joël 1:15-20
di 16 Joël 2:1-11
wo 17 Joël 2:12-17
do 18 1 Petrus 2:11-17
vr 19 1 Petrus 2:18-25
za 20 1 Petrus 3:1-12
zo 21 1 Petrus 3:13-22

